

ĐẠI
BÁT
NIẾT
BÀN
KINH

(DIỄN NGHĨA)

PHẦN II
(QUYỂN 5)

Nguyên tác : Cố Đại Lão Hòa Thượng
THÍCH TRÍ TỊNH

Chuyển thể Thi văn Kệ tụng:
CÚ SĨ THANH LAM



ĐỨC BỐN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

GIỚI THIỆU BỘ KINH



Bộ Kinh **ĐẠI BÁT NIẾT BÀN** này do **Cư sĩ** Thanh Lam chuyển thể bằng lối văn kệ tụng dựa trên nguyên tác của **Cố Đại Lão Hòa thượng** **Thích Trí Tịnh** biên soạn, gồm 29 phẩm :

1. Phẩm Tự .
2. Phẩm Thuần Đà .
3. Phẩm Ai Thán .
4. Phẩm Trường Thọ .
5. Phẩm Kim Cang Thân .
6. Phẩm Danh Tự Công Đức .
7. Phẩm Tứ Tướng .
8. Phẩm Tứ Y .
9. Phẩm Tà Chánh .
10. Phẩm Tứ Đế .
11. Phẩm Tứ Đảo .
12. Phẩm Như Lai Tính .
13. Phẩm Văn Tự .
14. Phẩm Điều Dụ .
15. Phẩm Nguyệt Dụ .
16. Phẩm Bồ Tát .
17. Phẩm Đại Chúng Sở Vấn .
18. Phẩm Hiện Bệnh .
19. Phẩm Thánh Hạnh .
20. Phẩm Phạm Hạnh .
21. Phẩm Anh Nhi Hạnh .
22. Phẩm Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát .
23. Phẩm Sư Tử Hồng Bồ Tát .
24. Phẩm Ca-Diếp Bồ Tát .

- 25.** Phẩm Kiều Trần Như .
- 26.** Phẩm Di Giáo .
- 27.** Phẩm Ứng Tận Hườn Nguyên.
- 28.** Phẩm Trà Tỳ .
- 29.** Phẩm Cúng Dường Xá Lợi .

Được chia làm 2 Phần :

PHẦN I : gồm 3 quyển.

- **Quyển 1**, gồm 12 Phẩm : Từ Phẩm “**TƯ**” thứ nhất đến Phẩm “**NHƯ LAI TÁNH**” thứ 12.
- **Quyển 2**, gồm 07 Phẩm : Từ Phẩm “**VĂN TƯ**” thứ 13 đến Phẩm “**THÁNH HẠNH**” thứ 19.
- **Quyển 3**, gồm 02 Phẩm : Phẩm “**PHẠM HẠNH**” thứ 20 và Phẩm “**ANH NHI HẠNH**” thứ 21.

PHẦN II : gồm có,

- **Quyển 4** : Phẩm **Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát** , thứ 22.
- **Quyển 5** : Phẩm **Sư Tử Hồng Bồ Tát** , thứ 23.
- **Và các Phẩm:**
 - Phẩm **Ca-Diếp Bồ Tát** , thứ 24 .
 - Phẩm **Kiều Trần Như**, thứ 25 .
 - Phẩm **Di Giáo**, thứ 26 .
 - Phẩm **Ứng Tận Hườn Nguyên** , thứ 27.
 - Phẩm **Trà Tỳ** , thứ 28 .
 - Phẩm **Cúng Dường Xá Lợi** , thứ 29 ./.



MỤC LỤC (Q.5)

• Lời tựa	01
• Sơ lược Tiểu sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni	05
• Lịch sử Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca	15
• Nghi thức sám hối	33
• Nghi thức trì tụng	45
• Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát , thứ 23, gồm các nội dung:	51
1/. Thập Nhất Tướng Sư Tử Hống của Phật, Bồ Tát	52
2/. Phật Tánh Chẳng Rời Phước, Trí Trang Nghiêm	58
3/. Phật Tánh Chẳng Rời Đệ Nhất Nghĩa Không, Trung Đạo	64
4/. Phật Tánh Chẳng Rời Thập Nhị Nhơn Duyên	71
5/. Phật Tánh Chẳng Rời Có, Không	78
6/. Phật Tánh Chẳng Rời Nhứt Thừa	81
7/. Phật Tánh Chẳng Rời Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội	82
8/. Phật Tánh Chẳng Rời Ngã, Vô ngã	85
9/. Thế nào là tri kiến Phật Tánh ?	88
10/. Mười Pháp Lành của Bồ Tát	106
11/. Sự Thấy Phật Tánh	126
12/. Thối Chuyển và Bất Thối Chuyển Đạo Vô Thượng Bồ Đề	203
13/. Phật Tánh Chẳng Rời Ngũ Âm Thân	228
14/. Tu Tập Giới, Định, Huệ	261
15/. Thể Tánh của Niết Bàn	272

16/. Tu Tập Bát Thánh Đạo	276
17/. Thọ Ân và Thi Ân	282
18/. Giáo Hóa Lục Sư Ngoại Đạo	291
19/. Diệu Nghĩa các Nhơn Duyên hiển bày Đại Sư Tử Hống	350
20/. Hạnh các Bồ Tát Trang Nghiêm rồng Ta La Song Thọ	359
21/. Phật Tánh Chẳng Rời Trụ và Vô Trụ	366
22/. Chánh Định Vô Tướng tức thị Đại Niết Bàn	377
22.1/ Mười Tướng	377
22.2/ Tam Tướng	378
22.3/ Vô Tướng Niết Bàn	407
23/. Nghiệp Quả của Chúng Sanh	417
24/. Tu Tập Thân, Giới, Tâm, Huệ	451
25/. Sự Chuyển Nghiệp của Chúng Sanh	465
26/. Tu Tập Thánh Đạo tri kiến Phật Tánh	470
27/. Hạnh Nguyệt Bất Thối Bồ Tát	515
28/. Giáo Nghĩa Đại Bát Niết Bàn Kinh	534
• Tân Thán Xá-Lợi Phật	553
• Bát Nhã Tâm Kinh	557
• Nguyệt Vãng Sanh (Chú Vãng Sanh)	560
• Phục Nguyệt	562
• Hồi Hướng	565
• Tam Quy Y	567
• Thích Nghĩa	568



LỜI TỰA



Kỷ Niệm Đại Lễ

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thường Trụ Đại Niết Bàn

(Ngày 15 tháng 02 âm lịch, theo Phật Giáo Bắc truyền)

- **Nam Mô Thập Phương Tam Thế Phật Bảo.**
- **Nam Mô Thập Phương Tam Thế Pháp Bảo.**
- **Nam Mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo.**
- **Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.**

Nhân ngày Đại Lễ trọng thể **Phật Đản** 2558 năm Phật Lịch và kỷ niệm ngày đức **Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thường Trụ Đại Niết Bàn**. Khắp toàn thế giới nhân loại đang hướng về chân thân đức **Phật**. Bằng tất cả tâm lòng ưng cúng, nguyên tin đặt trọn vào **Phật Pháp** siêu việt mà đức Từ Phụ **Bổn Sư** đã hoằng hóa độ sanh trải qua hơn 25 thế kỷ.

Tại đây, chúng con xin mạn phép thiết lập lễ đàm trong phạm vi gia đình Phật tử còn nhiều thiếu sót. Nhưng với tấm lòng chân thành tưởng nhớ công ân sâu dày khôn tả của đức Từ Phụ **Bổn Sư** đã vì chúng sinh nhân loại giáng sinh cõi Ta bà ác trước, tùy duyên hóa độ chúng sanh từ lúc Thành đạo đến khi viên mãn thế duyên, xả thụ tịch diệt trong suốt 45 năm tại thế để cứu độ hàm linh thoát cảnh vô minh tăm tối.

Ngọn đuốc từ bi mãi thắp sáng trong lòng người đến nay chưa hề vụt tắt.

Chúng con kính dâng đức Từ Phụ bao đóa hoa xinh, thơm tỏa bắng cả tâm lòng Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Những nén hương nguyên lan tỏa thấu tận mươi phương Pháp giới **Chư Phật** chứng minh cho những Phật Tử đã giác ngộ hoặc còn lụt lingleton trong cảnh đồi ô trước nhưng tâm lòng vẫn hăng tâm niệm sẽ có một ngày vượt qua mọi chướng nghiệp còn ràng buộc trong tâm thức bấy lâu nay.

Ngưỡng cầu đức Từ Phụ **Bổn Sư** nhủ lòng lân mãn Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả hộ trì cho hàng Phật tử chúng con tiêu tai ách nạn, phiền não

đoạn diệt, tinh tấn tu hành trong thời Mạt pháp vượt qua mọi chướng ngại sớm được đức **Phật** khai ngộ chân tánh dắt dùi đến bờ an lạc giải thoát.

Nhân ngày Đại lễ kỷ niệm đức **Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thường Trụ Đại Niết Bàn**, chúng con kính dâng lên đức Từ Phụ **Thích Ca Mâu Ni Phật**, quyển Kinh **Đại Bát Niết Bàn** do đức **Phật Thích Ca** tuyên thuyết, hôm nay được chuyển thể bằng lối văn kệ tụng dựa trên nguyên tác của **Cố Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh** biên soạn, nhằm đa dạng hóa nền văn hóa **Phật Giáo**, đồng thời góp một phần nhỏ vào công việc trùng hưng **Phật giáo Việt Nam** rộng ra thế giới. Cầu **Phật Từ** hộ chứng minh những ai thọ trì nghe thấy tin tưởng đều được lợi ích viên mãn, cứu cánh giải thoát.

Chúng con đồng cầu nguyện **Phật Pháp** được trường tồn vĩnh cửu. Chư **Phật** mười phương ban bố pháp mầu thẩm nhuần cả cõi Ta bà. Nhân loại trên quả địa cầu người người đều được nẩy nở hạt giống Từ Bi của chư **Phật**.

Đồng cầu nguyện đất nước **Việt Nam** thanh bình cọng lạc, thế giới năm châu giảm bớt thiên tai, chiến tranh, bệnh tật. Nhân loại sống trong niềm vui hạnh phúc an lạc.

Đồng cầu nguyện âm siêu dương thới, Chư Hương Linh Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ, Lục Thân Quyến Thuộc trong nhiều đời kiếp, hoặc hiện kiếp của chúng con đã quá vãng cùng tất cả chư hương linh trong mười phương, sớm vãng sanh vầy miền **Phật Quốc**.

Kính mong đức Từ Phụ **Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật** chứng minh gia hộ, tất cả **Phật Tử** chúng con đồng cúi lạy.



SƠ LUỢC VỀ TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI



Dức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thủy Tổ khai sáng đạo Phật: Ngài là vị Giáo Chủ trong cõi Ta bà ngũ trước ác thế này, lại làm Thầy ba cõi, làm Cha bốn loài trong hoàn cầu năm châu thế giới.

Sinh thời Ngài là một vị thái tử con của Vua **Tịnh Phạn** thuộc dòng **Thích Già**. Họ của Ngài là **Kiều Đáp Ma** xưa dịch **Cồ Đàm**, nay gọi **Gô Ta Ma**, tại nước **Ca Tỳ La Vệ** thuộc về miền Trung **Ấn Độ**, trước gọi là Trung **Thiên Trúc**, nay là nước **Nê Pal**, một nước nằm ở ven sườn núi **Hy Mã Lạp Sơn**, một ngọn núi cao nhất thế giới hiện nay.

Mẹ Ngài tên là **Ma Da** hoàng hậu cũng là một người thuộc dòng **Sát Đế Lợi** đã mấy mươi đời nối nghiệp làm vua trị vì đất nước.

Vua **Tịnh Phạn** cùng bà **Ma Da** hoàng hậu đều là bậc đã nhiều kiếp tu hành có công đức sâu dày xứng đáng làm cha mẹ muôn dân.

Thái tử giáng sinh nhầm ngày mùng tám tháng tư năm Giáp Dần nhầm năm thứ 24 đời Chiêu Vương nhà Châu bên Tàu. Tức là **Ngài** sanh trước Tây Lịch 546 năm. Đây là biện chứng chắc thiệt mà trong quyển **Chứng Thánh Điển Ký** có nói rằng:

“Giáo Pháp của **Phật** thuyết trong 49 năm; chia làm ba Tạng, Ngài **A Nan** kết tập thủ trì Tạng Kinh; Ngài **Ưu Ba Ly** kết tập thủ trì Tạng Luật; Ngài **Ma Ha Ca Diếp** thủ trì Tạng Luật. Sau khi **Phật** diệt độ cách 3 tháng sau thì Ngài **Ma Ha Ca Diếp** mới triệu nhóm chúng hội thiết lập Đạo Tràng chiêu tập Đại Hội lần thứ nhất để kết tập **Tam Tạng Kinh Điển** làm căn bản hầu lưu truyền đời sau để khỏi thất lạc, sai lầm ý chỉ Thánh Giáo của đức **Thế Tôn** đã ân cần dặn dò phó chúc. Đại Hội nhầm ngày rằm tháng 7 là ngày Tự Tứ của Chư Tăng câu hỏi.

Cách nay độ khoảng 60 năm có nhà khoa học người Anh ở Ấn Độ có đào được một trụ đá ghi

khắc năm đức **Phật** giáng sanh của Vua **A Dục**, một vị vua sùng đạo và có công lớn ghi lại lịch sử cuộc đời đức **Phật** như vầy:

Một hôm, hoàng hậu **Ma Da** nửa đêm nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà từ trên hư không xuống; lấy ngà khai hông bên hữu của bà mà chun vào bụng từ đó bà thọ thai. Khi gần sanh, bà về quê nhà, đi tới vườn **Lâm Tỳ Ni** cách thành **Ca Tỳ La Vệ** 15 cây số, **Ma Da** hoàng hậu nhơn dịp ghé vào vườn hoa để ngoạn cảnh, thấy cây **Ưu Đàm** bông mới nở đẹp lại thơm, bà vừa đưa tay định hái bông thì thái tử xuất hiện tại đây. Khi rước về hoàng cung có thầy Tu Sĩ, tên là **A Si Ta** xem tướng rồi tán thán và ngợi khen hết mực: “Thái tử là một đấng siêu nhân xuất thế đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nếu ở thế trị vì thiên hạ là bậc **Chuyển Luân Thánh Vương** phước cho nhân loại, còn nếu xuất gia sẽ là một vị **Phật** Toàn Giác cứu độ bốn loài”.

Vua cha đặt tên là **Sĩ Đạt Ta**, Tàu dịch “**Tất Đạt Đa**”, theo tiếng Phạn có nghĩa là: “*Mọi nguyện vọng đều được thành tựu như ý*”.

Sau khi sanh thái tử đăng bảy ngày thì hoàng hậu **Ma Da** qui thiên năm 48 tuổi.

Vua cha giao thái tử cho bà thứ phi cũng là em ruột của hoàng hậu **Ma Da**, tên là **Ma Ha Ba Xà Ba Đề** dưỡng nuôi. Năm thái tử lên 6 tuổi có ông thầy tên **Bạc Đà Ma Ni** đến dạy học văn, được 7 tuổi thì học võ với thầy tên là **Sangle Đề Đề Bà**.

Chẳng bao lâu thái tử văn võ toàn tài, trong triều trên dưới đều lấy làm kinh ngạc. Từ đây vua cha mới biết thái tử là một đấng siêu phàm, khi lên 16 tuổi vua cha cưới vợ cho Ngài là công chúa của nước láng giềng tên là **Gia Du Đà La**, ba năm sau sanh được một trai đặt tên là **La Hầu La**. Sau khi dạo bốn cửa thành trở về lòng thái tử ngày đêm luôn ủ dột thương xót sanh linh chịu nhiều thống khổ của sự sanh, già, bệnh, tử chi phối nên Ngài quyết chí tầm đạo để cứu lấy nhân loại. Nửa đêm mùng 8 tháng 2, thái tử lìa bỏ cung son, cha già, vợ đẹp, con cưng, dấn thân vào con đường gian khổ mong tầm được đạo quả giải thoát bản thân mình và bốn loại chúng sanh. Khi đó, thái tử cũng vừa được 19 tuổi. Ròng rã gần 5 năm học đạo đủ các

thầy ngoại đạo tại non Tuyết lanh **Kỳ Xà Quật** rồi lại tu khổ hạnh 6 năm. Thời gian thái tử xuất gia tầm đạo đúng 11 năm, vào ngày mùng 8 tháng 12 năm Quý Mùi Ngài đắc Đạo quả, đúng 30 tuổi.

Tại non Tuyết lanh Ngài tu khổ hạnh sáu năm về Pháp môn **Tịnh Tọa** vẫn chưa tìm được lý đạo và sanh tử do nguyên nhân từ đâu. Thân thể đức Ngài càng ngày càng hao gầy.

Một hôm, Ngài kiệt sức ngất xỉu giữa chốn rừng sâu, khi tỉnh lại Ngài suy gẫm quán xét biết rằng dầu khổ hạnh đến đâu đi nữa cũng là hành thân hoại thể mà thôi; Chớ không thể tò ngô giải thoát được. Một bữa kia thái tử xuống sông **Ni Liên** trút bỏ mọi bụi bẩn từ bấy lâu bám vào thân thể của Ngài, liền đó thân tâm được vui khỏe, có người con gái chăn dê đem sữa dâng cho Ngài, bắt đầu từ đó Ngài ăn uống trở lại bình thường.

Bấy giờ, Ngài đến gốc cây **Tất Bá La** gọi là cây Bồ Đề, Ngài phát tâm đại thệ rằng: “*Ta quyết định ngồi đây dầu tan xương nát thịt Đạo chưa thành Ta chẳng đứng lên*”. Ngài ngồi thiền định siêng suốt 49 ngày không lay động thân tâm, chứng thành

Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác hiệu là **Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn.**

Thích Ca nghĩa là Năng Nhơn, Năng là năng lực, Nhơn là từ bi. **Mâu Ni** nghĩa là Tịch Mặc, Tịch là yên lặng không bị hoàn cảnh khổ làm động tâm vẫn như như bất động, Mặc là lặng lẽ tỏ chiếu không bị phiền não khuấy rối. **Thích Ca Mâu Ni** có nghĩa là người có năng lực siêng làm hạnh nín nhịn, yên lặng, thanh tịnh và trong sạch, không nhiễm ô trần thế, không vọng tưởng điên đảo và phiền não mê lầm, các Pháp được giác ngộ hoàn toàn Chân Thiện Mỹ.

Chỗ Ngài ngồi tu đắc đạo gọi là Bồ Đề Đạo Tràng hay gọi là Kim Cang Tọa và cây Bồ Đề còn gọi là Bồ Đề Bảo Thọ nghĩa là chỗ **Bồ Tát** ngồi tu đắc đạo thành **Phật**.

Sau đó Ngài ngồi tịnh định thêm 21 ngày để thuyết **Kinh Hoa Nghiêm** cho các vị **Bồ Tát** đồng nghe.

Ba lần Chuyển Pháp Luân nói Pháp **Tứ Diệu Đế** tại vườn **Lộc Giả**, thuyết Pháp trong 49 năm hơn 300 hội phân ra làm Ba Thừa, Năm Giáo độ chúng sanh đủ các phương tiện nào: Quyền, Thật, Đốn, Tiệm ... rốt ráo viên mãn.

Đức **Phật** tịch diệt tại rừng **Ta La Song Thọ** gần sông **Ni Liên** nhambi ngày rằm tháng 2, đức **Phật** lên tảng đá nằm nghiêng, đầu day về hướng Bắc, mặt trông về Tây Thiên nhambi năm Nhâm Thân thứ 52 đời Mục Vương nhà Châu, trụ thế 80 năm.

Sau khi đức **Phật** nhập diệt, lễ **Trà Tỳ** cũng khác hẳn người đời và **Xá Lợi** được phụng thờ lưu truyền mãi mãi cho đến ngày nay.

Vì vậy, tinh thần và giáo lý của đức **Phật** chẳng phải bi quan và yếm thế, mà thật là một phương pháp để cứu đời.

Vì sao? Vì đó là đại sự nhân duyên nên **Phật** mới xuất thế, mục đích cứu khổ ban vui cho muôn loài vạn vật; vì Chúng sanh đau khổ, **Phật** mới thị

hiện ra đời chớ không phải **Phật** vì **Phật** mà giáng thế.

Đức **Phật** ra đời là để Khai Thị cho chúng sanh ngộ nhập Tri Kiến **Phật** hằng đãng giải thoát cho chúng sanh khỏi khổ não và an vui.

Bất luận Tôn Giáo nào vị Giáo Chủ đó bao giờ cũng là một tấm gương sáng cho tín đồ Phật tử soi chung để tiến bước trên con đường đạo đức và tự thắp đuốc mà đi. Giáo lý đạo Phật có đầy đủ ý nghĩa cao đẹp, chân lý rốt ráo. Đức Phật Thích Ca có một đời sống sâu xa, mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói cho đến mỗi việc, mỗi sự đều yên lặng thanh tịnh và trong sạch, công hạnh đức độ của đức **Phật** đều là những bài học quý báu cho các hàng **Phật tử** chúng ta noi theo.

Nếu chúng ta học qua giáo lý của đức **Phật** tôn thờ ngưỡng mộ Đạo của Ngài mà không thấu hiểu rõ đời sống của Ngài thì sự tu học của chúng ta thật còn nhiều thiếu sót.

Vì đời sống lại là những biểu hiện tượng trưng giáo lý của đức **Phật**; Vậy chúng ta phải tìm hiểu ý

nghĩa thâm thúy của đời sống ấy có đầy đủ đức tánh Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, Đại Hỷ, Đại Xả chăng ?

Tóm lại, nếu chúng ta là người tu học biết kinh tin **Phật** để theo làm **Phật tử** của đức **Phật** thì chúng ta phải hết lòng noi gương đức **Thích Ca** Từ Phụ. Dẫu rằng chúng ta không được bằng **Phật** đi nữa chúng ta cũng phải giúp đời hộ đạo. Làm những điều lợi ích cho đồng bào nhân loại những việc từ thiện hay ban vui cứu khổ nhân sanh vạn vật. Nếu được như vậy mới khỏi phụ lòng bốn nguyện của một vị cứu tinh khai sáng đạo **Phật** vậy.

Khi đức **Phật** giáng sanh xuất thế cũng hiện thân ở cõi Ta Bà này, chịu đựng biết bao nỗi khổ gian lao trong một kiếp sống như mọi người chúng ta. Khi đức **Phật** còn tại gia cũng ở trong một địa vị diễm phúc cao sang phú quý nhứt hơn tất cả người đời, ấy thế mà đức **Phật** không màng tưởng đến, đức **Phật** vẫn không chịu ở yên trong địa vị cao sang phú quý ấy lại vất vả ruổi rong trên mọi nẻo đường bụi bặm, chông gai hầm hố, gian nan nguy

hiểm, bùn lầy để đi tìm ra chân lý dẫn dắt quần sanh, nâng đỡ chúng ta hầu cứu độ muôn loài thoát khỏi sông mê trầm nịch tự bao đời, mục tiêu là đến bến bờ an lạc chân hạnh phúc, đạt quả vị **Niết Bàn**, Tây Phương tự tại vui hưởng đời đời, kiếp kiếp bất sinh bất diệt.

Lòng Từ Bi của chư **Phật** thật vô lượng, vô biên, vô cùng tận, ân đức của chư **Phật** bao la vị tha không ngăn mé, tính kể khôn cùng, nói ra không xiết. Là **Phật tử** của **Phật giáo đồ**, chúng ta cùng toàn thể mọi người nên lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc, thành tâm kính cẩn tôn thờ sùng bái, thực hành trọn vẹn theo giáo điều của **Phật** giáo dạy trong đời sống thường nhật, đó là quý trọng công ơn của đức **Phật** trong muôn một vây.

- **Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.**



LỊCH SỬ XÁ-LỢI CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA



Ngọc Xá Lợi là một Thánh tích vô giá của **Phật Tổ Thích Ca**, do phái đoàn **Phật Giáo Tích Lan** đưa qua **Nhật Bản** để hiến cho hàng Phật tử xứ ấy, trong dịp Đại Hội Nghị **Phật Giáo** hoàn cầu kỳ nhì tại **Đông Kinh** 1952, được cung nghinh lên kinh đô xứ **Việt Nam**, một cách vô cùng trọng thể và được tôn trí trọng cả một ngày đêm, cho công chúng chiêm bái cúng dường.

Chúng ta nên ghi nhớ rằng, trong ngàn năm muôn kiếp, ngày cung nghinh **Xá Lợi** vừa rồi, là ngày duy nhất trong đời tu **Phật** của chúng ta: Ngày ấy là ngày 25 tháng 7 năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 13/09/1952. Kể lại, từ khi đức **Thế Tôn** nhập diệt đến ngày chúng ta gặp duyên may đảnh lễ **Xá Lợi**, thời gian đã trôi chảy được 2496 năm, 4 tháng mười ngày.

Thấy rằng, mặc dù sanh vào thời kỳ vô cùng xa cách với niêng đại nói trên, chúng ta vẫn còn duyên lành với **Phật Tổ Như Lai**; vì chúng ta

không mong mà tình cờ lại được đánh lẽ **Ngọc Xá Lợi**, đem tất cả lòng nhiệt thành sùng tín, hoài niệm tưởng nhớ đến ân đức của đấng trọn lành, đã tận tụy hy sinh từ vô lượng kiếp, quyết chí tìm phương cứu vớt sanh linh ra khỏi vòng đau khổ.

Trong kiếp chót, khi đạt được mục đích cao cả rồi, vị Chánh Đẳng Chánh Giác, ngày đi đêm nghỉ, châu du từ thành này sang xứ nọ, trọn 49 năm trưởng, hướng dẫn tín đồ trên đường giác ngộ. Vì quá thương xót chúng sanh đương bị chơi vơi trong biển khổ mà Ngài hy sinh, mệt nghỉ, khỏe đi, đi hoài cho đến mòn hơi, kiệt lực giữa đường thọ bệnh nan y.

Đẳng Cứu Thế, đã vì nhân loại, với cái tuổi 80, với bao nhiêu sự cam go hiểm trở trên những con đường gồ ghề băng xuyên giữa rừng núi, dưới những đám mưa phùn tuyết đổ; mà Ngài vẫn nhẫn nại làm tròn phận sự cho đến giờ phút kiệt quệ, phải vĩnh biệt thế gian.

Trên đời này còn ai hy sinh trong sự mưu cầu hạnh phúc cho nhơn loại hơn **Phật Tổ Thích Ca** ?

Cao cả thay ! Cuộc đời sáng lạng của Đẳng Hiền Triết duy nhất của thế gian. Cao quý thay !

Ân đức từ bi rộng lớn của bậc siêu nhân hi hữu của cõi Á Châu!

Chúng tôi, là kẻ đã thọ ân sâu dày của Ngài, nhờ giáo pháp của Ngài để lại, biết cải ác tùng thiện, theo dõi con đường vạch sẵn của Ngài, xin đem tất cả tấm lòng trong sạch, cúi đầu tôn kính Ngài.

Chẳng biết lời nào để tán dương ân đức của Ngài, chúng tôi, nhân dịp này, xin mượn lời của đức Trời **Đế Thích** để chiêm bái Ngài:

“Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa”.

... Nhân đây, tôi xin lược thuật một đoạn trong kinh “**Đại Niết Bàn**” để cống hiến cho quý ông, quý bà đôi chút tài liệu về sử tích **Xá Lợi** ...

Ngày kia đức **Thế Tôn** cùng chư Thinh Văn đến xứ **Pāva**, vì trời tối nên tạm ngủ trong vườn xoài của con một người thợ bạc tên là **Cunda**.

Khi hay tin có **Phật** ngủ trong vườn mình, chàng **Cunda** đến yết kiến **Phật**. Nhân dịp ấy, đức **Thế Tôn** giảng giải cho chàng hiểu thấu nghiệp quả và khuyến dạy lánh dữ làm lành.

Sáng ngày, **Cunda** thỉnh **Phật** và chư Tăng đến nhà thọ thực.

Bữa cơm này là bữa cơm cuối cùng. Thân già, đi bộ ròng rã xứ này qua xứ nọ, tránh sao cho khỏi lao thân, mệt xác, nên khi thọ thực xong Ngài thấy trong mình phát sanh bệnh kiết lị. Ngài gắng gượng lên đường qua xứ **Kusinārā**. Giữa đường, bệnh càng nặng Ngài tạm nghỉ dưới cội cây, bảo ông **Ananda** đi kiếm nước cho Ngài dùng đỡ khát. Ông **Ananda** đi rồi trở lại bạch rằng: “*Bạch đức Thế Tôn, dưới suối nước rất ít, lại thêm vừa có năm trăm cổ xe thương mãi đi qua làm cho nước nổi cặn bùn không thể uống được*”.

Như Lai khát nhiều (không thể chờ đợi) Ananda cứ đi múc đi cho Như Lai dùng.

Ông **Ananda** trở lại làn suối, thì thấy nước trong, bèn lấy nước dâng lên. Đỡ khát rồi, đức **Thế Tôn** gắng gượng lên đường, đến chiều tối tới xứ **Kusinārā**. Thầy trò vào tạm nghỉ trong rừng **Sala**.

Đức **Thế Tôn** kêu ông **Ananda** nói rằng: *Này Ananda ! Như Lai đã mệt nhọc lắm rồi, vậy ngươi mau trải y giữa hai cây đại thụ này cho Như Lai an nghỉ và nội đêm nay Như Lai sẽ nhập diệt tại đây.*

Vậy ngươi kíp vào hoàng thành báo cho Vua và hoàng tộc cùng bá quan đương hội yến đông vầy.

Ông **Ananda** xin vào chầu vua **Malla** và tâu rằng: “*Bần tăng vâng lệnh Đức Thế Tôn đến báo tin cho bệ hạ rõ rằng Ngài vừa ngự đến rừng Sala, và sẽ nhập Niết Bàn tại đó, nội đêm nay vào canh chót*”.

Khi nghe được tin ấy Vua và triều thần đồng cảm xúc: **Phật Thích Ca** là dòng vua, sang cả, mà vì tình thương xót chúng ta, băng rừng lướt bụi chẳng nài lao khổ, cam chịu bỏ xác giữa rừng thật đáng cho chúng ta lễ bái cúng dường. Vua **Malla** và triều thần đồng nhau đến rừng **Sala** xin đến yết kiến đức **Thế Tôn**. Đức **Phật** dùng kim ngôn mỹ từ khuyên nhủ vua **Malla** và bá quan trên đường tu tập, lấy đạo đức cùng lòng từ bi mà dùi dắt dân chúng đến nơi an vui hạnh phúc.

Cả vua chúa và triều thần vắng lặng nghe Pháp đến cuối canh đầu mới lui gót ra về với một tấm lòng cảm mến và thương tiếc.

Tới phiên một vị đạo sĩ tên **Subbadda** vào đánh lẽ và vấn an đức **Phật**, rồi xin hỏi Đạo. Đức **Phật** vui lòng nhận lời, mặc dầu là Ngài đã mệt gần đuối sức.

-Bạch đức **Thế Tôn**: “*Ngoài giáo pháp của đức Thế Tôn còn có Lục Sư ngoại đạo rất đông tín đồ, và họ tự cho họ là bậc cao thượng; chẳng hay các Lục Sư ấy cao thượng đến bậc nào?*”.

- “*Subhadda này ! Điều ấy chẳng nên tìm hiểu làm chi. Nếu ngươi muốn biết đạo của Như Lai như thế nào? Như Lai sẵn lòng giải thích cho ngươi nghe*”...

Subhadda vâng lời cung kính nghe **Phật** thuyết: “*Subhadda này ! Đạo là con đường có tám chi, rất quý báu, đưa người đến nơi tận diệt phiền não. Trong Tôn giáo nào không có con đường tám chi ấy, thì Sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư (đây chỉ về hàng tứ thánh) chẳng có trong tôn giáo ấy. Subhadda này ! Nếu có người thực hành đúng theo giáo pháp của Như Lai, thì trong cõi đời này, vẫn còn có bậc A la hán*”...

Ông **Subhadda** nghe được Pháp, xin xuất gia đầu **Phật** liền khi ấy, và nhờ đức **Phật** khai sáng cho, lại thêm duyên lành sẵn có, nên hành thiền trong giây lát đắc đạo quả **A La Hán**. Đây là đệ tử cuối cùng của **Phật**, có tên là **Pachimasāva**, nghĩa là người gấp đức **Phật** sau chót hết.

Đức **Thế Tôn** kêu các thầy Tỳ Khưu lại gần hỏi rằng: “*Các đệ tử có điều nào còn nghi ngờ trong Phat bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, trong đạo quả, hoặc trong sự hành đạo, các thầy cứ hỏi đi!*”. Đức **Thế Tôn** hỏi đến ba lượt, mà các thầy vẫn làm thính, tỏ ý không nghi ngờ điều chi, bởi trong năm trăm vị Thinh Văn theo hầu **Phật**, những vị có đặc ân nhỏ hơn hết là bậc đã đắc đạo quả Tu Đà Hườn, các Ngài toàn là Thánh Tăng cả thảy.

Hỏi rồi, đức **Thế Tôn** dạy lời di giáo tối hậu:

“*Này chư vị Tỳ khưu! Như Lai xin nhắc lại, các thầy nên ghi nhớ rằng: Các Pháp hành, có sanh phải có diệt. Các thầy nên tinh tấn tự tìm sự lợi ích cho mình, nhứt là cố gắng thực hành, các Pháp cao thượng chẳng nên dẽ duôi*”.

Đức **Thế Tôn** gom cả lời giáo huấn trong bốn mươi lăm năm vào một câu “*Là không nên dẽ duôi*” để nhắc nhở các môn đệ đừng giải dai trên đường tự tu, tự độ.

Từ đó trở đi đức **Thế Tôn** không còn nói câu gì nữa. Lấy Niết Bàn làm đề mục, Ngài nhập định

trong các sắc thiền, hữu sắc, vô sắc và diệt, thọ, tưởng, định.

Lúc ấy có ông **Anuruddha** là bậc lìa thông thiền định, làm người báo nhập định theo dõi đức **Thế Tôn**, rồi xả thiền cho các đạo hữu biết Tôn Sư mình được nhập định trong thiền nào, và sang qua thiền nào. Ông **Ananda** chực sẵn kế bên hỏi hoài: “*Bạch Sư Huynh, vậy chờ đức Thế Tôn nhập diệt chưa?*” Đại Đức **Anuruddha** vào thiền, ra thiền từng chập để trả lời cho ông **Ananda**.

Trời vừa rạng đông, quả địa cầu rung động, báo điềm **Phật Tổ Thích Ca** đã nhập Vô Lượng Thọ Niết Bàn (đêm 15-16 tháng tư năm Ty).

Trời **Phạm Thiên - Sharṇpati** cất tiếng ngâm câu kệ động tâm như vậy: “*Đức Thế Tôn là Đấng Trọn Lành, có đặc ân cao dày, tự ngộ đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, mà thân Ngài cũng không tránh khỏi chi phối của luật vô thường sanh diệt*”.

“*Hỡi ôi! Định luật thiên nhiên nó như thế ấy, thì tất cả chúng sanh không sót giống nào, lần lượt nối tiếp nhau bỗn xác lại thế gian*”.

“*Ta còn yêu mến chi cái kiếp phù sanh giả tạm này?*”.

Trời **Đế Thích** tiếp ngâm câu kệ động tâm như vầy: “*Ô hô! Các Pháp hành thật không bền vững, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Chỉ có sự dập tắt pháp hành, thì danh sắc, ngũ uẩn mới không sanh ra được*”.

Đại Đức **Anuruddha** và **Ananda** thay phiên nhau thuyết về Pháp động tâm, làm cho ai ai cũng chán nản các pháp hữu vi, là pháp sanh diệt, chia lìa, đau khổ triền miên. Ai ai cũng nguyện tinh tấn thật hành theo giáo pháp của đức **Thế Tôn** truyền lại để mong có ngày ra khỏi vòng cương tỏa của luật vô thường, hầu siêu sanh về cõi an vui tuyệt đối là Niết Bàn.

Sáng ngày, Đại đức **Anuruddha** sai ông **Ananda** vào đền báo cho vua **Malla** hay tin đức **Phật** đã nhập Niết Bàn rồi. Đến nơi thấy Vua và triều thần hội nhau bàn tán về ngày cuối cùng của vị Chánh Đẳng Chánh Giác, quên lo đến việc triều chánh. Khi hay tin **Phật** diệt độ cả Vua chúa quần thần đều chan hòa giọt lệ, mến tiếc và ca tụng ân đức của Đấng Trọn Lành.

Đức Vua liền hạ chiếu chỉ cho triều thần và các lớp dân chúng trong sứ **Kusinārā**, đem bông hoa, nước thơm, và nhạc lễ đến rừng **Sālāvana**, và

dạy nội ngày ấy cất rạp cho rồi để thiết đại lễ cúng dường **Phật Tổ**.

Công việc tẩm liệm thi hài của đức **Thế Tôn**, Vua làm y theo lời chỉ bảo của Đại Đức **Ananda**: lấy 1.000 cây lụa trắng bao bọc Thánh thể, ướp đủ các thứ nước thơm, để vào Kim quan.

Toàn xứ **Kusinārā** thiết lễ long trọng cúng dường đức **Phật**; Cuộc lễ kéo dài đến 6 ngày đêm. Qua ngày thứ 7 là ngày đức Vua định làm lễ hỏa táng. Đúng giờ phát hành, 8 vị lực sĩ của Vua, sắc phục chỉnh tề vào động quan, khiên Kim quan vào cửa hướng Bắc thành **Kusinārā**, và sau khi đi cùng khắp thành phố, trở ra cửa hướng Đông, thẳng đến tháp **Makutabandhana Cetiya** là nơi làm lễ **Trà Tỳ** (thiêu).

Trong lúc ấy, từ không trung rơi xuống những bông Mạn Thù cùng khắp thành **Kusinārā**, mùi thơm bát ngát, dưới đất âm nhạc rền trời.

Khi thỉnh Kim quan để trên hỏa đài rồi, có 4 vị quốc sư của vua từ 4 hướng cung kính đem lửa mồi châm vào 4 góc. Lửa không cháy. vua **Malla** kinh sợ đến bạch hỏi Đại Đức **Anuruddha**. Ngài trả lời: “*Nên huchen lại một chút, chờ Đại Đức Ma Ha Ca Diếp*”. Ngài **Ma Ha Ca Diếp** dẫn 500 đồ đệ đi

ngay lại hỏa đài, khoác áo vai trái, chắp tay lê bái, đi quanh Kim quan ba lượt, rồi cúi đầu lạy dưới chơn đức **Thế Tôn**, 500 vị Tỳ khưu cũng tiếp làm theo y như thế.

Khi Đại Đức **Ma Ha Ca Diếp** và chư **Tăng** làm lễ vừa xong thì lửa từ Kim quan bốc cháy rần rộ, chẳng bao lâu xong cuộc lễ **Trà Tỳ**.

Vua **Malla** đem nước thơm lại tưới trên hỏa đài, và thỉnh **Xá Lợi** về hoàng thành, thiết đại lễ cúng dường.

Xá Lợi gồm có bảy miếng lớn thuộc về xương trán, xương vai và răng nhọn và những xương nhỏ bằng hột đậu xanh, hột gạo và hột cải. Cả thảy được 16 cân.

Mặt khác, Vua **Malla** hạ lệnh cho tu bổ hào lũy chung quanh đền, tập dượt binh mã và canh phòng nghiêm ngặt, để ngừa các nước lân bang đến chiếm đoạt **Xá Lợi**.

Hắn thật như lời tiên đoán của Vua **Malla**, các nước kế cận lần lượt gởi binh mã và sứ thần đến xin chia **Xá Lợi**:

Cả thảy bảy đại diện của:

1/ Vua Ajatasatru (A Xà Thế) xứ Magadha

2/ Vua Sakya (dòng Thích Ca)

3/ Vua Licchavi, xứ Vesali

4/ Vua Thūlīya, xứ Alakappa

5/ Vua Koliya, xứ Rāmagāma

6/ Vua Malla, xứ Pāvā

7/ Và vị Bà La Môn Mahābrahma, thủ lãnh xứ Vedhadipaka.

Bảy sứ thần đến yết kiến Vua **Malla** xứ **Kusinārā** bày tỏ rằng:

“Chúng tôi hay tin đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn trong xứ của Đại Vương; vì đức Giáo Chủ Thích Ca là vị Pháp Vương cao thượng, chúng tôi đây cũng thuộc dòng cao thượng nên đến xin Đại Vương chia cho một phần Xá Lợi để đem về lập đền thờ cúng, chiêm ngưỡng hàng ngày; mong Đại Vương nhận lời”.

Bảy vị sứ thần bẽ ngoài tỏ ý khiêm tốn, nhưng đã cương quyết bố trí binh mã ngoài thành, chờ coi Vua **Malla** định đoạt thế nào.

Vua **Malla** nhứt định bác lời yêu cầu của các sứ thần nhưng các vị này cũng không nản chí, cứ nài nỉ xin chia mãi.

Về phần Vua **Malla**, trước sự nhẫn耐 và cương quyết của các sứ thần, Ngài suy nghĩ: sức mình yếu kém, không đủ ngăn chống hùng binh. Vả lại, đức **Thế Tôn** là bậc thông hiểu quá khứ, hiện tại, vị lai, mỗi hành vi của Ngài đều đem lại sự lợi ích lâu dài cho chúng sanh. Ngài nhập Niết Bàn tại xứ ta, ban bố **Xá Lợi** cho ta, để lại hạnh phúc cho ta, nhưng **Xá Lợi** này cũng không bền vững lâu dài, và không bằng phụng hành giáo lý của **Phật** để lại, hầu tránh khỏi sự giết hại lẫn nhau.

... Khi ấy có vị Bà la môn tên **Dona**, là quốc sư của vua **Malla**, là bậc trí tuệ và nhiều kinh nghiệm xin đứng ra làm tài phán phân giải, đôi bên. Ông **Dona** nói rằng: “*Thưa các Ngài! Chúng ta nên hiểu rằng đức Bổn Sư chẳng phải là quyền thuộc của ta, chúng ta muốn có Xá Lợi, chẳng qua là chúng ta đã công nhận đức Thế Tôn là một vị Giáo Chủ. Chúng ta có lòng ái mộ, muốn phụng thờ và thực hành theo Chánh giáo của Ngài. Nếu vì sự sùng bái Ngài mà khai chiến với nhau, là việc không phải lẽ, và làm mất sự thân thiện lẫn nhau. Vả lại, đức Thế Tôn xưa kia chẳng hề dạy chúng ta gây chiến cùng nhau;*

Trái lại, Ngài hằng khuyên chúng ta nhẫn耐, từ bi, hòa hợp, dứt bỏ điều oan kết và sự giết hại lẫn nhau.

Lại nữa, khi đức Thể Tôn còn tại thế, các tín đồ hằng được gặp, được thấy, được cúng dường Ngài cùng khắp mọi nơi. Giờ đây đức Thể Tôn nhập diệt rồi, Xá Lợi được phân chia trong các xứ, tiện bè cho tín đồ bốn phương chiêm ngưỡng, lễ bái hằng ngày; thì đại chúng lấy làm hân hạnh biết bao! Hiện giờ các xứ lân bang lớn nhỏ đều có đại diện nơi đây, nếu chúng ta đem Xá Lợi ra chia nhau mỗi xứ mỗi phần bằng nhau, thì tình thân thiện giữa các Quốc Vương càng kết chặt, thì ai ai cũng vui mừng tránh khỏi tai hại tàn khốc của chiến tranh. Các Xá Lợi được đem về thờ cúng cùng nơi khắp chốn, người người phát tâm trong sạch nơi Phật Bảo và hành theo Kinh Luật di truyền, xa lánh các điều ác, tạo thêm nghiệp lành, thì kết quả của sự nhẫn耐 và hòa thuận hôm nay là được đoàn kết giữa các lân bang, để cùng nhau tiến bước trên đường giác ngộ, diệt tận những mối thù oán, giết hại lẫn nhau. Như thế ấy, chúng ta mới là người có đủ tư cách làm đệ tử của đức Giáo Chủ Thích Ca”.

Vua **Malla** và các sứ thần công nhận lời phân giải của ông **Dona**, đồng lòng giao cho ông lãnh trách nhiệm phân chia **Xá Lợi** cho các xứ. Ông **Dona** dùng một cây cân bằng vàng cân tám phần **Xá Lợi** bằng nhau, giao cho đại diện các xứ, luôn cả phần của Vua **Malla**. Rồi ông xin giữ cây cân vàng về phần ông để làm kỷ niệm. Ông được như ý nguyện.

Sau khi chia **Xá Lợi** rồi, có dòng **Moriya** tại xứ **Pippahali** phái người đến xin lãnh một phần. Vua **Malla** lấy làm tiếc cho hay rằng **Xá Lợi** đã chia ra đều đủ cho các lân bang rồi và cho Sứ thần một mớ tro đem về thờ thay thế cho **Xá Lợi**.

Các **Xá Lợi** được chia ra đồng đều cho tám nước, mỗi kinh thành mỗi lập đền thờ long trọng để cho vua chúa quan dân đến chiêm bái cúng dường ...

Thời gian nhiều thế kỷ trôi qua. Hết thịnh tới suy. Có nhiều nguyên nhân làm cho Phật Giáo dần dần suy đồi, như sự chia rẽ Tăng tín đồ, nạn chiến tranh xâm chiếm của Hồi Giáo và sự phục hưng của đạo Bà La Môn; nên các tháp **Xá Lợi** bị bỏ hoang hư lụn.

Thuở **Phật Pháp** được 218 năm, có Vua **A Dục** ra đời đánh Nam dẹp Bắc, mở rộng giang sơn, lại có đức tin trong **Phật Giáo**, nên tạo ra cùng nơi khắp chốn 84.000 tháp thờ, lấy các **Xá Lợi** trong tám tháp đầu tiên chia ra để thờ trong tháp mới và dựng bia đá làm dấu tích 4 chỗ Động Tâm là: Rừng **Lumbini**, nơi **Phật** giáng sanh; **Buddha Gayā**, chỗ **Phật** thành đạo; Rừng **Isipattana (Lộc giả)** là nơi **Phật** Chuyển Pháp Luân và vườn **Kusinārā**, chỗ **Phật** nhập Niết Bàn.

Ngoài ra Vua **A Dục** còn dựng thêm bia đá nơi các ngã ba đường và khắc những **Phật ngôn** cùng lời ca tụng ân đức của **Phật** để khuyến khích dân chúng tôn sùng đức **Phật**.

Vua **A Dục** còn phái chư Tăng đi truyền bá đạo **Phật** ra các nước lân cận và đem giống Bồ Đề cùng **Xá Lợi** qua tận đảo **Tích Lan** nhờ vậy mà hiện giờ đảo **Tích Lan** trở thành trung tâm **Phật Giáo**.

Sử tích **Xá Lợi** trong thời kỳ thượng cổ như thế ấy.

Sau thời kỳ **A Dục**, dân Ấn Độ trở lại theo đạo Bà la môn, phế bỏ các tháp thờ **Xá Lợi**. Có chỗ đạo Bà La Môn chiêm cứ, như đền thờ tại **Buddha Gayā** (chỗ **Phật** thành Đạo) và sửa tượng **Phật** lại làm tượng Bà La Môn (Brahma) lợi dụng chỗ Thập phương đến chiêm bái, hưởng lấy tài lợi rất nhiều (ngày nay Bồ Đề Đạo Tràng đã được trả lại cho phía **Phật giáo**).

Thời kỳ nước Anh đô hộ, nhiều tháp bị các nhà khảo cổ đào bới tìm kiếm những **Xá Lợi** đem về xứ Anh để trưng bày trong Cố Tàng Viện, như Xá Lợi của đức **Xá Lợi Phất** và đức **Mục Kiền Liên** mà xứ Ấn Độ mới vừa đòi lại, sau khi được độc lập 1947.

Hiện giờ Hội **MaHa Bodhi** (Đại Bồ Đề) đương lo trùng tu các tháp và các chùa **Phật** (ở Ấn Độ).

Với sự thay đổi trong xã hội Ấn Độ và với những sự biến chuyển trong lịch sử **Phật giáo**, hiện giờ chúng ta không thể biết được rõ rệt các **Xá Lợi** của đức **Phật** còn mất thế nào và chia sứt nơi đâu.

Vả lại, theo lời của vua **Malla**, các **Xá Lợi** cũng không tránh khỏi luật vô thường chi phối; chỉ có sự thật hành theo giáo pháp của đức **Thế Tôn** truyền lại điều cần thiết. Vậy chúng ta nên cố gắng tu học mãi mãi cho đến ngày giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi đến nơi vô sanh bất diệt là Đại Niết Bàn ...

• Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

*Trích đoạn bài phát biểu
của cố cư sĩ Nguyễn Văn Hiểu
Đọc tại Kỳ Viên Tự, Sài Gòn
Ngày 30 tháng 7 Nhâm-Thìn 1952.*



NGHI THỨC SÁM HỐI



Trải qua bao đời kiếp, chúng con lăn lộn trong bể trần tục u mê gây ra nhiều tội lỗi sâu dày không kể xiết, đọa lạc trong ba cõi, sáu đường lên xuống trầm luân, mang đầy trọng nghiệp. Hôm nay, chúng con xin được Sám hối, nguyện cầu tha lực mười phương chư **Phật** hộ trì.

- **Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật** (3 lần)

Trước khi vào lễ Sám Hối, chúng ta hãy dẹp bỏ những ý nghĩ sai lầm và để tỏ rõ sự chân thành của mình đối với chư **Phật**, **Bồ Tát**, **Thánh Chúng** rằng mình đã thấu rõ cội gốc của tội lỗi. Do vì vô minh mà sinh ra tất cả.

- Thân, thì có ba điều ác nghiêm trọng :

- Sát sanh, trộm cắp, tà dâm.
- Khẩu, thì vướng vào bốn nghiệp không kém phần suy diễn mà chúng ta trong hiện thế ít nhiều chịu phải hành lỗi.
- Vọng ngữ : tức là nói sai sự thật

- Lưỡng thiệt : tức là nói hai chiều, thường thì thấp cao bao chữa, ghét kiêm chuyện dệt thêu, gây mối bất hòa trong gia đình, đoàn thể, xã hội.

- Ác khẩu : chửi mắng Cha Mẹ, chẳng kiên Trời Đất, Thần Thánh, người trưởng thượng, chủ la mắng tôi tớ, ý giàu bắt nạt dân ngu.

- Ý ngôn : cho mình học giỏi, lý luận thông suốt lờn khinh **Phật Pháp**, Quan ý quyền hà hiếp dân đen, ngạo khinh chân lý, xem nhẹ nhân quả.

- Sau cùng là ba nghiệp của Ý:

Ý là cơ quan chủ quản của 5 giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cho nên ý tưởng rất quan trọng nó có thể sai khiến chúng ta làm ra tất cả thiện hay ác, ba nghiệp của Ý là : Tham lam, sân hận và si mê. Nhà **Phật** gọi là tam độc muốn giải trừ chữa trị không phải là dễ đối với người tu học sơ cơ như chúng ta, bởi tham, sân, si đã thấm sâu vào cẩn tánh của chúng ta tự lâu đời kiếp đến nay. Chúng ta ai ai cũng đều biết rõ như soi gương thấy mặt. Vì vậy việc Sám Hối rất là tinh tế phải nắm rõ bệnh tình mới cầu phương pháp chữa trị có hiệu quả sớm hơn. Kính mong chư huynh đệ thấu hiểu nội tình phát lòng Sám Hối. Nhân ngày **Đại Lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thường Trụ Đại Niết**

Bàn (đêm 15-16 tháng 02 âm lịch), mong cầu sớm
đặng kết quả viên mãn.

• Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát

Sám là biết lỗi mình làm
Hối là chừa bỏ tham lam hận lòng
Thể như nước đục lăng trong
Bao nhiêu tật đố sớm hòng trừ ngǎn
Sám là biết lỗi ăn năn
Hối là cải thiện nghiệp thân, ý chừa
Miệng không nói láo thêu thùa
Ý ngôn, ác khẩu sai bừa điêu ngoa
Sám là tự thấu tánh ta
Hối tâm giác ngộ thường xa lối lầm
Thân không trộm cắp, tà dâm
Dứt trừ tursive sắc khỏi lâm nguy nàn
Sám nguyễn ngay trước **Phật** đàng
Hối cầu **Bồ Tát** hỷ hoan hộ trì
Một đời giữ giới quy y
Thệ không tái phạm lỗi nghì xưa gây
Sám kinh học thuộc từ đây
Hối noi gương sáng Tổ Thầy vững tin
Hằng ngày quán xét chính mình

Rõ như soi mặt thấy nhìn trong gương
 Sám đời trăng nước vô thường
 Hối lìa mộng tưởng lánh đường si mê
 Nhà xưa mau chóng quay về
Phật tâm hiện lộ Bồ Đề viên dung
 Con nay sám hối Đại Hùng
 Bấy nhiêu lầm lỗi tận cùng tiêu tan.

• **Nam Mô Cầu Tiêu Tai Cát Tường Bồ Tát** (1 lạy)

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn :

**Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà ra ni đế, Ni
 ha ra đế, Tỳ lê nể đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng
 càng đế, ta bà ha.** (3 biến)

- **Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhứt
 Thiết Chư Phật.** (1 lạy)
- **Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhứt
 Thiết Tôn Pháp .** (1 lạy)
- **Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhứt
 Thiết Hiền Thánh Tăng .** (1 lạy)



- Quì, tay cầm hương cúng dường phát nguyện :

Hương mầu ưng nguyện cúng dường
 Tất cả chư **Phật** mười phương ba đời
 Lành thay ! Bay tỏa trời người
 Tôn Pháp, **Bồ Tát** rạng ngời đức công
 Thanh Văn, Duyên Giác, Chúng đồng
 Thánh Hiền, Thầy Tổ chứng lòng hôm nay
 Duyên khởi sáng chói mây đài
 Trùm bao các cõi rộng dài vô biên
 Khắp xông bốn loại trần miềng
 Bồ Đề tâm phát thê nguyện vững tin
 Xa lìa những nghiệp vọng sinh
 Vô Thượng Đạo quả đắc thành chân tu . (lạy)

**• Nam Mô Hương Cúng Dường Chư Phật, Bồ Tát
 Ma Ha Tát** (3 lần)

(Cắm hương lạy 1 lạy)



ĐỨNG, CHẮP TAY XUỐNG:



Như Lai tướng tốt đẹp vô vàn
 Không sánh, không bì, không nghĩ bàn
 Nhứt nguyện con nay xin đánh lê
 Sắc thân **Tôn Phật** hiện mười phương
 Quang minh trí huệ soi vô tận
 Muôn Pháp thường cùn trú lạc an
 Con thệ theo về nương **Phật Pháp**
 Đắc thành nguyện lớn độ trần gian. (lạy)

Khiến bỏ thân này các khổ ly
 Sanh về nước **Phật** thoát đồ nguy
 Con nay gội sạch tan ba nghiệp
 Lễ tán Quy Y nguyện thọ trì
 Đồng nguyện muôn loài sanh Lạc quốc
 Tây phương an duõng thấy A Di. (lạy)

• **Án, Phạ Nhựt Ra Vật** (7 lần)



- Chí Tâm Đảnh Lễ:

Thường Tịch Quang Tịnh Độ

A Di Đà Như Lai

Pháp thân mầu thanh tịnh

Khắp Pháp giới chư Phật. (1 lạy)

Thật Báo Trang Nghiêm độ

A Di Đà Như Lai

Thân tướng hải vi trần

Khắp Pháp giới chư Phật . (1 lạy)

Phương Tiện Thánh Cư Độ

A Di Đà Như Lai

Thân trang nghiêm giải thoát

Khắp Pháp giới chư Phật . (1 lạy)

Cõi An Lạc Phương Tây

A Di Đà Như Lai

Thân căn giới Đại thừa

Khắp Pháp giới chư Phật . (1 lạy)

Cõi An Lạc Phương Tây

A Di Đà Như Lai

**Thân hóa đến mười phương
Khắp Pháp giới chư Phật .** (1 lạy)

**Cõi An Lạc Phương Tây
Giáo hạnh lý ba Kinh
Tột nói bày y chánh
Khắp Pháp giới Tôn Pháp .** (1 lạy)

**Cõi An Lạc Phương Tây
Quán Thế Âm Bồ Tát
Thân tử kim muôn ức
Khắp Pháp giới Bồ Tát .** (1 lạy)

**Cõi An Lạc Phương Tây
Đại Thế Chí Bồ Tát
Thân trí sáng vô biên
Khắp Pháp giới Bồ Tát .** (1 lạy)

**Cõi An Lạc Phương Tây
Thanh tịnh đại hải chúng
Thân hai nghiêm phước, trí
Khắp Pháp giới Thánh chúng .** (1 lạy)



- Đứng, Chắp Tay Nguyệt:

Con nay vì bốn ơn ba cõi
 Cùng chúng sanh trong Pháp giới này
 Nguyệt dứt trừ ba chướng tạo gây
 Nên quy mạng lòng đây sám hối . (1 lạy)

- Quỳ, Chắp tay Sám Hối:**Chí Tâm Sám Hối:**

Đệ tử
 Và chúng sanh trong Pháp giới đây
 Từ đời vô thí đến ngày nay
 Vô minh che đây nêu tăm tối
 ĐIÊN đảo mê lầm chõ vọng sai
 Ba nghiệp, sáu căn ngăn trở ngại
 Mười điều rộng phạm, ý cuồng quay
 Sa vào năm tội nghịch vô gián
 Cùng các lỗi xưa thật khó bày .

Mười phương chư **Phật** trong đời
 Giảng Pháp không dứt, hương lời mâu thay!

Ngập tràn vị Pháp Liên Đài
 Hào quang chiếu rọi các loài độ tha
 Lý chân thường trụ bao la
 Hư không đầy dãy **Pháp Hoa** bùa truyền
 Con từ vô thí thiếu duyên

Sáu căn mê đắm, oan khiên chất chồng
 Não phiền buộc chấp nơ lòng
 Quả nhân trói cột trong vòng khổ tai
 Chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay
 Lăn trôi biển thức, đọa đày tử sanh
 Cho nên che lấp căn lành
 Trăm ngàn muôn kiếp cấu thành khó ra .

“Đức Phật Tỳ Lô Giá Na”

Hiện thân khấp chõ Ta bà thế gian
 Chõ Phật trụ Thường Tịch Quang
 Cho nên phải biết rõ ràng gốc căn
 Cả thấy các Pháp vi trần
 Đều là **Phật Pháp** vô ngần, vô biên
 Con không thấu xét căn nguyên
 Vô minh vì thế bụi phiền lấp che
 Làm mờ chơn trí Bồ đề
 Ở trong thanh tịnh, chẳng hề tịnh thanh
 Trong cảnh giải thoát đành rành
 Vì sao ràng buộc, diệt sanh luân hồi ?
 Nay con tỏ ngộ nhứt thời
 Nguyện chữa bỏ dứt thói đồi lăng nhăng
 Phát lồ sám hối ăn năn
 Phụng đối Tam Bảo thề rằng không ngoa

Thích Ca và Phật Di Đà

Chứng lòng đệ tử cùng là chúng sanh
 Tất cả tội nặng cấu thành
 Sáu căn, ba nghiệp bất lành tạo gây
 Quá khứ, hiện tại, vị lai
 Chính mình phạm lỗi, hoặc bày người theo
 Thấy người gây tạo vui theo
 Hoặc nhớ, chẳng nhớ, nghiệp đeo không rời
 Hoặc biết, hoặc chẳng biết thời
 Hoặc nghi, hoặc chẳng nghi người giàu che
 Hoặc chẳng che giấu lỗi kia!
 Thảy đều rốt ráo đoạn lìa lòng mê.
 Đệ tử sám hối xong rồi
 Bấy nhiêu tội lỗi kiếp đời sạch trong
 Căn lành tu tập vun trồng
 Tâm không còn lỗi, cõi lòng tịnh thanh
 Hồi hướng Pháp giới chúng sanh
 Trang nghiêm **Tịnh Độ** bửu thành đồng nương.
A Di Đà Phật nguyện thường
 Hộ trì đệ tử thoát đường lầm sai
 Hiện tiền tinh tấn hằng ngày
 Cầu về Cực Lạc ngồi dài Liên Hoa
 Lâm chung thấy **Phật Di Đà**
 Cùng hàng Thánh Chúng dài hoa tay cầm
 Thân an niệm chánh chẳng lầm

Thấy nghe đều biết nơi tâm rõ ràng
Sát na sanh trước Tây Phương
Đầy đủ đạo hạnh Niết Bàn liễu viễn
Rộng độ sanh chúng vô biên
Đồng thành **Phật Đạo**, thê nguyền như như.

Đệ Tử Sám Hối Phát Nguyện Quy Mạng Đánh Lễ:

- **Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ, Đại Bi, A Di Đà Như Lai, Biến Pháp Giới Tam Bảo.** (3 lần)



NGHI THÚC TRÌ TỤNG



BÀI TÁN LƯ HƯƠNG

Lò trầm vừa bén lư hương
Pháp giới xông thấu mươi phương Liên Đài
Chư **Phật** hải hội xa hay
Theo chõ kết tụ tỏa bay mây lành
Cung kính với cả lòng thành
Các **Phật**, **Bồ** Tát toàn thân hiện về .

- **Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát** (3 lần)



TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN



Án, Lam Tóa Ha. (7 lần)

(Trì chú này thì thân tâm, cảnh vật đều thanh tịnh.)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN



Tu rị tu rị , Ma ha tu rị, Tu tu rị Ta bà ha. (7 lần)

(Trì chú này hơi miệng trong sạch.)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN



Án ta phạ, Bà phạ thuật đà ta phạ, Đạt mạ
ta phạ Bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

(Trì chú này thân, khẩu, ý đều trong sạch.)

AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN



Nam mô tam mân đa một đà nãm, án, độ rô
độ rô, địa vĩ tát bà ha. (3 lần)

PHỐ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN



Án nga nga nắng, tam bà phạ phiệt nhứt ra hồng.

(3 lần)

(Trì chú này thì hoa, hương cùng tiếng tụng niệm sê
vang khắp cúng đường cả mười phương.)



BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN



• **Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo** (3 lần)

Kính lạy **Phật** Từ Bi cao cả
Tam Giới Tôn Đạo quả siêu nhiên
Mười phương chư **Phật** ưng nguyễn
Quy mạng đánh lễ Đài Liên Bảo Tòa.
Nay con nguyện sâu xa vô hạn
Thọ trì **Kinh Đại Bát Niết Bàn**
Trên đền đáp Tứ Trọng Ân
Dưới cứu sanh chúng trôi lăn tam đồ
Nếu có kẻ thấy nghe tin tưởng
Đều phát tâm Vô Thượng Bồ Đề
Một đời dứt sạch lòng mê
Thác sanh Cực Lạc dựa kề Tây Phương.

• **Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.** (3 lần)



KHAI KINH



Pháp Phật vi diệu khôn lường

Trăm ngàn ức kiếp khó tường khó tri

Con nay nghe thấy thọ trì

“**Vô Lượng Nghĩa Đế**” Từ Bi thực hành. (1 lạy)

- **Nam Mô Đại Bát Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát**

(3 lần)



KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

PHẨM
“ SƯ TỬ HỐNG BỒ TÁT ”

Thứ Hai Mươi Ba

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

(Phần HAI)



PHẨM

SƯ TỬ HỐNG BỒ TÁT

(Thứ Hai Mươi Ba)

Bấy giờ, *Thiện Thệ Như Lai*

Bảo các đại Chúng hội này nghe qua.

Hôm nay đức **Phật Đà** cho phép

Các Ông chớ khép nép lạy quỳ.

Hãy hỏi những điều hoài nghi:

Tam bảo có thật hay thì là không,

Có *khổ đế* hay không *khổ đế*

Có *tập* hay không *tập đế* này,

Có *diệt*, không *diệt* đúng, sai,

Có *đạo*, không *đạo* cả hai bất đồng,

Có *thiệt* hay là không có *thiệt*,

Có *ngã* hay không *ngã* thế nào !

Có *lạc*, không *lạc* vì sao ?

Có *tịnh*, không *tịnh* thâm sâu khôn lường,

Có *thường* hay không *thường* có vậy,
 Có *thừa* không hay thấy không *thừa*,
 Có *tánh*, không *tánh* ác, lành,
 Có *Chúng sanh*, không *Chúng sanh* muôn loài,
 Có *hữu* hay là đây không *hữu*,
 Có *chơn* hay không thật có *chơn*,
 Có *nhơn* hay là không *nhơn*,
 Có *quả*, không *quả* khó lưỡng đục, trong,
 Có *tác* hay là không có *tác*
 Có *nghiệp* hay không có *nghiệp* đây.
 Có *báo*, không *báo* trả vay
Như Lai cho phép các Ngài hỏi qua,
Ta giải đáp thật là tường tận
 Để các Ông hiểu đặng nghĩa thời.

Ta thiệt chẳng thấy trời, người
 Phạm, Ma, bốn *Chúng* hay Bà La Môn ...
 Hỏi những gì trong lòng thắc mắc
 Mà **Ta** không giải đáp được rày ?

1/. THẬP NHỨT TƯỚNG SƯ TỬ HỐNG CỦA CHU PHẬT, BỒ TÁT.

Bấy giờ, trong Pháp hội này
 Có vị **Bồ Tát** hiện oai lực thần

Sư Tử Hồng hiệu danh đứng dậy
 Đảnh lẽ **Phật**, quỳ lạy bạch rằng :
 “**Đức Thế Tôn !** Thầy Thiên, Nhân.

Tôi vừa muốn hỏi chưa phân tòi lời,
Phật quán thấu thấy thời trong dạ
 Chẳng những tôi mà cả Chúng nhân”.

Phật bảo trong đại Chúng rằng:
 “Các Ông đã thấy tướng thân rõ ràng
 Vị này xứng là hàng **Bồ Tát**
 Đã từ lâu trồng các căn lành,
 Phát tâm *Bồ đề* độ sanh
 Đầy đủ công đức đắc thành liễu viênn.
 Vậy các Ông hãy nêu tôn trọng
 Và cúng dường phan, lòng, hương, hoa,
 Y phục, thức ăn, phòng nhà ...
 Khác nào ưng cúng **Phật Đà Như Lai**.
 Vì muốn độ muôn loài giác ngộ
 Ở trước **Ta** thố lộ bạch trình.

Như Sư Tử Chúa biết mình
 Sức lực rất mạnh làm kinh mọi loài,
 Tiếng rống rền ra oai khiếp đảm
 Các muôn thú không dám lại gần,
 Trụ vững vàng đủ bốn chân,

Răng nanh nhọn bén trăng ngần gươm đao.

Nếu như có người nào trộn vẹn

Đủ những tướng ứng hiện như trên

Có thể rống tiếng vang rền

Như Sư Tử Chúa lâm sơn khác gì .

- Làm như thế là vì biểu hiện

Mười một điều tâm nguyện sau đây:

- *Một*, muốn phá dẹp những loài

Chẳng phải Sư tử tác oai lộng hành;

- *Hai*, muốn thử sức mình hùng mạnh;

- *Ba*, muốn chở ở mãi tĩnh an;

- *Bốn*, vì muốn cả bầy đàn

Biết chở nương trú động hang rõ ràng;

- *Năm*, vì muốn cả đàn Sư tử

Không có còn kinh sợ lo âu;

- *Sáu* là đánh thức lẫn nhau

Đồng lòng dậy sớm cần lao trau giồi;

- *Bảy* là muốn các loài phóng dật

Phải siêng năng săn bắt thường ngày;

- *Tám*, muốn những thú khác đây

Luôn luôn kính nể chẳng rày đổi thay;

- *Chín* là muốn ra oai điệu phục

Đại Hương tượng mọi lúc mọi nơi;

- *Mười*, vì muốn dạy dỗ thời

Các con ngoan ngoãn nghe lời bảo khuyên;

- *Mười một*, muốn trang nghiêm quyến thuộc
Của mình đây đều được thuận hòa.

Các loài cầm thú nghe qua
Tiếng Sư tử rống gần xa qui đầu.

Loài bơi lội lặn sâu đáy vực,
Loài trên bờ trốn núp trong hang,
Chim bay rời rả lạc đàn,

Các Đại Hương tượng kinh hoàng sơ run.

Như loài Cáo, Chồn kia dầu có
Đi theo đàn Sư tử trọn đời
Cũng không thể rống được thời
Như tiếng Sư tử đất trời rền vang.

Nếu là con giống dòng Sư tử
Lúc lớn khôn trọn đủ ba niên
Có thể kêu rống vang rền
Như Sư tử Chúa nối truyền hậu lai.

- *Thiện Nam Tử ! Phật* đây *Chánh giác.*
Trí huệ là nanh vuốt móng răng,
Bốn Nhu ý túc là chân,
Sáu Ba la mật là thân đủ đầy,
Thập trí lực sức đây hùng mạnh,
Đại từ bi **Phật** hạnh trụ an,

Tứ thiền thanh tịnh là hang,
 Vì Chúng sanh rõng như hàng Sư Vương,
 Dẹp phá hết ma quân oán tặc
 Hiện bày mười trí lực minh quang,
 Con đường của **Phật** mở toang
 Làm chỗ an lạc tà gian nương về,
 Cảnh tỉnh người u mê sợ chết,
 Giác bực trí sớm diệt vô minh,
 Làm cho kẻ ác bất lành
 Sanh tâm hướng thiện phụng hành từ bi,
 Khai thị đạo xua đi *tà kiến*
 Làm cho họ phát hiện nhận ra
 Hàng *Lục Sư* chẳng phải là
 Tiếng của Sư tử, **Phật Đà Như Lai**.
 Để phá lòng lâu nay *kiêu mạn*
 Của ngoại đạo phái *Phú Lâu Na* ...
 Làm hàng *Nhi thừa* hiểu ra
 Tâm nay hối hận, bỏ tà qui chơn,
 Luôn dạy bảo chỉ đường **Bồ Tát**
 Bực Ngũ trụ hãy phát nguyên sâu
 Đem tâm đại lực tu cầu
Bồ đề vô thượng đạo mầu thành công.
 Giác bốn bộ Chúng đồng *Chánh kiến*,
 Chẳng sợ những đồ Chúng vạy tà,

Từ nơi *Thánh Hạnh* bước ra
Phạm Hạnh, Thiên Hạnh cả ba viên thành,
 Muốn tất cả Chúng sanh bốn loại
 Lớn Pháp lành nhìn thấy bốn phƯơng,
 Khiến Chúng sanh đặng kiết tƯờng
Tứ vô ngại biện sáng dường nhụt, trăng
 Nên thị oai bốn chân chấm đất
 Trụ vững vàng dẫn dắt đàn con.
 Vì muốn người người vuông tròn
Thi Ba La Mật giới trông sâu xa
 Nên rống tiếng như là Sư tử
 Đánh thức đời gìn giữ đạo tâm.

Sư tử Chúa cất tiếng gầm
 Gọi là *quyết định* thuyết rằng dưới đây:
 “*Nói chung hết bốn loài Sanh chúng*
Đều có sẵn Phật Tánh thật chân,
Như Lai thường trụ vĩnh hằng
Không có biến đổi tịch viễn Niết Bàn”.

Thiện Nam ! Hàng Thanh văn, Duyên giác
 Dầu có theo Chư **Phật Như Lai**
 Trong vô lượng kiếp trải dài
 Trọn không thể giống như rày *Pháp vương*.
Bậc Thập Trụ dường dường **Bồ Tát**

Nếu tu hành ba hạnh liễu viên
 Có thể rống tiếng vang rền
 Như Sư tử Chúa nối truyền hậu lai.

“Này đại Chúng ! Hôm nay **Bồ Tát**
Sư Tử Hống hỷ lạc đến đây
 Muốn làm đại sự lành thay !
 Như Sư tử Chúa cất ngay tiếng gầm,
 Nên đại Chúng thân tâm cung kính
 Tôn trọng và tán thán cúng dường”.

2/. PHẬT TÁNH CHẮNG RỜI PHƯỚC, TRÍ TRANG NGHIÊM.

Bấy giờ, **Thế Tôn** *Pháp Vương*

Bảo **Sư tử Hống** khiêm nhường ngại chi:
 “Ông muốn hỏi những gì chưa hiểu
 Giờ đây có thể hỏi được rồi”.

Bạch **Thế Tôn** ! Thầy trời, người.

Có gì xúc phạm **Phật** thời thứ tha.

Như thế nào gọi là **Phật tánh** ?

Do nghĩa gì so sánh giả, chơn ?

Cớ sao lại gọi là *thường*,

Và *lạc, ngã, tịnh* chung đường chẳng thay ?

Nếu *Chúng sanh* có đây **Phật tánh**

Tại sao chẳng dung mãnh niềm tin

Thấy được **Phật tánh** của mình

Và thấy **Phật tánh** Chúng sinh muôn loài ?

Bậc *Thập trụ* các Ngài **Bồ Tát**

Trụ *Pháp* gì chưa đạt hoàn toàn

Thấy **Phật tánh** không rõ ràng ?

Mong **Phật** khai thị vẹt tan nghi lòng.

Phật trụ những *Pháp* gì mà thấy

Được rõ ràng **Phật tánh** không hai ?

Thập trụ Bồ Tát các Ngài

Dùng mắt gì chẳng thấy đây rõ ràng ?

Phật là thầy thế gian muôn loại

Dùng mắt gì thấy **Phật tánh** này ?

Phật khen: “Lành thay ! Lành thay !

Này *Thiện Nam Tử* ! Những ai có lòng

Vì cầu *Pháp* ra công thưa hỏi

Thời đây đủ hai thứ trang nghiêm:

Một: là trí huệ liễu viễn,

Hai: là công đức phước điền quang minh.

Nếu **Bồ Tát** tự tin Chánh ký

Đủ hai thứ *Phước, Trí* hoàn toàn

Thời biết **Phật tánh** rõ ràng,

Cũng lại rõ biết thế gian muôn loài

Có **Phật tánh Như Lai** thường trụ

Không bao giờ biến hoại đổi thay,

Nhẫn đến có thể biết đây

Thập trụ Bồ Tát hiện bày trí thông

Dùng con mắt gì trông nhìn thấy

Chưa rõ ràng **Phật tánh Như Lai.**

Chư **Phật Thế Tôn** xưa nay

Dùng mắt gì được thấy ngay rõ ràng”.

Sư Tư Hống chắp tay đánh lẽ:

“**Bạch Thế Tôn ! Trí huệ** trang nghiêm

Như thế nào được liễu viễn

Ngưỡng trông ơn **Phật** thuyết tuyên giải bày ?

Thế nào gọi đủ đầy *phước đức*

Được trang nghiêm trí lực sâu dày ?”

Này *Thiện Nam Tử !* Nghe đây,

Và vì đại Chúng **Như Lai** thuyết truyền.

Đắc trí huệ trang nghiêm huân tập

Từ *Nhứt địa* đến *Thập địa* mà.

Phước đức trang nghiêm chính là

Sáu Ba La Mật trải qua tu hành.

Thiện Nam Tử ! Hiểu rành cặn kẽ

Huệ trang nghiêm là nói **Như Lai**

Chư **Phật, Bồ Tát** các Ngài

Chứng chơn trí huệ vượt ngoài *Tam thiên.*

Còn phước đức trang nghiêm là nói
 Hàng *Thanh văn* học hỏi đạo mầu,
 Bậc *Duyên giác* khởi mê sâu,
Cửu Trụ Bồ Tát phước sâu khó lường.

Lại này **Sư Tử Hống Bồ Tát** !

Ông nghe qua ghi tac lời **Ta**.

Phước đức trang nghiêm thật ra
Hữu vi, hữu lâu vốn là thế gian.

Có *quả báo*, có ngăn, có ngại
 Chẳng phải thường tự tại bền lâu,

Là *Pháp* phàm phu ưa cầu,
 Bịnh cầu khỏi bịnh, khổ sâu cầu vui.

Trí huệ trang nghiêm thời lại khác
 Là *vô vi, vô lâu* Chánh chân,

Không *quả báo*, không ngại ngăn,
 Vốn là thường trụ vĩnh hằng xưa nay.

Thiện Nam Tử ! Ông đây đầy đủ
 Phước và *Trí* thành tựu cả hai,

Nên Ông mạnh dạn trình bày
 Hỏi qua diệu nghĩa lành thay vô cùng.

Chư đức **Phật** nói chung cũng vậy
 Luôn đầy đủ hai thứ trang nghiêm,

Trước đại Chúng chư *Thánh hiền*

Như Lai giải đáp nghĩa trên dễ dàng.

Thế Tôn ! Nếu có hàng **Bồ Tát**

Được đầy đủ hai thứ trang nghiêm

Như vậy thời cũng chẳng nên

Hỏi qua một thứ hay hai thứ mà.

Tại sao đức **Phật Đà** lại nói

Rằng giải đáp một thứ hoặc hai.

Vì tất cả *Pháp* hiện bày

Không có một thứ hay hai thứ mà.

Nếu một, hai, thời còn phân biệt,

Tưởng *phàm phu* sự thiệt không sai.

Này *Thiện Nam Tử* ! Nghe đây.

Nếu có **Bồ Tát** không hai thứ này:

Là *phước, trí* trang nghiêm đó vậy

Thời chẳng thể biết một và hai.

Phải là **Bồ Tát** đủ đầy

Phước, trí như thế cả hai hiệp hòa

Mới rõ biết một và hai vậy

Còn bằng không chẳng biết một hai,

Nếu có các *Pháp* nào đây

Không phải là một, không hai đó thời

Không đúng nghĩa như lời vấn hỏi

Của Ông vừa bày nói trên đây.

Vì nếu không là một, hai
 Vậy sao Ông lại tỏ bày vừa qua.
 “*Tất cả Pháp xét ra tướng tận*
Không một mà cũng chẳng có hai.”

Thiện Nam Tử ! Lời nói này
 Một hai là tướng của loài phàm phu,
 Đó không phải đúng như suy nghĩ
 Của Ông đây nghĩa lý lầm sai.

Nên gọi là nghĩa như vậy:
 “*Thập trụ Bồ Tát* đắc hai thứ này
 Chẳng phải tướng nhơn loài phàm thế.”
 Tại sao vậy ? Nghe lại rõ ràng.

- *Một*, đó gọi là *Niết Bàn*,
- *Hai* là *sanh tử* khổ than buộc ràng.

Tại sao gọi *Niết Bàn* là *một* ?
 Vì *Niết Bàn* cùng tốt là *thường*.
Chúng sanh chưa hiểu tận tướng
 Vô minh, thọ ái là đường khổ đau,
 Nên gọi *hai* đó là *sanh tử*,
 Phải tu chứng hai thứ *Pháp* này.

Niết Bàn thường trụ **Như Lai**
 Chẳng phải là tướng của loài phàm nhân.
 Sanh tử là *hai*, nhưng chẳng phải

Tướng phàm phu nói vậy không nên.

Y cứ thiệt nghĩa ở trên

Người đủ phước, trí trang nghiêm hoàn toàn
Có thể hỏi Pháp càng diệu dụng,
Có thể đáp nghĩa đúng cao sâu.

Nay Ông hỏi như thế nào

Gọi là **Phật tánh** ra sao giải bày ?

Hãy lóng nghe ! **Như Lai** giảng thuyết
Dùng phương tiện phân biệt cho Ông.

3/. PHẬT TÁNH CHẮNG RỜI ĐỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG, TRUNG ĐẠO.

Thiện Nam Tử ! Sớm ngộ thông

Thấy được **Phật tánh** *Nhơn Ông* của mình.

Phật tánh trong *Chúng sinh* vạn vật

Được gọi là “*Đệ Nhất Nghĩa Không*”

Đệ Nhất Nghĩa Không cũng đồng

Với nghĩa *trí huệ* viên thông đó mà.

Không đây gọi là vì chẳng thấy,

Không và cùng với lại bất không.

Người trí thấy không, bất không

Thường còn cùng với *vô thường* đều không,

Khổ với lạc, ngã cùng vô ngã

Cũng là không tất cả hoàn toàn.

Không là nói trong thế gian
 Tử sanh, sanh tử chẳng an phút giờ.
 Bất không là nói cơ Chư **Phật**
Đại Niết Bàn chơn thật **Như Lai**.
 Nhẫn đến vô ngã pháp này
 Chính là sanh tử nối dài triền miên.
 “Ngã” cũng làm nhơn duyên thành tựu
Đại Niết Bàn thường trụ **Như Lai**.
 Dầu thấy tất cả “Không” đây
 Nhưng ta chẳng thấy được rày “Bất Không”
 Thời chẳng gọi vào trong “Trung Đạo”
 Tục hay Chơn rốt ráo cả hai.
 Nhẫn đến thấy tất cả đây
 Đều là “Vô ngã” không thay đổi lòng
 Mà chẳng thấy ở trong có ngã
 Chẳng gọi là “Trung Đạo” dung thông.
 Trung đạo dung thông nghĩa đồng
 Gọi là **Phật tánh** có trong bốn loài.
 Do nghĩa này cho nên **Phật tánh**
 Là thường hằng bất biến đổi thay.
 Vì vô minh che phủ đầy
Chúng sanh chẳng thấy hiện ngay bây giờ.
 Hàng *Nhị thừa* đắc cơ chứng quả

Dầu đã thấy tất cả là “*Không*”

Nhưng chẳng thấy chõ “*Bất Không*”

Nhẫn đến “*Vô ngã*” thấy không có gì,

Mà chẳng thấy được thì thật ngã

Nên chẳng chứng “*Đệ Nhất Nghĩa Không*”.

Chẳng chứng *Đệ Nhất Nghĩa Không*

Chẳng vào “*Trung Đạo*” dung thông hoàn toàn.

Vì chẳng chứng vào đàng *Trung Đạo*

Nên không thấy **Phật tánh** muôn loài.

Phàm có ba hạng sau đây

Chẳng thấy *Trung Đạo*. **Ta** nay phân rành:

- Một là “**Định Lạc Hành**” ⁽¹⁾ đó vây,

- Hai là người thọ “**Định Khổ Hành**” ⁽²⁾,

- Ba là “**Định Khổ Lạc Hành**” ⁽³⁾

Cả ba quán xét rõ rành sâu xa.

(1) **Định lạc hành** chính là **Bồ Tát**

Vì thương Chúng đọa lạc khổ nguy,

Dầu ở địa ngục A Tỳ

Nhưng tâm vui nguyện chẳng chi nã phiền

Như nhập định Tam Thiền an lạc

Lòng hằng mong độ các Chúng sanh.

(2) Thế nào là **Định khổ hành** ?

Là nói tất cả nhơn sanh thế phàm.

(3) ***Khổ lạc hành Thanh văn, Duyên giác***

Chấp buộc nơi khổ lạc định hành

Tưởng là Trung Đạo đạt thành

Dẫu có **Phật tánh** chẳng nhìn nhận ra.

Những lời Ông vừa qua đã hỏi

Nghĩa gì gọi là **Phật tánh** đây ?

Hôm nay **Thế Tôn** giải bày.

“Chính là Vô thương không hai Bồ đề

Của Chư **Phật** xưa nay thành tựu

Là *Chủng tử* của Trung Đạo này”.

- *Thiện Nam Tử !* Lại như vầy ...

Đạo có ba hạng phân bày sau đây:

(1) Đạo bực Hạ, Phạm Thiên phước hưởng

Vô thường nhận lầm tưởng là thường.

(2) Đạo bực Thượng, trong thế gian

Sanh tử nối tiếp sáu đường vào ra

Vốn vô thường nó là hư hoại

Chấp là thường tồn tại mãi hoài,

Tam Bảo là thường trụ đây

Cho là dời đổi, đổi thay vô thường.

Duyên cớ gì gọi là bực Thượng ?

Vì tuặng Vô thương Bồ đề.

(3) Đạo bực Trung, vẹn đôi bề

Chứng thực thương, hạ xa rời ngoài trong

Gọi “*Đệ Nhứt Nghĩa Không*” là vậy

Vì *Vô thường* thời thấy *Vô thường*.

Thường thời quán thấy là *Thường*

Tâm không điên đảo hai đường khác sai.

“*Đệ Nhứt Nghĩa Không*” này chẳng phải

Là bức hạ như cõi *Phạm Thiên*,

Vì tất cả Chúng phàm nhơn

Không thể đặng đạo *Chọn thường Như Lai*,

Lại chẳng gọi là đây bức thương

Vì chính là *Vô thương* không hai.

Đạo của Chư Phật Như Lai

Tu hành chẳng phải thương này mà ra

Cũng chẳng phải đó là bức hạ

Nên gọi là *Trung Đạo* không sai.

Thiện Nam Tử ! Lại như vầy,

Bờ mé Sanh tử có hai thứ mà :

- *Một*: Vô minh gọi là tăm tối,

- *Hai*: Hữu ái cột trói nã phiền.

Chặn giữa của hai thứ trên

Thời có quả Khổ triền miên nối dài,

Nào sanh, già, bi ai sâu khổ,

Nào bệnh, tử không chõ nào an,

Chính tâm mình biết rõ ràng
 Chấp buộc, cởi bỏ hoàn toàn do ta,
 Chặn giữa đó tâm là *Trung Đạo*,
 Dụng *Trung Đạo* gở tháo trái oan,
 Sanh tử có thể phá tan
 Vô minh, hữu ái chẳng còn liên quan.
 Do nghĩa này là đàng *Trung Đạo*.
 Cũng gọi đây **Phật tánh** là *thường*,
 Là *lạc*, là *ngã*, *tịnh* chơn.
 Bởi vì thọ ái lấp đường tối tăm
 Chẳng thấy được thật chân **Phật tánh**
 Nên gọi là *vô lạc*, *vô thường*,
Vô ngã, *vô tịnh* nhiệm vương.
 Hãy mau đánh thức mộng trường ngủ quên.
 Ví như người nghèo hèn khổ nǎo
 Trong nhà có kho báu từ lâu
 Do bởi không biết được nào
 Cho nên đói rách khổ đau bần cùng.
 Có người trí khéo dùng phương tiện
 Chỉ bảo cho toại nguyện lành thay !
 Nhờ lấyặng kho báu này
 Hết cơn bỉ cực gấp ngày thối lai.
 Kiến chấp của muôn loài Sanh chúng
 Xét thật ra đây cũng có hai:

Thường kiến và đoạn kiến này,
Vì bởi không hiểu lầm sai vô cùng.
Không chấp thường cũng không chấp đoạn
Mới gọi là **Trung Đạo Như Lai**.
Không thường, không đoạn cả hai
Dụng trí huệ quán thấu ngay tận tường
Mười hai duyên nó thường trói buộc
Làm *Chúng sanh* khó được nhận ra.
Quán trí này cũng gọi là
Phật tánh có sẵn Hằng sa lâu đời.
Hàng Nhị thừa đắc thời quả vị
Dầu có quán *Thập Nhị Nhơn Duyên*
Nhưng còn chẳng được trọn nguyên
Thấy đăng **Phật tánh** liễu viên hoàn toàn.
Phật tánh dầu là thường trụ mãi,
Vì *Chúng sanh* thọ ái đắm say
Bóng vô minh che phủ đầy
Nên không nhận định tâm đây chánh, tà.
Như người lội chưa qua bờ biển
Thì làm sao thực hiện ước mơ,
Dụ như Thỏ và Ngựa kia
Chẳng thấy **Phật tánh** dầu là gắng công.

4/. PHẬT TÁNH CHẮNG RỜI THẬP NHỊ NHƠN DUYÊN.

Thiện Nam Tử ! Vậy Ông nên hiểu.

Dùng trí huệ quán chiếu hàm tàng

Mười hai nhơn duyên phá tan

Chính là *Chủng tử* của hàng **Như Lai**.

Như đưa hấu gọi là bệnh nhiệt

Vì đưa này sự thiệt sanh ra

Nhơn duyên bệnh nhiệt thân ta.

Mười hai duyên cũng giống là dụ trên.

Thiện Nam Tử ! Ông nên thấu rõ

Phật tánh có *nhơn*, có **nhơn nhơn**,

Có *quả*, có *quả quả* thường.

Như Lai phân giải tỏ tường nghe qua.

Có *nhơn* đó chính là *Thập Nhị*

Nhơn duyên này xét kỹ tận tường.

Kế lại cũng có *nhơn nhơn*

Chính là trí huệ *Chơn thường Ma Ha*.

Có quả đó chính là không tưởng

Đạo *Bồ đề* *Vô thương* chứng qua.

Có *Quả Quả* cũng chính là

Vô thương **Đại Bát Niết Bàn Như Lai**.

Thiện Nam Tử ! Ông đây nên nhớ

Như “*Vô minh*” là nhơn khởi đầu,

“*Hành*” là quả kết tụ lâu;

Hành nhơn, “*Thức*” quả, chứa sâu nhiều đờí.

Do nghĩa nầy, Ông thời phải biết
Thể *Vô minh* vốn thiêt là *nhơn*,
Cũng là *nhơn nhơn* hằng thường:

Thức cũng là *quả* chung đường xưa nay,
Xét thực ra là đây *quả quả*.

Phật tánh cũng như vậy chẳng sai.

Thiện Nam Tử ! Thật nghĩa nầy.

Nhơn duyên thập nhị chẳng rày có *Sanh*,
Cũng chẳng *diệt*, chẳng *thường*, chẳng *đoạn*,
Cũng chẳng một mà cũng chẳng hai,
Chẳng đến, chẳng đi ở đây,
Chẳng *nhơn*, chẳng *quả* biện bày đặng đâu.

- Là *nhơn* chẳng phải nào là *quả*
Như **Phật tánh** tất cả *Chúng sanh*.

- Là *quả* chẳng phải *nhơn* thành
Ví thể là *Đại Niết Bàn Như Lai*.
• Là *nhơn* mà cũng đây là *quả*
Như những pháp *Thập nhị duyên* sanh.

Chẳng phải do *nhơn* tạo thành,
Chẳng phải là *quả*, trọn lành sâu xa.

Đó mới gọi chính là **Phật tánh**
Vì **Phật tánh** không quả, không nhơn.

Không nhơn, không quả là thường
 Chẳng có biến đổi sáu đường xuống lên.

Do nghĩa nầy cho nên **Phật** thuyết
Mười hai duyên nghĩa thiệt rất sâu
 Không thể biết rõ đuôi đầu,
 Cũng không thể thấy sắc màu ra sao,
 Không nghĩ bàn cạn sâu hà tất
 Là *cánh giới* Chư **Phật** tối nǎng,
 Chẳng phải là hàng *Thanh văn*
Duyên giác biết rõ cội căn hết nào.

Nghĩa gì là rất sâu ? Lược giải
 Nghiệp hạnh của nhơn loại các loài
 Chẳng thường, chẳng đoạn, ngắn, dài
 Mà có *quả báo* nối dài triền miên,
 Dầu *niệm niệm* não phiền *sinh diệt*
 Mà không mất đoạn tuyệt *bản tâm*,
 Dầu không *tác giả* nguyên nhân
 Mà có *tác nghiệp* sở, năng hiệp hòa,
 Dầu cho rằng không là *thợ giả*
 Mà thật ra có *quả báo* dư.
Thợ giả dầu diệt được ư !
 Mà *quả chẳng* có hoại hư chút gì.
 Dầu không có *lụ tri* trong đó

Nhưng *hòa hiệp* mà có sanh ra.

Tất cả Chúng sanh Ta bà

Bấy lâu chung sống một nhà tưởng yên

Với *Thập nhị nhơn duyên* đây thiệt

Mà ít khi thấy, biết chưa từng.

Vì chẳng thấy biết *vô thường*

Nên không có *thỉ* có *chung* trọn lành.

Bực *Thập trụ* xứng danh **Bồ Tát**

Chẳng thấy *thỉ* mà chỉ thấy *chung*.

Do nghĩa này xét tột cùng

Chư **Phật** thấy *thỉ* thấy *chung* trọn lành,

Chỉ Chư **Phật** thấy rành **Phật tánh**

Như nắm cầm đồ vật trong tay.

Nói chung *phàm phu* nhơn loài

Vì chẳng thấy đặng *mười hai duyên* này

Nên phải chịu đầu thai *luân chuyển*

Trong *Tam giới* bẩn nguyễn lu mờ.

Như tằm làm kén nhả tơ

Tự sống, tự chết không nhờ một ai,

Chúng sanh hay nhơn loài cũng vậy

Bởi chẳng thấy **Phật tánh** của mình

Nên tự tạo *nghiệp* bất minh

Lưu chuyển sinh tử, tử sinh khổ sầu,

Dường như đánh quả cầu chẳng khác,

Cứ quây quần sống, thác điêu linh.

Vì thế trong các bộ kinh

Đức Phật chỉ dạy *Chúng sinh* tận tình.

Nếu người nào tu hành sáng trí

Thấy biết rõ *Thập nhị nhơn duyên*

Thời là thấy pháp *nhất nguyên*

Tức là thấy **Phật** hiện tiền trong tâm.

Phật đây vốn thật chân **Phật tánh**,

Nên **Phật** dụng làm tánh **Như Lai**.

Thiện Nam Tử ! Lại như vầy ...

Trí quán thấy rõ *mười hai duyên* nầy

Có bốn hạng giải bày cặn kẽ

Để hành giả thấu lẽ tột cùng:

Một là hạ, hai là trung,

Ba là thượng, bốn thượng thượng sau cùng.

(1) Trí bức hạ, khó lòng đặng thấy

Phật tánh trong nhơn loại *Chúng sanh*,

Vì chẳng thấy, chõ tu hành

Nên mới chứng đắc quả thành *Thanh văn*.

(2) Trí bức trung, trọn phần không thấy

Phật tánh trong nhơn loại *Chúng sanh*,

Vì chẳng thấy, chõ tu hành

Nên chứng *Duyên giác* quả thành hiện nay.

(3) Trí bức thượng, thấy đây **Phật tánh**

Chẳng rõ ràng gương ảnh mờ lu,

Dầu cho cố gắng công phu

Chứng bức “*Thập trụ*” chõ tu của mình.

(4) Trí quán chiếu của hàng thượng thượng,

Thấy **Phật tánh** tin tưởng rõ ràng,

Nên chứng vô thượng đạo vàng

Chánh đẳng Chánh giác Niết bàn Như Lai.

Do nghĩa này những ai đại trí

Quán chiếu soi *Thập nhị nhơn duyên*

Là thấy **Phật tánh** hiện tiền

Không còn *niệm niệm* nã phiền sinh ra.

Phật tánh cũng chính là danh gọi

“*Đệ Nhứt Nghĩa Không*” chẳng khác nào.

Đệ Nhứt Nghĩa Không tối cao

Gọi là *Trung Đạo* nhiệm mầu sâu xa.

Trung Đạo cũng gọi là tức **Phật**.

Phật đây là chơn thật *Niết Bàn*.

Sư Tử Hống tâm nghiêm trang

Chắp tay quỳ trước *đạo tràng* uy nghi.

Bạch **Thế Tôn** ! Những gì **Phật** dạy.

Xin mạn phép hỏi lại nghĩa này !

Nếu **Phật** cùng **Phật tánh** đây

Tánh không có khác có sai trọn lành,
 Thời tất cả *Chúng sanh* nhơn loại
 Không cần gì mà phải tu hành ?
 Vì **Phật tánh** vốn sẵn lành
Thường trú bất biến đã thành từ lâu.

Đức **Phật** bảo: Này *Thiện Nam Tử* !
 Lời Ông hỏi lý sự còn sai.

Phật cùng **Phật tánh** xưa nay
 Dầu không có khác có sai bao giờ,
 Nhưng *Chúng sanh* chưa tu đầy đủ
Phước và *Trí* thành tựu công năng.
 Ví như có người ác tâm
 Nỡ đành giết mẹ tình thâm đoạn lìa,
 Hại xong rồi người kia hối hận,
 Dù ba nghiệp cóặng thiện lành,
 Vẫn gọi là kẻ sát sanh

Quyết định *địa ngục* lập thành tội danh
 Hiện tại dầu mạng sanh chưa hết
 Thân tù lao tội kết thành hình.

Do đây trong các bộ kinh
Phật dạy nếu thấy *Chúng sinh* tu hành
 Làm những việc thiện lành lợi *Chúng*
 Thời gọi là thấy cõi *Phạm Thiên*.

Thấy người tạo ác chẳng kiêng
 Thời khi Chung mạng vào miền *Diêm Vương*.
 Vì quyết định ngục đường đọa lạc
 Do quả báo việc ác đã làm.

5/. PHẬT TÁNH CHẮNG RỜI CÓ, KHÔNG.

Này Sư Tử Hống, *Thiện Nam* !
 Nếu như nhơn loại thế gian tu hành
 Quyết định rằng sẽ thành *Vô thương*
 Đạo Bồ đề tin tưởng liễu viên
 Nên **Như Lai** mới thuyết tuyênh:
 “Tất cả Sanh chúng có duyên **Phật Đà**
 Đồng **Phật tánh** như **Ta** chẵng khác
 Chịu tu hành giải thoát khổ tai”.
 Nhưng thật ra ít có ai
 Được đầy đủ *ba mươi hai tướng* lành
 Cùng *tám mươi trang nghiêm* vẻ đẹp
 Giống Chư **Phật** và đức **Như Lai**.
 Do nghĩa trên nêu kinh này
Thế Tôn trước Chúng, kê khai nói rằng:

Trước có nay không
Trước không nay có
Ba đời có pháp
Nghĩa này không đúng.

Thiện Nam Tử ! Có ba thứ có
Nay **Thế Tôn** giải rõ điều này:

- *Một là* vào thời vị lai
Tất cả Sanh chúng nhơn loài giác mê
Sẽ phát tâm *Bồ đề Vô thương*
Vì họ luôn tin tưởng một lòng
 Tự ngộ Phật tánh khai thông
Do đó có thể thành công đạo lành.
- *Hai là* những *Chúng sanh* hiện tại
Đều có tâm ngu dại si mê
 Chất chứa phiền não nặng nề
Khó mà tu chứng *Bồ đề Như Lai*,
Không đủ ba mươi hai tướng tốt
Và tám mươi vẻ đẹp lành thay!
- *Ba là* *Chúng sanh* nhơn loài
Về thời quá khứ sâu dày *thiện căn*
Có thể dứt vi trần *phiền não*
Nên hiện tại thấy **Phật tánh** mình.
 Do nghĩa này Phật tự tin
Thường tuyên bố nói : “*Chúng sinh Ta bà*
Có Phật tánh như Ta không khác,
Nhẫn cho đến hạng nhứt xiển dê
Nếu bỏ ác đạo quay về
Con đường Chánh giác Bồ đề triển khai

*Chắc chắn thấy rõ ngay **Phật tánh**
Như mây tan lộ ánh mặt trời.”*

*Nhứt xiển đê hiện nay thời
Pháp lành không có do nơi ác hành.
Đời vị lai pháp lành sē có
Họ quyết định lìa bỏ si mê
Sē thành Vô thương Bồ đê
Do có **Phật tánh** chẳng hề khác sai.*

*Như trong nhà có đây Sữa Lạc
Có người hỏi : Ông có Tô chǎng ?
Chủ nhà liền đáp lời rằng
“Tôi có” vì bởi công năng làm thành.
Lạc chǎng phải là Tô mà có,
Nhưng bởi do phuơng tiện làm ra.*

*Chúng sanh nhơn loại Ta bà
Ai ai cũng có Tâm mà xưa nay.
Phàm người có Tâm đây sē đặng
Đạo Vô thương Chánh đặng giác viêん.
Y nghĩa vừa giải nêu trên*

*Cho nên Chư **Phật** thường tuyên bố là :
“*Chúng sanh chốn Ta bà ngũ trược
Có Phật tánh đều được như Ta.*”*

6/. PHẬT TÁNH CHẢNG RỜI NHỨT THÙA.

*Thiện Nam Tử ! Hãy nghe qua
Tất cánh có hai thứ là sau đây :*

Một gọi là Trang nghiêm tất cánh⁽¹⁾ ,

Hai, Cứu cánh tất cánh⁽²⁾ hoặc là

Một, Thế gian tất cánh và

Xuất thế tất cánh Ta bà thế gian.

(1) *Chỗ trang nghiêm hoàn toàn tất cánh*

Là Sáu môn Ba La Mật đây.

(2) *Cứu cánh tất cánh giải bày*

Là Nhứt thừa của nhơn loài Chúng sanh

Chịu tu hành đắc thành hiệu quả

Vì Phật tánh đồng nghĩa Nhứt thừa.

Nay phiền não chưa diệt trừ

Khó thấy Phật tánh Chơn như của mình.

Như Châu Uất Đơn Việt kia vậy

Hay cõi trời Dao Lợi Chư Thiên

Vì hưởng khoái lạc triền miên

Cũng không thấy đặng Chơn nguyên tâm này.

Phật tánh cũng như vậy chẳng khác

Do phiền não kiết sử che ngăn

Nên Chúng sanh ở cõi trần

Không thể thấy đặng Phật chân tánh này.

7/. PHẬT TÁNH CHẢNG RỜI THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI.

*Thiện Nam Tử ! Ông nay nên biết
Phật tánh vốn chơn thiệt không hai,
Thủ Lăng Nghiêm tam muội đây
Tánh như Cam lô lành thay vô cùng,
Chính là mẹ của chung Chư Phật.
Do sức tam muội Thủ Lăng Nghiêm
Mà Chư Phật trong mười phương
Được chơn ngã, tĩnh, lạc, thường viên dung.
Chúng sanh và nói chung nhơn loại
Thủ Lăng Nghiêm đều có như nhau,
Vì chẳng tu hành giồi trau
Nên không được thấy vàng, thau nhận lầm.*

*Thiện Nam Tử ! Có năm tên gọi :
-1/ Thủ Lăng Nghiêm tam muội đứng đầu,
- Hai: là Bát Nhã cao sâu
Trí huệ siêu việt không sao tò tường,
- Ba: chính là Kim Cương tam muội,
- Bốn: Sư Tử Hống tam muội này,
- Năm: là Phật tánh Như Lai
Có trong tất cả nhơn loài Chúng sanh.
Tùy năng lực chỗ mình chứng đạt*

Mà có tên sai khác không đồng.

Này **Sư Tử Hống**, hỡi Ông !

Như một *tam muội* có nhiều loại tên,
 Thiền thì có *Tứ thiền* đó vậy,
 “Căn” thâu nghiệp gọi đầy **Định căn**,
 “Lực” gọi là **Định lực** thân,
 “Giác” gọi **Định giác** rành phân rõ ràng,
 Mục *Chánh niệm* vững vàng *Chánh định*,
Bát đại nhơn niệm định giác khai,
 Thủ *Lăng nghiêm tam muội* này
 Cũng là như vậy không sai khác rày.

Thiện Nam Tử ! Nhơn loài bách tính
 Đây đủ ba môn *định* sau đây:

- *Thượng*: là nói **Phật tánh** này
 Chúng sanh tất cả nhơn loài đồng nhau.
 - *Trung*: là nói trước sau không khác
 Đều có thể chứng đạt *Sơ thiền*,
 Lúc hội đủ các nhơn duyên
- Mọi người tu tập pháp *Thiền* thành công,
 Nếu nhơn duyên đây không hội đủ
 Thời không thể thành tựu pháp *Thiền*.

Nhơn duyên có hai *nhơn duyên*:

Một: là kiếp nạn khắp miền *hỏa tai*,

*Hai: là phá hết đây kiết sử
Nơi cõi Dục chẳng còn buộc ràng.*

Nên nói *Chúng sanh thế gian
Định bức trung vẹn hoàn toàn không sai.*

- *Bực hạ định* nhơn loài chứng đắc
Định tâm sở sự thật đó là
Trong *mười đại địa* hành qua
Trí huệ sáng suốt nhận ra dễ dàng,
Do đây nói *Chúng sanh* tâm tính
Đều đầy đủ bức định hạ này.

Nay **Ta** tuyên bố bốn loài
Đều có **Phật tánh Như Lai** khác gì,
Bởi *phiền não* mê si che đây
Nên muôn đời không thấy được nào.
Thập trụ Bồ Tát mặc dầu
Thấy *Nhứt thừa* đạo nhiệm mầu lành thay !

Nhưng chẳng biết **Như Lai** Chư **Phật**
Pháp *Thường trụ* chơn thật vĩnh hằng,
Do đây nên **Ta** nói rằng:
Thập trụ Bồ Tát đức năng sâu dày,
Dầu cho có thấy đây **Phật tánh**
Mà cũng chưa thấy đặng rõ ràng.

Thiện Nam Tử ! Ông biết chẳng

“*Thủ Lăng*” thấu hiểu nguyên văn như vầy ...

Gọi là “*Nhứt thiết sự tất cánh*”

“*Nghiêm*” nghĩa là tự tánh bền kiên,

Nên gọi là *Thủ Lăng Nghiêm*,

Cũng gọi **Phật tánh** *nhất nguyên* đời đời.

8/. PHẬT TÁNH CHẮNG RỜI NGÃ, VÔ NGÃ .

Thiện Nam ! Ta một thời đang ở

Ni Liên thiền dừng bước dưỡng thần

Bảo với Ngài A Nan rằng:

Nay **Ta** muốn tắm sạch thân **Cù Đàm**,

Ông lấy y và đem tháo đậu

Nhớ chuẩn bị chu đáo cho xong.

Hòa mình sông nước mênh mông

Bao nhiêu *trần cầu* sạch không còn gì,

Các loài chim đồng quy tụ hội

Loại dưới nước bơi lội nhìn **Ta**.

Lại có số người đi qua

Trăm vị *Phạm Chí* đều là đức cao

Đến bờ sông cùng nhau bàn tán

Tu thế nào đặng thân *Kim Cang* ?

Nếu giả sử Ông **Cù Đàm**

Chắc nói *đoạn kiến* thuộc hàng trí thông

Chúng ta sẽ theo Ông qui nạp

Để thỉnh *thọ trai* pháp tu trì.

Thiện Nam Tử ! Đức Từ bi

Dùng *Tha tâm trí* biết thì việc trên.

Bèn bảo họ chớ nên cố chấp:

Sao các Ông hấp tấp cho rằng

Ta nói *đoạn kiến* này chẳng ?

Hãy nên suy xét cân phân rõ ràng.

Các *Phạm Chí* vội vàng đáp trả

Lúc trước Ngài *giáo hóa* Chúng sinh

Diễn thuyết trong các bộ kinh

Nói về không ngã chứng minh hoàn toàn

Lời của Ông **Cù Đàm** hùng biện

Chẳng phải là *đoạn kiến* đó sao ?

Nếu không ngã ai giồi trau

Tu hành trì giới nâng cao đạo mầu ?

Ai là người mưu cầu vật chất

Phá hoại đi *giới luật* *Tăng già* ?

Này các *Phạm Chí* nghe qua

Ta nói tất cả *Ta bà* Chúng sanh

Đều không ngã hoàn toàn nhau cả

Vì muốn trừ *bản ngã* lầm sai.

Ta cũng tuyên bố muôn loài

Đều có **Phật tánh** thường này như **Ta**.

Phật tánh đó há là chẳng phải

Là *ngã* ư ? Xét lại nghĩa này.

Căn cứ lời thật **Nhu Lai**

Chẳng nói *đoạn kiến* lỗi sai thuyết bày.

Vì tất cả muôn loài vạn vật

Chẳng thấy đặng rõ **Phật tánh** này

Nên gọi *Vô thường* không sai

Vô ngã, vô lạc bi ai khốn cùng,

Trong sáu đường nói chung *vô tịnh*

Thời gọi là *đoạn kiến* vậy mà.

Khi các *Phạm Chí* nghe qua

Nói **Phật tánh** vốn chính là *ngã* đây

Liền *phát tâm* lành thay *Vô thường*

Đồng xuất gia quy ngưỡng **Nhu Lai**.

Tất cả những loài chim bay,

Cá lội, thú chạy phút giây hoàn hôn

Đều thức tỉnh một lòng *cầu đạo*

Quả *Vô thường* kiến tạo tương lai,

Đã phát tâm rồi chúng đây

Bỏ thân bao kiếp mang loài chim muông.

Thiện Nam Tử ! Suy lường nghĩ lại

Phật tánh thiệt chẳng phải *ngã* mà

Vì Chúng sanh cõi Ta bà

Nên nói là *ngã* thật ra tùy đời.

Rộng *nhơn duyên* trời, người *giáo hóa*

Nói *vô ngã* là *ngã* thuyết bày

Mà thật ra thân *huyền* này

Vốn là *vô ngã* muôn loài như nhau.

Dẫu nói vậy không sai *hư vọng*

Tùy *căn cơ* mầm sống mỗi loài.

Cho nên Thế Tôn Như Lai

Nói *ngã*, *vô ngã* chẳng sai quấy rày.

Mà thiệt ra muôn loài có *ngã*

Cái ta luôn chuyển hóa bại, thành.

Vì thế giới của *Chúng sanh*

Nói là *vô ngã* chỉ rành đúng, sai

Nhưng **Phật tánh** xưa nay *vô ngã*

Như Lai nói là *ngã* thật chơn

Vì **Phật tánh** vốn là *thường*

Như Lai là *ngã* miên trường Hằng sa

Mà lại nói đó là *vô ngã*

Vì muốn đăng tự tại an nhiên.

9/. THẾ NÀO LÀ TRI KIẾN PHẬT TÁNH ?

Sư Tử Hống Bồ Tát liền

Chắp tay bạch **Phật** : “**Thế Tôn** như vầy ...

Nếu tất cả nhơn loài sanh *Chúng*

Có **Phật tánh** đều cõng như nhau
 Tự **Kim Cang Lực Sī** nào
 Do cớ gì lại không sao thấy nhìn
Phật tánh của chính mình đó vậy
 Mong **Thế Tôn** giảng giải tận tường ?”.

Bấy giờ, Đấng Đại *Pháp Vương*
 Bảo trong đại chúng nhẫn nhường nghe qua.
 “Như sắc pháp đâu là có đủ
 Màu xanh, vàng, trắng, đỏ .v.v...
 Hình chất dài, ngắn biệt phân
 Mà kẻ mù chẳng thấy chân thật nào.
 Đầu chẳng thấy sắc màu hiện rõ
 Không thể nói chẳng có hoàn toàn
 Sắc màu đỏ, trắng, xanh, vàng,
 Hình chất dài, ngắn rõ ràng không sai.
 Đầu người mù hiện nay không thấy,
 Nhưng người mắt sáng lại thấy qua.

Phật tánh cũng như vậy mà
 Tất cả sanh Chúng Ta bà nói chung
 Đầu chẳng thấy tột cùng **Phật tánh**
 Nhưng *Thập trụ Bồ Tát* tu lâu
 Thấyặng chút ít phần nào
 Còn **Phật** thấy rõ thâm sâu hoàn toàn.

Thấy **Phật tánh** của hàng *Thập trụ*
Bồ Tát này ví dụ như sau :

Trong đêm tối nhìn sắc màu
 Xanh, đỏ, vàng, trăng không sao phân bày,
Còn Thế Tôn Như Lai Ứng Cúng
 Thấy **Phật tánh** diệu dụng lành thay !
 Cũng như giữa lúc ban ngày
 Nhìn thấy hình sắc hiện bày không sai.

Như người kia mắt đây bị bệnh
 Thấy hình sắc chẳng định rõ ràng,
 Nếu được lương y thuốc thang
 Chữa trị lành hẳn nhẫn quang sáng rày
 Do công dụng thuốc hay thầy giỏi
 Nên thấy nhìn hình sắc rõ ràng.

Thập Trụ Bồ Tát các hàng
 Cũng như ví dụ hoàn toàn ở trên
 Nhờ năng lực định thiền *tam muội*
Thủ Lăng Nghiêm mà thấy rõ ràng.

Này *Thiện Nam Tử* ! Bốn ban
 Nếu có người thấy thế gian *vô thường*
 Tất cả *Pháp* là đường *sinh diệt*
 Là *vô ngã* vốn thiêt không ta,
Vô lạc, vô tịnh trần sa

Khác nào ví tự bông hoa nở tàn.

Thấy chẳng phải thế gian các pháp

Cũng vô thường, vô lạc khác nào

Vô ngã, vô tịnh như nhau

Người thấy như vậy chấp vào sở năng

Chẳng bao giờ thấy chân **Phật** tánh

Do vì bởi che ánh minh quang.

Câu trên nói pháp thế gian

Là nói sanh tử buộc ràng tâm ta.

Còn chẳng phải sâu xa các pháp

Là nói đến Chư **Phật**, **Pháp**, **Tăng**.

Hàng Duyên giác hoặc Thanh văn

Thấy tất cả pháp thế trần khổ đau

Là vô thường chẳng nào có lạc,

Hay vô ngã, vô tịnh sinh ra.

Thấy chẳng phải các pháp là

Tam bảo cũng vậy, xét ra vô thường,

Cũng vô lạc, là đường vô tịnh

Vì chấp vọng nhận định lầm sai

Chẳng thấy **Phật** tánh Như Lai

Bao giờ mới thoát ra ngoài Tam Thiên.

Bậc Thập Trụ liễu viên Bồ Tát

Thấy thế gian các pháp vô thường,

*Vô lạc, vô ngã chung đường
 Vô tịnh nên chẳng nhiễm vương buộc ràng.
 Thấy chẳng phải thế gian các pháp
 Nhưng phần ít cho đó là thường,
 Là lạc, là ngã lâm thường
 Là tịnh chơn thật chẳng vương nhiễm trần
 Do đây nên mười phần chỉ thấy
 Đặng một phần **Phật tánh Như Lai.***

*Chư Phật Thế Tôn xưa nay
 Thấy tất cả pháp trần ai vô thường,
 Không có lạc cũng không ngã, tịnh
 Nên **Như Lai** chẳng dính nhiễm phàm
 Thấy chẳng phải pháp thế gian
 Là thường, là lạc hoàn toàn không sai
 Là ngã, tịnh vượt ngoài thế tục
 Nên chẳng còn thị dục đắm say.
 Vì thế nên đức **Như Lai**
 Thấy **Phật tánh** rõ hiển bày sâu xa
 Cũng như xem trái A Ma Lăc
 Trong bàn tay sự thật rõ ràng.
 Do nghĩa này **Ta** nói rằng
 Thủ Lăng Nghiêm định phá tan nghi ngờ
 Đó gọi là liễu cơ tất cánh*

Chắc thấy được **Phật tánh** rõ ràng.

Này *Thiện Nam Tử* ! Bốn ban

Như đêm mùng một Trăng vàng chưa khai
 Dẫu chẳng thấy Trăng bày tỏ rõ
 Nhưng chẳng được nói đó là không.

Phật tánh Chúng sanh có đồng
 Dẫu chẳng thấyặng cũng không nói rằng
 Là không có thật chân **Phật tánh**
 Vì **Phật tánh** ẩn ánh bên trong.

Này *Thiện Nam Tử* ! Hỡi Ông !

Phật tánh là chỗ dụng công tu hành
Mười trí lực, bốn vô sở úy
 Cùng *Đại bi tam niệm* lành thay !
 Tất cả Chúng sanh muôn loài
 Có ba thứ ấy đủ đầy vô dư
 Vì sau khi phá trừ *phiền não*
 Thờiặng thấy rõ ráo mọi bề.

Hạng *nhứt xiển đê* u mê
 Phá trừ tâm *nhứt xiển đê* lìa xa
 Thời có thểặng ba thứ ấy
 Thấy **Phật tánh** như thấy bàn tay.
 Do nghĩa này nên **Như Lai**
 Thường tuyên bố nói muôn loài *Chúng sanh*

Đều có sẵn căn lành **Phật tánh**

Chịu tu hành nguyện hạnh thành công.

Này *Thiện Nam Tử* ! Hỡi Ông.

Tất cả Sanh chúng đều đồng bốn nguyên

Có *mười hai nhơn duyên* cả thảy

Cũng có nội, có ngoại trong ngoài.

Những gì gọi là mười hai

Hôm nay **Ta** sẽ giảng bày phân qua :

- (1) *Phiền não* thuộc lâu xa quá khứ
Gọi đó là lưu trữ “*Vô minh*”.
- (2) *Nghiệp* quá khứ do duyên “*Hành*”
Là gia tài của Chúng sanh muôn loài.
- (3) Đời hiện tại chuyển quay trở lại,
Lúc sơ khởi mọi loài thọ thai
Gọi là “*Thức*” chủ thân này
Điều khiển hành động đúng sai, ác lành.
- (4) Năm phần nhập thai sanh khi thụ
Nếu chưa đặng đầy đủ bốn căn
Gọi là “*Danh Sắc*” thân tâm.
- (5) Bằng như đầy đủ bốn căn hoàn toàn
Gọi đó là thọ mang “*Lục nhập*”
Nội và ngoại huân tập không rời.
- (6) Chưa phân biệt khổ hay vui

Tìm câu tiếp “*Xúc*” cảnh đời biệt phân.

- (7) *Nhiêm tập* nén ái tâm lanh “*Thọ*”.
 - (8) *Ngũ dục* ưa dòm ngó đêm ngày,
 Gọi là “*Ái*” luyến mê say.
 - (9) Tham cầu danh lợi trong ngoài riêng ta
 Thời đây gọi đó là bảo “*Thủ*”
 Ít có ai biết đủ vừa lòng.
 - (10) Căn trần cầu kết ngoài trong
 Khởi nghiệp thân, khẩu, ý không nghỉ dừng
 Nên lăn lộn ba đường lục đạo
 Đây được gọi “*Hữu*” báo chấp ta.
 - (11) Thức đời hiện tại hóa ra
 Vị lai “*Sanh*” chuyển trẻ già đổi thay.
 - (12) Có *Danh sắc* có đây *Lục nhập*,
 Có *Xúc* thì có *Thọ* cấu thành
 Đây cũng gọi vị lai *Sanh*
 “*Lão, bịnh, khố tử*” hoành hành mạng căn.
 Những điều trên phải cần suy nghĩ
 Quán xét rành ***Thập Nhị Nhơn Duyên***.
- Này *Thiện Nam Tử* ! Cho nên
Chúng sanh đều có *mười hai duyên* này,
Hoặc có kẻ trong thai hư hoại
Thời không đủ *mười hai nhơn duyên*.
Từ sinh ra thuở ấu niên

Đến khi già chết luân phiên không rời
 Mười hai duyên đây thời có đủ
 Từ Vô minh ... Lão tử chẳng thay.

Chúng sanh cõi *Sắc giới* này
 Không có ba thứ *Thọ* đây hoặc là
 Ba thứ *Xúc* cùng ba thứ *Ái*
 Không có già mang phải bệnh đau,
 Nhưng cũng chẳng khác gì nhau
 Đây đủ tất cả *mười hai duyên* phần.

Chúng sanh cõi thượng nhân *Vô Sắc*
 Thời không có *Sắc* chất tướng trần
 Nhẫn đến không có bệnh thân
 Nhưng cũng đầy đủ duyên phần mười hai.
 Vì quyết định cõi này như vậy,
Ta nói rằng muôn loại *Chúng sanh*
 Trong *Tam giới* trước hay thanh
 Nhân duyên có đủ kết thành mười hai.

Phật tánh của muôn loài cũng vậy,
 Quyết tu hành sẽ thấy mọi bế
 Đắc thành *Vô thượng Bồ đề*
Chánh đẳng, *Chánh giác* không hề sai ngoa.
 Do đây nên **Phật Đà** tuyên bố
Chúng sanh có **Phật tánh** như **Ta**.

Này *Thiện Nam Tử* ! Nghe qua.

Ở trên núi *Tuyết* lâu xa đến giờ

Có thứ cỏ tên là *Nhân nhục*,

Nếu bò ăn đặng thứ cỏ này

Tạo thành loại sữa tốt thay

Đê hồ chế biến thuốc hay vô cùng.

Trên núi ấy quanh vùng bao bọc

Những cỏ khác cũng mọc khắp nơi,

Nếu bò ăn cỏ ấy thời

Không sanh ra chất *Đê hồ* quý thay.

Dầu không sanh *Đê hồ* được vậy,

Nhưng chẳng thể ta lại nói là

Trong núi *Tuyết* từ lâu xa

Không cỏ *Nhân nhục* mọc ra bao giờ.

Phật tánh của *Chúng sanh* cũng vậy,

Dầu chẳng thấy không phải là không.

Núi Tuyết là dụ **Như Lai**

Cỏ *Nhân nhục* dụ *Đại kinh Niết Bàn*,

Những cỏ khác mọc hoang đủ loại

Là nói đến *mười hai bộ kinh*.

Nếu như có một *Chúng sanh*

Nào nghe được pháp *Chơn kinh Niết Bàn*

Rồi tu hành mở mang *trí huệ*

Thấy **Phật tánh** bản thể không hai.

Trong *mười hai bộ kinh* đây

Dầu chẳng nghe có **Như Lai tánh** này

Nhưng chẳng thể nói rày không có

Phật tánh của muôn loại *Chúng sanh*.

- *Thiện Nam Tử* ! Nên hiểu rành.

Phật tánh đây cũng tạo thành Sắc thân

Nhưng quán sát chẳng chân thiệt Sắc,

Chẳng phải Sắc nhưng thật Sắc này;

Cũng là tướng của muôn loài

Cũng là chẳng phải tướng này thế gian,

Chẳng phải tướng, hoàn toàn *thiệt tướng*

Lìa cả hai **Phật tánh** hiện bày;

Cũng là một chẳng có hai

Cũng là chẳng phải một đây rõ ràng,

Chẳng phải một hoàn toàn là một

Như mặt trời cùng tột sáng khai;

Chẳng phải *thường kiến* chấp sai

Chẳng phải *đoạn kiến* cả hai hiểu tường;

Chẳng phải chẳng phải *thường kiến* vậy

Chẳng phải chẳng phải *đoạn rõ thông*;

Cũng là có cũng là không,

Chẳng phải có chẳng phải không am tường;

Cũng là tận cũng không phải tận;
 Cũng là nhơn là quả không sai,
 Chẳng phải nhơn, quả cả hai
Phật tánh không thể chỉ bày nói ra;
 Cũng là nghĩa chẳng là phải nghĩa
 Chẳng phải nghĩa nhưng thật nghĩa chơn;
 Cũng là *danh tự* phô trương
 Chẳng phải *danh tự* thế thường đặt ra,
 Tuy chẳng phải đó là *danh tự*
 Nhưng chẳng phải không có tự danh;
 Cũng là khổ, lạc, ác, lành
 Chẳng phải khổ, lạc, ác lành xét qua
 Cũng là *ngã*, cũng là *vô ngã*
 Chẳng phải *ngã*, chẳng phải *ngã* không;
 Cũng là không, không phải không
 Chẳng phải không, chẳng phải chẳng phải không.

- Như thế nào gọi đây là *Sắc* ?

Vì là thân tự chất *kim cang*.

Thế nào *phi sắc* hoàn toàn ?

Như Lai giảng giải rõ ràng nghe qua.

Mười tám pháp gọi là *Bất cộng*

Chẳng phải là *Sắc* pháp sinh ra.

Phật pháp mầu nhiệm sâu xa

Không thể luận giải suông qua đặng nào.

Chẳng phải Sắc vì sao chẳng phải

Chẳng phải là Sắc tại gì sao ?

Vì Sắc chẳng phải Sắc màu

Không tướng quyết định thâm sâu khó bàn.

- Như thế nào gọi đây là tướng ?

Vì ba mươi hai tướng tốt thay.

Thế nào chẳng phải tướng đây ?

Vì nói tất cả muôn loài Chúng sanh

Chẳng hiện được tướng lành trọn vẹn

Nên chẳng phải là tướng thật chơn.

Thế nào chẳng phải tướng thường

Chẳng phải chẳng phải là tướng chơn này ?

Vì tướng cùng chẳng phải là tướng

Không quyết định làm sao chỉ bày.

- Thế nào là một chẳng hai ?

Trước Chư đại Chúng **Như Lai** giảng truyền.

Vì tất cả nhơn, thiên bốn chúng

Là *Nhứt thừa* đều cũng như nhau.

Vì sao chẳng phải một nào ?

Vì **Phật** *thuyết pháp* ba thừa biệt phân.

Như thế nào là chẳng phải một

Chẳng phải là chẳng phải một đây ?

Vì vô số pháp sâu dày
Khó dùng lời nói tóm bày thiệt hơn.

- Thế nào chẳng phải *thường* đó vậy ?
Vì từ *duyên* mà thấy lầm sai.
- Thế nào chẳng phải *đoạn* rày ?
Vì chấp *đoạn kiến* tâm đây vạy tà.
- Như thế nào gọi là chẳng phải
Chẳng phải là *thường kiến* chấp mang ?
Vì không chung, thí hoàn toàn
Chỉ là sống tạm thế gian Ta bà.
- Như thế nào gọi là chỗ có?
Vì tất cả muôn loại Chúng sanh
Đều có **Phật tánh** trọn lành
Nếu như *giác ngộ* tu hành thành công.
Thế nào gọi là không đó vậy ?
Vì từ nơi phương tiện khéo hành
Màặng thấy **Phật tánh** mình
Như nhở gương sáng trông nhìn mặt ta.
Như thế nào là chẳng phải có,
Chẳng phải không ? Nghĩa đó nhiệm mầu.
Vì *hư không* tánh rộng sâu
Nên không có chỗ đuôi đầu bày khai.

- Như thế nào cho đây là tận ?

Vì dụng công đặng Thủ Lăng Nghiêm

Tam muội chứng đắc đại thiền

Phá tan chướng ngại não phiền vô minh.

Như thế nào là chẳng phải tận ?

Vì là thường tịch lặng trùm bao.

Chẳng phải tận như thế nào,

Chẳng phải là chẳng tận cùng giải phân ?

Vì tất cả tướng trần tận dứt

Tận cùng chẳng phải tận thường chơn.

- Thế nào đây gọi là nhơn ?

Vì là rốt ráo **liễu nhơn** đủ đầy.

Như thế nào gọi đây là quả ?

Vì là quả quyết định thường chơn.

Thế nào là chẳng phải nhơn

Chẳng phải là quả ? **Phật** thương tỏ thường.

Vì Chơn thường không nhơn, không quả

Chỉ còn lại thiệt ngã Chân như.

- Thế nào là nghĩa liễu ư ?

Vì đều có thể tư duy quán rành

Nhiếp lấy nghĩa liễu viên không ngại

Chuyển pháp luân giác độ muôn loài.

- Thế nào chẳng phải nghĩa đây ?

Vì chẳng thể nói chỉ bày thật chân.

Như thế nào là chẳng phải nghĩa

Chẳng phải là chẳng phải nghĩa chơn ?

Vì rốt ráo nghĩa tận tường

Là không nói đặng vô phương nghĩ bàn.

- Như thế nào gọi là *danh tự* ?

Vì có tên ngôn ngữ đặt ra.

Như thế nào chẳng phải là

Danh tự ? Mong đức **Phật Đà** rộng khai.

Vì tất cả muôn loài sanh chúng

Tuy có tên mà cũng không tên.

Thân *tự đại* chẳng chắc bền

Huống là danh tự tuổi tên của mình.

Thế nào là chẳng phải *danh tự*

Chẳng phải là chẳng phải tự danh ?

Vì đã đoạn dứt vọng sanh

Tất cả danh tự chấp tranh không còn.

- Như thế nào gọi là cũng *khổ*

Và cũng *lạc* diệt độ an lành ?

Vì các *thọ* duyên khởi sanh

Nên có khổ, lạc, ác, lành biệt phân.

Như thế nào là chẳng phải khổ

Chẳng phải lạc đạt ngộ thực hành ?

Vì dứt tất cả *thọ* sanh
Không khổ, không lạc trọn lành thường chơn.

- Như thế nào là chẳng phải *ngã* ?

Vì chưa đạt *đạo quả* đủ đầy

Tâm thứ tự tại lành thay!

Nên chẳng phải *ngã* khuyên ai giác lòng.

Sao là chẳng phải chẳng phải *ngã* ?

Vì là *thường chấp* *ngã* mọi loài.

Thế nào chẳng phải *ngã* đây

Chẳng phải chẳng phải *ngã* này bày phân?

Chẳng tạo tác tâm trần lanh *thọ*

Ngã, *vô ngã* chẳng có buộc ràng.

- Thế nào là *không* hoàn toàn ?

Vì là *Đệ nhứt nghĩa Không* nghỉ bàn.

Thế nào chẳng phải *không* đó vậy ?

Vì là thường chấp lấy có, không.

Thế nào là chẳng phải *không*

Chẳng phải là chẳng phải *không* đó mà ?

Vì có thể đấy là *chủng tử*

Cho pháp lành tích trữ lâu dài.

Này *Thiện Nam Tử* ! Lành thay !

Nếu như có một người nay tu hành

Dùng tư duy hiểu rành nghĩa lý

Đại Niết Bàn y chỉ không sai.

Nên biết rằng người này đây

Thấyặng **Phật tánh** Như Lai rõ ràng.

Phật tánh càng luận bàn sai trật,

Là *cảnh giới* Chư **Phật** mười phương,

Chẳng phải là hạng tầm thường

Nhẫn đến *Duyên giác* khó tường viên thông.

Thiện Nam Tử ! Nay Ông xét lại

Đại Niết Bàn Kinh dạy sâu xa.

Phật tánh vốn chẳng phải là
Âm, giới hay nhập cả ba xa lìa.

Chẳng phải trước không mà nay có

Chẳng phải có rồi trở lại không,

Từ *nhơn duyên* lành vun trồng

Chúng sanhặng thấy *Nhơn Ông* của mình.

Ví khối sắt đen đưa vào lửa

Đốt thì đỏ chủ ý thợ rèn

Để nguội thời trở lại đen

Dầu vậy, nhưng xét kỹ liền hiểu ngay,

Màu đen chẳng trong ngoài mà có

Do *nhơn duyên* hiện rõ sắc màu.

Phật tánh cũng vậy khác nào

Lửa phiền não tắt mau lâu miễn bàn

Thời *Chúng sanh* mở mang *đạo hạnh*
 Được nhìn thấy **Phật tánh** hoàn toàn.

Thiện Nam Tử ! Hỡi bốn ban!
 Như hột giống ấy biến tan chỉ còn
 Những lá xanh chồi non mầm mộng,
 Nhưng tánh của mầm sống này đây
 Chẳng phải trong, chẳng phải ngoài
 Nhẫn đến bông trái, lá cây cũng là
 Đều theo *duyên* sanh ra mà có,
 Phật tánh muốn thấy rõ khác nào.

Kinh Đại Niết Bàn nhiệm mầu
 Thành tựu *công đức* cao sâu khó lường
 Phật tánh vốn hăng thường duy nhứt
 Đã đạt thành *công đức* vô biên
 Kết hợp đầy đủ *nhơn duyên*
 Mớiặng rốt ráo siêu nhiên *Niết Bàn*".

10/. MUỜI PHÁP LÀNH CỦA BỒ TÁT.

Bấy giờ, **Sư Tử Hống Bồ Tát**
 Liền chắp tay, lễ **Phật** hỏi rằng :
 “**Bạch Thế Tôn !** *Đại Thánh Nhân !*
Bồ Tát thành tựu *đức* nǎng thế nào
 Đặng bao *pháp* giồi trau thấy đặng

Phật tánh đây mà chẳng rõ ràng ?

Chư **Phật Thể Tôn** mười phương

Thành tựu bao *Pháp* thấy tường tận đây ?”.

Đức Phật bảo : “Này **Đại Bồ Tát**

Lời Ông hỏi sự thật rất hay.

Bồ Tát thành tựu đủ đầy

Mười *pháp* trọn vẹn dưới đây trình bày.

Dầu được thấy **Như Lai Phật tánh**

Mà cũng chẳng thấy đặng rõ ràng.

- *Một*: là *thiểu dục* tân toan,
- *Hai*: là *tri túc* khổ than đoái màng,
- *Ba*: là phải tâm an *tịch tĩnh*,
- *Bốn*: là luôn *tinh tấn* siêng năng,
- *Năm*: là *Chánh niệm* chuyên cần,
- *Sáu*: là *Chánh định* tinh thần tư duy,
- *Bảy*: *Chánh huệ* phát huy sáng suốt,
- *Tám*: *Giải thoát* ngũ trước nihilism vương,
- *Chín*: *Tán thán giải thoát* thường,
- *Mười*: dùng *Đại Bát Niết Bàn chơn kinh*
Để giáo hóa Chúng sinh tỉnh giác”
Mười pháp lành **Bồ Tát** thực thi.

10.1/ & 10.2/

Bồ Tát bạch đắng *Từ bi*:

“*Thiểu dục, tri túc* có gì khác sai ?”.

Liền lúc đó, **Như Lai** dạy bảo:

“*Thiện Nam Tử* ! Chu đáo hỏi qua.

Chỗ thiểu dục đây chính là

Chẳng cầu, chẳng lấy, cái ta ôm ghì.

Chỗ tri túc là khi được ít

Lòng vẫn vui chẳng hối hận nào.

Thiểu dục ít có mong cầu,

Tri túc gìn giữ đạo mầu sạch trong

Vì *pháp sự* tâm không sầu não

Chí nguyện rằng **Phật đạo** thành công.”

- *Thiện Nam Tử* ! Ông biết không

Dục có **ba** thứ hiểu thông tận tường :

- *Một: ác dục* ⁽¹⁾ theo đường danh vọng,
- *Hai: đại dục* ⁽²⁾ mầm móng khó trừ,
- *Ba: là dục dục* ⁽³⁾ loài người

Cũng khó đoạn diệt nhất thời được đâu.

(1) *Ác dục* như *Tỳ kheo* ích kỷ

Sanh lòng tham địa vị quyền cao

Muốn làm *thượng thủ* đứng đầu

Tất cả đại Chúng phục hầu dạ vâng,

Muốn hết thảy *Chư Tăng* lớn, nhỏ

Phải thuận theo mà phò trợ ta,

Khiến bốn bộ Chúng *Tăng già*
Cúng đường, cung kính trọng ta hằng ngày.
 Ta bức nhất hoằng khai **Phật Pháp**
 Chẳng có ai phù hợp bằng ta,
 Đồng muốn thiện, tín bá gia
 Tin thọ lời dạy của ta thường thường.
 Cũng khiến cho Quốc vương, Quan lớn,
 Các Trưởng giả đều ngưỡng mộ ta,
 Được nhiều y phục lụa là,
 Thức ăn bổ dưỡng, cửa nhà khuếch trương.
 Đây là cầu vào đường *địa ngục*
 Nên gọi là *ác dục* sa vào.

(2) **Đại dục** là như thế nào ?
 Nếu có các vị *Tỳ kheo* bất lành
 Sanh lòng cầu muốn danh hiển lộ
 Cốt làm cho bốn bộ Chúng đây
 Thảy đều biết ta lành thay
 Chứng bức *Thập trụ* vượt ngoài thế gian,
 Đắc *Bồ đề Niết Bàn Vô thượng*,
A La Hán, tự xưng *Thánh nhân*,
 Nhẫn đến quả *Tu Đà Hoàn*,
Tứ thiền chứng ngộ minh quang ai bì,
 Hay đã đắc bốn trí vô ngại
 Không có ai làm hại được ta.

Đây là lợi dưỡng quần ma
Nên gọi *đại dục* rất là gớm ghê.

(3) *Dục dục* là si mê tăm tối :
Có *Tỳ kheo* vọng khởi cầu sanh
 Cõi *Phạm Thiên, Ma Thiên* thành,
Hoặc đăng *Tự Tại Thiên* sanh hưởng nhàn,
 Hay *Chuyển Luân Thánh Vương* cao quý,
Hoặc sanh dòng *Sát Đế Lợi* này,
 Bà La Môn quý phái đây,
Hoặc làm *Trưởng giả* của tài lưu niêm
 Được *tự tại* an nhiên hưởng phúc
Nên gọi là *dục dục* đắm say.

Nếu lìa được ba *dục* này
Gọi là *thiểu dục* lành thay trên đời.

- *Dục* còn gọi *hai mươi lăm ái*,
Bằng không ái như vậy tức thời
 Gọi là *thiểu dục* tuyệt vời.

Chẳng cầu mong muốn trong đời vị lai
Thời cũng gọi là đây *thiểu dục*
Người như vậy đại phúc vô tận.

Được mà tâm chẳng đắm tham
Gọi là *tri túc* thuộc hàng *Thánh nhơn*,
Chẳng cầu người cúng dường mọi lúc

Cũng gọi là *thiểu dục* quang minh.

Được mà chẳng chứa cất gìn

Gọi là *tri túc* Chúng sinh trọng vì.

- *Thiện Nam Tử* ! Có khi *thiểu dục*
Chẳng gọi là *tri túc* đủ đầy,
Cũng có *tri túc* tâm này
Chẳng gọi *thiểu dục* nên đây bất đồng,
Cũng có khi giữ lòng *thiểu dục*
Mà cũng có *tri túc* lành thay !
Cũng chẳng có *tri túc* đây
Cũng chẳng *thiểu dục* cả hai đoạn lìa.

Tâm *thiểu dục* trau tria rèn luyện
Là nói đến bực *Tu Đà Hoàn*.

Tri túc với lòng lạc an
Là bực *Duyên Giác* hay hàng *Bích Chi*.

Hạnh *thiểu dục* cũng thì *tri túc*
A La Hán thị dục không còn.

Chẳng *thiểu dục* trí thông dong
Cũng chẳng *tri túc* tâm không ngại gì
Là **Bồ Tát** liễu tri thông tuệ
Đại nguyễn thể độ thế không nài.

- *Thiện Nam Tử* ! Lại như vầy.
Thiểu dục, tri túc có hai thứ mà :

Một: lành thiện, *Hai:* là bất thiện.

Bất thiện là nói hạng phàm thường.

Thiện là nói bức *Thánh nhơn*

Các vị **Bồ Tát** hiện đương độ trần.

Tất cả bức *Thánh nhơn* **Bồ Tát**

Dầu *đạo quả* chứng đạt cao sâu

Mà chẳng tự xưng hô hào

Nói ta đã chứng đạo mâu thiêt chơn,

Vì tâm chẳng tự xưng do đó

Nên trong lòng không có nãosân

Đây gọi là bức *Thánh nhân*

Đã liễu *tri túc* tinh thần tịnh an.

Thiện Nam Tử ! Là hàng **Bồ Tát**

Nên tu tập *Kinh Đại Niết Bàn*

Muốn thấy **Phật tánh** rõ ràng

Thiểu dục, tri túc phải càng nâng cao.

10.3/ Có người hỏi thế nào *tịch tịnh*

Đức **Như Lai** phân tích giải bày :

Tịch tịnh đây cũng có hai:

Một: là *tâm tịnh* trong ngoài chơn thanh.

Hai: *thân tịnh* không sanh bịnh hoạn

Chẳng gây tạo thù oán bất nhân

Ba điều ác ở nơi thân:

Sát sanh, trộm cắp, tà dâm diệt trừ.

Tâm *tịch tĩnh* như như chơn thiêt

Chẳng tạo gây những việc nghĩ lầm

Ba điều ác ở nơi tâm:

Tham, sân, si vạy là mầm họa thâm.

Đây gọi là thân tâm *tịch tĩnh*

Đại **Bồ Tát** ngộ tính pháp này.

Lại nữa, thân *tịch tĩnh* đây

Trọn chẳng gần gũi thường ngày cận thân

Với bốn Chúng chẳng phân tốt, xấu

Chẳng dự tiệc, tranh đấu lấn nhau.

Tâm *tịch tĩnh* luôn giồi trau

Chẳng tập *tham dục* buộc vào *hận sân*.

Đây gọi là thân tâm *tịch tĩnh*

Lời **Như Lai** giải thích thật chân.

- Hoặc có *Tỳ kheo* ngoài thân

Dẫu tướng *tịch tĩnh* nhưng tâm bất đồng. ⁽¹⁾

- Có *Tỳ kheo* thân không *tịch tĩnh*

Mà bên trong tâm tịnh thậm thâm. ⁽²⁾

- Có *Tỳ kheo* thân và tâm

Trong ngoài *tịch tĩnh* như đêm trăng rằm. ⁽³⁾

- Lại cũng có *Tỳ kheo* tu tướng

Chỉ mong sao *lợi dưỡng* vật tài

Thân và tâm trong hay ngoài
Cũng chẳng tịch tịnh tháng ngày trôi qua. ⁽⁴⁾

(1) Người thân dầu có là tịch tịnh
Mà tâm chẳng Chánh định như sau:
Có Tỳ kheo vào rừng sâu
Xa lìa bốn Chúng, dãi dầu tuyết sương
Mà trong lòng vẫn vương chưa dứt
Tham, sân, si ray rứt ôm mang.

(2) Người tâm thanh tịnh hoàn toàn
Tuy thân bất tịnh còn mang kiếp đời
Dầu gần gũi với người cao quý
Là Quốc vương hay vị đại thần
Mà trong tâm dứt tham, sân,
Si mê đoạn diệt tinh thần an nhiên.

(3) Người thân tâm liễu viễn tịch tịnh
Chính Chư Phật và Bồ Tát đây.

(4) Phàm phu Chúng sanh nhơn loài
Thân tâm chẳng tịch tịnh thường gây lối lầm,
Dầu cho có thân tâm an lạc
Nhưng không thể quán sát sâu xa
Lý Vô thường, Vô ngã và
Vô lạc, Vô tịnh hiểu qua tận tường
Do đây nên người thường chẳng thể

Tịnh ba nghiệp không dễ dàng gì.

Hạng nhứt xiển đê ngu si

Phạm năm tội nặng A Tỳ trầm luân,

Chẳng thể làm thân tâm tịch tịnh

Chỉ khi nào tâm tính đổi thay.

10.4/ Thế nào là *tinh tấn* đây ?

Như người chiều sớm hăng ngày cầu mong

Cho thân, khẩu với lòng thanh tịnh

Thời hãy mau quyết định lìa xa

Những nghiệp bất thiện làm ra,

Mà hãy tu tập tâm ta thường hành

Tất cả các nghiệp lành thù thắng

Dẫu gian khó tinh tấn không rời.

10.5/ Siêng năng tinh tấn đúng thời

Gắng công niêm tưởng sáu nơi thường hăng

Chính **Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí**

Và niêm **Thiên** hoan hỷ hộ trì,

Đây là *Chánh niệm* khắc ghi

Một lòng chặt dạ quy y trọn đời.

10.6/ Có Chánh niệm tức thời chứng đắc

Đặng tam muội quả thật không sai,

Cũng gọi là *Chánh định* đây

Làm nền tảng vững triển khai Bồ đề.

10.7/ Tâm Chánh định không hề loạn tạp

Quán xét thấy các pháp sâu xa

Tự như hư không bao la,

Chánh huệ sáng tỏ như là Thái dương.

10.8/ Có Chánh huệ xa đường ác đạo

Mọi kiết sử phiền não phá tan

Không còn lên xuống sáu đường

Đây gọi *giải thoát* buộc ràng bấy lâu.

10.9/ Người giải thoát sông sầu bể tục

Vì Chúng sanh mọi lúc, mọi nơi

Ngợi khen giải thoát hết lời,

Nói rằng chẳng có đổi dời biến di

Là *tán thán* phát huy *giải thoát*

Cho Chúng sanh ngộ giác đạo vàng.

10.10/ Giải thoát chơn thật hoàn toàn

Là Vô thượng **Đại Niết Bàn Như Lai.**

Niết Bàn chính là nay dập tắt

Lửa phiền não diệt mất tâm ta.

Lại *Niết Bàn* gọi cửa nhà

Che ngăn mưa gió sanh ra não phiền.

Lại *Niết Bàn* là thuyền cứu hộ

Cho những ai giác ngộ quy y

Vượt qua khổ nạn hiểm nguy

Không còn lo sợ chuyện gì xảy ra.

Lại *Niết Bàn* gọi là cồn bãi
Bốn con sông nước chảy chǎng trôi.
Những gì bốn con sông thời ?

Một: là **Dục bạo** trên đồi khó ngăń,

Hai: **Hữu bạo** là nhân sanh diệt,

Ba: **Kiến bạo** thấy biết lầm sai,

Bốn: là **Vô minh bạo** đây

Nó làm mê muội tâm này đảo điên.

Do đây nên *Niết Bàn* thường gọi

Là cồn bãi hay tợ cửa nhà.

Lại *Niết Bàn* còn gọi là

Tâm hướng Chư đức **Phật Đà** quy y,

Mọi chướng ngại hiểm nguy qua khỏi

Đặng an vui về cõi *Niết Bàn*.

Nếu có người trong thế gian

Hay bức *Duyên giác* hoặc hàng *Thanh văn*

Nhẫn cho đến *Thánh nhân Bồ Tát*

Thành tựu đủ mười pháp kể trên

Thấy được **Phật tánh** đương nhiên

Nhưng chưa rõ ráo y nguyên rõ ràng.

&

- *Thiện Nam Tử ! Trong hàng Phật giáo*
Người xuất gia khoác áo Cà sa

Có bốn thứ bịnh sinh ra
 Chẳng chứng *Tứ quả* gọi là *Sa môn*.

Những gì gọi là bốn thứ bịnh ?

Chính là bốn ác *dục* dưới đây:

- *Một*: thích *y phục* đẹp thay,
- *Hai*: là *thực dục* thường ngày thích ăn,
- *Ba*: *ngọa cụ* giường nằm sang trọng,
- *Bốn*: *hữu dục* danh vọng bay xa.

- Bốn bịnh vừa kể phân qua

Có bốn lương dược chắc là trị an:

- *Phấn tảo y trị y phục dục*;
 - *Khất thực trị thực dục* thích ưa;
 - Thọ hạ trị hoặc ngăn ngừa
- Bịnh *ngọa cụ dục* dứt trừ sớm hơn.
- Nếu thân tâm thường thường *tịch tĩnh*
 Phá *hữu dục* các bịnh nhiêm lây.

Đây là bốn thứ thuốc hay
 Trị bốn chứng bịnh lành thay vô cùng.

Lại cũng được viên dung *Thánh hạnh*
 Nhờ *thiểu dục, tri túc* đây thời.

- *Tịch tĩnh* có bốn điều vui
- Một*: là vui của tâm người *xuất gia*,
- Hai*: là vui lòng ta *tịch tĩnh*,

*Ba: là vui khi **vīnh diệt vui**,*

*Bốn: là vui **tất cảnh vui**.*

Được bốn điều đó sự vui nào bằng

Đây gọi là thân tâm *tịch tịnh*

Không còn lo nhiễm dính bịnh trần.

- Tròn đủ *tứ hạnh Chánh cần*
Gọi là *tinh tấn* trọn phần liễu viêng.
- Đặng đầy đủ *Tứ thiền* thanh tịnh
Nên gọi là *Chánh định* tâm an.
- Đủ *Tứ Niệm Xứ* hoàn toàn
Gọi là *Chánh niệm* vững vàng đức tin.
- Thấy *bốn điều* quang minh *chơn thật*
Của *Thánh nhân* hay **Phật Như Lai**
Nên gọi là *Chánh huệ* đây
Như mặt trời sáng bóng mây tan dần.
- Dứt hẳn hết vi trần phiền não
Là *giải thoát* lục đạo luân hồi.
- Quả trách lối của mọi người
Không bằng quả trách lối thời do ta,
Nên quả trách trần sa phiền não
Nó làm ta gây tạo bất nhơn
Đó là *tán thân* biểu dương
Con đường *giải thoát* không hơn gì bằng.

Đại Bồ Tát *Thánh nhân* quán thấy
 Mười pháp trên như vậy đủ đầy
 Dầuặng thấy **Phật tánh** này
 Nhưng chưa thật sự thấy đây rõ ràng.

&

Thiện Nam Tử ! Các hàng Bồ Tát
Nghe Chơn Kinh Đại Bát Niết Bàn

- Cố gắng tu tập mở mang
 Xa lìa những việc thế gian tranh giành
 Đây gọi là năng hành *thiểu dục*.
- Đã xuất gia tạo phúc muôn loài
 Chẳng có sanh lòng đổi thay
 Hay là hối hận muốn quay tục trần
 Đây gọi là công năng *tri túc*.
- Đã tri túc không lúc nghỉ dừng
 Chọn nơi vắng vẻ núi rừng
 Xa lìa náo nhiệt phố phường phồn hoa
 Thời chuyên tu mới là *tịch tĩnh*
 Càng tinh tấn Chánh định huệ khai.
- Người chẳng tri túc thường hay
 Thích ăn, thích ngủ mê say Sắc trần.
 Người tri túc tinh thần an lạc
 Thường tư duy quán sát đạo đời
 Nghĩ rằng tất cả mọi người

Cho tôi đặng đạo quả thời Sa môn
 Nhưng xét ra thật lòng chưa đạt
 Nay tôi sao lại gạt dối người,
 Suy nghĩ như vậy thông rồi
 Siêng năng tu tập trau giồi công phu
 Không bao lâu Sa môn quả đặng,
 Đây gọi là *tinh tấn* thiết cần.

- Khó khăn không quản nhọc nhằn
 Thường siêng tu tập lý chân Niết Bàn
 Như vậy mới vững vàng *niệm Chánh*.
- Tùy thuận theo *Thiên hạnh* thực hành
 Gọi là mới *Chánh định* thành.
- An trụ trong định hiểu rành vô vi.
 Có Chánh kiến, Chánh tri đồng thể
 Đây gọi là *Chánh huệ* trọn lành.
- Người Chánh tri kiến viên thành
 Xa lìa kiết sử không sanh não phiền,
 Đây gọi là lên thuyền *giải thoát*
 Sang bờ kia **Đại Bát Niết Bàn**.
- *Thập trụ Bồ Tát* các hàng
 Vì giác Sanh chúng ngợi khen Niết Bàn
 Trải hết lòng muôn ngàn *tán thán*
 Đường *giải thoát* vô hạn ngợi ca.

Thánh nhân, Bồ Tát Ma Ha

Đầy đủ mười pháp như là kể trên
 Dầu được thấy hiện tiền **Phật tánh**
 Mà chẳng thấy rõ ráo rõ ràng.

&

Này Thiện Nam Tử ! Bốn ban !

- Luận về *thiểu dục* lại càng rộng sâu.
 Có Tỳ kheo tu cầu giải thoát
 Chọn những nơi vắng vẻ tịnh thiền
 Không cần nương trụ chùa chiền
 Ở trong gò mả, ruộng vườn, cội cây ...
 Ngồi ngay thẳng, ít hay nằm nghỉ,
 Không bồ đoàn, ngọa cụ kể chi,
 Khất thực dầu được vật gì
 Cũng cho là đủ chẳng khi phiền hà.
 Ngày độ thực không qua quá ngọ
 Ăn một lần chẳng có hai lần.
 Chỉ chứa ba y khoác thân
 Là y *phấn tảo* không cần gấm hoa,
 Hay y bố cũng là biết đủ
 Đây gọi là *thiểu dục* nuôi thân.

- Đã thật hành hạnh Chánh chân
 Trong lòng chẳng có ăn năn than phiền,
 Đây đáng gọi tâm nguyên *tri túc*

Mọi tham muối ái dục lìa xa.

- Tu *Không tam muội* mới là
Đặng tâm *tịch tịnh* thoát ra tam đồ.
- Chứng bốn quả *Sa môn* tứ *Thánh*
Mãi vẫn cầu *Vô thương* **Như Lai**
Chẳng thối chuyển, chẳng đổi thay
Tinh tấn như vậy có ngày thành công.
- Thường tư duy ngoài trong quán chiếu
Tánh **Như Lai** viên liễu thường hằng
Đây là *Chánh niệm* thật chân
Chẳng còn mê nhiễm, căn trần tịnh thanh.
- *Bát giải thoát* thực hành làm chính
Đây gọi là *Chánh định* tâm an.
- Đặng *Tứ Vô ngại* hoàn toàn
Đắc nơi *Chánh huệ* phá tan vọng tà.
- *Bảy thứ lâu* lìa xa đoạn dứt
Đây gọi là *giải thoát* khổ than.
- Ngợi khen *tán thân* **Niết Bàn**
Không có mười tướng hoại tan như là:
Tướng Sanh hay tướng Già, Bệnh, Chết,
Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Vô thường.
- Xa lìa mười tướng thế gian
Thời gọi là *Đại Niết Bàn* không hai,

Đây gọi là bức đại **Bồ Tát**
 Hành đầy đủ mười pháp lành thay !
 Dẫu thấy được **Phật tánh** này
 Mà chẳng rốt ráo thấy đây rõ ràng.
 &
Thiện Nam Tử ! Bốn ban đại Chúng.
 Vì đa dục giới đức xem thường
 Nên gần gũi hạng Quốc Vương,
 Quan lớn, Trưởng giả, gia đƣờng giàu sang,
Bà La Môn giòng *Sát Đế Lợi*,
 Hoặc *Tỳ Xá* cùng với *Thủ Đà*,
 Tự xưng tôi đây chính là
 Bức *A La Hán* hoặc *Tu Đà Hoàn*.
 Vì lợi dưỡng bạc vàng ham mến
 Nên đi, đứng nhẫn đến nǎm, ngồi,
 Đại tiện, tiểu tiện ối thôi !
 Oai nghi chẳng có trau giồi nết na.
 Thấy *dàn việt* vào ra chào hỏi
 Tiếp đai chuyện ăn nói huyên thuyên.

- Người phá ác dục năng siêng
Gọi là *thiểu dục* bạn hiền Chúng sanh,
- Dẫu người này chưa thành **Phật đạo**
Còn *kiết sử* phiền não chưa ly
Nhưng có thể đồng hành vi

Với Chư Bồ Tát, từ bi Phật Đà

Cũng xứng đáng gọi là *tri túc*

Biết đủ thì ác *dục* giảm dần.

- *Này Thiện Nam Tử ! Thánh nhân*
Tu hai pháp đó trọn phần *nhơn duyên*
Rất gần với *Tứ thiền, Chánh niệm,*
Hay *Chánh định* thu liễm vọng, chân
Thường được Sư trưởng ân cần
Bạn học quý mến luôn gần gũi nhau.
Trong các Kinh trước sau **Ta** thuyết
Luôn ngợi khen tha thiết tán dương
Thiểu dục, tri túc diệu phuơng
Là đường dẫn đến *Chơn thường Như Lai.*
Nếu thực hành đủ hai pháp ấy
Thời được gần môn **Đại Niết Bàn**
Và năm điều vui vẹn toàn
Cũng gọi *tịch tịnh* thanh nhàn tâm đây.
- Người giữặng giới trai kiên nhẫn
Đây gọi là *tinh tấn* siêng năng.
- Người biết hổ thẹn lấy thân
Gọi là *Chánh niệm* luôn răn sửa lòng.
- Người nào mà tâm không chấp tướng
Đắc *Chánh định* phuơng hướng tham thiền.
- Chẳng cầu tánh tướng nhơn duyên

Của các Chư pháp làm nên hợp hòa

Thời mới gọi đây là *Chánh huệ*

Như ánh sáng của hệ mặt trời.

- Vì không có tướng chấp thời
Cho nên phiền não chẳng nơi trụ dừng
Đây gọi là thiêt chân *giải thoát*
Đương lai thành Chánh giác hoàn toàn.
- Khen ngợi kinh **Đại Niết Bàn**
Tán thán giải thoát khôn lường đức công.
Đây gọi là viên thông **Bồ Tát**
An trụ vào mười pháp đủ đầy.
Dầu được thấy **Phật tánh** rày
Mà chẳng rốt ráo thấy đây rõ ràng.

11/. SỰ THẤY PHẬT TÁNH.

Thiện Nam Tử ! Như Ông vừa hỏi

Bực *Thập trụ Bồ Tát* đức cao

Dùng con mắt gì tại sao

Được thấy **Phật tánh** chưa sâu rõ ràng.

Chư **Phật** dùng nhãm quang gì vậy

Thấy **Phật tánh** lại thấy rõ ràng ?

Này *Thiện Nam Tử !* Bốn ban.

Bồ Tát dùng *huệ nhãm* quang của mình

Thấy **Phật tánh** như nhìn đêm tối

Người mà tưởng cây cối hiện ra
 Thấy chẳng rõ ràng đó mà
 Nên dùng **Phật nhã** thấy qua rõ ràng.
 Như đêm rằm trăng vàng sáng tỏ
 Người và vật thấy rõ hoàn toàn.
 Vì hạnh *Bồ đề* buộc ràng
 Thời chẳng được thấy rõ ràng **Như Lai**,
 Nếu vô hành tâm đây vô tác
 Thấy **Phật tánh** in tạc *Kim cang*.
 Trụ nơi *Thập trụ* riêng mang
 Dầu thấy mà chẳng rõ ràng thế ni,
 Nếu chẳng trụ, chẳng đi thì thấy
 Được **Phật tánh** hết thấy muôn loài.
 Bực Đại **Bồ Tát** quyền thừa
 Vì nhơn *trí huệ* thấy chưa rõ ràng.
 Chư **Phật** vì dứt *nhơn*, dứt *quả*
 Cho nên thấy tất cả rõ ràng.
 Bực **Nhứt Thiết Giác** hoàn toàn
 Gọi là **Phật tánh** khó bàn nghĩ suy.
 Bực *Thập trụ* các vị **Bồ Tát**
 Chưa thành **Nhứt Thiết Giác** **Như Lai**
 Dầu được thấy **Phật tánh** này
 Mà chẳng trọn vẹn thấy đây rõ ràng.

Thiện Nam Tử ! Luận về sự thấy

Xét cho cùng nghĩ lại có hai :

Một: là con mắt thấy đây,

Hai: là nghe thấy Như Lai thuyết bày.

Chư đức **Phật** dùng đây con mắt

Thấy **Phật tánh** như thấy bàn tay.

Thập Trụ Bồ Tát các Ngài

Nghe thấy **Phật tánh** Như Lai thuyết trình

Nên chẳng thấy rõ ràng **Phật tánh**

Thấy và nghe hai hạnh khác nhau.

Thập Trụ Bồ Tát trí sâu

Tự mình quyết định đạo mầu thành công

Mà chẳng biết được trong muôn loại

Có **Phật tánh** đều thấy như nhau.

Thiện Nam Tử ! Đạo cao sâu

Hư không rộng lớn chẳng đầu, chẳng đuôi.

Có con mắt sáng thòi nhìn thấy

Là Chư **Phật** hết thấy mười phương,

Như người thấy mặt soi gương

Mà không dính dáng nhiễm vương tướng hình,

Cùng *Thập Trụ* trí minh **Bồ Tát**

Con mắt thấy chẳng khác **Phật Đà**,

Tâm không dừng trụ lại qua

Thấy Chúng sanh có như **Ta** khác gì.

Lại cũng thấy là khi nghe thấy :

Như tất cả muôn loại Ta bà

Nhẫn đến những bức như là

Cửu Trụ Bồ Tát, đắc qua *Tứ thiền*

Nghe thấy **Ta** thuyết tuyên **Phật tánh**

Nhưng ít ai thọ lãnh Pháp **Ta**.

Bồ Tát được nghe thấy qua

Chúng sanh tất cả *Ta bà* nói chung

Có **Phật tánh** cũng đồng Chư **Phật**

Chẳng sanh lòng chơn thật tín tin

Không xứng **Bồ Tát** trí minh

Nghe thấy Chánh pháp **Đại Kinh Niết Bàn**.

Nếu như có thiện nam, tín nữ

Muốn thấy *đặng thiệt tướng* **Như Lai**

Phải nêu tu tập miệt mài

Thọ trì, đọc tụng, giải bày, chép biên

Thập nhị bộ kinh quyển **Phật** dạy

Thời chắc chắn được thấy **Như Lai**.

Sư Tử Hống liền chắp tay

Bồ Tát lê **Phật** hỏi ngay chủ đề :

“**Bạch Thé Tôn** ! Lòng mê Sanh chúng

Chẳng biết được *tâm tướng* **Như Lai**,
 Phải quán tưởng làm sao đây
 Thế nào để biết ? Giải bày chỉ qua.”

Bấy giờ, đức **Phật Đà** giáo dạy
Thiện Nam Tử ! Ông hãy nghe đây.

Xét ra Chúng sanh ít ai
 Biết rõ *thiệt tướng* **Như Lai** rõ ràng.

Muốn biết được phải càng quán sát
Nhơn duyên này sự thật có hai :

- *Một*: là con mắt thấy đây,
- *Hai*: là nghe thấy. Trong hai điều này.

Nếu thấy rõ ràng đây *thân nghiệp*
 Của **Như Lai** vô kiếp hóa thân,

Đây là **Như Lai** thật chán

Gọi là mắt thấy tướng thân **Phật Đà**.

Nếu quán sát nghe qua *khẩu nghiệp*
 Của **Như Lai** khi thuyết lý chán,

Đây là **Như Lai** pháp thân

Gọi là nghe thấy trọn phần cả hai.

Nếu thấy sắc **Như Lai** tướng hảo
 Mà thế gian ít kẻ sánh bằng
 Vì vậy, nên ta biết rằng

Đây là mới đúng tướng thân **Phật Đà**

Do độ Chúng sâu xa *công đức*
Mà được thấy mău mực như vầy.

Nếu nghe tiếng tăm **Như Lai**
Vi diệu tối thăng không ai sánh bằng
Vì **Như Lai** đức năng vô tận
Đây gọi là nghe thấy không sai.

 Nếu thấy *thần thông* **Như Lai**
Hóa hiện độ Chúng muôn loài thế gian,
Vì đại nguyện không màng *lợi dưỡng*
Là con mắt thấy tướng **Như Lai**.

 Nếu xem thấy đức **Phật** đây
Dùng *Tha Tâm Trí* thường hay biết người,
Vì lợi dưỡng dụng lời *thuyết pháp*
Hay là vì tinh giác Chúng sanh ?

Nếu vì Chúng sanh thực hành
Mà chẳng vì chõ lợi danh giải bày
Nên biết rằng **Như Lai** đó vậy
Đây gọi là nghe thấy không sai.

Lại thường quán sát như vầy ...
Chắc là *quyết định* có ngày hiểu ngay.
Tại sao đức **Như Lai** xuất thế
Thọ thân phàm tướng thể thật chân ?
Cớ gì đức **Phật** thọ thân ?

Vì ai mà lại giáng trần làm chi ?
 Nên biết rằng quán tri như vậy
 Là dùng mắt nhìn thấy **Như Lai**.

Nếu quán sát đức **Phật** đây
Thế Tôn thuyết pháp giảng khai thế nào ?
 Do cớ gì **Như Lai** thuyết pháp ?
 Thuyết pháp vì giác ngộ những ai ?
 Đây là nghe thấy không sai
 Tư duy như vậy một ngày thấy **Ta**.

Dùng *thân nghiệp* như là Sanh chúng
 Mà ích lợi ai cũng an bày
 Chẳng sân hận, chẳng hại ai
 Đây là xứng đáng **Như Lai Niết Bàn**
 Đây cũng là do con mắt thấy,
 Thấy như thế đúng vậy hoàn toàn.

Dùng *khẩu nghiệp* như thế gian
 Mà thuyết pháp độ hàng hàng Chúng sanh,
 Chẳng giận dữ bất lành nơi miệng,
 Không hý ngôn, bàn chuyện trái sai,
 Nên biết rằng là **Như Lai**
 Đây gọi nghe thấy lành thay rõ ràng.

Nếu thấy lúc **Ta** còn **Bồ Tát**
 Khi sanh ra tuy khác hơn người

Nói chung khắp bốn phương trời
 Đều đi bảy bước như người lớn khôn
 Các Thiên Thần đồng cầm phan lọng
 Làm rung chuyển chấn động mười phương,
 Ánh sáng chiếu rực khôn lường
 Nếu đem so sánh Thái dương không bằng,
 Tứ *Long Vương* dùng thần oai lực
 Phun nước tắm thân được tráng hồng,
Chư Thiên hiện hình số đông
 Đánh lẽ thành kính ấm böng đỡ nâng.

A Tư Đà tiên nhân yết kiến
 Liên chấp tay cung kính **Như Lai**.
 Lớn lên dứt bỏ trần ai
 Không tham Vương vị đắm say sắc màu,
 Chẳng bị sự vui nào cám dỗ
 Lìa gia đình tâm chõ tu hành,
 Vì phá tà kiến vọng tâm
 Siêng tu khổ hạnh sáu năm một mình,
 Đối xử với Chúng sanh lớn, nhỏ
 Sống bình đẳng không có khác sai,
 Tâm thường *Chánh định* đêm ngày
 Cũng không tán loạn, tròn đầy như Trăng,
 Tự *trang nghiêm* tướng thân hoàn hảo,
 Đi đến đâu gò nổng đều bằng,

Y phục cách rời nơi thân
 Độ chừng bốn tấc phủ gần đôi chưn,
 Lúc đi nhìn thảng đường chính giữa
 Chẳng liếc mắt nhìn ngó hai bên,
 Khi đi tâm cũng đem *Thiền*
 Khi về cũng vậy, chí nguyễn không thay.
 Nhận vật thực người đây cúng thí
 Chẳng khen chê, ngon dở biệt phân,
Khất thực để có nuôi thân
 Không có gì lỗi miếng ăn mưu cầu,
 Chỗ **Phật** ngồi cỏ lau chẳng động
 Vì *điều phục* tham vọng Chúng sinh
 Nên trải qua thuyết pháp Kinh
 Mà không *kiêu mạn* miệt khinh ai thời,
 Đây gọi là do nơi mắt thấy
 Đức **Như Lai** hành vậy không sai.

Nếu nghe **Bồ Tát** xuất thai
 Bước đi bảy bước chỉ tay xuống rồng :
 “*Nay thân Ta là thân sau cuối*”.
A Tư Đà nghe nói chắp tay.
 Thốt rồng : Lành thay ! Lành thay !
 Đại Vương có biết con Ngài mai sau:
Tất Đạt Đa ngôi cao phế bỏ

Chẳng nối dòng làm *Chuyển Luân Vương*,
 Lộc trời Thái tử xem thường
 Quyết lòng *ly dục* tìm đường *xuất gia*.

 Tâu Đại Vương ! Xem qua tướng trạng
 Thái tử đây là đấng siêu phàm
Ba mươi hai tướng hảo toàn
Tám mươi vẻ đẹp nghiêm trang trong ngoài.

 Tôi quyết chắc sau này thành **Phật**
 Ngôi *Vô thượng Chánh giác Như Lai*.

 Không lâu Thái tử ra ngoài
 Đạo thành nhìn thấy người này khác ta
 Chưn bước rung thân già gãy chổng
 “*Ôi ! Nhân sinh mạng sống không dài*”

 Kế thấy người bình thường thay
 Phong cùi lở loét chẳng ai dám gần,
 Gặp kẻ chết xác thân hôi thúi
 Ruồi lặc bu đến nỗi xót xa
 Vợ kêu gào, con khóc cha
 Biết bao thảm cảnh xảy ra trên đồi.

 Lòng Thái tử bồi hồi xúc cảm
 Mai thở than tâm khám nghẹn ngào.
 “*Sanh, già, bình, chết khổ đau*
Thương thay nhơn loại chừng nào thoát ra”.

 Lìa cung vàng Cha già, vợ thảo

Quyết du phương tâm đạo cứu đời.
 Mặc cho mưa gió tuyế̄t rơi
 Rừng sâu nương ẩn xa rời phồn hoa.

Gặp Tiên nhơn ông **A La Lã**
Định Vô tướng Ta đã học qua,
 Lại theo ông **Uất Đà Đà**
Định Phi Phi Tướng cũng là học xong.

Cả hai định các ông truyền dạy
 Có nhiều lối, chẳng phải *Niết Bàn*
 Chính là *pháp* của thế gian
 Vẫn còn *Sanh tử* buộc ràng thân tâm.

Uổng công tu sáu năm vất vả
 Mà không có kết quả được gì :
 Tu *khổ hạnh* vô ích thì
 Nếu là đúng thật phát huy đã thành,
 Vì là *pháp* còn *Sanh* còn *Tử*
 Là *hư vọng chấp* giữ làm chi
 Đây là tà thuật mê si
 Chẳng phải *Chánh đạo* vô vi **Ta** cầu.

Lúc **Ta** đắc đạo mâu Chơn chính
 Đại *Phạm Thiên* đến thỉnh cầu **Ta** :
 “*Ngũa mong ơn đức Phật Đà*
Thế Tôn vì *Chúng sanh* mà từ bi

*Chuyển Pháp Luân vô vi Cam lộ
Vô thương đạo cứu khổ tai ương”.*

Phật bảo : “*Này ngài Phạm Vương
Chúng sanh ba cõi sáu đường luân phiên
Thường bị mây não phiền che đậy
Chẳng thể nào lãnh lấy lời Ta
Vì Pháp Chánh chọn Phật Đà
Vốn là vi diệu sâu xa vô cùng”.*

Đại Phạm Thiên hết lòng trình bạch
“**Đức Thế Tôn !** Tất cả Chúng nhân
Phàm có ba hạng chia phân
Thượng, trung và hạ các căn bất đồng.
Hạng lợi căn gieo trồng Thiên hạnh
Cũng có thể thọ lãnh pháp mầu.
Đội ơn Thế Tôn cao sâu
Vì họ *thuyết pháp. Nguyệt hầu dưới chơn*”.

Phật bảo: “”*Này Phạm Vương ! Ông hãy :
Lóng nghe Ta chỉ dạy pháp mầu.
Vì Chúng sanh đời về sau
Rưới mưa Cam lộ gội đầu Ma Ha”.*

Lúc **Ta** ở thành Ba La Nai
Chuyển Chánh pháp giáo dạy Quần Sanh,
Tuyên nói Trung Đạo rõ rành

Vì muốn lợi ích Chúng sinh muôn loài.

Chẳng phá trừ hết đây *kiết sữ*

Chẳng phải là không thể phá trừ,

Chẳng phải phá trừ đặng ư

Chẳng phải là chẳng phá trừ do ta,

Nên **Như Lai** gọi là *Trung đạo*.

Dụng *Trung đạo* pháp giáo thực hành.

Như Lai chẳng độ Chúng sanh,

Chẳng phải là không độ thành như **Ta**,

Nên nghĩa này gọi là *Trung đạo*

Dụng *Trung đạo* pháp giáo thực hành.

Chẳng phải tất cả Chúng sanh

Liễu viên *Chánh giác* đắc thành hết đâu

Cũng chẳng phải là chẳng thành tựu

Nên gọi là *Trung đạo* đó mà.

Phàm có lời nói dạy ra

Chẳng tự nói đó xứng là thầy hay,

Chẳng nói là người này đệ tử

Gọi là đường *Trung đạo* **Như Lai**.

Thuyết pháp chẳng vì lợi tài

Chẳng phải là chẳng được đây quả lành

Nên gọi là pháp hành *Trung đạo*

Dụng Trung đạo quả **Phật** viên thành.

Lời **Phật** Chánh ngũ cội lành,
Thiệt ngũ, thời ngũ không sanh vạy tà,
 Còn được gọi đó là **Chơn ngũ**
 Chẳng hư vọng, đệ nhất nghĩa này.

Đây là nghe thấy **Như Lai**
Nhơn duyên vận dụng cả hai giải bày.

“*Thiện Nam Tử* ! Nhơn loài khó thấy
 Về **tâm tướng** của đức **Như Lai**.

Nếu Thiện nam, nữ sau này
 Muốn thấy *thiệt tướng* **Như Lai** rõ ràng
 Phải hành y hai điều **Ta** dạy
 Đúng thật chân sê thấy **Như Lai**.

- **Sư Tử Hống** liền chắp tay
Bồ Tát đánh lẽ **Như Lai** thưa rằng:
 “*Bạch Thέ Tôn* ! Trước kia **Phật** thuyết
 Điều thí dụ như trái *Am La*
 Có bốn hạng người phân ra
 Hôm nay hỏi lại **Phật Đà** pháp ban:
 - Có hạng người việc làm rất kỹ
 Mà tâm chẳng Chánh thiệt dối gian
 - Có hạng người tâm kỹ càng

Mà việc làm chẳng theo đàng Chánh chơn.

- Có hạng người tâm thường kĩ lưỡng
Mà việc làm cũng hướng thiện lương
- Có hạng người tâm bất nhơn

Việc làm cũng chẳng Chánh chơn bao giờ.

Thế Tôn ! Bốn hạng người trên đó
Làm thế nào biết rõ đúng, sai ?

Như lời **Phật** vừa giải bày
Dầu y theo đúng của hai Pháp này,
Cũng không thể biết đây Chơn, giả
Mong **Phật** từ giải tỏa nghi lòng ? ”

Phật khen : “Lành thay lời Ông
Làm cho lợi ích ở trong nhơn loài.

Thiện Nam Tử ! Như Lai thí dụ

Trái *Am La* đầy đủ thiệt hơn

Hai hạng người giả hay chơn

Khó lòng biếtặng tận tưỽng **Phật**, ma.

Vì khó biết nên **Ta** chỉ rõ

- Phải sống chung với họ thường ngày,
Sống chung cũng chẳng biết đây,
- Thời là kiên nhẫn kéo dài nhiều năm,
Nhiều năm cũng chẳng tầm được lõi,
- Phải nêu dùng *trí huệ* xét tri

Dùng trí huệ chẳng thấy gì

- Cuối cùng quán sát nghĩ suy kỹ càng
Do quán sát việc làm của họ
Tốt hay xấu thấy rõ ràng ngay.

Này Thiện Nam Tử ! Như Lai

Phân tích chỉ rõ ở đây bốn điều:

- Sống chung nhau ít nhiều thấy rõ,
- Nếu không thấy nên ở lâu hơn,
Ở lâu chưa biết giả, chơn
- Nên dùng trí huệ thường thường xét soi,
Dùng trí huệ cũng thời không biết
- Phải quan sát công việc họ làm
Kết quả khẳng định hoàn toàn
Trì giới, phá giới của hàng chư Tăng.

Thiện Nam Tử ! Luận rằng trì giới

Có hai thứ lợi hại trình bày:

Một là Cứu Cảnh muôn loài,
Hai, vì trì giới lợi tài hưởng riêng.

Có người do *nhơn duyên* trì giới

Bực trí phải nghĩ tối điêu này

Trì giới cứu độ muôn loài,

Hay vì *lợi dưỡng* giới trai thọ trì.

Giới của đức *Tù Bi Chư Phật*
 Sự thật là không có *nhơn duyên*,
 Vì vậy, giới rộng vô biên
 Gọi là *Cứu cánh* đại nguyễn độ sanh.

Do nghĩa này bức hành **Bồ Tát**
 Dầu bị người tâm ác cố tình
 Làm tổn hại đến thân hình
 Mà chẳng sân hận, vẹn gìn **giới môn**.
 Do đây nên **Thế Tôn** xứng hạnh
 Bức trì *giới* cứu cánh không sai.

Thiện Nam Tử ! Lại như vầy ...

Xưa kia có lúc **Như Lai** cùng là
Xá Lợi Phất, năm trăm đệ tử
 Đồng đến nơi nước **Ma Đà Đà**
 Tạm ngụ trong thành **Chiêm Bà**
 Thường đi *khất thực* sống qua mỗi ngày.
 Gặp thợ săn bẫy gài săn thú
 Đang đuổi bắt một chú bồ câu.
 Bồ câu sợ hãi lo âu
 Nương bóng **Xá Lợi Phất** cầu được an,
 Nhưng vẫn còn bàng hoàng lo sợ
 Nó liền chạy nương ở bóng **Ta**
 Phút giây an ổn hẳn ra

Hết còn kinh sợ chan hòa niềm vui.

Do đây biết ba đời Chư **Phật**

Trì giới luôn chân thật trong ngoài.

Nhẫn đến bóng của **Như Lai**

Còn có năng lực độ loài chim bay.

Thiện Nam Tử ! Ông nay nghe rõ

Người *trì giới* chẳng có lòng nhân

Không đắcặng quả *Thanh văn*

Huống là quả **Phật** giới tăng bội phần.

Người *trì giới* vì thân lợi dưỡng

Chẳng bao giờ thấy tướng **Như Lai**,

Làm gì thấy **Phật tánh** đây,

Dầu nghe **Phật tánh** bên ngoài lỗ tai

Hay danh tự **Như Lai** cũng vậy

Chẳng được gọi nghe thấy nghĩa này.

Nếu vì *Chánh pháp* **Như Lai**

Mà quyết trì thọ giới trai vẹn gìn

Do *trì giới* tâm minh sáng suốt

Thấy **Phật tánh**, thấy được **Như Lai**,

Gọi là con mắt thấy đây

Cũng là nghe thấy cả hai viên đồng.

Lại *trì giới* đục trong hai thứ

Một căn sâu như rẽ của cây,

Khó lay động tự đất dày,

Không tày nhổ đặng dụ rày núi cao.

Hai dụ như cỏ lau căn cạn

Trước dục trần mê mẫn ngã lòng.

Nếu có thể tu tập “Không”

“Vô nguyễn”, “Vô tướng” tâm lòng thanh cao.

Đây gọi là căn sâu khó nhổ

Tu như vậy đánh đổ ngoại tà.

Nếu không tu tập sâu xa

Ba môn tam muội khó mà thành công,

Hoặc có tu trong vòng Sanh tử

Hai mươi lăm cõi khó thoát ra,

Đây gọi căn cạn đó mà

Tự cây chuối trổ buồng ra một lần.

Lại trì giới chia phân hai hạng,

*Nay **Như Lai** thuyết giảng bạch minh:*

Một là vì bản thân mình,

Hai là nguyện độ Chúng sinh Ta bà.

*Người vì Chúng thấy ra **Phật tánh***

*Và **Như Lai** đạo hạnh viên dung.*

Người trì giới xét cho cùng

Cũng có hai hạng gồm chung như vầy ...

Một, tánh tự thường hay trì giới,

Hai là cần người dạy mới trì.

Nếu đã thọ giới quy y

Vô lượng đời kiếp chẳng thì phạm sai,

Hoặc sanh nhầm ở đây nước ác,

Gặp bạn ác tạo tác bất nhơn,

Thời kỳ ác quá nhiều nhương,

Đời ác rồi loạn luân thường kỷ cương,

Gặp pháp ác phô trương bày biện

Người gian tà ngoài miệng luận suông,

Sống chung với kẻ ngông cuồng

Tà kiến che đây lấp đường thiện lương,

Dầu như vậy, kiên cường chẳng bỏ

Pháp như cũ, không có lầm sai.

Đây là *tánh tự* thường hay

Trì giới Cứu cánh chẳng thay đổi lòng.

Nếu là người gắng công giới giữ

Gặp Sư Tăng bạch **Tứ Yết Ma**

Đắc giới Cụ túc Tăng già

Thời cần nương học với **Hòa thượng** đây,

Các Chư Tăng, các ngài Thiện trí

Dạy bảo cho thật kỹ trước sau

Biết *oai nghi* như thế nào

Hành cho đúng pháp, dồi trau đúng thời,

Đây gọi là hạng người cần phải
Nhờ đến sự giáo dạy phát huy.

Người *tánh tự* hay giới trì
Thời con mắt thấy từ bi **Phật Đà**,
Thấy **Phật tánh** hiện ra trước mặt
Cũng gọi là nghe thấy **Như Lai**.

Giới lại phân ra có hai:
Một là giới của bức này *Thanh văn*,
Hai là giới *Thánh nhân Bồ Tát*
Từ *Sơ phát* cho đến đạt thành
Vô thượng Bồ đề quả lành
Hoằng nguyện rộng lớn độ sanh không rời.

Nếu *quán sát* thân người bạch cốt
Đây gọi là giới quả *Thanh văn*
Nhẫn đến chứng đắc trọn phần
A La Hán quả dục trần đoạn ly.

Nếu là người giới trì hạ đẳng
Thì cũng sẽ chứng đẳng *Thanh văn*.
Nay Ông phải nên biết rằng
Người như vậy chẳng thấy thân **Phật Đà**
Và cũng chẳng thấy qua **Phật tánh**
Vì *trí giới* còn hạnh *Tiểu thừa*.
Nếu có người tâm thích ưa

Trì giới Bồ Tát Đại thừa Như Lai

Nên biết rằng người này chắc chắn

Đặng Vô thương Chánh đẳng không hai,

Thấy Phật tánh và Như Lai

Niết Bàn thường trụ tự rày hư không.”

Sư Tử Hống trong lòng nghi vấn

Bồ Tát liền bạch đấng Từ Bi:

“**Thế Tôn !** Do *nhơn duyên* gì

Mà phải *phát nguyện* thọ trì giới trai ?”

Lúc bấy giờ, Như Lai giảng dạy

“*Thiện Nam Tử !* Ông hãy nghe qua.

Vì tâm chẳng hối hận mà.

- Cớ gì chẳng hối hận là tại sao ?

Vì hưởng thọ sống lâu an lạc

Chẳng buồn lo mất mát sâu than.

- Cớ gì lại được thọ an ?

Vì xa lìa dứt ôm mang nã phiền.

- Cớ gì đoạn tục duyên trần thế ?

Vì an ổn bản thể chơn minh.

- Cớ gì an ổn tâm minh ?

Vì là *Thiền định* vẹn gìn công phu.

- Cớ gì lại phải tu *Thiền định* ?

Vì *tri kiến* chơn thật Như Lai.

- Cớ gì *tri kiến* thật đây ?
Vì thấy *Sinh tử* thân này lõi gây.
- Cớ gì thấy thân này *Sanh tử* ?
Vì tâm chẳng lưu trữ dục tham.
- Cớ gì tâm chẳng dục tham ?
Vì được *giải thoát* khỏi đàng *trầm luân*.
- Cớ gì được *thân tâm* giải thoát ?
Vì *đặng Vô thương Đại Niết Bàn*.
- Cớ gì được **Đại Niết Bàn** ?
Vì *đặng thường, lạc* như hàng **Thế Tôn**
Và *ngã, tịnh* trưởng tồn chẳng đổi
Luôn *thường trú* khắp cõi mười phương.
- Cớ gì đạt được *Chơn thường*,
Lạc và ngã, tịnh tận tường quang minh ?
Vì được chố bất sinh, bất diệt,
Tham, sân, si dứt hết dục tình.
- Cớ gì lại được bất sinh,
Cũng là bất diệt phân minh giải bày ?
Vì thấy được **Như Lai Phật tánh**.
Do đây nên **Bồ Tát** tu hành
Tánh tự hay độ Chúng sanh
Trì giới Cứu cánh đạt thành liễu viêng.
Thiện Nam Tử ! Thánh hiền trì giới

Dầu chǎng có phát khởi tâm nguyên
 Cũng chǎng hối hận, nǎo phiền
 Vì nương *pháp tánh* bốn nguyên thường hằng.
 Dầu chǎng cầu sự nhân vui trọn
 Và xa lìa, an ổn chính mình,
 Tri kiến chơn thật tự tin,
 Thấy lỗi Sinh tử, tử sinh kéo dài,
 Tâm chǎng đăm tham tài danh sắc,
 Cầu giải thoát, chứng đắc *Niết Bàn*,
Thường, lạc, ngã, tịnh minh quang,
 Bất sanh, bất diệt hoàn toàn thong dong
 Cùng đặng thấy *Nhơn Ông Phật tánh*,
 Nhưng tự nhiên *Cứu cánh* liễu chơn,
 Vì *pháp tánh* trong mười phương
 Đều là như vậy, *Chơn thường không hai.*"

Sư Tử Hống chấp tay lê **Phật**
 Ngài **Bồ Tát** thành thật hỏi rằng :
 "Bạch **Thế Tôn** ! Đại Thánh nhân !
 Nếu do trì giới công năng đạt thành.
 Tâm chǎng hề vọng sanh hối hận,
 Nhơn giải thoát mà đặng *Niết Bàn*,
 Thời như vậy giới không nhân,
Niết Bàn không quả cân phân rõ ràng.

Giới nếu đã không nhân như vậy
 Gọi là *Thường* mới phải không sai,
Niết Bàn nếu có nhân rày
 Thời là đồng nghĩa với đây *Vô thường*.
 Nếu là vậy, suy lường tỏ rõ
 Thời *Niết Bàn* nay có trước không.
 Do đó, trước - sau bất đồng
 Thời còn mắc kẹt ở trong *Vô thường*,
 Như thắp ngọn đèn dầu chẵng khác
 Trước không sáng, nay sáng rạng ngời.
 Niết Bàn nếu như vậy thời
 Không gọi là *Lạc*, *Ngã* cùng *Tịnh* ư ?”
 Bấy giờ, đức **Thế Tôn** dạy bảo :
 “*Thiện Nam Tử* ! Quý báu lành thay !
 Lành thay ! Lời hỏi hôm nay
 Làm cho lợi ích muôn loài về sau.
 Ông đã từng gieo sâu phước đức
 Ở nơi các Chư **Phật** lâu nay
 Mới có thể hỏi **Nhu Lai**
 Những nghĩa như vậy sâu dày uyên thâm.
 Ta nhớ thuở xa xăm quá khứ
 Vô lượng Kiếp khó kể hết đây,
 Nơi thành *Ba La Nại* này

Xuất hiện **Lưỡng túc Như Lai** ra đời

Hiệu **Thiện Đức** vì người ban phát

Diễn thuyết kinh **Đại Bát Niết Bàn**

Trong ba **ức** năm thế gian

Chánh pháp hoằng hóa ngày càng phổ thông.

Lúc đó, **Ta** cùng Ông nhuần gội

Đều ở trong Pháp hội này đây.

Ta đem mọi việc trình bày

Bạch hỏi **Thiện Đức Như Lai** nghĩa này.

Lúc ấy, đãng **Như Lai Thiện Đức**

Vì Chúng sanh mà nhập định thiền

Nên chưa giải đáp nghĩa trên.

Lành thay ! Ông lại chưa quên việc này.

Nay vì Ông **Như Lai** giảng giải

Hãy lóng nghe ! Xin hãy lóng nghe !

Thiện Nam ! Giới cũng có nhơn

Chính là nghe pháp Chơn thường viên thông.

Nghe pháp cũng gieo trồng nhơn hạnh,

Chính là gần bạn lành thiện chơn.

Gần bạn lành cũng có nhơn,

Chính là trưởng dưỡng con đường *tín tâm*.

Người *tín tâm* là mầm nhơn hạp,

Chính là nghe *Chánh pháp* tư duy,

Nhờ tư duy thuần thấu tri
 Ý nghĩa **Phật** dạy vô vi nhiệm mầu.
Tín tâm nhơn nhờ nghe *Chánh pháp*,
 Nghe *Chánh pháp* nhơn nhờ *tín tâm*,
 Hai pháp này cũng là nhơn
 Cũng là được gọi *nhơn nhơn* sanh mà,
 Cũng là quả, cũng là *quả quả*
 Nhơn và quả tất cả nương nhau.
 Như dựng ba cây treo vào
 Bình tròn đặt để không nào rời ra.

Thiện Nam Tử ! Sâu xa thí dụ.
 Như “Vô minh” làm duyên cho “Hành”,
 “Hành” làm duyên cho “Vô minh”,
 “Vô minh” và với duyên “Hành” cả hai.
 Là nhơn cũng là *nhơn nhơn* vậy,
 Là quả là *quả quả* đồng duyên.
 “Sanh” duyên “Lão tử” nối truyền,
 “Lão tử” do bởi “Sanh” duyên nhơn làm,
 “Sanh” cùng “Lão tử” luôn nương tựa
 Cũng là nhơn cũng là *nhơn nhơn*,
 Cũng là quả vì do nhơn
 Cũng là *quả quả* suy lường nghiêm tri.

Thiện Nam Tử ! Những gì vừa giải

Ông hãy nêu nhẫn ngại xét qua.
 Pháp sanh có thể sanh ra
 Pháp mà chẳng thể nó mà tự sanh,
 Vì nó chẳng tự mình sanh được
 Nên do sanh và cũng ***sanh sanh***,
Sanh sanh cũng chẳng tự sanh
 Lại nhờ sanh vậy kết thành sanh ra,
 Cũng là quả cũng là *quả quả*,
 Nhơn và quả tất cả đồng duyên.

Thiện Nam ! Người có lòng nguyên
Tín tâm nghe *Chánh pháp* tuyên **Phật Đà**
 Cũng như vậy không là sai khác,
 Như bóng hình in tạc trong gương.

Là quả chẳng phải là nhơn
 Chính là **Đại Bát Niết Bàn Như Lai**.

Cớ gì lại gọi đây là quả ?
 Vì là quả *Vô thượng* tối tôn,
 Quả *Sa Môn, Bà La Môn*,
 Vì dứt *sanh tử* chẳng còn tái sinh,
 Vì đã sạch *vô minh* phiền não,
 Do nghĩa này gọi đạo quả thành.
 Vì bị phiền não vọng sanh
 Nên tâm quở trách, thực hành giới trai,

Nên *Niết Bàn* gọi đây là quả

Là quả trên tất cả quả trân.

Phiền não gọi là lối lầm

Lối lầm trên cả những mầm ác gây.

Thiện Nam Tử ! Ông nay nghe rõ.

Niết Bàn vốn không có duyên sanh

Mà thể của quả tựu thành

Vì không sanh diệt, diệt sanh xa rời,

Vì không chố nói lời tạo tác,

Vì chẳng phải uyên bác *hữu vi*,

Vì chính là *pháp vô vi*

Vì là *thường trú* chẳng gì đổi thay,

Vì không chố chỉ bày ra đặng

Vì không *Thi* cũng chẳng có *Chung*.

Thiện Nam Tử ! Xét tột cùng.

Nếu *Niết Bàn* có nhơn, đồng thế gian

Chẳng được gọi *Niết Bàn* đúng vậy.

Bởi chữ “Bàn” nghĩa lại nói *nhơn*,

“Niết” là nói *không* hoàn toàn,

Không nhơn thời gọi *Niết Bàn* chẳng sai”.

- **Sư Tử Hống** chắp tay lê **Phật**

Ngài **Bồ Tát** thành thật bạch rằng:

“Như lời **Phật** thuyết *Niết Bàn*

Không nhơn chưa hẳn hoàn toàn đúng đây.

Nếu nói không hiệp rày sáu nghĩa

Xin dẫn chứng lần lượt tóm bày:

- *Một*: là *tất cánh không* đây

Vì vậy nên gọi nghĩa này là không,

Như tất cả pháp không có ngã

Cũng chẳng có *ngã sở* đều không.

- *Hai*: là có lúc trống không

Nên cũng gọi đó là không tạm thời,

Như người đời nói ao không nước,

Không mặt trăng, không có mặt trời.

- *Ba*: là vì số ít oi

Nói là không đủ, như người đang ăn

Trong món này có phần ít mặn

Thời gọi là không đặng mặn mòi,

Như nước ngọt ít ngọt thời

Gọi là không ngọt khi người uống qua.

- *Bốn*: là vì ta không lãnh thọ

Nên gọi là không có quả mà,

Cũng như hạng *Chiên Đà La*

Không thể lãnh thọ pháp *Bà La Môn*

Nên gọi là không đồng giáo pháp

Bà La Môn qui nạp chung nhà.

- *Năm*: là vì thọ pháp tà

Nên gọi không chánh như là Sa Môn,
 Chẳng gọi Bà La Môn chơn chính
 Nên gọi không, quyết định là không.

- *Sáu*: vì đối đãi ngoài, trong
 Như đèn không trăng gọi không trăng mà,

Vì không sáng gọi là tăm tối,
 Vì tăm tối không gọi sáng choang.

Bạch **Thế Tôn** ! Thể *Niết Bàn*
 Cũng như vậy đó, rõ ràng chẳng sai.

Có lúc không nhơn đây duyên hợp
 Nên gọi là thể của *Niết Bàn*.”

Này *Thiện Nam Tử* ! Bốn ban !
 Sáu nghĩa dẫn chứng luận bàn vừa qua
 Của Ông nói chưa là rốt ráo
 Chỗ không chẳng chu đáo rõ ràng
 Để dụ cho thể *Niết Bàn*,
 Mà Ông lại dẫn bướng càng lúc không
 Để lè cho *Niết Bàn* như vậy,
 Theo **Như Lai** xét thấy còn sai.

Này *Thiện Nam Tử* ! Nghe đây.
Niết Bàn bản thể tròn đầy viên dung
 Thể rốt ráo không nhơn khẽ hợp
 Cũng không *ngã*, *ngã* sở cả hai.

Thiện Nam Tử ! Lại như vầy ...

Thế gian pháp sánh cùng đây *Niết Bàn*
 Không có sự tương quan, khác biệt,
 Vì thế nên sáu việc của Ông
 Dẫn chứng *lý sự* bất đồng
 Để làm ví dụ thật không rõ ràng.

Thiện Nam Tử ! Hoàn toàn các pháp
 Đều là không có ngã ở trong,
 Mà *Niết Bàn* này thiêt không
 Có ngã trong đó rỗng không tròn đầy,
 Do nghĩa này **Như Lai** khẳng định
 Thể *Niết Bàn* không dính gì nhơn
 Mà thể là quả hằng thường
 Không còn đọa lạc sáu đường trần ai.
 Là nhơn mà chẳng phải là quả
 Là **Phật tánh** của cả pháp lành,
 Vì chẳng phải do nhơn sanh,
 Chẳng phải quả bức tu hành *Sa môn*
 Nên gọi là đây không phải quả
 Vì cũng chưa rõ ráo chơn thường.
 Cớ gì lại gọi là nhơn,
 Vì là viên mãn *liệu nhơn* tròn đầy.

- *Thiện Nam Tử ! Nhơn có hai thứ :*

Một: Sanh nhơn, hai là Liễu nhơn.

Những gì hay sanh pháp thường

Thời là được gọi sanh nhơn đó mà.

Đèn sáng chiếu soi qua đồ vật

Nên gọi là sự thật *liễu nhơn*.

Phiền não *kiết sử* vẫn vương

Thời là được gọi *sanh nhơn* đó mà.

Như cha mẹ sanh ra con vậy

Thời đây là mới phải *liễu nhơn*.

Hạt lúa, hạt cải .v.v...

Thời là được gọi *sanh nhơn* gieo trồng.

Đất, nước hay phân cùng các thứ

Thời gọi là hấp thụ *liễu nhơn*.

- Lại có *sanh nhơn* như là

Hành thâm sáu pháp *Ba La Mật* này,

Quả vô thượng không hai chứng đắc

Do nhơn lành thành **Phật** đương lai.

- Lại có *liễu nhơn* như vậy

Chính là **Phật tánh Như Lai** chơn thường

Vô thương đạo mười phương chư **Phật**

Từ lâu xa chứng đắc đại nguyên.

- Lại có *liễu nhơn* mãn viên

Sáu *Ba La Mật* **Phật** tuyên rộng truyền

Về **Phật tánh bốn nguyên nhứt vật**

Đều có sẵn muôn loại sáu đường.

- Lại cũng có những *sanh nhơn*

Tu hành chứng đạt chơn thường liễu viễn,

Chính là *Thủ Lăng Nghiêm tam muội*

Đến *Tất Cánh Vô thượng Bồ đề*.

- Lại cũng có những *sanh nhơn*

Tín tâm là gốc mở đường tiến xa

Chính là *sáu môn Ba La Mật*

Sẽ làm nhơn thành **Phật Như Lai**.

Sư Tử Hống liền chắp tay

Cung kính lê **Phật** rồi Ngài hỏi qua :

“**Bạch Thê Tôn** : Như lời **Phật** thuyết

Thấy **Như Lai** và **Phật tánh** này,

Ý nghĩa đó diệu mầu thay !

Ngữa mong ơn **Phật** giải bày tỏ phân ?

Bạch Thê Tôn ! *Pháp thân* của **Phật**

Không có tướng nhơn vật thế gian,

Chẳng phải dài, ngắn, trắng, đen,

Không có *phương sở*, nói năng luận bàn,

Chẳng có ở trong đường *Tam giới*,

Chẳng phải tướng *hữu vi* sanh, già,

Chẳng phải nhẫn thức thấy qua ...

Làm sao sanh Chúng Ta bà phàm gian

Có thể thấy tướng thân của **Phật**
 Và **Phật tánh** chân thật không hai.”

Bấy giờ, **Thế Tôn Như Lai** !

Bảo trong đại Chúng nghe đây pháp bày:

- “Thân của **Phật** có hai thứ vậy:

Một là Thường; *Hai* lại Vô thường.

Vì độ Chúng sanh sáu đường

Phương tiện thị hiện vô thường thân mang,

Thân này dùng nhãn quang thấy đặng.

Thân *thường trụ* là thân **Như Lai**

Đã giải thoát biển trần ai

Không còn luân chuyển ở đây Ta bà,

Thân này cũng gọi là mắt thấy,

Cũng gọi là nghe thấy **Như Lai**.

- Chính **Phật tánh** cũng có hai:

Một, có thể thấy; *Hai* là lại không.

Bực thấy đặng dày công đức đủ

Là **Bồ Tát thập trụ**, **Phật** đây.

Chẳng thể thấy **Phật tánh** này

Nói chung tất cả muôn loài Chúng sanh.

Con mắt có thấy rành rợn đủ

Chính **Bồ Tát thập trụ**, **Phật** đây

Con mắt ngó thấy muôn loài

Đều có **Phật tánh** không sai khác nào.

Có nghe thấy, là Chúng sanh vậy

Và *Cửu trụ* **Bồ Tát** Thánh hiền

Nghe có **Phật tánh** giảng tuyê

Mà chưa đặng thấy căn nguyên thế nào.

- Thân của **Phật** phân ra hai loại:

Là Sắc và chẳng phải Sắc đây.

Là Sắc chính là **Như Lai**

Đã được *giải thoát* ra ngoài thế gian.

Chẳng phải Sắc là vì **Phật** đã

Trừ dứt hẳn tất cả các căn.

- **Phật tánh** cũng chia hai phần:

Một là có Sắc; *Hai* là, Sắc không.

Sắc chính là **Như Lai** đã đắc

Đạo vô thượng Chư **Phật** tối cao.

Là chẳng phải Sắc như sau:

Chính người tu học đức cao chưa dày

Nhẫn cho đến các Ngài *Thập Trụ*

Bực này chưa thấy trọn rõ ràng

Phật tánh rốt ráo hoàn toàn

Gọi chẳng phải Sắc dù hàng phàm nhân.

- Lại **Phật tánh** chia phân hai thứ:

Sắc, chẳng phải Sắc như vầy ...

Là Sắc chính đức **Như Lai**

Và những **Bồ Tát** đức dày sâu xa.

Chẳng phải Sắc chính là Sanh chúng

Nói chung hết các hạng phàm nhân.

Là Sắc cho nên gọi rằng

Là con mắt thấy tướng thân **Phật Đà**.

Là phi Sắc gọi là nghe thấy

Nhưng chưa từng thấy tướng **Như Lai**.

- **Phật tánh** chẳng có trong, ngoài,

Dầu là chẳng có cả hai trong ngoài,

Nhưng chẳng phải là đây hư mất,

Nên gọi rằng nhơn vật Ta bà

Đều có **Phật tánh** như Ta

Dày công tu luyện thấy ra rõ ràng.”

Bấy giờ, **Sư Tử Hống Bồ Tát**

Liền chắp tay lễ **Phật** bạch rằng :

“**Thế Tôn** là *Đại Thánh Nhân* !

Như lời **Phật** thuyết, Chúng dân Ta bà

Có **Phật tánh** như Ta chơn thật

Tự trong sữa có chất lạc này.

Chư **Phật** từ trước đến nay

Phật tánh không khác chất đây *Đè hồ*.

Cớ sao đức **Thế Tôn** lại nói

Rằng **Phật tánh** chẳng trong, chẳng ngoài ?”

Nghe xong, **Thế Tôn Như Lai**

Bảo **Sư Tử Hống** ! Xét rày cơ căn :

“**Như Lai** chẳng nói rằng nơi Sữa
Có chất Lạc trong đó bao giờ.

Vì chất Lạc vốn từ nơi
Sữa sanh ra vậy, chẳng thời sai ngoa.

Nên nói rằng có là chất Lạc
Từ nơi Sữa xuất phát sanh ra.”

Thế Tôn ! Sanh pháp đều là
Do nơi thời tiết hợp hòa mới sanh.

Thiện Nam Tử ! Hiểu rành mọi lẽ.
Lúc là Sữa, không có Lạc sanh,
Cũng không có chất Sanh tô,
Thục tô nhẫn đến Đề hồ cũng không.
Mọi người đều gọi đồng là Sữa
Không có gì khác biệt trái sai.

Vì thế nên **Ta** nói đây
Trong Sữa không chất Lạc này vậy thôi.

Như trong Sữa đồng thời có Lạc
Tên gọi đồng không khác, không sai.

Như người làm hai nghề này:
Thợ vàng, thợ sắt gọi đây chẳng lầm.

Lúc chất Lạc sanh mầm thành tựu
 Không có Sữa, không có Sanh tô,
 Thục tô nhẫn đến Đề hồ
 Vì chưa chế biến kết thành làm ra.
 Mọi người vẫn gọi là chất Lạc
 Chẳng gọi Sữa, Thục tô, Đề hồ.
 Nay *Thiện Nam Tử* ! Nay Ông
 Nghe lời **Ta** thuyết đục, trong xét dò
 Nhơn cũng có phân ra hai thứ:
Một : Chánh nhơn; hai, đủ duyên nhơn.
 Như Sữa gọi là *Chánh nhơn*
 Sanh ra chất Lạc người thường làm ăn.
Duyên nhơn là nhờ qua ủ ấm
 Tạo ra thành thực phẩm thơm ngon
 Vì từ Sữa sanh cho nên
 Gọi là trong Sữa sanh duyên Lạc này.

Sư Tử Hống chắp tay lạy **Phật**
 Ngài bạch rằng : “Sự thật như vầy.
 Nếu Sữa không có Lạc đây
 Trong sừng bò cũng chẳng rày có ư,
 Cớ sao chẳng từ nơi sừng nọ
 Mà sanh ra có chất Lạc này ?”

Thiện Nam Tử ! Hỏi rất hay

Ta muốn đại Chúng hôm nay hiểu rành.

Sừng bò có thể sanh chất Lạc

Vì nhơn duyên tạo tác có hai :

Một là ủ để lâu ngày,

Hai là ấm lạnh kéo dài thời gian.

Tánh sừng bò rõ ràng là ấm

Nên có thể hòa thấm làm duyên

Sanh ra chất Lạc được nguyên

Cho nên **Ta** nói *nhơn duyên* đó mà.

Bạch **Thế Tôn** ! Nếu là như thế

Sừng bò này có thể sanh ra

Chất lạc, lời của **Phật Đà**

Vừa nói trên vậy rất là khó tin.

Sao mọi người đi tìm chất Lạc

Từ nơi Sữa chẳng dùng sừng bò.

Thiện Nam Tử ! Có nguyên do

Ông nên xét kỹ so đo làm gì.

Vì *duyên nhơn* sanh thì chất Lạc

Hay *Chánh nhơn* từ Sữa mà ra.

Bạch **Thế Tôn** ! Xin hỏi qua.

Nếu trong chất Sữa xét ra hoàn toàn

Vốn không có tánh đây chất Lạc

Nay mới có do duyên sanh ra,

Trong Sữa không tánh *Am La*
 Cớ sao Sữa chẳng sanh ra cây này,
 Vì trong Sữa cả hai tánh ấy
 Đều là không như vậy hoàn toàn.

Này *Thiện Nam Tử* ! Bốn ban
 Sữa cũng có thể hoàn toàn làm nhơn
 Sanh dưỡng cây *Am La* đó vậy,
 Nếu dùng Sữa tươi cây một đêm
 Cây *Am La* sẽ cao thêm
 Năm thước . Xin hỏi có tin chẳng là.
 Do nghĩa này nên **Ta** mới nói
 Có hai thứ *Chánh nhơn, Duyên nhơn*.

Này *Thiện Nam Tử* ! Thông thường.
 Các pháp nếu có một nhơn sanh mà
 Thì có thể vấn qua như vậy
 Lời của Ông gạn hỏi vừa trên.
 Như *tứ đại* làm nhơn duyên
 Tất cả Sắc pháp hiện tiền sanh ra.
 Nhưng Sắc pháp đều là khác biệt
 Mỗi mỗi riêng chẳng thiệt đồng nhau.
 Do nghĩa này, trước hay sau
 Trong Sữa không thể sanh nào đặng cây
Am Ma La như lời Ông hỏi

Chỉ làm duyên tăng trưởng cho cây.

Bạch Thể Tôn ! Đức Như Lai

Vừa rồi giảng nói có hai nhơn mà :

Một chánh nhơn như là chất Sữa,

Hai duyên nhơn chất Lạc mới sanh.

Như vậy, **Phật tánh** Chúng sanh

Thuộc về trong một, hai nhơn duyên nào ?

Thiện Nam Tử ! Diệu mầu **Phật tánh**

Của Chúng sanh cũng có hai nhơn :

Một, chánh nhơn; *Hai*, duyên nhơn.

Chánh nhơn là chính sáu đường *Chúng sinh*

Có **Phật tánh** đẳng bình nhau cả.

Duyên nhơn là đạo quả thực hành

Sáu Ba La Mật đạt thành

Mới thấy **Phật tánh** trọn lành liễu viễn.

Bạch Thể Tôn ! Tôi liền quyết định

Rằng trong Sữa có tính Lạc đây.

Vì tôi thấy trong đời này

Những người tìm chất Lạc đây rõ ràng

Chỉ lấy được từ nơi trong Sữa

Trọn chẳng lấy những vật khác hơn.

Do đây nên biết tận tường

Trong Sữa có Lạc thật chơn hoàn toàn.

Thiện Nam Tử ! Bốn ban đại Chúng

Lời Ông nói chẳng đúng thiệt chơn.

Vì như có người ngày thường

Dùng con dao sáng làm gương soi hình.

Bạch **Thế Tôn** ! Giống in như vậy

Do nghĩa này tôi thấy chẳng sai.

Trong Sữa có chất Lạc này,

Trong dao chiếu rõ mặt mà người soi,

Nếu trong dao hẵn hòi không có

Cớ gì lại người nọ dùng dao.

Thiện Nam Tử ! Ông nghĩ sao.

Trong dao nếu có sắc màu hiện ra

Và cũng thấy mặt ta trong đó

Cớ sao lại tâm họ cuồng quay.

Dựng đứng thì thấy hình dài,

Cầm ngang thời thấy bóng đây rộng phình.

Nếu như mặt của mình tròn tria

Cớ gì thấy mặt rộng, mặt dài ?

Nếu là mặt người khác đây

Thời đâu được gọi mặt mà của ta.

Nếu nhơn mặt của mình mà thấy

Mặt người khác, như vậy tại sao

Chẳng thấy mặt lừa, ngựa nào ?

Ông nên quán xét trước sau nghĩa này.

Bạch **Thế Tôn** ! Tôi đây khẳng định
Do nhãm quang này đến nơi kia
Cho nên thấy bóng mặt kia
Nếu không sao lại thấy là mặt ta.

Thiện nam tử ! Thật ra chẳng phải
Do nhãm quang đếnặng tận nơi,
Vì xa gần đồng một thời
Đềuặng thấy cả đất trời bao la,
Chỉ chẳng thấy nhìn qua những vật
Ở chặng giữa sự thật rõ ràng.
Như Ông nói do nhãm quang
Nếu đến nơi nọ hoàn toàn thấy qua
Thời tất cả trẻ già thấy lửa
Tại gì sao, chẳng cháy thân mình ?
Như người từ xa trông nhìn
Thấy vật màu trắng nghi tình phân vân
Là chim hạt ? Là nhân ? Cây cối ? ...
Sự đúng, sai biết hỏi với ai.
Nếu nhãm quang đến nơi kia
Sao chẳng thấy vật trong bình thủy tinh
Cá cùng đá hòa mình dưới đáy
Lời của Ông nói vậy lầm sai.

Nếu nhãm quang chẳng đến rày
 Mà thấy được vật hiện bày bạch minh
 Như trong bình thủy tinh nuôi cá,
 Sao chẳng thấy vật ở vách ngoài.

Xét tri phân tích lời này
 Rằng nhãm quang đến được rày nơi kia
 Màặng thấy đó là không đúng
 Lời của Ông ứng dụng lầm sai.

Thiện nam tử ! Lại như vậy.

Ông vừa khẳng định trình bày như sau :
 Rằng trong Sữa có đây tánh Lạc
 Trọn chẳng tìm vật khác nào hơn,
 Cớ sao người bán Sữa thường
 Chỉ lấy tiền Sữa khiêm nhường ư chẳng ?
 Mà chẳng đòi thêm tăng tiền vậy
 Của chất Lạc trong đấy Sữa bò.
 Người bán ngựa cái cớ sao
 Chỉ lấy tiền ngựa không nào tính thêm
 Tiền ngựa con, Ông nên nghĩ lại
 Lời nói trên **Ta** thấy quá sai.

Thiện nam tử ! Người đời nay
 Vì không con cái hăng ngày héo von
 Nên cưới vợ sanh con nuôi dưỡng

Để mai sau vui hưởng tuổi già.

Nếu vợ thai nghén đơm hoa

Không gọi con gái như là trước kia.

Nếu nói người đây là con gái

Có tánh của con cái ở trong

Cần nên phối hợp vợ chồng

Nghĩa này xét nghĩ cũng không đúng rày.

Vì nếu có tánh đây con cái

Cũng có tánh của cháu nối dài.

Nếu có tánh của cháu đây

Thành ra em chị hoặc rày anh em

Vì đồng một bụng sinh ra vậy.

Do đây nên xét thấy rõ ràng

Nơi người con gái thân mang

Không tánh con cái hoàn toàn chẳng sai.

Nếu trong Sữa này đây ẩn chứa

Có tánh của chất Lạc bên trong,

Cớ sao ngũ vị bất đồng

Tên gọi lại khác thật không thể lường.

Nếu trong hạt cây thường sắn có

Tánh chất của cây Ni Câu Đà

Cao năm trượng đúng vậy mà

Cớ sao mộng, lá hay là trái, bông

Hoặc hình sắc luôn đồng một thể

Sao có sự sai khác biệt phân.

Vậy Ông hãy hiểu nguyên nhân
Lúc còn là Sữa màu phân dễ dàng,
Vị cũng khác, công năng cũng khác,
Đến Đè hồ cũng khác mười phần.

Làm sao Ông nói được rằng
Trong Sữa có tánh thật chân Lạc này.

Thiện nam tử ! Ông đây xét gạn
Như có người buổi sáng lại dùng
Uống chất Tô mùi nặc nồng
Giờ đây cảm thấy trong lòng sợ hãi.
Nếu quyết định Sữa này có Lạc
Cũng như người sợ chất Tô hôi.
Tất cả mọi người trên đồi
Dùng giấy, viết, mực thành thời chữ kia,
Mà trong giấy vốn không có chữ
Nên nhờ duyên viết, mực đó mà,
Nếu giấy có chữ, lẽ ra
Đâu cần nhờ đến hợp hòa các duyên.

Như xanh, vàng hợp thành màu lục,
Màu xanh, vàng có lúc trước đây
Không có tánh màu lục này
Do duyên kết hợp mà nay mới thành.
Như tất cả Chúng sanh muôn loại

Nhờ ăn mà thân thể sống dai

Nhưng trong vật thực các loài

Thiệt không có mạng sống đây kéo dài.

Nếu vốn đã có đây mạng sống

Thời như vậy từ lúc chưa ăn

Lẽ ra vật thực trong trần

Này là mạng sống thọ thần muôn niên.

Thiệt nam tử ! Ông nên xét lại

Tất cả Pháp xưa nay chỉ là

Vốn không có tánh sanh ra

Do nghĩa như vậy nên **Ta** kệ rằng :

Trước không nay có

Trước có nay không

Ba đời có Pháp

Không có lẽ đó.

Thiệt nam tử ! Ông cần quán chiếu

Tất cả Pháp thấu hiểu ngọn ngành

Do các duyên nhơn mà sanh

Cũng do duyên diệt Pháp đành diệt theo.

Nếu Chúng sanh có đây **Phật tánh**

Thời tất cả đồng hạnh **Như Lai**

Lẽ ra có thân **Phật** đây

Như **Ta** thiệt tướng xưa nay đã thành.

Phật tánh của Chúng sanh muôn loại

Chẳng có hư, có hoại, buộc ràng,

Chẳng bị bắt giữ cầm giam

Chẳng bị lôi kéo vào đàng tà ma.

Nhưng Chúng sanh Ta bà chẳng tưởng

Có *hư không* rộng lớn vô ngần,

Vì tất cả Chúng phàm nhân

Hư không đều có chẳng ngăn ngại gì,

Chúng sanh không xét tri thấu biết

Tự mình đây có thiệt *hư không*.

Giả sử thế giới trần hồng

Chúng sanh chẳng có *hư không* đây thì

Thời không có đến, đi hay đứng

Hoặc nằm, ngồi, sự sống của mình.

Do nghĩa này nên trong Kinh

Ta nói muôn loại Chúng sanh Ta bà

Tất cả đều có *hư không giới*,

Hư không giới thường gọi *hư không*.

Phật tánh Chúng sanh vốn đồng

Hư không giới ấy chẳng hòng khác sai.

Bậc *Thập trụ* các Ngài **Bồ Tát**

Chỉ thấy được **Phật tánh** ít phần

Như châu Kim Cương báu trân

Đem so ánh sáng không bằng Thái dương.

*Thiện nam tử ! Chơn thường **Phật tánh***
 Của Chúng sanh là cảnh giới đây
 Của chư đức **Phật Như Lai**,
 Chẳng phải cảnh giới các Ngài *Thanh văn*
 Hay *Duyên giác* trọn phần biết đặng
 Chỗ vô thượng *Chánh đẳng* không hai.
 Tất cả Chúng sanh muôn loài
 Vì chẳng thấy **Phật tánh** đây thường hằng
 Nên chìm nổi trôi lăn ác đạo
 Bị *kiết sử* phiền não buộc ràng
 Nên phải lưu chuyền sáu đàng
 Trong chốn sanh tử lầm than khốn cùng.
 Chư **Phật** vì liêu thông **Phật tánh**
 Mây phiền não chóng vánh vẹt tan,
 Mọi *kiết sử* chẳng buộc ràng,
 Cho nên *giải thoát* thế gian Ta bà.
 Đạo vô thượng đắc thành *Chánh giác*
 Vào vô dư **Đại Bát Niết Bàn**.

Sư Tử Hống còn nghi nan
Bồ Tát lẽ **Phật** nghiêm trang bạch rằng :
 “Nếu tất cả Chúng sanh muôn loại
 Có tánh của **Phật tánh** không hai
 Như tánh Lạc trong Sữa này

Nghĩa là như vậy cả hai tương đồng.

Nếu Sữa không có đây chất Lạc

Sao **Phật** nói có hai thứ duyên :

Một chánh nhơn, *hai* duyên nhơn.

Duyên nhơn hòa hợp lại thường có hai :

Một là ủ lâu ngày sau đó

Hai là ấm phải có thời gian.

Hư không tánh luôn rỗng rang

Nên không thật có hoàn toàn duyên nhơn.

Thiện nam tử ! Giả như trong Sữa

Quyết định có tánh Lạc thật chơn

Cần gì nhờ đến duyên nhơn

Tự chất Lạc nó thường thường sinh ra ?

Bạch **Thế Tôn** ! Vì là có tánh

Nên phải cần nhờ đến duyên nhơn

Vì muốn thấy rõ thật chơn.

Duyên nhơn đó chính *liễu nhơn* cội mầm.

Như nhà kia tối tăm sự thật

Trước có những đồ vật bạc, vàng ...

Vì muốn thấy đặng rõ ràng

Dùng đèn soi sáng vật càng hiện ra,

Nếu đồ vật trong nhà không có

Dẫu đèn đây sáng tỏ ích gì.

Như trong đất sét có thì
 Bình kia, cần phải duy trì nhơn công,
 Nào dụng cụ, nước, vòng, dây, gậy ...
 Làm liễu nhơn hết thảy đủ đầy.

Như hột *Ni Câu Đà* này
 Cần đến đất, nước thường ngày bón phân
 Phải đầy đủ *liễu nhơn* trọn vẹn
 Cây được lớn, lại bén rẽ sâu.

Trong Sữa cũng vậy khác nào
 Phải nhờ ủ, ấm công lao kéo dài
 Làm *liễu nhơn* Sữa đây sanh Lạc
 Hay Thục tô, Phó-mát đê hồ.

Vì thế mặc dầu trước cơ
 Tuy đã có tánh phải nhờ *liễu nhơn*
 Rồi sau mới nguồn cơn thấy biết.
 Do nghĩa này nên quyết định rằng
 Trong Sữa có tánh thật chân
 Của chất Lạc ấy trọn phần trong đây.

Thiện nam tử ! Như Lai giả sử
 Nếu trong Sữa có tánh Lạc chơn
 Thời tánh này là *liễu nhơn*
 Nếu là đã liễu thật chơn hoàn toàn
 Lại cần gì phải nhờ đến liễu
 Hãy xét rõ để hiểu nghĩa này.

Thiện nam tử ! Lại như vậy ...

Ông nghe **Ta** nói giải bày đầu đuôi

Nếu *liễu nhơn* tánh thời đã liễu

Thời lẽ ra phải liễu thường hằng.

Nếu chẳng tự liễu được chăng

Khó liễu cái khác e rằng vọng sai.

Nếu nói liễu có hai thứ tánh

Một tự liễu, *hai*ặng liễu tha,

Thời không đúng nghĩa đó mà

Ông nên suy nghĩ xét qua tận tường.

Vì một pháp *liễu nhơn* như thế

Làm sao có hai thứ tánh này ?

Nếu như có hai tánh đây

Thời Sữa chẳng khác cả hai cùng đồng.

Nếu trong Sữa không có hai thứ

Sao *liễu nhơn* có hai tánh riêng ?

Bạch **Thế Tôn** ! Vì vậy nên

Người đời ai cũng thường xuyên nói rằng

Chúng tôi cộng có tám người đủ

Liễu nhơn giống ví dụ trên đây.

Tự liễu và liễu tha này

Luôn luôn hỡ trợ cả hai tương đồng.

Thiện nam tử ! Lời Ông vừa giải

Liễu nhơn nếu như vậy thiệt chớn

Thời chẳng phải là liễu nhơn

Vì là số đếm thông thường đó thôi,

Sắc của mình của người cộng lại

Nói là tám phép toán phàm trần,

Nhưng Sắc tánh khó biệt phân

Không có liễu tướng sở năng bất đồng,

Vì Sắc tánh vốn không liễu tướng

Phải nhờ đến trí tưởng của ta

Mới đếm được tự và tha.

Do đó quán xét thật ra thế nào

Liễu nhơn chẳng làm sao tự liễu

Cũng chẳng làm sao liễu được tha.”

- *Thiện nam tử* ! Chúng Ta bà

Đều có **Phật tánh** như **Ta** khác gì

Cớ sao phải kiên trì tu tập

Đặng vô lượng công đức khôn lường ?

Nếu cho tu là liễu nhơn

Tức đồng chất Lạc vô thường hoại hư.

Nếu nói trong nhơn ư quyết định

Có quả thì *giới, định, huệ* này

Lẽ ra không tăng trưởng ngay.

Như người đời nói trước đây tôi mà

Chẳng tu tập *giới và định, huệ*

Nhờ theo thầy Kinh Kệ học dần

Đặng giới, định, huệ trưởng tăng

Ngày càng tinh tấn đạt phần huệ khai.

Nếu nói là do thầy dạy dỗ

Nên gọi rằng là chỗ liễu nhơn,

Trước lúc thầy chưa dạy thường

Đâu có giới, định khai đường huệ tâm,

Nếu đã liễu đâu cần tu học,

Vì liễu thứ chưa có nên cần

Tu tập tinh tấn siêng năng

Giới, định và huệ sẽ tăng trưởng hoài.

- **Sư Tử Hống** chắp tay lạy **Phật**

Bồ Tát đây thành thật bạch rằng :

“**Thế Tôn** ! Tôi lại phân vân

Nếu là không có liễu nhân, thế nào

Trong Sữa đó làm sao có Lạc

Mong **Như Lai** thấu đạt giải bày.”

- Nay *Thiện nam tử* ! Nghe đây

Sự đáp nạn của nhơn loài có ba :

- Một, chuyển đáp như là người hỏi

Bởi trước kia **Phật** nói cớ gì

Gọi là giới để tu trì ?

Do vì Sanh chúng mê si vạy lầm

Chẳng ăn năn quyết tâm giữ giới
Nhẫn đến khi đặng **Đại Niết Bàn.**

- *Hai là, nín lặng tịnh an*
Gọi là đáp trả chẳng bàn luận ra,
Như có vị thuộc nhà *Phạm Chí*
Đến hỏi **Ta**, Ông nghĩ thế nào
Răng: Ngã có phải thường ư ?

Ta liền nín lặng tâm tư yên bình.

- *Ba, nghi đáp trong Kinh đây nói :*
Nếu liễu nhơn có hai tánh đây
Cớ gì trong chất Sữa này
Chẳng có hai thứ tánh bày hiện ra ?

Thiện nam tử ! Nay Ta chuyển đáp,
Người trên đồi họ nói như vậy ...

- Trong Sữa có chất Lạc này
Vì quyết định có nên rày có thôi
Gọi rằng có Sữa thời có Lạc.
Phật tánh đây chẳng khác, chẳng sai,
Có Chúng sanh, có muôn loài
Tức có **Phật tánh Như Lai** trọn lành.
Do quyết định tu hành sẽ thấy.
Ngọc giũa mài ngọc ấy sáng liền.

Bạch **Thế Tôn** ! Lời nói trên

Không được đúng nghĩa liễu viên vạy thì.

Bởi quá khứ qua đi đã diệt,
Còn vị lai chưa đến, chưa hay
Thế nào gọi là có đây ?

Mong cầu **Ứng Cúng Như Lai** giải bày.

Nếu cho rằng vị lai sẽ có
Mà gọi là có đó, vọng sai.

Cũng như có người lâu nay
Không có con cái, nếu ai hỏi rằng :
“Có con cái hay chẳng không có
Họ tủi buồn đáp trả là không”.
Tất cả Chúng sanh trong lòng
Không có **Phật tánh** gọi không đó mà,
Tại sao **Phật** nói là tất cả
Chúng sanh có **Phật tánh** không hai.

- Nay *Thiện nam tử* ! Nghe đây.

Vì quá khứ có, hiện nay tin rằng :
Ví như người nông dân trồng quít
Mộng đâm chồi hạt tức hoại tan.

Từ mộng lên cây nhánh tang
Đến khi kết trái thời gian rất dài,
Lúc quả chín, quít đây lợi dưỡng
Có vị mùi thơm ngọt lạ thay !

- *Thiện nam tử ! Vị ngọt này*
 Không có từ hạt, mộng, cây, lá cành ...
 Lúc trái chín mới sanh vị ngọt,
 Vị ngọt này lúc trước có đau.
 Trước không mà nay có nào
 Cũng do từ hạt nó hâu sanh ra.
 Thế nên hạt, dầu là quá khứ
 Nhưng vẫn gọi là có không sai.
 Do nghĩa này quá khứ đây
 Gọi rằng là có. **Như Lai** giải bày.
- *Thế nào gọi vị lai là có ?*
 Nay **Thế Tôn** giải rõ Ông nghe.
 Ví như có người trông mè
 Kẻ qua đường hỏi : Ông nè ! Trông chi ?
 Người trông mè tức thì đáp trả
 Vì có dầu, lợi quả rất cao.
 Nhưng hiện nay chưa có dầu,
 Khi mè già dặn ra công hái về
 Hột hấp xôi giã, đem khuôn ép
 Sau mới thấy dầu nó chảy ra.
 Nên biết rằng lời người kia
 Như vậy chẳng phải gọi là vọng ngôn.
 Do nghĩa này, **Thế Tôn** quả quyết

Răng vị lai là có thật chân.

- Lại thế nào được gọi răng
Quá khứ đã có ? Nguyên nhân như vầy ...
Có một người trước đây gây họa
Lén mắng Vua trải qua nhiều năm.
Lúc sau Vua nghe thần dân
Tấu trình mọi lẽ nên cần xét qua
Liền truyền bắt người kia tra hỏi
Tại vì sao ngươi lại mắng ta?
Người mắng Vua quỳ tâu qua :
Đại Vương ! Tôi không mắng nhà Vua đâu,
“Vì người mắng từ lâu đã mất”.
Nhà Vua bảo: Sự thật chối ngoa
Kẻ mắng chửi cùng thân ta
Cả hai còn sống, sao nhà ngươi đây
Lại nói rằng người này đã mất ?
Người kia nghe Vua chất vấn qua
Do không trả lời được mà
Nên chịu tội chết rất là thảm thương.

Thiện nam tử ! Suy lưỡng hai tánh
Ấy thiệt không, nhưng quả mất đâu,
Gọi là quá khứ từ lâu

Có nghiệp mang lấy khó nào thoát ra.

- Thế nào gọi vị lai là có ?
 Hãy lóng nghe cho rõ nghĩa này.
 Như có người khách vãng lai
 Đến nhà thợ gốm, ông đây hỏi rằng :
 Có bình không ? Tôi cần mua gấp
 Người thợ gốm liền đáp lời ngay
 Rằng có. Nhưng đợi ít ngày
 Mong ông thông cảm tôi đây sẽ làm.
 Người thợ gốm nghĩ rằng có đất
 Và dụng công thời chắc có bình,
 Vì người thợ gốm tự tin
 Nói có nào phải cố tình gạt ai.
 Như trong Sữa có đây chất Lạc,
 Chúng sanh có **Phật tánh** như trên,
 Muốn thấy **Phật tánh** phải nêu
 Quán sát hình sắc kiên bền siêng năng.
 Do đây, **Ta** nói rằng tất cả
 Chúng sanh trong thế giới Sa bà
 Đều có **Phật tánh** như **Ta**
 Lời nói như vậy chẳng là vọng sai.
- **Sư Tử Hống** chắp tay lễ **Phật**
 Ngài **Bồ Tát** thành thật bạch rằng :

“**Thế Tôn** ! Chúng sanh phàm trần
 Dẫu có **Phật tánh**, tinh thần muội mê
 Làm sao đặng Bồ đề Vô thượng
 Đủ công đức vô lượng vô biên ?”

Phật liền chỉ rõ căn nguyên :
 Do *Chánh nhơn* có, tu thiền thành công
 Chúng sanh được thoát vòng nghiệp chướng
 Đặng *Chánh giác* vô thượng không hai.
 Già là *Chánh nhơn* nghĩa này ?
 Chính là **Phật tánh** muôn loài Chúng sanh.

Bạch **Thế Tôn** ! Pháp lành ban rải
 Chỗ nghe còn nghi ngại hỏi qua.
 Nếu như hạt *Ni Câu Đà*
 Không có trong đó cây *Ni Câu Đà*,
 Sao gọi hạt *Ni Câu Đà* vậy
 Mà chẳng gọi hạt *Khu Đà La* ?

Bạch **Thế Tôn** ! Cũng vậy mà
 Như **Phật** mang họ **Thích Ca Cù Đàm**
 Chẳng gọi họ **A Kỳ Da** vậy
 Vì như thế là trái ngược mà
 Nếu mang họ **A Kỳ Da**
 Cũng chẳng được gọi **Thích Ca Cù Đàm**.
Ni Câu Đà hạt kia cũng thế

Chẳng được gọi hạt *Khu Đà La*.

Còn nếu hạt *Khu Đà La*

Cũng chẳng được gọi hạt *Ni Câu Đà*.

Cũng như đức **Thích Ca Thiện Thệ**

Họ **Cù Đàm** không dễ bỏ ngay.

Phật tánh của Chúng sanh đây

Cũng như vậy đó chẳng thay đổi nào.

Do nghĩa này, trước sau quyết định

Chúng sanh có **Phật tánh** không hai.

Lúc bấy giờ, đức **Như Lai**

Bảo **Sư Tử Hống**, mong Ngài nghe qua.

“Nếu hạt *Ni Câu Đà* trong đó

Có sẵn cây của nó bên trong

Lời nói này trí chưa thông

Vì nếu là có sao không thấy rày ?”

Thiện nam tử ! Như Lai ví dụ :

Như những vật sanh trụ trong đồi

Vì có nhơn duyên đây thời

Nên chẳng thấy được tận nơi cội nguồn.

- Như ở xa mắt thường chẳng thấy

- Dấu chim bay giữa chốn *hư không*.

- Vì gần mà chẳng nhìn trông

- Lông nheo nơi mắt thật không thể lường.

- Vì hư hoại ta thường chẳng thấy
Như ngũ căn sắp hoại diệt lần.
- Vì loạn tưởng bất định thần
Nên ta chẳng thấy vọng tâm vạy tà.
- Vì quá nhỏ nên ta chẳng thấy
Ví tự như một mảy vi trần.
- Vì bị che lấp chặn ngăn
Nên ta chẳng thấy rõ vắng trăng thanh,
Như tinh tú bị làn mây phủ,
Như đêm đen chẳng thấy mặt người.
- Vì nhiều chẳng thấy rõ thời
Đống lúa thật lớn hạt mè nằm trong.
- Vì tương tự nên không thấy vậy
Như hạt đậu trong đống đậu dày.

 Cây Ni Câu Đà này đây
Chẳng đồng tâm thứ giải bày nói trên.
 Nếu là có tại sao chẳng thấy ?
 Nếu cho rằng là nhỏ bị che
 Nên không nhìn thấy đặng mà
 Nghĩa này không đúng xét ra như vầy ...
 Bởi vì tưởng thân cây to lớn
 Có thể cao mươi trượng độ chừng.
 Nếu tánh vi tế khó lường
 Mắt trần không thể tận tường nhìn qua

Thời thế nào thành ra cây lớn
 Lời nói này vọng tưởng chẳng chân.
 Nếu cho rằng bị che ngăn
 Lê ra chẳng thấy dù phần ít oi.
 Cây trước sanh là chồi non mộng
 Không có tướng lớn rộng thân cây,
 Nay thấy cây to thô dài,
 Nên biết rằng tướng to này thật ra
 Vốn không có tánh to cây nọ
 Ông hãy nên thấu rõ nghĩa này.
 Trước không có tánh thấy đây
 Nay thời thấy được tướng cây to dài,
 Nên biết rằng sự thấy này vậy
 Cũng vốn không có tánh thấy đâu.
 Hạt nó cũng vậy khác nào :
 Trước cây không có về sau có rày
 Như thế có gì sai mắc lỗi ?
 Ông hãy nên gạn hỏi lòng mình.
Bạch Thể Tôn ! Còn nghi tình.
 Như lời **Phật** mới thuyết trình vừa qua
 Nhơn cũng có phân ra hai thứ :
Một, Chánh nhơn; *Hai* là Liễu nhơn.
 Hạt *Ni Câu Đà* thông thường
 Đều do đất, nước, phân ... làm liễu nhơn.

Nên trước nhỏ rồi tăng dần lớn
Do liễu nhơn nuôi dưỡng thành to.

- Này *Thiện nam tử* ! Xét tri
Nếu trước đã có cần gì liễu nhơn ?
Nếu như trước liễu nhơn không có
Xin hỏi Ông là liễu cái gì.
Nếu trong hạt *Ni Câu Đà*
Vốn không có tướng to cao sắn dành,
Do liễu nhơn rồi sanh to lớn,
Sao chẳng sanh cây *Khu Đà La*,
Vì rằng hai thứ đó mà
Đều là không cả. Tri ra hẳn tường.
 • *Thiện nam tử* ! Nếu như là nhỏ
Chẳng thể nào thấy rõ biệt phân
Thời lẽ ra to lớn thân
Có thể dùng lấy mắt trần thấy qua.
Một vi trần mắt ta khó thấy
Nhiều vi trần kết lại thấy liền.
Trong hạt lẽ ra như trên
To thời thấy đặng cẩn nguyên hoàn toàn.
Vì trong hạt rõ ràng có mộng,
Lá, bông, trái, sức sống của cây,
Ở trong mỗi mỗi trái này
Có vô lượng hạt không tài tính ra,

Trong mỗi mỗi hạt này tích tụ
 Có vô lượng mầm mộng của cây
 Gọi là thô mới hiện bày

Vì thô nên thấy tướng này sanh ra.

- Nếu hạt *Ni Câu Đà* có tánh
 Của cây *Ni Câu Đà* mọc ra,
 Nếu mắt thấy hạt *Câu Đà*

Bị lửa đốt cháy lẽ ra thế này ...

Tánh đốt cháy này đây cũng vậy
 Là đã có từ trước hạt cây

Nếu tánh đốt cháy có rày

Thời là chẳng mọc lên cây *Câu Đà*.

Nếu các Pháp đã là sinh diệt

Do cớ gì sanh trước, diệt sau

Mà chẳng đồng một thời nào ?

Vì không có tánh trước sau đó mà.

Thế Tôn ! *Ni Câu Đà* hạt ấy

Vốn không tánh sanh cây này đây

Mà hạt mọc mầm lên cây

Cớ gì sao lại hạt này chẳng sanh

Ra chất dầu như sanh cây vậy.

Vì cả hai tánh ấy đều không.

Thiện nam tử ! Lời của Ông

Nói chưa đúng nghĩa đục trong, đuôi dầu.

Hạt ấy cũng có dầu trong đó,
Dầu này vốn không có tánh dầu
Nhưng do *nhơn duyên* kết nhau

Từ hạt mà nấu ra dầu hiển nhiên.

Bạch **Thế Tôn** ! Nghĩa trên **Phật** nói
Cớ gì sao không gọi dầu mè.

Thiện nam tử ! Hãy lóng nghe
Vì là chẳng phải hạt mè ép ra.

Như duyên lửa thời sanh ra lửa,
Duyên nước sanh ra nước không sai,
Lửa và nước hai thứ này
Đều từ duyên nọ đủ đầy sanh ra,
Nhưng xét nghĩ lửa và với nước
Hai thứ này khó được dung hòa.

Do đó hạt *Ni Câu Đà*,
Dầu mè so sánh đều là khác hơn,
Tuy cả hai nhờ *nhơn duyên* đặng
Mà chẳng sanh trộn lẫn hợp hòa.

Tánh chất hạt *Ni Câu Đà*
Trị bệnh hàn lãnh rất là thành công.
Còn tánh chất dầu mè chẳng lạ
Hay trị được hiệu quả bệnh phong.

Như cây mía, do nhơn công
 Làm thành các thứ đường phèn, đường đen.
 Dù cả hai thứ đường chẳng khác
 Đều từ nơi chất mía làm ra,
 Nhưng sắc tướng khác nhau mà,
 Đường phèn trị nhiệt, đường đen trị hàn.

Bạch **Thế Tôn** ! Nếu như trong Sữa
 Không có tánh chất Lạc ban đầu,
 Trong mè không có tánh dầu,
 Trong hạt không tánh cây nào mọc ra,
 Trong đất sét cũng là không có
 Tánh của bình, do đó nghĩ rằng
 Tất cả Chúng sanh phàm trần
 Cũng không có **Phật tánh** chân mõi loài,
 Căn cứ lời **Như Lai** đã nói :
 “*Chúng sanh có Phật tánh đồng nhau*
Nên đăng Vô thượng đạo mầu”
 Nghĩa này xét lại khác nhau chẳng đồng.
 Vì trời, người đều không có tánh.
 Vì vô tánh người có thể sanh
 Làm trời dĩ nhiên đắc thành,
 Trời cũng có thể giáng sanh làm người.
 Đều là do *nhơn duyên* của nghiệp

Không phải do nơi tánh mà sanh.

Đại Bồ Tát đức tu hành

Do nhơn của nghiệp thiện lành gieo sâu

Nên chứng đạo tối cao vô thượng

Quả Bồ đề không tưởng nghĩ bàn.

Nếu các Chúng sanh thể gian

Đều có **Phật tánh** hoàn toàn như nhau.

Thời cớ gì tại sao có hạng

Dứt căn lành *Vô gián* đọa vào ?

Nếu *Bồ đề* tâm trước sau

Là chơn **Phật tánh** chẳng nào đổi thay,

Nhứt xiển *đề* hạng này không thể

Mất căn lành chẳng dễ dàng gì.

Nếu là có thể mất đi

Căn lành mình vậy, cớ gì **Như Lai**

Nói **Phật tánh** không thay biến đổi

Vốn là thường tồn tại vĩnh hằng ?

Còn nếu chẳng phải thường chân

Không là **Phật tánh** Chúng sanh muôn loài.

Nếu chúng sanh có đây **Phật tánh**

Cớ sao gọi là *Sơ phát tâm* ?

Rõ ràng vì còn biệt phân

Như vậy không đúng lý chân **Phật Đà**.

Tại sao lại gọi là thối chuyển
 Hay là bất thối chuyển bực này ?
 Nếu là thối chuyển đổi thay
 Phải nên biết rõ người này hiện nay
 Vốn không có thật đây **Phật tánh**
 Vì đổi thay là pháp *Vô thường*.

Bạch **Thế Tôn** ! Tôi tán dương
 Bực đại **Bồ Tát** sáng gương tu hành.
 Tâm hướng đến quả lành vô thượng,
 Đại từ bi vô lượng, vô biên
 Thấy rõ tội lỗi nãm phiền
 Sanh tử gốc khổ đảo điên đời.
 Nên một lòng tin ngôi *Tam bảo*
 Và *nghiệp nhơn* quả báo luân hồi
 Thọ trì giới cấm không rời
 Dầu vào hầm lửa há lợi phút giờ.
 Quyết không làm nhuốm nhơ tâm hạnh
 Mới gọi là **Phật tánh** không hai,
 Nếu lìa những tâm hạnh này
 Mà có **Phật tánh**, người nay cần gì
 Dùng những thứ từ bi thiện hạnh
 Để làm nhơn **Phật tánh** đây sao ?

Bạch **Thế Tôn** ! Như Sứa nào

Chẳng chờ duyên đủ rồi sau Lạc thành,
 Nhưng nếu muốn Tô sanh hội đủ
 Nào nhơn công rồi nước, bình, dây ...
 Khuấy trộn trải qua nhiều ngày
 Ủ ấm kết quả Tô đây sẽ thành.

Cũng vậy, những Chúng sanh *Tam giới*
 Có **Phật tánh** khỏi phải tu hành
 Không cần *nhơn duyên* thiện lành
 Cũng được vô thượng đắc thành **Như Lai**.
 Nếu quyết định có đây **Phật tánh**,
 Cớ gì sao những hạng tu hành
 Thấy gốc khổ của sự sanh,
 Già bịnh, tử hoại lại dành thối tâm ?
 Nếu quyết định có chân **Phật tánh**
 Chẳng cần tu giới hạnh *Tăng già*,
Sáu pháp Ba La Mật Đa
 Cũngặng vô thượng như là **Thế Tôn**.
 Nhưng thật ra gắng công tu luyện
 Hành *sáu pháp Ba La Mật* này
 Mớiặng vô thượng không hai
 Thành bức *Chánh đẳng Như Lai* sau này.
 Do những nghĩa trên đây phân giải
 Rằng Chúng sanh muôn loại thế gian
 Không có **Phật tánh** hoàn toàn

Nếu có đều đến *Niết Bàn Như Lai*.

Vì trước kia **Phật** đây giảng nói

Tăng bảo là thường trụ trong đời.

Đó là thường không đổi dời

Tất nhiên chẳng phải là nơi vô thường.

Đã chẳng phải vô thường thay đổi,

Tại sao *Tăng* còn chứng Bồ đề.

Tăng nếu thường, không giác mê,

Tại sao **Phật** nói muôn loài Chúng sanh

Đều có sẵn căn lành **Phật tánh**

Do nghĩa này so sánh khác sai.

Bạch **Thế Tôn** ! Giả sử đây

Chúng sanh từ trước đến nay hiện giờ

Không có tâm Bồ đề phát nguyện,

Cũng không tâm vô thượng Bồ đề,

Trước do tâm tánh si mê,

Sau mới giác ngộ quay về cội căn,

Thời **Phật tánh** Chúng sanh cũng vậy

Trước không có, sau mới có rày.

Căn cứ do nghĩa trên đây

Cho nên tất cả muôn loài Chúng sanh

Lẽ ra không có chân **Phật tánh**

Vì trước, sau so sánh có hai.

- **Phật** nói : Lành thay ! Lành thay !

Ông từ lâu tạo đức dày rộng sâu

Đã biết rõ nghĩa mầu **Phật tánh**

Nay vì Chúng thỉnh hỏi rất hay.

“Tất cả Chúng sanh muôn loài

*Thiệt có **Phật tánh**, Như Lai giải bày.”*

- *Thiện nam tử* ! Vừa rồi Ông nói

Nếu Chúng sanh có **Phật tánh** thời

Lẽ ra chẳng nên có người

Sơ phát tâm vậy, đổi dời biệt phân.

Ông biết rõ rằng tâm không phải

Là **Phật tánh** mãi mãi thật chơn,

Vì tâm nó vốn vô thường,

Còn **Phật tánh** vốn là chơn thường hằng.

- Ông lại nói sao rằng nhơn loại

Có người tu thường thấy thối tâm.

Nếu tâm thối chuyển e rằng

Chẳng bao giờ được Chánh nhân *Bồ đề*.

Nay **Phật** nói vì mê được chậm

Cũng gọi là thối chuyển tâm ta.

- *Tâm Bồ đề* xét thật ra

Chẳng phải **Phật tánh** như **Ta Phật** thành,

Vì dứt bỏ căn lành nên hạng

Nhứt xiển đê vô gián đọa sa.

Nếu tâm Bồ đê đây là

Phật tánh thời chẳng đọa sa A Tỳ,

Nhứt xiển đê lấy gì được gọi

Chẳng bao giờ đoạn dứt căn lành.

Tâm Bồ đê nếu đã thành

Cũng chẳng được gọi vô thường hợp tan.

Do đây nên các hàng **Bồ Tát**

Phải biết rằng tâm đạt Bồ đê

Không còn tham dục si mê

Nhưng với **Phật tánh** lại hế kém xa.

- *Thiện nam tử* ! Vừa qua Ông nói

Nếu Chúng sanh có **Phật tánh** đây

Lẽ ra tất cả mọi loài

Chẳng cần tu tạo sâu dày *nhơn duyên*

Cũng sẽ thành bốn nguyên vô thượng,

Như Sữa kia thành chất Lạc này.

Xét qua lời nói Ông đây

Thật không đúng nghĩa. **Như Lai** phân rành.

Vì Ông nói muốn thành Tô phải

Có năm duyên hợp lại đủ đầy,

Nên biết rằng **Phật tánh** này

Cũng là như vậy, chẳng sai khác mà.

Các thứ đá phân ra nhiều loại
 Nào vàng, bạc, đồng, sắt .v.v...
 Bốn thọ *tứ đại* làm nhân,
 Nhưng mỗi thứ đá phải cần các duyên
 Mới sản xuất ra vàng, ra bạc,
 Hay đồng, sắt mỗi chất khác nhau.
 Do đây nên thấu xét làu
 Quán trước không có sắt, đồng .v.v...
 Chờ đủ duyên rồi sau mới có
 Lời **Thế Tôn** phân tò ngọn ngành.

Phật tánh của hạng Chúng sanh
 Chẳng gọi là **Phật** chưa thành hiện nay.
 Phải tu tạo sâu dày công đức
 Mới thấy rõ **Phật tánh** của mình
 Rồi sau đó mỗi Chúng sanh
 Đặng đạo vô thượng mới thành **Phật** đây.

- Ông lại nói muôn loài đều có
Phật tánh này sao chẳng thấy rày.
 Lời nói của Ông còn sai
 Thiệt chưa đúng nghĩa. Ông nay hiểu rằng
 Do công đức tu nhân chưa đủ
 Nên không thấy **Phật tánh Như Lai**.
 Do nghĩa này nên **Ta** đây

Trước kia đã nói có hai nhơn mà :

Một, Chánh nhơn chính là Phật tánh;

Hai, Duyên nhơn tu hạnh Bồ đề.

Đủ hai *nhơn duyên* trọn bề

Mớiặng Vô thượng Bồ đề sâu xa.

Như đủ duyên mới là sản xuất

Ra được vàng nguyên chất không sai.

- Kế tiếp Ông nói như vầy ...

Tăng bảo thường trụ chẳng thay đổi dời

Thời lẽ ra trời, người sanh Chúng

Không thể có **Phật tánh** thật chân.

Ông phải quán xét hiểu rằng

Tăng là hòa hiệp chư Tăng một nhà.

Hòa hiệp này phân ra hai hạng :

Một, gọi là Thế gian Tăng hòa.

Hai là, Đệ nhứt nghĩa hòa

Mới gọi Xuất thế Tăng già Thánh nhân.

Thế gian hòa là Thanh văn gọi.

Nghĩa hiệp hòa là Bồ Tát Tăng.

Thế gian Tăng là vô thường

Vì còn thay đổi trên đường tu thân.

Phật tánh là thật chân thường trụ.

Như **Phật tánh, Đệ nhứt nghĩa Tăng**

Cũng là thường trụ thật chân
Không thay, không đổi sánh bằng hư không.

Lại có Tăng viên đồng thu nhiếp
Gọi là pháp hòa hiệp quang minh,
Chính là mười hai bộ Kinh
Là chõ thường trụ Chúng sinh nương về,
Nên **Ta** nói Pháp và Tăng đó
Là thường trụ không có đổi thay.

- *Thiện nam tử* ! Lại như vậy ...
Tăng là hòa hiệp nghĩa này sâu xa.
Hòa hiệp đây chính là **Ta** nói
Mười hai duyên sanh khởi hiện bày.
Trong *mười hai nhơn duyên* này
Cũng có **Phật tánh** muôn loài ẩn nương.
Mười hai duyên là thường trụ mãi,
Phật tánh cũng như vậy thường hằng.
Do đây nên **Ta** nói rằng
Tăng có **Phật tánh** thật chân hoàn toàn.

Ông lại nói, nếu hàng sanh Chúng
Có **Phật tánh** đều cũng như nhau,
Tại sao kẻ thối chuyển mau,
Có người bất thối gieo sâu Bồ đề.

12/. THỐI CHUYỂN VÀ BẤT THỐI CHUYỂN ĐẠO VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ .

*Thiện nam tử ! Giác, mê, sáng tỏ
Ta vì Ông giảng rõ nghĩa này.*

- Có mười ba điều dưới đây

Làm cho Bồ Tát thối quay tâm linh :

- Một là tâm chẳng tin Phật tánh.
- Hai, chẳng làm theo hạnh Bồ đề.
- Ba là nghi hoặc giác, mê.
- Bốn, còn tham tiếc chẳng hề bỏ buông
Như thân mạng, ruộng vườn, nhà cửa,
Hay danh vọng, quyền tước ôm mang.
- Năm là vì sợ Niết Bàn

Luôn có quan niệm thế gian Ta bà,

*“Chúng sanh khổ hằng hà vô số
Làm thế nào mà độ hết đây ?”.*

- Sáu là tâm chẳng thường hay
Kham nhẫn chịu đựng nàn tai cảnh trần.
- Bảy, tâm chẳng siêng năng điều phục.
- Tám, sầu não gấp lúc trở ngǎn.
- Chín là chẳng thích vui mừng
Những việc hành thiện càng nâng cao hoài.
- Mười là tâm mê say phóng dật.
- Mười một, tự khinh suất chính mình.

- *Mười hai*, xét thấy vô minh
Không thể pháặng tâm mình buông lung.
- *Mười ba* là tâm không cầu tiến
Tu những Pháp vô thượng **Như Lai**.
 - Lại có sáu điều sau đây
Làm hư tâm nguyện *Bồ đề* của ta :
 - *Một* là tâm xấu xa ích kỷ
Bản xěn Pháp không chỉ dạy người.
 - *Hai* là có tâm dối đời
Chẳng lành đối với mọi người Chúng sanh.
 - *Ba* là gần những manh sư ác
Hay bạn ác tạo tác điều sai.
 - *Bốn* là biếng nhác đêm ngày
Chẳng cố tu học miệt mài công phu.
 - *Năm* là quá tự cao ngã mạn.
 - *Sáu* là hành nghề nghiệp thế gian.
 - *Thiện nam tử* ! Có những trang
Tại gia nam, nữ hay hàng xuất gia
Được nghe qua **Phật Đà** đức độ
Là Thầy của *Tam giới* trời, người,
Là đấng tối thượng trên đời
Hơn hẳn tất cả bức thời *Thanh văn*,
Hay *Duyên giác* quả phần chứng đạt

Hoặc những hàng **Bồ Tát Ma Ha**,
 Là bực có *pháp nhẫn* mà
 Sáng suốt thấy rõ chánh tà, giả chơn,
 Có thể đưa Chúng nhơn tin tưởng
 Qua khỏi biển khổ lớn tử sanh,
 Nghe rồi người này chí thành
 Phát nguyễn rộng lớn lòng lành vững tin.
 “*Nếu trong đời vô minh tăm tối
 Mà có đấng vô thương như vậy,
 Tôi nguyện thề đời vị lai
 Sẽ dang vô thương nguyện này không thay*”.

Do đây nên người này qui ngưỡng
Phát tâm cầu Vô thương Bồ Đề.

- Hoặc có kẻ trước u mê
 Nhờ người khuyên dạy quy về đường chơn
 Rồi *phát tâm* thề nguyễn rộng lớn
 Cầu quả vị *Vô thương Bồ Đề*.
- Hoặc có người tu chấp mê
 Nghe nói **Bồ Tát** nguyện thề sâu xa,
 Phải trải qua Hằng hà kiếp số
 Thật hành các sự khổ không nài,
 Rộng độ cứu giúp mọi loài
 Rồi sau mới chứng **Như Lai Phật Đà**.

Người tu đó nghe qua như thế
 Suy nghĩ rằng : “Không thể vượt qua
 Kham nổi khổ hạnh đó mà
 Làm sao thành đấng **Phật Đà** đương lai”.
 Do đây nên người này thối chuyền
 Bỏ công tu tội luyện bấy lâu.

- Lại có năm điều như sau
 Làm cho thối chuyền tâm cầu đạo đây :
 - Một, xuất gia thích theo ngoại đạo,
 - Hai, tâm chẳng tu tạo Đại từ.
 - Ba, ưa tìm lỗi Pháp sư.
 - Bốn là thích chuyền Trời, Người, Chúng sanh.
 - Năm là không thọ hành đọc tụng,
 Biên chép và giải đúng nghĩa Kinh.
- Có hai điều này chứng minh
 Làm cho thối chuyền đức tin Bồ Đề.
 - Một là tâm say mê ngũ dục
 - Hai, không tôn trọng **Phật, Pháp, Tăng**.

Hai điều này là nguyên nhân
 Làm cho hành giả thối tâm Bồ Đề.
- Thế nào gọi là tâm bất thối ?
 Nay **Như Lai** giải nói lược phân.
 Có người lại nghe nói rằng :

Phật có thể độ Chúng dân Ta bà
 Khỏi đau khổ sanh, già, bệnh, tử
 Đưa người ra đường dữ ác tai.
 Là đấng chẳng học với thầy
 Tự tu tập chứng quả đây *Bồ đề*.
 Nếu *Bồ đề* thật rày là quả
 Có thể được cho cả Chúng sanh,
 Tôi quyết tu tập chắc thành
 Được như quả ấy tâm lành không thay.
 Do đây nên người này phát nguyện
Tâm Bồ Đề bất chuyển đổi thay.
 Bao nhiêu công đức mỏng dày
 Nguyện đem hồi hương muôn loài Chúng sanh
 Sớm giải thoát đắc thành vô thượng
 Quả *Bồ Đề* khôn tưởng nghĩ bàn.
 Người này phát nguyện vô vàn
 Thường gặp chư **Phật** mười phương hâu gần,
 Cùng các bực *Thánh nhân Bồ Tát*
 Và đệ tử chư đức **Phật** đây,
 Nghe pháp *Đại thừa* không hai
 Thâm diệu vi mật sáng khai trí lùu,
 Cả năm căn đẹp bao hoàn cù
 Không thiếu thừa đầy đủ nghiêm trang,
 Nếu như gặp cảnh nguy nàn

Quyết không lìa bỏ đạo vàng từ bi.

- Lại nguyện rằng : Mong chư đức **Phật**
Chư Bồ Tát hết mực thương Sanh
 Hoan hỷ độ tội trọn lành.

Nếu như gặp phải Chúng sanh ác đời

Muốn hại tôi, tôi thời không giận,
 Không oán thù *kham nhẫn* bỏ qua,

Luôn luôn mở lòng vị tha

Nghĩ rằng nhờ họ mà ta mới thành

Đạo Vô thượng xướng danh muôn thuở
 Lòng từ bi chẳng trở ngại ngăn.

- Kế lại tâm *phát nguyện* rằng :

Đời đời tôi khỏi thọ thân nữ trần,

Thân *hai căn*, không căn cõng thế,
 Không bị làm nô lệ cho người,

Chẳng sanh vào nước ác đời,

Không làm thuộc hạ Vua thời gian dâm.

Nếu như đang tướng thân xinh đẹp

Mang dòng họ cao quý hoàng gia,

Nguyễn tôi không khởi vạy tà

Không lòng *ngã mạn* hay là kiêu căng.

- Nguyễn tôi thường theo chân lý **Phật**
 Nghe hiểu rành *Thập nhị bộ Kinh*,

Thọ trì, đọc tụng vững tin,
 Biên chép, giải nghĩa thuyết trình không sai.
 Lúc giảng kinh mọi loài nghe lấy
 Tâm kính tin không ngại, không nghi,
 Một lòng *Tam Bảo* quy y
 Tôi cùng với họ thực thi *Bồ Đề*.

- Nguyệt cho tôi thà nghe pháp ít
 Mà hiểu sâu nghĩa vị uyên thâm,
 Nghe nhiều mà chẳng định tâm
 Vì không hiểu nghĩa tối tăm nghi lầm.
- Nguyệt làm thầy của tâm mình mãi
 Chớ chẳng để tâm vạy khiến sai,
Thân, khẩu, ý ba nghiệp này
 Chẳng nên giao tiếp bên ngoài ác nhơn.
- Nguyệt làm đuốc soi đường tăm tối
 Đưa Chúng sanh ra khỏi hố hầm.
Giới hạnh rèn giũa nơi thân,
 Cùng chơn trí huệ nơi tâm kiên trì
 Vững chắc như *Tu Di sơn* vậy
 Dầu **Bát phong** không lay động nào.
 Vì muốn thọ trì giồi trau
Chánh pháp vô thượng tối cao định lòng.
 Nên chẳng vướng vào vòng hệ lụy

Thân mạng và địa vị, lợi tài.

Chẳng đem vật bất tịnh này

Mà làm phước nghiệp thọ dài *mạng cǎn*.

Tâm chủ định giới răn lập hạnh

Nguyễn tự sống với *Chánh mạng* này.

Nếu như thọ ơn của ai

Tâm tôi nhớ mãi không phai với lòng,

Nguyễn trả nhiều hơn công ơn nhận,

Không so đo tâm chẳng phàn nàn.

Biết rành nghề nghiệp thế gian,

Hiểu thông ngôn ngữ thôn làng địa phương,

Của mỗi loài hiện đương sinh sống

Không làm mất hy vọng Chúng sinh.

Đọc tụng, biên chép, thuyết trình

Thập nhị kinh điển không sinh biếng lười.

- Nếu tôi biết có người *ngoại đạo*

Không thích nghe Kinh giáo **Như Lai**

Tôi nguyện tiếp cận người này

Tìm đủ mọi cách ra tay dắt dùi,

Làm cho họ sớm, chiềу tin nhận

Lời **Phật** dạy dứt hẳn ý tà.

Tôi thường nói lời dịu hòa

Không tuyên điêu ác, điêu ngoa, dối lừa.

Nếu thấy ai hơn thua kiện tụng

Tôi làm cho họ đặng giải hòa.

Nếu người bất ổn lo xa

Tôi làm cho họ vui hòa tâm an.

Nếu gặp lúc mùa màng thất bát

Tôi làm cho đói khát không còn.

Đời dịch bệnh diệt lần mòn

Khắp trong thiên hạ bất tồn khốn nguy,

Tôi nguyện làm lương y tài giỏi

Bào chế ra những loại thuốc hay

Làm cho người bình hiện nay

Đều được lành mạnh vui thay nhà nhà.

Kiếp binh đao xảy ra khó dứt

Nguyện tôi có thể lực lân bang

Trừ hết bao sự tương tàn

Không còn chết chóc xóm làng đìu hiu.

- Nguyễn tôi sẽ làm nhiều ích lợi

- Giúp Chúng sanh vượt khỏi sầu than,

- Như bị bắt nhốt cầm giam,

- Nước lụt, hỏa hoạn, án oan khổn cùng,

- Nạn Vua chúa ác hung tàn bạo,

- Nạn giặc cướp, trộm đạo hoành hành,

- Sự nghèo khổ, sự bất lành,

Phá giới những hạng mang danh *Tăng già*.

- Với Cha mẹ hay là *Sư trưởng*
 Nguyền tôi xin phụng dưỡng yêu thương,
 Với kẻ thù nghịch bất nhơn
 Khởi tâm từ mẫn nhẫn nhường khoan dung.

Tôi thường tu *sáu môn Chánh niệm*,
Không tam muội y nguyện thành công,
Thập nhị nhơn duyên lão thông,
 Quán *Sanh diệt* tận có, không vô thường,
Quán Sổ tức, noi đường *Thiên hạnh*,
 Rồi *Phạm hạnh*, *Thánh hạnh*, *Anh nhi*,
Kim Cang tam muội duy trì
Thủ Lăng Nghiêm định phát huy giác đời.

- Nơi nào không có ngôi *Tam Bảo*
 Nguyện tôiặng tâm đạo tịnh thanh.

 - Nếu lúc thân tôi bình hành
 Gặp phải đói khát, chiến tranh lan tràn,
 Nguyền không làm dở dang bốn nguyện
Tâm Bồ đề vô thượng mất đi.
 Chẳng có sanh lòng khinh khi
Thanh văn, Duyên giác, Bích Chi trọng đời.

- Nếu sanh chõ không ngôi *Tam Bảo*
 Nguyện tôi sẽ tầm đạo xuất gia
 Ở trong hàng ngũ ngoại ma

Để giúp họ sớm nhận ra mê lầm,
 Bỏ tà kiến quay tâm trở lại
 Chứng ngộ pháp tự tại an vui,
 Nơi pháp hữu vi trong đời
 Thấy rõ tội lỗi loài người đã gây.

- Nguyệt với lòng tôi đây sợ sệt
 Quả Nhị thừa dầu chết chẳng cầu,
 Cũng như loài người khác nào
 Tiếc thân sợ chết kêu gào khóc than.

Vì Chúng sanh vào đàng Tam giới
 Hay ở trong ba ác đạo này,
 Cũng như tất cả nhơn loài
 Thích về Đạo Lợi cõi trời nhàn thanh.

- Nguyệt tôi vì Chúng sanh thọ lãnh
 Vào Địa ngục cứu cánh tội nhơn
 Trong vô lượng kiếp hoặc hơn
 Cũng không hối hận, kiên cường chẳng lui.
- Nguyệt khi thấy mọi người được lợi
 Tâm tôi chẳng sinh khởi ghét ghen,
 Mở lòng tùy hỷ thương Sanh
 Như chính mình được đạo lành từ bi.
- Nếu tôiặng quy y Tam Bảo

Nguyễn hết lòng chu đáo *cúng dường* :

Phẩm vật, y phục, hoa hương

Ruộng vườn, nhà cửa, điện đường, thuốc hay,

Này kỹ nhạc, lọng phan, giường nệm,

Cùng bảy báu xây dựng tháp tòa.

- Nếu thọ *giới pháp* **Phật Đà**

Nguyễn tôi gìn giữ như là báu châu,

Luôn tin tưởng bền lâu vững chắc

Chẳng sanh lòng đánh mất *giới răn*.

Nếu nghe khổ hạnh khó khăn

Đại nguyện **Bồ Tát** độ nhân lâu dài

Tâm hoan hỷ vui thay *tán thân*

Quyết hành theo gương sáng độ trân.

Tự biết những việc quả nhân

Đời trước, chẳng có tâm sân, si này.

Cũng chẳng vì tạo gây *quả báo*

Mà chưa nhóm *nghiệp nhơn* đời sau.

Đối với sự vui dường nào

Cũng không tham đắm mòn hao tinh thần.

- *Thiện nam tử ! Chính nhân* phát nguyện

Tâm Bồ Đề kết quả sau này

Gọi là **Bồ Tát** đương lai

Trọn chẳng thối chuyển nguyện này thành công.

Là thí chủ đã trồng công đức
 Có thể thấy chư **Phật Nhu Lai**,
 Thấy rõ **Phật tánh** mình đây,
 Luôn luôn *điều phục* mọi loài thế gian
 Khởi sanh tử lầm than khốn khổ,
 Lái thuyền từ đến chõ *Niết Bàn*,
 Đời đời hộ trì đạo vàng
Chánh pháp vô thượng bố ban muôn loài
 Và trọn vẹn đủ đầy *sáu pháp*
Ba La Mật chứng đắc lành thay !

Thiện nam tử ! Do nghĩa này
 Nên tâm bất thối chuyển đây vững bền
 Nhưng chẳng gọi là chơn **Phật tánh**
 Vì **Phật tánh** là tánh **Nhu Lai** !

Thiện nam tử ! Nghĩa là vậy.
 Đầu tâm thối chuyển đạo nay chưa thành
 Mà cho rằng Chúng sanh muôn loại
 Đều không có **Phật tánh** là sai.

Ông nghe ví dụ sau đây
 Quán xét tường tận rõ ngay đá vàng.
 Như hai người nghe làng thôn khác
 Có ngọn núi chứa các báu châu,
 Suối nước vị trong ngọt ngào

Như là Cam lô khác nào linh đan.
 Nếu ai được vào trong núi đó
 Vĩnh viễn thoát nghèo khó bần cùng.
 Ai uống nước suối tin dùng
 Sống lâu ví tự bách tùng ngàn năm.
 Nhưng vì đường xa xăm dịu vợi
 Nhiều hiểm trở cùng với nạn tai.
 Hai người nhứt định ngày mai
 Quyết lòng đi đến núi này tìm châu.
 Một người sắm lương khô, tích nước
 Vật cần dùng trên bước hành trình,
 Còn người kia rất tự tin
 Không đem đồ vật một mình đi nhanh.
 Dọc đường gặp một thanh niên lạ
 Đi ngược chiều vai gánh nhiều bao.
 Hai người liền chắp tay chào
 Xin hỏi anh đã vừa vào núi kia
 Có báu châu hay là không có ?
 Người đó đáp : Thiệt có báu châu,
 Chính tôi lấy được nhiều bao
 Và uống nước suối ngọt ngào thơm ngon.
 Chỉ lo rằng đường còn xa thẳm
 Nhiều trộm cướp, càng lầm chông gai,
 Hầm hố nguy hiểm nàn tai

Lại thêm thiếu nước, không ai chốn này.

Ngàn người đi đều quay trở bước

Ít có ai đến được núi này.

Nghe người thanh niên tỏ bày

Một kẻ yếu dạ xuống ngay tinh thần,

Tâm hoang mang nghĩ rằng đường sá

Lắm gian nan vất vả khốn cùng,

Muôn người đi đều thối lòng

Mấy ai mà được vào trong núi này,

Sức khỏe mình hiện nay yếu kém

Làm thế nào đi đến núi kia.

Hiện tại sản nghiệp trong nhà

Của tôi cũng tạm xài qua đủ dùng.

Nếu gắng gượng cũng không đến chốn

Rủi bỏ thân nơi chõ núi rừng.

Đã chẳng bảo toàn mạng thân

Còn mong gì được giàu sang, thọ trường.

Một kẻ nói : Có người đến được

Không lẽ mình lùi bước hay sao.

Dù đường hiểm trở là bao

Tôi quyết vượt khó sớm vào núi kia

Lấy ngọc báu thoát qua nghèo khó,

Uống nước suối sống thọ mạng dài,

Nếu như chẳng toại nguyện này

Có chết cam chịu không thay đổi lòng.

Một lùi bước, còn người tiến bước ...

Người tiến bước đến được núi kia,

Uống đặng nước suối *Ma Ha*,

Mang nhiều báu vật về nhà bình an,

Dùng của ấy phát ban kẻ khổ,

Nuôi mẹ cha, giúp đỡ người già.

Bấy giờ, thời gian trôi qua

Người tâm thối chuyển rất là ăn năn,

Thấy anh bạn cơ bần được báu

Giúp kẻ nghèo, trọng đạo hiếu tình.

Trong lòng ray rứt bất bình

Anh ấy được báu sao mình lại không.

Cứ quanh quẩn sống trong nghèo túng

Hết kiếp người chẳng giúp được ai ?

Nghĩ suy thông suốt bao ngày

Liền sắm vật dụng đủ đầy hành trang

Thẳng tiến đến vào hang núi ấy

Uống nước suối nhặt lấy báu châu.

Thiện nam tử ! Hỡi bốn ban.

Núi báu dụ **Đại Niết Bàn Như Lai**.

Nước suối ngọt dụ đây **Phật tánh**

Người uống vào khỏe mạnh thọ trường.

Hai người dụ như tấm gương
Là Sơ Bồ Tát phải thường soi qua.
Con đường hiểm dụ cho sanh tử
Mà mọi người cũng khó vượt qua.
Người đi ngược chiều chính là
Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai, Phật Đà.
Trộm cướp dụ *bốn ma* hung ác.
Hâm hố dụ cho các nã phiền.
Không nước dụ chẳng tịnh thiền
Hay không tu tập năng siêng *Bồ Đề*.
Người yếu đuối trở về quê cũ
Dụ Bồ Tát thối chuyển bước hành.
Người dũng mãnh thăng tiến nhanh
Bồ Tát bất thối **Phật** thành đương lai.

Thiện nam tử ! Ta nay tuyên bố
Phật tánh của Chúng sanh muôn loài
“*Thường trụ chẳng biến đổi thay*”
Như con đường hiểm chông gai vây đầy,
Dẫu người đi có quay chuyển bước
Con đường đó sau, trước còn hoài.
Phật tánh Chúng sanh muôn loài
Cũng như ví dụ trên đây rõ ràng.
Đạo *Bồ đề* hoàn toàn chơn thật

Không có sự thối thất ở đây.

Như người thối chuyển tâm này

Thấy bạn được báu, mà ray rút lòng

“Anh giàu có giúp trong thiên hạ

Nuôi mẹ cha đáp trả công ơn,

Còn mình so sánh gì hơn

Nghĩ suy cạn lẽ lên đường tìm châu.”

Do đó, liền mau mau thảng tiến

Đến núi báu chẳng tiếc mạng thân.

Là **Bồ Tát** *Sơ phát tâm*

Thối chuyển cũng vậy phải cần cảm thông.

Thiện nam tử ! Thật lòng muôn loại

Nếu quyết tâm trở lại cội lành.

Mau, lâu chẳng luận đạo thành

Đạt *Nhứt thiết trí* tinh anh sáng ngời.

Do nghĩa này, nay thời **Ta** nói:

“Chúng sanh trong ba cõi sáu đường

Nhẫn đến ngũ nghịch tội vương,

Hay *Tứ trọng tội* ngục đường đồ lao,

Nhứt xiển đê không sao cứu cánh

Đều có đây **Phật** tánh không hai”.

Ngài **Sư Tử Hống** chắp tay

Bồ Tát lẽ **Phật** trình bày như sau :

“**Thế Tôn** ! Như thế nào **Bồ Tát**
Có thối cùng chẳng thối tâm này ?”.

- *Thiện nam tử* ! Ông nghe đây.
Nếu có **Bồ Tát** thường hay thực hành
Nghiệp nhơn ba mươi hai tướng tốt
Của **Như Lai** tin tưởng lành thay !
Gọi bức bất thối hoặc hay
Gọi Đại **Bồ Tát** sâu dày đức công,
Cũng gọi là bức không động chuyển
Vì từ bi rộng nguyện độ tràn,
Hơn tất cả hàng *Thanh văn*,
Hay bức *Duyên giác* so phân khó bì,
Cũng gọi là *A Bệ Bạt Trí*,
Còn thua *Nhứt Thiết Trí Như Lai*.

- *Thiện nam tử* ! Lại như vậy ...
Nếu đại **Bồ Tát** thường hay giới trì
Chẳng lay động trước thì Sắc dục,
Tâm *bổ thí* chẳng chút so phân,
Lời nói đúng pháp thật chân
Khác nào như núi *Tu Di* vững bền.

Bồ Tát tạo nghiệp duyên như vậy
Được có tướng thường thấy nơi thân
Ẩn dưới của đôi bàn chân

Không có lồi lõm, đầy bằng thẳng ngay.

- Nếu **Bồ Tát** thường hay chia sẻ
Dẫu ở nơi cha mẹ tại gia,
Hòa thương, Sư trưởng Tăng già,
Nhẫn đến các loại Lạc đà súc sanh,
Đem của cải thực hành đúng pháp
Không chê khen, cung cấp đủ đầy,
Do làm những nghiệp duyên này
Được có tướng lạ dưới rày bàn chân
Có hình **Thiên Bức Luân** cao quý
Như bánh xe ấn tý rõ ràng.

- Nếu **Bồ Tát** chẳng sát sanh
Cũng chẳng trộm cắp, gian manh vạy tà,
Đối cha mẹ hay là *Sư trưởng*
Thường có lòng phụng dưỡng hằng ngày,
Do làm những nghiệp duyên này
Được có ba tướng dưới đây phân bày :
Một là ngón tay dài thon nhọn,
Hai là gót chân gọn lại dài,
Ba, thân mình vuông thẳng ngay,
Đồng do một nghiệp duyên này sanh ra.

- Nếu **Bồ Tát** hành *Tứ Nhiếp Pháp*
Để hộ trì thu nạp Chứng sanh,

Do nghiệp duyên này được thành
 Tướng bàn tay tốt có màn lưới giăng
 Như đôi chân ngỗng chúa chẳng khác
 Ai thấy nhìn tất phải ngợi ca.

- Nếu **Bồ Tát** vì mẹ cha
 Hay là Sư trưởng tuổi già bình đau,
 Lo tắm rửa, chùi lau, nâng đỡ,
 Lúc nóng, lạnh hộ trợ đêm ngày,
 Do làm những nghiệp duyên này
 Được có tướng tốt chân tay dịu dàng.

- Nếu **Bồ Tát** thọ đàn trì giới
 Nghe giáo pháp, bố thí không nhảm,
 Do nghiệp duyên này đã làm
 Được có tướng tốt khác phàm lạ thay,
 Mắt cá lóng đốt đầy đủ hẳn
 Lông trong thân đều xoắn lên trên.

- Nếu **Bồ Tát** tâm nhất chuyên
 Nghe *Chánh pháp Phật* thường xuyên thuyết đàn,
 Do nghiệp duyên đã làm y thê
 Có tướng như đùi vế Chúa nai.

- Nếu **Bồ Tát** đối muôn loài
 Chẳng lòng tổn hại, thường hay giúp đỡ,

Bố thí cho những người nghèo khổ,
 Dùng y dược cứu độ bệnh nhân,
 Ít muộn biết đủ nuôi thân
 Giữ lòng trong sạch, tinh thần khoan thai,
 Do tạo nghiệp duyên này mà có
 Những tướng tốt hiện rõ nơi thân,
 Vẹn toàn hoàn bị lục căn
 Mình tròn đầy đặn không phần thiếu, dư,
 Lúc đứng hai tay dài quá gối,
 Đầu đỉnh đầu có nhục kế nhô cao
Vô Kiến Đánh tướng đẹp bao
 Đều do phước nghiệp gieo sâu trong đời.

- Nếu **Bồ Tát** thấy người yếu đuối
 Gặp sự cố sớm tối hoang mang,
 Liên cứu hộ tâm tĩnh an
 Lại còn dùn dắt chỉ đường từ bi,
 Thấy người điên lõa lồ rách rưới
 Thời giúp cho y mới đăng hoàng,
 Do nghiệp duyên này đã làm
 Được có *tướng Ma Âm Tàng* ẩn trong.
- Nếu **Bồ Tát** gần người thiện trí,
 Xa lìa kẻ ngu si độn đần,
 Vui vẻ hỏi, đáp lý chân

Quét dọn đường sá bụi trần sạch trơn,
 Do tạo những nghiệp nhơ như vậy
 Được có tướng da thưa mịn màng,
 Lông mọc trên thân rõ ràng
 Xoay về phía hữu ngay hàng đẹp thay !.

- Nếu **Bồ Tát** thường đem y phục,
 Đồ uống ăn vật thực, thuốc men,
 Giường nằm, mùng, chiếu, chăn mền,
 Hương hoa, đèn đuốc, bạc tiền .v.v...
 Bố thí cho Chúng nhân thiếu thốn,
 Được ấm no, đặng chốn dung thân,
 Do vì đã tạo nghiệp nhân
 Nên có tướng tốt Sắc thân vàng ròng
 Thường chiếu sáng tỏ trong rạng rỡ
 Không khác gì tự ngọc lưu ly.
- Nếu **Bồ Tát** thường duy trì
 Bố thí không tiếc những gì vừa qua,
 Nay đem báu ngọc ngà rất quý
 Tặng cho người chẳng nghĩ phước điền,
 Hay chẳng phải là phước điền
 Do nghiệp đã tạo nhơ duyên thế này,
 Được tướng tốt lành thay bảy chỗ
 Trên thân thể hiển lộ vẹn tròn.

- Nếu **Bồ Tát** chẳng kể công
Khi hành *bố thí* lòng không ngại gì,
Do nghiệp duyên này khi hoàn hảo
Được tiếng nói thuyết pháp dịu dàng.
- Nếu **Bồ Tát** trụ thế gian
Hành đúng như pháp giàu sang trên đồi,
Đem của tiền giúp người đói rách,
Do nghiệp duyên có tướng tốt này,
Xương thân không thiếu phủ dày,
Tự như Sư tử, cánh tay thon dài.
- Nếu **Bồ Tát** xa lìa *lưỡng thiệt*,
Không ác khẩu, đoạn tuyệt hận sân,
Do vì đã tạo nghiệp nhân
Hai hàm răng có bốn mươi đủ đầy,
Trên dưới đều thẳng ngay sạch sẽ
Liền khít khao chẳng kẽ hở nào.
- Nếu **Bồ Tát** này giồi trau
Tử bi thương xót khổ đau muôn loài,
Do tạo nghiệp nhơn này nhận lãnh
Được có hai răng nanh tốt thay !
- Nếu **Bồ Tát** phát nguyện này
Giúp theo ý muốn mọi loài cầu xin

Do nghiệp duyên chân tình thật sự
 Được gò má như Sư tử vương.

- Nếu **Bồ Tát** này hay thường
 Cung cấp mọi thứ nhẫn nhường dưới trên,
 Theo sở thích ý nguyễn bá tánh
 Mà tâm luôn nhận lãnh niềm vui,
 Do nghiệp duyên này trong đời
 Được có tướng tốt từ nơi họng mình
 Thường rịn chất *Cam lồ* thượng vị
 Hơi thở ra không bị mùi hôi.
- Nếu **Bồ Tát** nào trau giồi
Mười điều lành thiện trọn đời không thay,
 Cùng *giáo hóa* cho người thức tỉnh,
 Do nhơn này tướng lưỡi rộng dài.
- Nếu **Bồ Tát** nào hiện nay
 Chẳng rao nói lỗi xấu ai bao giờ
 Chẳng hủy báng, nghi ngờ *Chánh pháp*,
 Do duyên này được tiếng *Phạm âm*.
- Nếu **Bồ Tát** hỷ xả tâm
 Đối kẻ thù nghịch vạy lầm xấu xa
 Luôn sanh lòng thứ tha hoan hỷ
 Buông xả tâm cố ý thù dai,
 Do vì tạo nghiệp nhơn này

Tròng mắt xanh biếc đẹp thay vô cùng.

- Nếu **Bồ Tát** tâm không đố kỵ.

Thấy người đây tài trí thông minh
Rồi ganh ghét lại miệt khinh
Cho rằng hiểu biết của mình hay hơn.
Do vì bởi nghiệp nhơ đã tạo
Nên được có tướng hảo bạch hào.

Thiện nam tử ! Bồ Tát nào

Tu tập nghiệp đạo gieo sâu nhơ lành
Đây đủ ba mươi hai tướng tốt
Tâm Bồ đề chẳng thối chuyển thay.

13/. PHẬT TÁNH CHẲNG RỜI NGŨ ẤM THÂN.

Thiện nam tử ! Lại như vậy ...

Nghiệp quả sanh Chúng xưa nay nghĩ bàn.

Cảnh giới, nghiệp quả hàng chư **Phật**
Cùng **Phật tánh** sự thật nghĩ bàn.

Vì bốn pháp này hoàn toàn
Đều là thường trụ mười phương vĩnh hằng,
Vì thường trụ không tăng, không giảm
Nên chẳng thể thường lâm nghĩ bàn.

Tất cả Chúng sanh thế gian
Bởi do *phiền não* lầm than Sáu đường
Nên mới gọi là thường cõn mãi

Bóng vô minh che đầy tâm thường.

Vì dứt được phiền não thường

Nên đây mới gọi vô thường hợp tan.

Nếu nói rằng thế gian muôn loại

Là thường, tại sao lại phải tu ?

Bát Thánh Đạo gắng công phu

Chứng đạt mới thoát ngục tù đồ lao,

Đã dứt các khổ đau đoạn tuyệt

Gọi vô thường sanh diệt, diệt sanh,

Sự vui hưởng thọ trọn lành

Gọi là thường vậy, không sanh não phiền.

Do nghĩa này cho nên mới nói

Chúng sanh trong *Tam cõi* Ta bà

Bị phiền não che đầy mà

Chẳng thấy **Phật tánh** như **Ta** đã thành,

Vì chẳng thấy diệt sanh, sanh diệt

Nên chưa đặng **Đại Niết Bàn** này.

Sư Tử Hống, Ngài chắp tay

Bồ Tát lê **Phật** vào ngay vấn đề.

“**Bạch Thé Tôn** ! Như lời **Phật** nói

Tất cả Pháp có hai thứ nhơn :

Một, Chánh nhơn; *Hai*, duyên nhơn.

Theo tôi xét nghĩ do hai nhơn này

Lẽ ra không có đây trói buộc

Cũng không có giải thoát ai nào :

Vì thân *ngũ ấm* trước sau

Niệm niệm sanh diệt không đầu, không đuôi,

Nó đã là diệt sanh, sanh diệt

Thời có gì trói buộc mở ra.

Bạch Thế Tôn ! Cũng vậy mà

Nhơn thân *ngũ ấm* này là sanh thân

Ngũ ấm sau. Nguyên nhân xin giải :

Thân này diệt hiện tại đã lìa

Chẳng liên quan đến thân kia

Dẫu là như vậy thật ra hoàn toàn

Cũng có thể sanh thân *ngũ ấm*.

Như do hột sanh mộng chẳng sai,

Thế nào có trói buộc đây

Và sự giải thoát cả hai pháp này ?”.

Lúc bấy giờ, **Như Lai** dạy bảo :

“*Thiện nam tử !* Chu đáo nghe qua.

Như có người sắp rời xa

Mạng thân lìa bỏ rất là khổ đau

Cả gia quyến kêu gào da diết,

Người sợ hãi chẳng biết cầu ai,

Dẫu có năm giác quan này

Như câm, như điếc không hay biết gì,
 Tay chân run, kinh nguy hốt hoảng
 Không làm chủ được tánh mạng này,
 Dần dần lạnh ngắt hình hài
 Sắp hết hơi nóng thân này mỏng manh,
 Hiện tướng thấy ác, lành *nghiệp báo*
 Mà lúc sống đã tạo gây ra.
 Như hoàng hôn buỗi xế tà
 Bóng núi lặn khuất dần dà ruổi dong,
 Rồi ngã về hướng Đông chốc lát
 Không bao giờ trở lại qua Tây.
Nghiệp quả của Chúng sanh đây
 Cũng là như vậy chẳng thay đổi gì,
 Lúc xác thân tứ chi tan hoại
 Thì *ngũ ấm* này lại nỗi sanh.
 Như đèn sáng tỏ năm canh
 Bóng tối biến mất sự sanh sống còn,
 Khi đèn dầu cạn mòn tim lụn
 Thì bóng tối này cũng hiện ra.
 Như ấn sáp chẳng khác mà
 In vào đất sét hợp hòa với nhau,
 Khi ấn rã, chữ lẩn hiện rõ
 Mà ấn này chẳng có biến di
 Nơi đất sét còn nguyên y,

Lần chữ chǎng phải đất thì sanh ra,
 Cũng không phải chõ xa khác đến
 Do ấn sáp làm duyên đó thời.
Ngũ ấm hiện tại diệt rồi
 Thân trung ấm ấy tức thời liền sanh.
Ngũ ấm hiện tại đây trọng chǎng
 Biến làm thân trung ấm tạo thành,
 Thân trung ấm chǎng tự sanh
 Chǎng từ nơi khác mà thành thân đây,
 Do thân hiện tại gây tạo nghiệp
 Mà sanh thân trung ấm nối truyền.
 Như ấn sáp làm nhơn duyên
 In nơi đất sét, ấn liền rã tan
 Lần chữ in hoàn toàn hiện rõ,
 Danh từ dù không có khác sai
 Mà thời tiết luôn đổi thay
 Đều riêng khác biệt thân này, thân kia.
 Do đây nên **Phật Đà** mới nói
 Thân trung ấm chǎng phải mất phàm
 Nhìn thấy được nó rõ ràng
 Chỉ có *Thiên nhã* mới nhìn thấy ra.
 Thân trung ấm có ba cách dụng :
Một “Tư thực” là tư tưởng ăn,
Hai “Xúc thực” thức xúc ăn,

Ba là “Ý thực” ý tâm thọ dùng.

Thân *trung ấm* có cùng hai thứ :

Một, quả lành tích trữ lâu nay,

Hai là nghiệp ác trước gây

Vì đó thọ lãnh có hai loại người :

Do nghiệp lành nên thời mới đặng

Giác quán lành quyết chẳng hề sai,

Do nghiệp ác tạo trước đây

Nên thọ giác quán ác này sanh ra.

Đợi đến lúc mẹ cha phối hiệp

Theo nhơn duyên của nghiệp thọ sanh.

Đối với mẹ rất chân thành

Sanh lòng yêu kính phụng hành dưỡng nuôi,

Đối với cha sanh thời sân hận

Vì phái mạnh tranh cạnh bất hòa.

Khi tinh của cha chảy ra

Cho rằng khí lực vốn là của ta,

Tâm vui mừng như là được báu.

Do ba thứ phiền não hoành hành,

Thân *trung ấm* diệt rồi sanh

Tạo thân *ngũ ấm*, ác, lành mai sau.

Như ấn sáp in vào đất sét

Ấn rã tan, hiện nét chữ thành.

Như loài người lúc mới sanh

Căn thân có đủ hoặc không đủ đầy.

Người căn thân đủ đầy thấy Sắc

Sanh lòng tham buộc chặt ái ân.

Do ái ân có tham sân,

Làm vô minh khởi che tâm trí mình.

Vì hai nhơn *vô minh, tham ái*

Những *cảnh giới* xem thấy đảo điên:

Vô thường thấy chấp là *thường*.

Vô ngã thấy chấp cho là *ngã* chân,

Vô lạc thấy chấp rằng là *lạc*

Bất tịnh thấy chấp *tịnh* thân đây.

Do bốn thứ điên đảo này

Những nghiệp thiện, ác nối dài xưa nay.

Phiền não vốn tạo gây *nghiệp báo*

Nghiệp báo sanh *phiền não* không ngừng

Đây là *hệ phược cột nương*

Cũng gọi *ngũ ấm* này thường sanh thân.

Người này nếu được gần chư **Phật**

Hay đệ tử của đức **Như Lai**

Hoặc những *thiện hưu* đức tài

Được nghe *giáo pháp* thường ngày sớm hôm

Thập nhị Kinh bao gồm đủ bộ

Thời chắc chắn giác ngộ hẵn mau.

Do nghe pháp thọ trì lâu

Quán những *cảnh giới* nhiệm mầu làn thay!

Lần lần tâm mở khai huệ lớn

Chánh tri kiến đạt chứng là đây.

Vì được *Chánh tri kiến* này

Sanh lòng hối hận không gây lỗi lầm.

Đối sanh tử sanh tâm nhảm chán

Dặn lòng không mê mẫn dục tình,

Do tâm nhảm chán thân mình

Nên chẳng ưa thích tử sinh nã phiền,

Vì chẳng thích cho nên phá được

Lòng tham ái *hệ phược* buộc ràng,

Vì phá được lòng ái tham

Nên tu *Bát Thánh Đạo* càng nâng cao,

Bát Thánh Đạo ngày nào thành tựu

Nên không còn sanh tử luân hồi,

Không sanh tử trong cõi đời

Tức là *giải thoát* xa rời thế gian.

Ví như lửa hiện đang cháy ngặt

Không gấp củi lửa tắt ngay liền.

Vì dứt sanh tử cho nên

Gọi là *diệt độ* hiển nhiên thanh nhàn.

Do nghĩa này rõ ràng mới gọi

Thân *ngũ ấm* diệt dứt không còn”.

Ngài Sư Tử Hống tâm lòng

Vì muốn lợi Chúng nên Ông bạch rằng :

“Trong *hư không* thiệt chán chẳng có

Gai, thế nào nhổ bỏ hay sao ?

Ngũ ấm chẳng cột trói nào

Làm gì *hệ phược* chấp câu buộc ràng ?”.

Bấy giờ, đức **Thế Tôn** giáo dạy :

“*Thiện nam tử* ! Ông hãy nghe đây !

Vì xích xiềng *phiền não* này

Trói buộc *ngũ ấm* tạo gây nghiệp đồi,

Lìa *ngũ ấm* tức thời không có

Phiền não riêng của nó bao giờ,

Lìa *phiền não* rồi tức thời

Không có *ngũ ấm* trụ nơi chỗ nào.

Như cột chống đỡ nâng nhà cửa

Lìa nhà thời không có cột đây,

Thân *ngũ ấm* của mọi loài

Cũng là như thế không sai khác gì.

Do tâm vọng ưu bi *phiền não*

Nên gọi là *hệ phược* buộc ràng,

Vì không *phiền não* đa đoan

Gọi là *giải thoát* Sáu đường trần ai.

Như nắm tay, chắp tay, cột gút

Ba thứ đó giây phút hiệp tan

*Sanh diệt không riêng hoàn toàn
 Ngũ ấm muôn loại hợp tan khác gì.
 Vì phiền não ưu bi hệ phược,
 Không phiền não giải thoát nghĩa này.*

*Như nói danh sắc hiện nay
 Hệ phược tất cả muôn loài như nhau.
 Danh sắc diệt có đâu sanh Chúng.
 Lìa danh sắc không Chúng sanh riêng,
 Lìa Chúng sanh lẽ tự nhiên
 Không có danh sắc nào riêng rõ ràng,
 Gọi danh sắc hoàn toàn hệ phược
 Chúng sanh bị trói buộc xưa nay,
 Cũng gọi tất cả muôn loài
 Hệ phược danh sắc đắm say dục tình”.*

Sư Tử Hống bạch trình với **Phật**:
“Thế Tôn ! Như con mắt của mình
 Chẳng thể tự thấy nhận nhìn,
 Ngón tay chẳng tự chạm hình vật kia,
 Dao chẳng thể dao là tự cắt,
 Thọ cũng không tự thọ đặng nào,
Đức Thế Tôn ! Tại vì sao
 Nói rằng danh sắc buộc vào sắc danh ?
 Vì nói danh sắc thành danh sắc,

Thời chính là vạn vật Chúng sanh,
 Còn như nói là Chúng sanh
 Thời là danh sắc đã thành từ lâu,
 Nếu nói là chính do danh sắc
 Hệ phược cho vạn vật Chúng sanh
 Thời là danh sắc trở thành
 Hệ phược danh sắc rõ ràng chẳng sai”.

 Bấy giờ, đức **Như Lai** chỉ dạy:
 “*Thiện nam tử!* Ông hãy nghe đây.
 Ví dụ này sẽ hiểu ngay
 Không còn nghi chấp đúng, sai, chánh, tà.
 Như lúc hai tay ta chấp lại
 Không chõ đến cái khác ngoài tay.
 Danh cùng sắc chẳng khác sai
 Do đó ta nói cả hai tương đồng,
 Danh sắc này buộc trong ba cõi
 Làm hệ phược buộc trói muôn loài
 Nếu rời danh sắc này đây
 Làặng giải thoát ra ngoài trần ai.
 Vì thế nên **Như Lai** mới nói
 Sự giải thoát muôn loại Chúng sanh”.

 Ngài **Sư Tử Hống** chân thành
Bồ Tát bạch **Phật** lòng lành hỏi qua :

“Nếu có danh sá^c là h^et phu^{oc}
 Thời các vị thiêⁿ phu^{oc} tu hành
 Quả A La Hán đ^ac th^an^h
 C^ung chưa r^oi kh^oi có danh sá^c n^ay,
 L^e ra họ c^ung c^on h^et phu^{oc}
 Thời là gⁱ tho^at đ^ung^ot th^e gian !”.

Phật nói : “*Thiêⁿ nam !* B^on ban
 Có hai *giải tho^at* hoàn toàn như sau :

Một “Tử đoạn” không n^ao h^et phu^{oc},
Hai “Quả đoạn” tho^at kh^oi Tam thiêⁿ.

T^us^o *đoạn* là dứt n^ao phi^{ên}
 B^oc A La Hán chứng thiêⁿ v^ô sanh
 Đã *đoạn* dứt v^ô minh sanh tử
 Phá trừ mọi *kiết sử* trong đ^oi
 Nên tử *kiết sử* diệt rồi
 Ch^ăng c^on h^et phu^{oc} đ^oa n^oi ái hà.

Quả đoạn là vì A La Hán
 Chưa dứt đ^ung^ot quả vị m^{ìn}h th^an^h
 Mặc d^âu *đoạn* diệt tử sanh
 Nhưng c^on h^et phu^{oc} quả l^an^h của ta.
 Cho nên các vị A La Hán
 Ch^ăng thấy đ^ăng **Phật tánh** rõ ràng
 Vì ch^ăo thấy chưa hoàn toàn

Khó đạt vô thượng *Niết Bàn Nhu Lai.*

Do đây nên nghĩa này có thể
Gọi là quả hệ phược đó mà
Chẳng được gọi nghĩa này là
Danh sặc hệ phược xét ra sai lầm.

Thiện nam tử ! Định tâm nghe kỹ
Đức Thế Tôn ví dụ như sau :
Như có người thấp đèn dầu
Dầu còn, ánh lửa lẽ nào tắt chăng,
Đến khi dầu cạn dần sắp hết
Thời ánh lửa quyết tắt liền ngay.
Dầu dụ phiền não đong đầy,
Đèn dụ tất cả muôn loài Chúng sanh.
Vì phiền não vô minh huân tập
Nên Chúng sanh chẳng nhập *Niết Bàn.*
Nếu phiền não phá dẹp tan
Tất nhiên sẽ nhập *Niết Bàn* không hai”.

Bạch Thế Tôn ! Nhu Lai xét lại
Đèn cùng dầu hai loại khác riêng
Còn Chúng sanh và não phiền
Thời không phải vậy chẳng riêng khác gì :
Chúng sanh là ưu bi phiền não
Phiền não này mới tạo Chúng sanh.

Chúng sanh do *ngũ ấm* thành,
Ngũ ấm là gốc Chúng sanh sâu dày.
Ngũ ấm nó khiến sai phiền não,
Phiền não là *ngũ ấm* chẳng hai.
 Sao đức **Thế Tôn** hôm nay
 Lấy đèn dụ chỉ muôn loài Chúng sanh.

- *Thiện nam tử* ! Hiểu rành đầy đủ
 Có **tám thứ ví dụ** dưới đây :
 - *Một là thuận dụ* ⁽¹⁾
 - *Hai là nghịch dụ* ⁽²⁾
 - *Ba là hiện dụ* ⁽³⁾
 - *Bốn là phi dụ* ⁽⁴⁾
 - *Năm là tiên dụ* ⁽⁵⁾
 - *Sáu là hậu dụ* ⁽⁶⁾
 - *Bảy là tiên hậu dụ* ⁽⁷⁾
 - *Tám là biến dụ* ⁽⁸⁾

- (1) Như thế nào gọi là *thuận dụ* ?
 Xin phân tích đầy đủ nghĩa này.
 Trong các kinh giảng thuyết bày:
 Khi trời mưa lớn ngập đầy nước mương,
 Vì mương rãnh dâng tràn đầy nước
 Nên hố nhỏ mới được nước đầy;
 Vì hố nhỏ nước chứa đầy

Cho nên hố lớn nước đầy tất nhiên;
 Hố lớn đầy cho nên suối nhỏ
 Cũng tràn đầy nước chảy không ngừng;
 Vì suối nhỏ nước chảy lan
 Cho nên suối lớn nước càng đổ tuôn;
 Vì suối lớn đầy nên ao nhỏ
 Nước chứa đầy không có cạn khô;
 Vì ao nhỏ nước đầy hồ
 Cho nên phải biết nước ao lớn đầy;
 Vì ao lớn nước đầy đầy đủ
 Nên sông nhỏ nước lũ lên cao;
 Vì sông nhỏ nước lên cao
 Cho nên sông lớn chứa bao nước đầy;
 Vì sông lớn chứa đầy nước lũ
 Nên biển lớn nước thụ voi đầy.

Pháp vũ của đức **Như Lai**

Cũng như vậy đó chẳng sai khác gì
 Làm Chúng sanh oai nghi giới hạnh;
 Vì giới hạnh tâm tánh đủ đầy
 Nên chẳng hối hận đổi thay
 Mới được trọng vẹn đủ oai nghi này;
 Vì tâm chẳng đổi thay hối hận
 Lòng hoan hỷ cũng đang đủ đầy;
 Vì lòng hoan hỷ vui thay

Nên quyết lìa bỏ lỗi sai không còn;
 Vì thiện hành viên tròn giới đức
 Nên an ổn trí lực sáng khai;
 Vì sự an ổn hằng ngày
 Nên được *Chánh định* tâm đây vững vàng;
 Vì *Chánh định* tịnh an tâm tánh
Chánh tri kiến mớiặng sâu dày;
 Vì *Chánh tri kiến* đủ đầy
 Nên sự nhảm chán thân đây của mình;
 Vì *yểm ly thất tình lục dục*
 Tâm khiển trách mỗi lúc, mỗi nơi;
 Vì tâm khiển trách lỗi thời
 Nênặng giải thoát xa rời phàm gian;
 Vì giải thoát Sáu đường sinh tử
 Nên *Niết Bàn* diệt độ lành thay !
 Đây là *thuận dụ* giải bày
 Mong cả đại Chúng hội này ngộ ra.

(2) Như thế nào gọi là *nghịch dụ* ?
 Xin phân tích đây đủ nghĩa này.
 Ví như biển lớn nước đầy
 Có nguồn chính vốn sông dài rộng sâu,
 Sông lớn nguồn chính là sông nhỏ;
 Sông nhỏ vốn do có nguồn ao;
 Ao lớn bắt nguồn từ đầu

Là nhὸ ao nhὸ nước hâu chảy ra;
 Ao nhὸ nguồn chính là suối lớn;
 Suối lớn nguồn suối nhὸ chảy sang;
 Suối nhὸ có nguồn rõ ràng
 Có nguồn hố lớn chứa chan nước đầy;
 Hố lớn có nước nguồn hố nhỏ;
 Hố nhỏ đầy nhὸ có nước mương;
 Ranh mương nguồn nước có thường
 Là nhὸ mưa lớn ruộng vườn thẩm chan.

Cũng như vậy, *Niết Bàn* chứng đạt
 Nguồn chính nhὸ giải thoát lôi lầm;
 Giải thoát từ khiển trách tâm;
 Khiển trách từ chõ dục trần yểm ly;
 Yểm ly từ Chánh tri kiến đặng;
 Chánh tri kiến từ Chánh định sanh;
 Chánh định từ an ổn thành;
 An ổn từ chõ viễn ly xa rời;
 Viễn ly từ tâm thời hoan hỷ;
 Hoan hỷ từ chẳng hối hận đây;
 Chẳng hối hận từ giới trai;
 Giới trai trì thọ có ngày thành công
 Bắt nguồn từ ngộ thông Pháp vũ
 Của chư **Phật** qui cựu xưa nay.
 Gọi là *nghịch duy* nghĩa bày

Mong sao đại Chúng hội này ngộ ra.

(3) Như thế nào gọi là *hiện dụ* ?

Ta phân tích đây đủ nghĩa này.

Như nói tâm tánh nhơn loài

Giống như khỉ, vượn tối ngày buông lung.

Tánh khỉ, vượn thật không thể đoán

Luôn nhảy chuyền chẳng chán dừng tay.

Cũng vậy, tâm tánh nhơn loài

Ôm chấp mọi thứ, đắm say *ngũ trần*

Không lúc nào tạm dừng ngơi nghỉ

Đây gọi là *hiện dụ* nghĩa này.

(4) Thế nào là *phi dụ* đây ?

Trước chư đại Chúng **Như Lai** giải bày.

Như trước kia **Ta** đây có nói

Bảo nhà vua *Ba Tư Nặc* rằng :

Đại vương ! Có các quần thần

Từ khắp nơi đến tấu dâng Cửu trùng

Có bốn hòn núi cùng hiệp lại

Từ tứ phương đến hại đồng bào

Nghe qua đại vương nghĩ sao

Lập kế gì sớm mau mau cứu người ?

Nhà vua liền trả lời : Bạch **Phật** !

Nếu như có sự thật việc trên

Không còn có chõ nào yên
 Làm gì cứu rỗi khấp miền trần gian,
 Chỉ còn cách tịnh an tâm trí
 Là *trì giới, bố thí cúng dường.*

Phật khen : Lành thay ! Đại vương !
 Bốn hòn núi đó khổ dường xiết bao
 Là sanh, lão vướng vào bệnh, tử
 Mà Chúng sanh mọi giới sầu than,
 Bốn sự khổ đó tràn lan
 Thường đến xâm hại khó toan sống bần,
 Sao Đại vương chẳng chuyên *trì giới*
 Và *bố thí* phúc lợi nhơn dân ?
 Vua đáp: Bạch *Đại Thành Nhân* !

Trì giới, bố thí hưởng phần quả chi ?

Ta mới nói : Người trì giới cấm
 Và bố thí họ phẩm quả cao,
Tam đồ khổ không sa vào,

Được về nước **Phật** nguyện sâu cứu đời.

Nghe qua xong Vua thời hỏi **Phật** :
 “Bạch **Thế Tôn** ! Thành thật thưa qua.

Giả sử cây *Ni Câu Đà*

Trì giới, bố thí được là hay không
 Cũngặng hưởng phước hồng chặng nhỉ ?

Mong **Thế Tôn** *pháp vị* truyền ra”.

Ta nói : Cây *Ni Câu Đà*

Không thể *trì giới* hay là thi ân,

Nếu như nó xả thân làm được

Thời cũng đặng hưởng phước như người.

Đây gọi là *phi dụ* thời

Mong sao đại Chúng ngộ lời của **Ta**.

(5) Như thế nào gọi là *tiên dụ* ?

Xin tóm tắt đầy đủ nghĩa này.

Trong Kinh **Ta** nói trước đây:

Như có nam, nữ thích loài hoa xinh

Rồi đi đến bờ kinh bỉ hái

Rủi hụt chơn nước chảy cuốn trôi.

Chúng sanh nhơn loại trong đồi

Vì tham *ngũ dục* chìm nơ ái hè.

Nghĩa này được gọi là *tiên dụ*

Mong đại Chúng ghi chú nhớ lời.

(6) Thế nào là *hậu dụ* thời ?

Ta xin giảng giải khuyên người đời sau.

Hãy nghe lại nghĩa sâu **Pháp Cú**

Như Lai thường nói Kệ bốn câu:

Chớ khinh tội nhỏ,

Cho là không hại,

*Giọt nước đâu ít,
Lần đây lu lớn.*

Đây là *hậu dụ* giải bày
Khuyên đời học lấy miệt mài điêu trên.

(7) Như thế nào là *tiên hậu dụ* ?

Hãy nghe qua đây đủ nghĩa này.

Ví như cây chuối mọc đây
Có buồng thì chết, thọ dài không lâu.
Người đời nay sang giàu dài các
Có hưởng chặng lúc thác xuôi tay.

Như con La khi có thai
Thời mạng sống chặng kéo dài bao lâu.

Đây gọi là nghĩa *tiên hậu dụ*
Mong đợi Chúng lanh thụ lời hay.

(8) Thế nào là *biến dụ* đây ?

Thế Tôn giảng giải đủ đầy nghĩa chơn.

Như trong Kinh nói trời *Đạo Lợi*

Có cây tên *Ba Lợi Chất Đa*,

Gốc nó sâu năm *do dien*,

Cao một trăm độ y nguyên gốc dày,

Nhánh của nó che dài bốn phía

Khoảng năm mươi *do dien* hoàn toàn,

Lúc lá chín thời màu vàng

Chư Thiên nhìn thấy hân hoan vui mừng.

Chẳng bao lâu lá dần thưa rụng

Chư Thiên thấy ai cũng hân hoan.

Nhánh cây đổi sắc xanh vàng ...

Chư Thiên thấy vậy, lại càng mừng vui.

Lúc nhánh đậm nụ tròn tươi tắn

Chư Thiên thấy ai chẳng vui nào.

Những nụ này không bao lâu

Hình ra dài nhọn khác nào mũi lao

Chư Thiên thấy dường bao đẹp dạ.

Khi nụ kia tất cả nở ra,

Có mùi hương thơm bay xa

Năm mươi ước lượng *do tha* rộng tầm,

Ánh sáng chiếu xa xăm diệu vợi

Độ tầm mươi chỉ số *do diên*.

Lúc đó tất cả *chư Thiên*

Ba tháng mùa hạ thỏa nguyễn đến đây

Vui chơi dưới cội cây *Ba Lợi*

Đều hát ca phấn khởi vui thay !

Này *Thiện nam tử* ! Nghe đây.

Các hàng đệ tử **Như Lai** khác gì.

Lá sắc vàng dụ hàng đệ tử

Của **Như Lai** tâm nguyện xuất gia.

Lá rụng dụ đệ tử **Ta**

Cạo bỏ râu tóc như là Tỷ khưu.

Nhánh đổi sắc dụ như đệ tử

Của **Ta**, đạt bạch **Tứ Yết Ma**

Thọ giới *Cụ Túc* Tăng già

Tâm luôn thuần thực **Lục hòa** hành y.

Sanh nụ tròn dụ cho đệ tử

Của **Như Lai** phát *Bồ Đề* tâm.

Nở xòe hương tỏa xa xăm

Dụ cho **Bồ Tát** đắc *tâm Bồ Đề*.

Mùi thơm dụ giác mê muôn loại

Đã *thọ trì* cẩm giới lành thay !.

Chiếu sáng dụ cho **Như Lai**

Danh hiệu vô ngại khắp rày mười phương.

Ba tháng trên *Thiên đường* mùa hạ

Dụ ba môn *Chánh định* hoàn toàn.

Chư Thiên vui chơi hân hoan

Dụ chư **Phật** *Đại Niết Bàn* viên dung.

Được *thường, lạc* và cùng *ngã, tịnh*.

Đây gọi là *biến dụ* giải bày.

Thiện nam tử ! Lại như vậy

Phàm dân ví dụ nhớ ngay điều này,

Bất tất phải lấy đây hết vậy,

Hoặc lấy ít, hoặc lấy phần nhiều,
 Hoặc lấy hoàn toàn mọi điều
 Để làm ví dụ dắt dùn Chúng sanh.
 Như nói gương mặt lành của **Phật**
 Tự trắng tròn vắng vặc sáng soi.
 Đây gọi lấy phần ít oi
 Nhưng chưa trọng vẹn hẳn hòi vậy đâu.
 Như có người từ lâu chưa biết
 Sữa thế nào giờ thấy sữa đây,
 Hỏi người khác rằng như vầy:
 Sữa này là giống gì đây hỡi ngài ?
 Người nọ đáp : Sữa như là nước,
 Hoặc như mật uống được thơm ngon.
 Như vỏ ốc trắng tinh son
 Ngoài ra sữa ấy lại còn .v.v...
 Dẫu ví dụ ba phần như vậy
 Nhưng chưa phải thiệt sữa hoàn toàn.
Ta nói cái đèn rõ ràng
 Dẫn dụ tất cả hàng hàng Chúng sinh
 Cũng như vậy đẳng bình không khác
 Dầu hết thì đèn tắt chẳng sai.
Ta nói lìa nước sông này
 Tất nhiên khô cạn lộ bày bùn đen,

Chúng sanh rời nã̄o phiền *ngũ ấm*

Thời không còn là Chúng sanh đây.

Như ngoài thùng, gọng, bánh, cây ...

Không còn gọi chiếc xe này hiển nhiên.

Thiện nam ! Nếu muốn đem pháp hiệp

Với ví dụ cái đèn này đây,

Phải lóng nghe **Ta** trình bày

Nhớ cần quán xét hiểu ngay tức thời :

Tim đèn dụ *hai mươi lăm cõi*;

Dầu dụ cho *tham ái* dục tình;

Ánh sáng dụ cho tuệ minh

Phá trừ bóng tối diệt sinh không còn;

Hơi nóng dụ viên tròn *Thánh đạo*

Chúng sanh phải chu đáo hành y :

Như đèn hết dầu tức thì

Ngọn lửa sẽ tắt khắc kỵ chặng lâu,

Chúng sanh hết tham cầu ái dục

Thời đặng thấy **Phật tánh** rõ ràng,

Tuy có *danh sắc* hoàn toàn

Nhưng chặng hêt phược khổ than tục đồi,

Tuy vào ra *hai mươi lăm cõi*

Nhưng chặng làm ô nhiễm tâm hồn.

Kính bạch **Như Lai Thế Tôn !**

Ngũ ấm sanh Chúng rỗng không có gì,

Ai lãnh thọ hành trì giáo pháp

Để tu tập phù hợp đạo thành ?.

Thiện nam tử ! Các Chúng sanh

Đều có tâm niệm làm lành gieo nhân,

Như phát tâm, huệ tâm, tinh tấn,

Hay tín tâm hoặc nhẫn định tâm.

Những tâm này đã gieo mầm

Dầu *niệm niệm* diệt mà tâm chẳng rời,

Vẫn tương tự, luôn thời tương tục

Chẳng dứt nên đó gọi tu hành.

Bạch Thể Tôn ! Tâm Chúng sanh

Đều *niệm niệm* diệt quán rành thật ra

Niệm niệm diệt này là tương tự,

Hay tương tục không có lúc dừng,

Thời thế nào tâm Chúng nhơn

Có sự tu tập Chánh chơn gọi nhuần ?.

Thiện nam tử ! Như ngọn đèn vậy

Dầu *niệm niệm* diệt lại không dừng

Nhưng tạm có ánh sáng trưng

Cũng phá trừ đặng tối tăm tan dần.

Như Chúng sanh nhờ ăn, nhờ uống

Dầu *niệm niệm* diệt tưởng không rời

Nhưng cũng làm cho mọi người
Lúc đói cũng tạm no thời xác thân.

Như thuốc hay dầu *niệm niệm* diệt
Nhưng cũng làm cho hết bệnh tình.

Như ánh sáng nhật, nguyệt, tinh
Dầu là *niệm niệm* diệt sinh nỗi dài
Nhưng cũng làm cho cây cỏ sống
Được duy trì hạt giống giúp đời.

Ông nói *niệm niệm* diệt rồi
Thế nào tu tập trau giồi *đạo tâm* ?.

Thiện nam tử ! Vì tâm nỗi mãi
Chẳng dứt nên cần phải tu lên.

Như người đọc Kinh thường xuyên,
Những chữ nó cứ nối liền với nhau,
Những câu tụng trước sau tuy khác,
Cũng chẳng đồng chung một thời gian :
Chữ trước niệm diệt hoàn toàn
Chẳng đến chữ giữa rõ ràng không sai,
Chữ giữa chẳng đến rày chữ cuối,
Người đọc tụng cùng với chữ này

Tâm và tướng tuy có hai
Đều *niệm niệm* diệt nỗi dài không ngưng,
Do vì tập lâu dần mà được

Sự thông thuộc sau trước chẳng sai.

Thiện nam tử! Lại như vậy ...

Có một người nọ hăng ngày gian nan
 Học nghề thợ kim hoàn từ trẻ
 Đến bậc đầu mới giỏi tay nghề
 Đầu *niệm niệm* diệt chẳng hề
 Thổi chuyển ý chí mọi bề năng siêng,
 Do tích lũy chú chuyên học hỏi
 Thợ kim hoàn khéo giỏi tài cao.
 Đọc tụng kinh sách giỏi trau
 Cũng ví người nọ có nào khác sai.

Như hạt giống chẳng ai xúi bảo
 Răng cố gắng sanh mầm nhanh lên,
 Vì hạt giống tánh tự nhiên
 Nên mầm tự mọc *nhơn duyên* đủ đầy.
 Nhẫn đến bông chẳng ai xúi cả
 Răng sớm mau ra quả nhanh lên,
 Vì bông nó tánh tự nhiên
 Ra quả khi đủ *nhơn duyên* kết thành.
 Nên tất cả Chúng sanh nhơn loại
 Sự tu hành cũng vậy nào sai.

Như đếm một chẳng đếm hai
 Đếm hai chẳng có đến rày đếm ba

Niệm niệm diệt dẫu là như vậy
 Cho đếm đến cả thảy ngàn muôn
 Chúng sanh tu hành in tuồng
 Cũng là như vậy, chung nguồn khác đâu.

Ví như ngọn đèn dầu thấp sáng
Niệm niệm diệt biến tan liên hồi,
 Ngọn trước diệt đã diệt rồi
 Nó cũng chẳng bảo ngọn thời sau sanh.

Như con nghé sanh ra còn bé
 Mà biết tìm sữa mẹ bú no,
 Trí khôn chẳng có ai cho
 Thật không ai dạy xét dò rõ thông,
 Dẫu *niệm niệm* diệt không ngừng nghỉ
 Trước đói lúc sau thì được no.

Người mê biện luận lý do
 Niệm tâm không thước gì đo đặng nào.

Nếu biết rằng trước sau, sau trước
 Chẳng giống nhau từ bước khởi đầu,
 Nếu trước sau nó giống nhau
 Lẽ ra chẳng khác, cớ nào biệt phân.

Tâm Chúng sanh tu hành cũng vậy
 Lúc mới tu giải đãi biếng lười,
 Dẫu chưa tăng tiến đến nơi

Nhưng vì tu tập lâu thời thành công

Có thể thoát khỏi vòng ác đạo

Và phá trừ phiền não vô minh.

Sư Tử Hống liền bạch trình :

“Như lời **Phật** thuyết thật tình hoài nghi.

Người tu hành giới trì chứng quả

Tu Đà Hoàn khi đã xong rồi,

Thác sanh trở lại cõi đời

Vào nước hung ác không lợi tu hành

Vẫn trì giới năng hành hạnh nguyện

Chẳng sát sanh, trộm cướp, tà dâm ...

Thân ngũ ấm *Tu Đà Hoàn*

Chết là hoại diệt rã tan thân này

Chẳng thể nào đến đây cõi khác

Hay vào nước hung ác được đâu.

Người tu hành giới thanh cao

Cõi nước hung ác chẳng nào sanh ra.

Nếu như nói nó là tương tự

Thời cổ sao cõi **Phật** chẳng sanh ?

Nếu thân ngũ ấm tạo thành

Ở cõi nước ác bất lành khổ thay

Chẳng phải là thân này ngũ ấm

Của vị *Tu Đà Hoàn* trước đây,

Do đâu mà chẳng tạo gây
Nghiệp ác hiện thế ? **Như Lai** giải bày”.

Thiện nam tử ! Như vậy nghe rõ.

Tu Đà Hoàn dầu có thác sanh

Cõi nước hung ác bất lành

Nhưng vẫn chẳng mất danh Tu Đà Hoàn,

Thân ngũ ấm vẫn mang tương tự

Ta dẫn dụ con nghé vừa qua,

Vị Tu Đà Hoàn thật ra

Dầu thác sanh cõi nước là ác hung,

Do *đạo lực* tâm lòng trì giới

Nên chẳng hề tạo tội ác gian.

Ví tự như núi Hương Sơn

Có Sư Tử chúa gầm vang kinh hồn,

Làm tất cả cáo, chồn, muông thú

Chẳng bao giờ lưu trú sống gần.

Vị Tu Đà Hoàn Chánh chân

Dầu chuyển kiếp, chẳng tu thân nữa thì

Do *đạo lực* duy trì từ trước

Chẳng gây tạo nghiệp ác hiện đời.

Cũng ví như có một người

Uống chất Cam lô do thời đủ duyên,

Chất Cam lô này liền tiêu hóa

Nhưng diệu dược thấm cả châu thân
 Làm cho người uống thêm tăng
 Tuổi thọ dài hạn, mang phần sống lâu.

Như trong *núi Di Lâu* danh hiệu
 Có vị thuốc thượng diệu tên là
Lăng Già Lợi khó tìm ra
 Người uống thuốc đó chắc là lành duyên.
 Dầu *niệm niệm* luân phiên diệt dứt
 Nhưng vì do năng lực thuốc hay
 Làm cho người uống từ nay
 Chẳng còn bệnh khổ sống dai thọ trường.

Như chõ ngự *Thánh Vương* kia vậy
 Dầu vua chẳng còn thấy trên trần
 Nhưng không ai dám đến gần
 Đây là do bởi oai thần *Thánh Vương*.

Tu Đà Hoàn này thường hưởng phước
 Dầu sanh nơi cõi nước hung tàn,
 Hiện thân dầu chẳng tu hành
 Nhưng do *đạo lực* vững vàng trước đây
 Nên tâm chẳng tạo gây nghiệp ác
 Và giữ tròn giới tác thọ mang.

Thân ngũ ấm *Tu Đà Hoàn*
 Trước kia đã chết hoại tan hình hài,

Dầu ngũ ám dầu thai có khác
 Nhưng vẫn chẳng có mất hoàn toàn
Ngũ ám vị Tu Đà Hoàn
 Mãi còn tồn tại thế gian đời đời.

Cũng ví như bao người trông trọt
 Vì muốn được trái, hột trọn phần
 Đối với hột giống siêng năng
 Ra công chăm bón nước phân hằng ngày
 Chưa gặt hái trái đây kết quả
 Thì hột giống nó đã hư mà,
 Dầu vậy nhưng cũng gọi là
 Do nhơn hột giống sanh ra quả này.
Ngũ ám Tu Đà Hoàn cũng vậy
 Chuyển nhiều thân, tâm ấy chẳng thay.

Tự như người có gia tài
 Sản nghiệp giàu sụ đất đai rộng dài.
 Nhà ông có một trai duy nhất
 Tuổi trung niên bình mất không còn,
 Người con này cũng có con
 Sang qua xứ khác tuổi tròn đôi mươi.
 Lúc người giàu cõi đời vĩnh biệt
 Đứa cháu nội hay biết trở về
 Lãnh lấy sản nghiệp để huề

Tài sản dư dả mọi bề vinh hoa.
 Dẫu mọi người gần xa biết rõ
 Của này chẳng phải nó làm ra,
 Nhưng không cản trở được mà
 Vì là cháu nội của gia đình này.
Ngũ ấm của *Tu Đà Hoàn* đó
 Cũng như vậy chẳng có khác rày.

14/. TU TẬP GIỚI, ĐỊNH, HUỆ .

Sư Tử Hống, Ngài chắp tay
 Lễ **Phật** rồi bạch **Như Lai** lời này :
 “**Đức Thế Tôn** ! Như bài Kệ Cú
 Của **Phật** nói khuyên nhủ chư Tăng:

*Tỳ kheo nếu tu tập
 Giới, định và trí huệ
 Nên biết là bất thối
 Gần đến Đại Niết Bàn.*

Bạch **Phật** ! Thế nào là **tu giới** ? (1)

Thế nào là **tu định** tâm này ? (2)

Tu huệ thế nào sáng khai ? (3)

Ngưỡng mong *Thiện Thệ Như Lai* dạy truyền”.

(1) **Phật** liền thuyết : “Này *Thiện nam tử* !
 Nếu có người gìn giữ giới trai

Chỉ vì muốn cầu lợi tài,
 Hay muốn khi thác đầu thai cõi trời,
 Hoặc cõi người luân hồi trở lại
 Mà chẳng vì cứu lấy Chúng sanh,
 Chẳng vì ủng hộ pháp lành
 Vô thượng *Chánh giác* đắc thành *Ma Ha*,
 Chỉ vì sợ vào ba ác đạo,
 Vì sống lâu hưởng báo phước duyên,
 Vì sắc đẹp, vì uy quyền
 Hay vì sức mạnh kiên bền giới trai,
 Vì lo sợ tiếng tai xấu ác,
 Vì sự nghiệp hiển đạt thế gian,
 Vì sợ luật pháp vua quan
 Mà *trì giới* luật hoàn toàn lầm sai.
 Chẳng được gọi giới trai thuần nhất
 Nay **Như Lai** chơn thật nghĩa bày.

- Thế nào là tu tập đây
 Giới trai chơn thật không phai hộ trì ?
 Lúc trì giới nếu vì độ thoát
 Cho Chúng sanh bỏ ác về lành,
 Vì *Chánh pháp*, chẳng cầu danh
 Độ người chưa độ sớm thành như ta,
 Khai ngộ người vạy tà tinh hẫn,
 Quy y người chưa đặng quy y,

Người chưa *Niết Bàn* nhập quy
 Làm choặng nhập vô vi *Niết Bàn*,
 Lúc tu tập giới đàn như vậy
 Chẳng thấy giới, chẳng thấy tướng tu,
 Chẳng thấy giới người công phu,
 Chẳng thấy quả báo được như thế nào,
 Chẳng tìm xem giới trau, hủy phạm
 Rồi ngợi khen, ngạo báng chê bai.
 Nếu trì thọ giới như vậy
 Đáng gọi tu tập giới đây trọng lành.

(2) Thế nào là tu hành *Chánh định* ?
 Vì tự độ, vì lợi dưỡng thân,
 Chẳng vì Chúng sanh gieo nhân,
 Chẳng vì **Phật Pháp** siêng năng phò trì,
 Vì chấp thấy hữu vi ái dục
 Sự uống ăn, y phục tham lam,
 Vì thấy những căn nữ, nam
 Chín lỗ *bất tịnh* chán nhèm lìa xa,
 Vì tranh đấu bất hòa cự cãi
 Hay đánh đập, giết hại đảo điên.
 Nếu vì chấp việc kể trên
 Tu tập *Chánh định* khó viên đạt thành.

- Thế nào gọi tu hành chơn thật

Định tam muội như đức **Phật Đà**

Nếu tu *Chánh định* vì là

Chúng sanh nhơn loại Ta bà thế gian,

Đối tất cả tâm càng bình đẳng,

Pháp bất thối độ lặng thành công,

Đều được **Thánh tâm** chung đồng,

Đại thừa Phương Quang lão thông nghĩa mầu,

Vì muốn hộ Đạo cao vô thượng

Khiến Chúng sanh tin tưởng *Bồ Đề*

Làm cho phá trừ si mê

Quy y hướng **Phật** trở về đường ngay,

Sớm được *Thủ Lăng Nghiêm tam muội*

Và *Kim Cang tam muội Như Lai*,

Đặng tú vô ngại lành thay !

Đặng thấy **Phật tánh** muôn loài dung thông.

Lúc định thiền tâm không vọng khởi

Chẳng chấp thấy các *tam muội* nào,

Chẳng thấy tướng *tam muội* tu,

Chẳng thấy người thọ công phu định hành,

Cũng chẳng thấy phước lành *quả báo*,

Cũng chẳng cho rốt ráo định thiền.

Nếu tu *Chánh định* như trên

Gọi là tu tập định thiền *Ma Ha*.

(3) Thế nào gọi đây là tu tập
 Đủ trí huệ như **Phật** đã thành ?
 Nếu có người quyết tu hành
 Tâm luôn quán sát pháp lành như sau :
 Nếu tôi nay dồi trau trí huệ
 Thời thoát ra khỏi bể ái hè,
 Không còn ác đạo đọa sa
 An vui tự tại vào ra Sáu đường ?.
 Ai có thể làm hơn ta vậy
 Cho tất cả muôn loại Chúng sanh ?
 Ai có thể rải pháp lành
 Trong đường sinh tử độ sanh Chúng mà ?
Phật xuất hiện Ta bà quý quá
 Khó gặp như đóa hoa *Ưu Đàm*,
 Nên tôi quyết định phế phàm
 Đem thân nương chốn *Già lam* tu hành
 Có thể phá *vô minh phiền não*
 Không còn cảnh *lục đạo* luân hồi,
 Trước là *giải thoát* thân tôi
 Sau giác ngộ Chúng khắp nơi làm lành,
 Để sớm mau đắc thành trí huệ,
 Chẳng đổi thay nguyện thệ kiên bền.
 Những người tu tập như trên
 Chẳng gọi trí huệ liễu viễn đạt thành.

- Thế nào là tu hành chơn thật
 Đắc *trí huệ* chư **Phật** xưa nay ?.
 Người trí quán sát thấy ngay
 Sanh, lão, bệnh, tử không ai thoát nàn
 Bị vô minh nǎo phiền che đậy
 Không biết tu thọ lấy khổ hình.
 Nguyệt đem thân vì Chúng sinh
 Nhận bao sự khổ về mình há than.
 Cảnh bần cùng, nghèo nàn hạ tiện,
 Hay những ai thối chuyển giới trì,
 Hoặc tâm nghiệp *tham, sân, si*
 Tôi nguyễn gánh hết chẳng vì nhục vinh.
 Nguyệt chẳng bị *sắc danh* trói buộc
 Đoạn trừ dứt *hệ phược* tử sinh,
 Chỉ để thân tôi một mình
 Ở nơi sanh tử, tử sanh không nhảm.
 Nguyệt Chúng sanh hoàn toàn tin tưởng
 Đầu được Đạo *Vô thương Bồ đề*.
 Lúc tu tập như vậy rồi
 Chẳng thấy *trí huệ* chấp nơi *sở hành*,
 Cũng chẳng thấy tướng sanh *trí huệ*,
 Chẳng thấy còn câu nệ người tu,
 Chẳng thấy quả báo ra sao
 Gọi là tu tập dồi trau tuệ mâu.

Thiện nam tử ! Người nào tu tập
Giới, định, huệ khuôn rập như trên
Xứng là Bồ Tát Thánh hiền
 Đời đời bất thối rộng nguyễn độ sanh.
 Người không thể tu hành như vậy,
 Thời gọi là bức ấy *Thanh Văn*.

- *Thế* nào gọi là thật chân
 Tu tập *giới hạnh* đắc phần thanh cao ?
 Nếu thế gian người nào phá diệt
 Được *mười sáu ác luật nghi* này
 Của tất cả Chúng nhơn loài
 Xứng danh **Bồ Tát** giới trai vẹn bề :
- *Một*, vì lợi nuôi heo, gà, vịt
 Đợi khi lớn bán thịt kiếm lời;
- *Hai*, nuôi trâu, bò, trầu, dê
 Mua sanh, bán tử chảng hế xót thương;
- *Ba*, lăm kẻ xem thường tánh mạng
 Săn thú rừng thỏa mãn trò vui;
- *Bốn là*, giết mổ thịt tươi
 Hành nghề sát đạo lấy lời nuôi thân;
- *Năm*, vì lợi bất nhân thất đức
 Sát sanh linh đến mức tăng cao;
- *Sáu là*, vì lợi đua nhau

Tìm mua ngũ tạng đổi trao vì tiền;

- *Bảy*, vì lợi chẳng kiên pháp luật
Giết động vật quý hiếm trên đồi;
 - *Tám là*, còn rất nhiều người
Săn bắn chim thú vui chơi nhu cầu;
 - *Chín*, vì lợi giăng câu bắt cá;
 - *Mười*, có người bủa lưới bắt chim;
 - *Mười một*, cướp giựt của tiền;
 - *Mười hai*, thái thịt tinh chuyên nghề này;
 - *Mười ba*, là ra tay cắt cổ
Đập đầu thú móc mổ tim gan;
 - *Mười bốn*, vì lợi dối gian
Vọng ngữ lão khoét theo đàng mưu sinh;
 - *Mười năm*, là làm lính giữ ngục
Ăn của tiền lo đúc tội nhân;
 - *Mười sáu*, cúng kiến ác thần
Điều khiển bùa chú hại dân lợi mình.
- Có thể vì Chúng sanh *lục đạo*
Mà dứt hẳn *mười sáu nghiệp* trên
Như vậy thời mới trọn nê
- Tu tập *giới hạnh* liễu viễn đắc thành.
- Thế nào là tu hành *Chánh định* ?
Người nào dứt *tam muội* thế gian:
Vô thân *tam muội* rõ ràng

Là pháp ngoại đạo tu càng lầm sai,
 Cùng pháp hữu biên tâm *tam muội*,
 Vô biên tâm *tam muội* cũng như
 Thế biên, thế đoạn, tịnh tu

Thế tánh hoặc thế trượng phu *thợ trì*
 Hay phi tưởng và phi phi tưởng
 Những môn định xu hướng kể trên
 Làm tâm Chúng sanh đảo điên

Cho là đã nhập qui nguyên *Niết Bàn*.
 Nếu có thể phá tan dứt hẳn
 Những *tam muội* trên đãng thành công
 Gọi là tu tập viên thông

Được chứng *Chánh định* do lòng công phu.

- Thế nào gọi là tu *trí huệ* ?
 Nếu *ác kiến* có thể phá tan.
 Tất cả Chúng sanh thế gian

Đều có *ác kiến* đa đoan vạy tà :

Chấp *sắc* là *ngã* và *ngã* sở
 Hay trong *sắc* có *ngã* của ta,
 Trong *ngã* có *sắc* sanh ra

Nhẫn đến chấp *thức* cũng là như nhau.

Thường *tức* là *ngã* nào có khác,
Sắc diệt rồi *ngã* ấy còn hoài.
Sắc *tức* là *ngã* không hai

Sắc diệt ngã diệt vốn đây cùng đồng.

- Lại có người cho rằng : *Tác giả*
Xét thật ra là *ngã* chẳng sai,
Thợ giả là *sắc* hiện bày.

Người tâm *ác kiến* nhìn sai vô cùng.

- Lại có người nói : Không *tác giả*,
Không *thợ giả*, tự diệt tự sanh
Chẳng phải *nhơn duyên* cấu thành

Người nghĩ như vậy không rành nghĩa thông.

- Lại có người nói : Không *tác giả*,
Không *thợ giả* tất cả đều là
Do *Tự Tại Thiên* tạo ra

Người nghĩ như vậy nghĩa là bất thông.

- Lại có người nói : Không *tác giả*,
Không *thợ giả* tất cả chỉ là
Do thời tiết nó làm ra

Người nghĩ như vậy cũng là bất thông.

- Lại có người nói : Không *tác giả*,
Không *thợ giả* tất cả đều là
Do Địa, Thủy, Hỏa, Phong hòa

Cùng với Không đại gọi là Chúng sanh.

Người nào chuyên tu hành thực tập
Những *ác kiến* thường gặp kể trên
Lìa hẳn thời mới trọn nêu

Trí huệ sáng suốt liễu viễn đắc thành.

Thiện nam tử ! Tu hành giới hạnh

Để cho thân xa tránh lối sai.

Tu tập Chánh định thường hoài

Để tâm tịch tĩnh trong ngoài tinh anh.

Người tu tập thực hành trí huệ

Để phá trừ các hệ lưỡi nghi,

Lòng nghi khi diệt dứt ly

Là để tu tập thực thi đạo mầu.

Người tu tập dồi trau Phật đạo

Là để thấy Phật tánh Chúng sinh.

Thấy Phật tánh trưởng niềm tin

Để được Vô thượng Quang minh Bồ Đề.

Được Bồ Đề chẳng hề thối chuyển

Thời được Vô thượng Đại Niết Bàn.

Được Đại Niết Bàn hoàn toàn

Để dứt sanh tử buộc ràng bấy lâu,

Diệt tất cả trần lao phiền não

Tất cả cõi họ báo bất lành,

Tất cả “Đế” của Chúng sanh,

Không còn trói buộc hoành hành khổ đau,

Tất cả “Đế” trước sau đoạn dứt

Được thường, lạc, ngã, tịnh thật chân”.

15/. THỂ TÁNH CỦA NIẾT BÀN.

Sư Tử Hống bạch **Phật** rằng :

“Như lời **Phật** dạy biệt phân rõ ràng.
 Nếu bất sanh hoàn toàn bất diệt
 Gọi là **Đại Niết Bàn** viên thành,
 Thời sanh cũng là bất sanh
 Cũng là bất diệt tạo thành cả hai,
 Cớ sao đức **Như Lai** chẳng gọi
 Là *Niết Bàn* xin hỏi vì sao ?”.

Thiện nam tử ! Pháp cao sâu
 Như *hư không* vậy khó nào tri ra.
 Đúng như lời vừa qua Ông hỏi
 Thật lành thay làm lợi Chúng sanh.
 Sanh dầu cũng là bất sanh
 Cũng là bất diệt, diệt sanh cùng đồng
 Nhưng sanh còn có *chung*, có *thỉ*
 Ông hãy nên xét kỹ nghĩa này.

Bạch Thể Tôn ! Đức **Như Lai** !
 Nếu pháp Sanh tử này đây cùng đồng
 Thật ra là *vô chung*, *vô thi*
 Như vậy thời phải gọi là *thường*,
Thường trụ tức là *Niết Bàn*,
 Cớ sao chẳng gọi hoàn toàn như nhau

Sanh tử là Niết Bàn đó vậy ?

Mong **Thế Tôn** chỉ dạy tận tường !

Thiện nam tử ! Xét gạn lưỡng.

Pháp *Sanh tử* ấy thể dường có chung,

Đều có *nhơn* và cùng có *quả*,

Nên chẳng được gọi là *Niết Bàn*.

Thể tánh vốn của *Niết Bàn*

Không nhơn, không quả hoàn toàn cả hai.

Bạch **Thế Tôn** ! **Như Lai** nghĩ lại

Y cứ về lời dạy trước đây

Niết Bàn có nhơn quả rày

Đúng như bài kệ **Như Lai** nói rằng :

Từ nhơn nên sanh cõi trời,

Từ nhơn mà đọa ác đạo,

Từ nhơn nên được Niết Bàn,

Do đây nên đều có nhơn.

Trước kia **Phật** dạy *Tỳ kheo*

Hỡi các Tăng Chúng nghe theo lời này.

Nay **Ta** sẽ thuyết bày *đạo quả*

Của *Sa Môn* hành giả tu qua.

Nói là *Sa Môn* nghĩa là

Người đã tu tập sâu xa vững vàng

*Giới, định, huệ phát quang đạo hạnh,
Đạo hạnh là Bát Thánh Đạo này.*

*Quả của Sa Môn đủ đầy
Chính là thể nhập vào ngay Niết Bàn.*

Bạch Thể Tôn ! *Niết Bàn như vậy
Há chẳng phải là quả đó ư ?*

Cớ sao hôm nay Phật Từ
*Nói rằng thể của chơn như Niết Bàn
Là không nhơn hoàn toàn không quả
Khác với lời Phật đã kệ khai.*

*Này Thiện nam tử ! Như vậy ...
Ta tuyên thuyết chỗ nhơn đây Niết Bàn
Chính là Ta hoàn toàn chỉ thắng
Phật tánh đã có sẵn mọi loài,
Tánh của Phật tánh xưa nay
Chẳng sanh ra đặng thể đây Niết Bàn,
Nên Ta nói bốn ban hiểu rõ
Niết Bàn thật không có nhơn duyên.*

*Vì có thể phá não phiền
Nên gọi là quả chơn nguyên Niết Bàn,
Niết Bàn này hoàn toàn cứu cánh
Chẳng từ nơi đạo hạnh sanh ra
Vì vậy không có quả mà*

Ông nên quán chiếu tri ra nghĩa này.

Bạch **Thế Tôn** ! Tôi đây chưa hiểu

Ngưỡng mong **Phật** dạy bảo ngọn ngành.

Phật tánh của những Chúng sanh

Là đồng chung có hay rằng có riêng ?.

Là đồng chung tất nhiên nếu có

Một người tu khi đó đạo thành

Thời lẽ ra các Chúng sanh

Cũng đồng được có quả lành như nhau.

Như hai mươi người giàu kia vậy

Đồng có chung với một kẻ thù,

Nếu có một người diệt trừ

Được kẻ thù đó tức thời bình an

Mười chín người hân hoan vui hẳn

Không khổ tâm lo lắng đêm ngày.

Phật tánh có chung muôn loài

Cũng như vậy đó, không sai khác gì.

Lúc một người được thì *đạo quả*

Thời lẽ ra tất cả được đồng.

Nếu mỗi Chúng sanh thật lòng

Riêng có **Phật tánh** *Nhơn Ông* của mình

Thời **Phật tánh** là vô thường vậy,

Vì có thể tính đếm được đây.

Nhưng **Thế Tôn** lại thuyết bày :

Phật tánh tất cả muôn loài ở đây

Chẳng phải một, chẳng hai đó vậy

Lời nói này xét lại phân vân.

Nếu là riêng có thật chân,

Chẳng nên tuyên nói cho rằng **Như Lai**

Đối Chúng sanh **Phật** đây bình đẳng,

Hay **Phật tánh** đồng như *hư không*.

Này *Thiện nam tử* ! Hỡi Ông !

Chư **Phật** bình đẳng độ trong muôn loài

Như *hư không* sâu dày rộng lớn

Không mé ngăn suy tưởng nghĩ bàn.

Phật tánh Chúng sanh thế gian

Chẳng phải là một hoàn toàn chẳng hai.

16/. TU TẬP BÁT THÁNH ĐẠO.

Tất cả Chúng sanh đồng chung có

Nếu người nào chịu khó tu hành

Bát Chánh Đạo khi đắc thành

Sẽ thấy **Phật tánh** rõ ràng không sai.

Thiện nam tử ! Nghe đây ví dụ.

Trong núi Tuyết bao phủ giá băng

Có thứ cỏ cho bò ăn

Tên là *nhẫn nhục* công năng khôn lường

Tạo ra sữa tự dưỡng mật ngọt
Sanh *dè hổ Cam lộ* quý thay !

Phật tánh Chúng sanh muôn loài
Cũng như ví dụ trên đây khác gì.

Bạch **Thế Tôn** ! *Tù bi* giáo dạy
Cỏ *nhẫn nhục* là một hay nhiều ?

Nếu là một, sáng đến chiều
Bò ăn sẽ hết tiêu điêu còn chi,
Nếu là nhiều cớ gì **Phật** nói
Phật tánh của muôn loại đồng nhau.

Như **Phật** nói : Nếu người nào
Cố gắng tu tập dồi trau thường hành
Bát Thánh Đạo viên thành đức hạnh
Thời sẽ thấy **Phật tánh** tận tường.
Lời trên chưa thật nghĩa chơn,
Vì *Bát Thánh Đạo* là đường độc tôn
Nếu là một như cỏ *nhẫn nhục*
Thời lẽ ra có lúc hết thôi.

Nếu *Thánh Đạo* đây hết rồi
Một người tu đắc những người tu sau
Không có phần thế nào đồng có
Như bò ăn hết cỏ buổi chiều.

Thánh Đạo nếu là có nhiều,

Chỗ tu đầy đủ là điều khó khăn,
 Chẳng được gọi đắc phần quả vị
 Hay **Tát Bà Nhã Trí** nghĩa này.

Thiện nam tử ! Ông nghe đây.

Như đường băng thẳng rộng dài thênh thang,
 Mọi người đồng đi trên đường ấy
 Không chướng ngại, chẳng thấy âu lo,
 Giữa đường có những cây to
 Bóng mát bao phủ giúp cho nghỉ dừng,
 Bóng cây này vẫn thường như vậy,
 Chẳng thay đổi, người lấy mang đi.

Đường băng thẳng ví dụ thì
 Cho *Bát Thánh Đạo* thực thi vẹn toàn,
 Bóng mát dụ cho chơn **Phật tánh**
 Chúng sanh đều được có như **Ta**.

Tự như thành lớn bao la
 Chỉ có một cửa vào ra đông người
 Nhưng chẳng thấy bao giờ trở ngại
 Cũng không ai phá hoại, mang đi.
 Như cây cầu vững kiên trì
 Kẻ qua người lại không gì ngại ngăn,
 Cũng không ai rắp tâm phá hoại
 Hoặc có người nhổ lấy mang đi.

Ví như có vị lương y
 Chữa trị đủ chứng bệnh thì hiểm nguy,
 Không ai cầm lương y giỏi đó
 Trị người này lại bỏ người kia.
Thánh Đạo không có phân chia
Phật tánh sanh Chúng cùng là như nhau.

Bạch **Thế Tôn** ! Những điều dẫn dụ
 Theo nghĩa thì chưa đủ thiệt hơn.

Vì người trước ở trên đường
 Luôn làm cản trở thường thường kẻ sau,
 Chẳng thể nói không nào chướng ngại
 Những điều dụ khác lại cũng sai.

Thánh Đạo và **Phật tánh** đây
 Nếu là như vậy cả hai bất đồng.

Lúc một người quyết lòng tu niêm
 Lẽ ra làm thối chuyển người kia.

Thiện nam tử ! Đạo sâu xa.
 Như lời vấn nạn hỏi qua vừa rồi,
 Xét nơi nghĩa chưa thời đúng lý
 Chẳng tương ứng hợp ý **Như Lai**.

Những điều dẫn dụ trên đây
 Là dụ phần ít chỉ bày thế gian,
 Chẳng phải dụ hoàn toàn tất cả

Ông chớ nên để dạ nghi ngờ.

Thiện nam ! Con đường ở đời

Thường có chướng ngại lăm thời chông gai,
So dụ kia với đây khác hẳn
Không có sự bình đẳng được đâu.

Đạo vô lậu đã từ lâu

Tu hành đoạn dứt khổ sâu đeo mang
Chúng sanh được phá tan chướng ngại
Tâm bình đẳng không thấy biệt phân.

Thánh Đạo như vậy toàn chân

Luôn làm lợi ích *liễu nhơn* đời đời
Cho **Phật tánh** mọi loài khai sáng
Mà chẳng làm cơ bản sanh nhơn.

Như ngọn đèn sáng thiêt hơn

Soi rõ đồ vật, thấy đường lối đi.

Thiện nam tử ! Tại vì muôn loại

Đều si mê chấp lấy *vô minh*

Làm nhơn duyên cho nghiệp *hành*

Ít ai bỏ ác về lành sáng soi.

Không thể nói một người tăm tối

Bị *vô minh* sinh khởi làm duyên

Cho *hành* nghiệp sanh nã phiền

Rồi những người khác được yên chăng à ?.

Hoặc vô minh cho là không có,
Hoặc hành nghiệp người đó không sanh ?.

Vì tất cả có vô minh

Làm duyên hành nghiệp tử sinh kéo dài,

Do đây nên **Ta** đây mới nói

Mười hai duyên kết nối không rời

Tất cả Chúng sanh, loài người

Đều là bình đẳng đủ *mười hai duyên*.

Nếu Chúng sanh thường xuyên tu tập

Đạo vô lậu cùng đắc như nhau.

Đồng dứt phiền não trần lao

Không còn mang kiếp chuyển vào **tứ sanh**,

Cùng các cõi bất lành hạ giới

Do nghĩa này nên gọi đẳng bình.

Những người đã chứng chơn minh

Ví dụ **Ta** nói nhận tin hoàn toàn

Nên thấy biết không còn chướng ngại,

Là *Tát Bà Nhã Trí* đã thành.

Thế Tôn ! Tất cả Chúng sanh

Chẳng phải đồng một thân lành hết đâu :

Hoặc thân người, *súc sanh, ngã quỷ*,

Hoặc mang thân *địa ngục* kèm gông,

Những thân sai khác chẳng đồng

Tại sao **Phật tánh** có trong muôn loài
 Là một chặng phải hai đó vậy ?
 Ngưỡng cầu **Phật** chỉ dạy rõ ràng.

Này *Thiện nam tử* ! Bốn ban !
 Có người thâm hiểm ác gian dường nào
 Đem chất độc pha vào trong Sữa
 Sữa chế Lạc nhẫn đến Đề hồ.
 Danh tự dầu biến đổi chặng
 Nhưng chất độc ấy thấm dần mất đâu,
 Đề hồ nếu uống vào phút chốc
 Cũng có thể ngộ độc tử vong,
 Gốc Sữa có độc bên trong
 Dù có chế biến cũng không loại trừ.

Phật tánh của Chúng sanh cũng vậy
 Dầu mang thân thọ thai **năm loài**
 Nhưng thật ra **Phật tánh** này
 Vẫn là duy nhất không thay đổi dời.

17/. THỌ ÂN VÀ THI ÂN.

Bạch **Thế Tôn** ! Trong mười sáu nước
 Có sáu thành rộng lớn bốn bề :
Một là, thành Xá Bà Đề;
Hai là, thành đẹp tên **Bà Chỉ Đa**;
Ba là, **thành Chiêm Bà** danh gọi ;

Bốn, thành cổ tên *Tỳ Xá Ly*;
Năm, *Ba La Nại* thành trì;
Sáu là, *Vương Xá* uy nghi báu đài.
Tại sao đức **Như Lai** lại bỏ
Những thành lớn đáng kể vừa qua
Mà đến thành *Câu Thi Na*
Nhỏ hẹp dân ít xấu xa hoàn toàn
Để an trụ *Niết Bàn* diệt độ ?
Mong **Thế Tôn** giải ngộ chỉ bày.

Này *Thiện nam tử* ! Nghe đây
Ông chẳng nên nói thành này xấu xa,
Câu Thi Na xứng là đệ nhứt
Thành này chưa công đức sâu dày
Vì chõ này từ xưa nay
Chư **Phật**, **Bồ Tát** thường hay nghỉ dừng.
Như nhà của người dân thôn dã
Nếu có Vua ngự giá đến đây
Nên tán thán nhà người này
Là có phước đức Vua rày quang lâm.
Như có người bao năm khổ sở
Mang chứng bệnh nặng, sợ khó qua
May nhờ uống thuốc xấu xa
Bệnh tình dứt hẳn khỏe ra mạnh lành,

Thời phải nêu chân thành khen ngợi
 Thuốc rất hay ích lợi cho đời,
 Chữa lành chứng bệnh của tôi
 Không gì sánh đổi, trọn đời không quên.

Như người đi thuyền trong biển lớn
 Bị thuyền hư những tưởng biệt ly
 May nhờ ôm được tử thi
 Vào bờ an ổn nêu thì vui thay !

Câu Thi Na thành này sự thật
 Là chõ đến Chư **Phật** xưa nay
 Cùng các **Bồ Tát** vãng lai
 Sao Ông lại nói thành này xấu xa.

- *Thiện nam tử* ! Nay **Ta** nhớ lại
 Hằng hà sa kiếp ấy đã qua.

Thời đó có hiệu danh là
Thiện Giác quốc độ Ta bà an khương.

Lúc đó có *Thánh Vương* trị thế
Kiều Thi Ca là họ của Ngài,
 Bảy báu tạo nên lâu đài
 Ngàn con nối nghiệp lâu dài đời sau.

Vị Vua này khởi đầu xây dựng
 Thành trì ấy bền vững trụ yên,
 Ngang dọc mươi hai *do dien*,

Đầy đủ *thất bảo* trang nghiêm điện rồng,
 Có nhiều sông lớn thông ra biển
 Nước trong sạch nhu nhuyễn ngọt ngon :
 Sông **Ni Liên Thiền** khai thông
 Kế đến sông rộng **Y La Bạt Đề**,
Hy Liên Thiền liền kề nối tiếp
 Cùng con sông **Y Sưu Mạc Hoàn**,
Tỳ Bà Xá Na trường giang
 Năm trăm sông nhỏ dọc ngang chạy dài.
 Hai bên bờ hàng cây rậm rạp
 Hoa trái đều phù hợp trổ màu.
 Người thời đó sống rất lâu
 Tuổi thọ vô hạn khó nào tính ra.
Vị Thánh Vương thọ qua trăm tuổi
 Bỗng một hôm xuống khởi lên răng :
 Như lời **Phật** dạy thật chơn
 Tất cả các Pháp thế gian vô thường,
 Nếu Chúng dân theo đường tu tập
Mười pháp lành thời đặng an vui
 Dứt hết khổ não kiếp người
 Không còn tù tội vào nơi ngục đường.
 Nhân dân nghe **Thánh Vương** truyền giảng
Mười pháp tu thọ lanh phụng hành.
 Thuở đó, **Ta** nghe phuơng danh

Của chư đức **Phật** chí thành nguyễn tin
Mười pháp lành vẹn gìn quy ngưỡng
 Và phát tâm vô thượng *Bồ Đề*.
 Khi **Ta** phát tâm nguyện thề
 Từ đó chỉ dạy giác mê cho đời
 Có vô số loài người tinh ngộ
 Nhận *vô thường* là khổ bi ai.
 Do cớ trên nêu hôm nay
Ta ở nơi chỗ thành này xiển dương
 Nói các pháp *vô thường* biến hoại
 Chỉ thân **Phật** tồn tại thường hằng.
Ta nhớ những việc gieo nhân
 Đời trước nêu mới dừng chân nơi này
 Để chuẩn bị chờ ngày *thị tịch*
 Nhập *Niết Bàn* hiển hích uy danh,
 Cũng là muốn đáp ơn lành
 Trong nhiều đời kiếp tại thành này đây
Ta thật hành lành thaytron vẹn
Tâm Bồ đề vun quén trưởng tăng.
 Vì thế nên tuyên bố rằng :
 “*Quyến thuộc Ta đã thọ ân đáp đền*”.
Thiện nam tử ! Hãy nêu nghe rõ
 Thuở Chúng sanh tuổi thọ Hằng sa.

Thời thành này có hiệu là
 Thường gọi **Câu Xá Bạt Đề** đích danh
 Ngang năm mươi *do diên* chiềng rộng
Diêm Phù Đề người sống chật đường.
 Có vị *Chuyển Luân Thánh Vương*
 Hiệu là **Thiện Kiến** đường đường oai nghiêm,
 Có *thất bảo* tinh chuyên ứng dụng
 Ngàn người con trí dũng tài cao,
 Cai trị khắp cả bốn châu
 Thái bình cộng lạc bền lâu sinh tồn.
 Vị Thái tử trưởng tôn ly dục
 Xuất gia tu chứng bức *Bích Chi*.
Thánh Vương thấy qua nhũng gì
 Thái tử *nhẫn nhục* thực thi tu hành
Bích Chi Phật đạt thành liễu ngộ
 Có oai lực đức độ trang nghiêm
Thần thông hy hữu vô biên
 Xuất phàm nhập *Thánh hiển* nhiên khó lường,
 Liền vất bỏ ngôi Vương cao cả
 Như nhổ bỏ nước dãi khạc ra,
 Giả từ thần thiếp xuất gia
 Ẩn tu nơi chốn rừng Ta La này,
 • Tám muôn năm Vua đây tu tập
 Trải “Từ tâm” đến khắp muôn phương,

- Tâm muôn năm chịu nhẫn nhường
“Bi tâm” tu tập yêu thương mọi loài,
- Tâm muôn năm không nài gian khổ
Tu “Hỷ tâm” nguyện độ Chúng dân,
- Tâm muôn năm tu “Xả tâm”
Không còn ái dục, đoạn mầm tham sân.

*Thiện nam tử ! Ông cần nên biết
Rằng Thánh vương **Thiện Kiến** chính là
Tiền kiếp trước thân của **Ta**
Ấn tu tại chốn Ta La rừng này.*

*Trước hay sau **Như Lai** tu tập
Thật hành đúng bốn pháp định này
Cho nên *Pháp thân Như Lai**

Thường, lạc, ngã, tịnh lành thay hằng còn.

*Thiện nam tử ! Để tròn nguyện trước
Nên **Như Lai** dời bước đến đây
Tại thành Câu Thi Na này
Ta La song thọ chờ ngày tịch viễn
Nhập tam muội đại thiền đại định
Lìa thế gian không dính nhiễm trần.*

*Thiện nam tử ! Không nghĩ bàn
Ta nhớ thuở ấy vô vàn kiếp qua
Thành này tên *Ca Tỳ La Vệ**

Có vị vua trị thế hùng cường

Danh hiệu **Bạch Tịnh** Quốc vương

Dạy dân ăn ở hiền lương thuận hòa,

Phu nhân bà *Ma Da* hiền thực

Chỉ sinh một Thái tử Hoàng gia

Đặt tên là Tất Đạt Đa

Khôi ngô tuấn tú tài hoa ai bì.

Lúc Thái tử xuất ly thoát tục

Lìa Vương triều đoạn phúc công hầu,

Chẳng cần học hỏi thầy nào

Tự mình tu tập giồi trau mọi bề

Chứng được đạo *Bồ Đề* vô thượng.

Có hai người đệ tử tên là :

Xá Lợi Phất rất tài ba

Đệ nhứt *trí huệ* Tăng già sáng gương,

Đại Mục Kiền Liên và thị giả

Là **A Nan** cao cả niềm tin.

Đức Thế Tôn ấy quang minh

Trụ rường Song thọ thuyết Kinh **Niết Bàn**.

Lúc đó, **Ta** cũng đang có mặt

Dự Pháp hội đức **Phật** thuyết kinh,

Nghe **Phật** nói các Chúng sinh

Đều có **Phật tánh** chứng minh rõ ràng.

Ta vui mừng mộng vàng tinh thức
 Xua tan sự ngờ vực bấy lâu
 Được bất thối chuyển đạo mầu,
Ta phát nguyện lớn rằng sau khi thành
 Đấng **Như Lai** hiệu danh là một,
 Cha mẹ và cõi nước giống nhau,
 Đệ tử, thị giả trước sau
 Đồng tên, đồng họ chẳng nào khác sai,
 Thuyết pháp độ muôn loài chứng thực,
 Tất cả đồng như đức **Phật** này.
 Do nhơn duyên phát nguyện dày
 Thuở xưa cho đến đời nay không rời,
 Để thực hiện như lời nguyện vậy ...
Câu Thi Na thuyết **Đại Niết Bàn**.

Nay *Thiện nam tử* ! Bốn ban !
 Lúc **Ta** lìa bỏ cung vàng xuất gia
 Đạo vô thượng *Ma Ha* chưa đắc
 Có vị vua tên thật *Tần Bà*
 Sai Sứ thần đến trình qua
 Thưa rằng: Hỡi Thái tử **Tất Đạt Đa**
 Nếu Ngài ở triều ca trị thế
 Làm *Thánh Vương* tôi thê theo Ngài
 Là hàng thần giúp một tay

Xây dựng thế giới ngày ngày âu ca
 Nếu Thái tử xuất gia cầu đạo
 Được vô thượng quả báo **Nhu Lai**,
 Xin trước cung thỉnh đức Ngài
 Đến thành Vương Xá pháp khai độ người
 Và thọ sự *cúng dường* trân trọng
 Với lòng thành nguyện vọng thiết tha.
 Lúc đó, **Ta** chẳng nói ra
 Nhận lời thỉnh của *Tân Bà Ta La*.

18/. GIÁO HÓA LỤC SƯ NGOẠI ĐẠO.

Thiện nam tử ! Để Ta kể lại
 Các Ông nên nhẫn耐 nghe qua.
 Khi **Ta** thành tựu **Phật Đà**
 Bèn đi về nước *Kiệt Xà* ngang qua
Y Liên Thiền sông kia dừng bước
 Có một nhà đạo *Bà La Môn*
 Họ **Ca Diếp** danh tiếng đồn
 Năm trăm đệ tử cùng ông nguyện cầu
 Đạo vô thượng sớm mau chứng đắc
 Lòng từ bi nên **Phật** pháp khai.
Ca Diếp đó nói như vầy ...
 Kính thưa đức **Phật** mong Ngài cảm thông
 Thân tôi đã lưng còng gối mỏi

Một trăm hai mươi tuổi quá già

Dân trong nước *Ma Già Đà*

Và cùng vua họ *Tần Bà Ta La*,

Đều cho rằng tôi là chứng đắc

A La Hán quả thật không sai.

Nếu tôi ở trước mặt Ngài

Mà nghe thuyết pháp việc này khó coi

Thời tất cả mọi người vấn hỏi

Sẽ nghi ngờ; Ôi ! Khổ thân này.

Cúi mong **Cù Đàm** đức Ngài

Mau đi chở khác chở rày ở đây.

Như vua dân ai ai cũng biết

Công đức **Phật** vốn thiệt hơn tôi,

Chắc chắn mọi người xa rời

Chúng tôi sẽ mất ở nơi cúng dường.

Nghe qua **Ta** xót thương họ thiệt

Liền đáp rằng: **Ca Diếp Ma Ha** !

Nếu Ông chẳng tôn trọng **Ta**,

Chẳng thích **Ta** ở lại nhà của Ông,

Xin Ông hãy rộng lòng hoan hỷ

Cho **Ta** đây tạm nghỉ qua đêm

Sáng mai **Ta** sẽ đi liền

Cảm ơn vì đã làm phiền đến Ông.

Ca Diếp nói : Tôi không ý xấu.

Thưa **Cù Đàm** xin thấu hiểu cho

Trong lòng tôi rất đắn đo

Ngặt vì chõ ở cửa tôi hiện giờ

Có con rồng rất to độc ác

Sợ rằng nó hại chết **Cù Đàm**.

Ta nói : **Ca Diếp** an tâm !

Độc trong các độc nhiều phần xấu xa

Nhưng cũng không bằng ba thứ độc

Tham, sân, si **Ta** lọc sạch rồi,

Tất cả thứ độc trên đời

Ta đều chẳng sợ Ông thời an tâm.

Ca Diếp lại bạch rằng với **Phật** :

Nếu **Cù Đàm** sự thật có gan

Thời xin mời đến *đạo tràng*

Ngủ lại chờ sáng lên đàng chẵng sao.

Ta đợi lúc canh thâu quyền biến

Vì **Ca Diếp** thị hiện pháp mầu

Mười tám thân biển cao sâu

Làm cho rồng độc cúi đầu kinh tâm.

Ca Diếp cùng năm trăm đệ tử

Thấy *thần thông* thâu phục độc long

Còn nghe **Ta** thuyết pháp Không

Vô sanh chứng quả liễu thông *chơn thường*.

Hai người em cao cường *chú thuật*

Của **Ca Diếp** là bậc trí thông :

Già Da Ca Diếp cùng đồng

Năm trăm đệ tử được ông vỗ về,

Người thứ hai **Na Đề Ca Diếp**

Nghe **Như Lai** pháp thuyết *Khổ*, *Không*

Năm trăm đệ tử hai ông

Đắc *A La Hán* quả đồng vô sanh.

Lúc bấy giờ, trong thành *Vương Xá*

Hàng *Lục sư* cũng đã nghe qua

Sanh lòng thâm độc gian tà

Tìm đủ mọi cách ngăn **Ta** vào thành.

Ta quyết chí không đành lùi bước

Đã nhận lời nguyện ước trước đây

Nguyên đem *Chánh pháp* hoằng khai

Độ đời dù lấm chông gai há màng.

Giữa đường gặp vua, quan, quyền thuộc

Trăm ngàn người đón rước **Như Lai**.

Thành *Vương Xá* thật lành thay !

Khai nguồn *Cam lô* gái trai hưởng nhờ.

Vì đại Chúng khai cơ **Phật Pháp**

Vì *nhơn duyên* phù hợp thuyết tuyên.

Tám muôn sáu ngàn chư Thiên
 Ở cõi *Dục giới* xin nguyễn phát tâm
 Đạo vô thượng diệu thâm cầu đắc
 Quả *Bồ đề* chư **Phật** đương lai.

Mười hai muôn người thành này
 Đi theo vua Thánh *Tần Bà Ta La*
 Đều được chứng *Tu Đà Hoàn* quả
 Vô lượng Chúng nhẫn dạ tu hành.

Sau khi **Như Lai** vào thành
 Độ **Xá Lợi Phất** xứng danh trí hiền,
 Và **Đại Mục Kiền Liên** cùng với
 Hai trăm năm mươi đệ tử đây,
 Đều khiến giác ngộ từ nay
 Bỏ tâm ngoại đạo theo thầy xuất gia
 Thành *Vương Xá* nhà nhà thức tỉnh,
Ta nhận sự tôn kính *cúng dường*
Tần Bà Ta La Quốc vương
 Nghe pháp **Ta** dạy làm gương dân lành.

Lúc bấy giờ, nơi thành *Xá Vệ*
 Có một vị trưởng giả tuổi già
 Người thường gọi *Tu Đạt Đa*
 Nhơn việc hỏi vợ cho là con trai
 Nên đi đến thành này *Vương Xá*

Ngụ tạm nhờ trưởng giả **Sằn Đà**.

Giữa đêm truyền bảo nội gia
Sớm mau quét dọn cửa nhà sạch trơn
Cùng sắm sửa hoa hương tinh khiết
Những thức ăn ngon tuyệt nhứt trần.

Ông Tu Đạt Đا nghĩ rằng :

Nhà này thết đãi vị ân nhân nào,
Hoặc vua, quan công hầu nào vậy
Hay có lẽ gả cưới trong gia ?
Ông đem ý nghĩ vừa qua
Mà hỏi trưởng giả **SẰN ĐÀ** bày phân.
Nên mới biết được rằng sự thật
Sáng ngày, nhà thỉnh **Phật** phó trai.

Ông Tu Đạt Đa lạ thay !

Nghe đến danh hiệu **Như Lai Phật Đà**,
Khắp thân mình nổi da rợn óc
Liền hỏi rằng nghĩa **Phật** là sao ?.

Trưởng giả **SẰN ĐÀ** cúi đầu
Rằng : Ông chẳng biết thế nào **Phật** ư ?
Tại Quốc thành *Ca Tỳ La Vệ*
Có Thái tử xuất thế **Thích Ca**
Họ **Cù Đàm, Tất Đạt Đa**,
Phụ vương *Bạch Tịnh*, mẹ là *Ma Da*.

Lúc Thái tử sinh ra đĩnh đặc,
 Vua cha mời hết các Tiên gia
 Mọi người xem tướng phán ra
 Quyết định Thái tử xứng là *Thánh vương*.
 Khi lớn lên tầm phương cầu đạo
 Lìa Hoàng cung khoác áo *Tăng già*,
 Không thầy chứng ngộ *Ma Ha*
 Vô thượng liễu chứng **Phật Đà Như Lai**,
 Tham, sân, si đoạn rày ái dục,
 Tâm thường trụ, *Lưỡng túc* đủ đầy,
 Chẳng sanh, chẳng diệt cả hai
 Không còn lo sợ, hằng ngày du phƯƠng.
 Đối Chúng sanh yêu thương bình đẳng
 Như cha mẹ lo lắng con mình
 Dầu cao quý hơn Chúng sinh
 Ngài không kiêu mạn, tự tin hòa đồng.
 Đối với người có lòng kính mến
 Cũng như người ganh ghét hại Ngài
 Tâm không phân biệt với ai
 Hèn sang, ngu trí, gái trai, trẻ già.
 Trí huệ Ngài thật là thông suốt
 Thấu các Pháp không chướng ngại gì,
 Đủ mười trí lực phát huy
Bốn vô sở úy, đại bi, đại từ,

Tứ Niệm Xứ dứt trừ phàm tánh

Do đây đủ đức hạnh sâu dày

Nên hiệu là **Phật Như Lai**

Trời, người tôn kính không ai bằng Ngài.

Vì sáng này **Như Lai**, Tăng chúng

Đến nhà tôi thọ cúng phó trai

Nên đây bận rộn suốt ngày

Không rảnh tiếp đãi mong ngài thứ tha.

Nghe qua *Tu Đạt Đa* vui nói :

Lành thay ! Không phải lỗi ở Ngài.

Thưa Trưởng giả ! Đức **Phật** này

Thật là xứng đáng muôn loài sùng tôn,

Cho tôi hỏi hiện nay **Phật** ngự

Tại nơi đâu ? Xin hãy chỉ đường.

Sằn Đà thủ lễ kính nhường :

“Hiện giờ **Phật** ngự tại vườn *Trúc Lâm*

Thành *Vương Xá* dời chân mau đến

Chúc lành duyên diện kiến **Phật Đà**”.

Lúc đó, Ông *Tu Đạt Đa*

Nhứt tâm nghĩ tưởng đến **Ta** thật lòng

Phật tu tạo đức công vi diệu

Vì cứu đời cam chịu gian nan.

Bỗng nhiên có ánh hào quang

Như thế buổi sáng chói chan vầng hồng.

Nương ánh sáng nên ông chẳng sợ

Đến cửa thành xoay trở khổ a !

Do thần lực của **Phật Đà**

Cửa thành tự nó mở ra hồi nào.

Ra khỏi thành ông vào ngôi miếu

Chỗ thờ Trời dâng lễ cúng dường.

Lúc đó, bóng tối bên đường

Trở lại như cũ lạ thường làm sao !

Ông sanh lòng xiết bao ủ rủ

Muốn trở về nhà ngủ yên thân.

Trên cửa thành có Thiện Thần

Bảo ông *Tu Đạt Đa* rằng sau đây:

Nếu đến chỗ **Như Lai** thì được

Nhiều lợi ích hưởng phước lành nhân.

Ông *Tu Đạt Đa* thưa rằng :

Kính bạch các vị Thiện Thần phân qua.

Như thế nào gọi là lợi ích

Hưởng phước lành giải thích rõ đây ?

Thiện Thần đáp trả lời ngay :

Này Ông Trưởng giả ! Nghe đây đôi lời.

Giả sử có một người bá hộ

Đem trăm xe châu báu bạc vàng

Cùng voi, ngựa cả bầy đàn,
 Mỹ nữ xinh đẹp, khang trang cửa nhà,
 Mâm vàng đựng toàn là lúa bạc,
 Mâm bạc đựng toàn hạt lúa vàng,
 Mỗi thứ một trăm xe mang
 Tất cả thứ đó đem ban một người,
 Rồi lần lượt nhân thời số rộng
 Bố thí cho sự sống khắp trền.
 Công đức như vậy chẳng bằng
 Có người phát nguyện một chân bước này
 Đến nơi chỗ **Như Lai** đánh lẽ
 Đặng lợi ích không thể bàn thay !
 Trưởng giả hỏi : Ngài là ai ?.
 Hỡi này Trưởng giả ! Tôi đây chính là
Thắng Tướng Bà La Môn có nhở,
 Là bạn cũ thuở trước của ông.
 Lúc còn sống, tôi một lòng
 Kính **Xá Lợi Phất** gieo trồng thiện duyên
 Và **Đại Mục Kiền Liên** Trưởng lão
 Luôn hết lòng chu đáo *cúng dường*,
 Do đó, sanh lên *Thiên đường*
 Làm vị Thái tử phước dường tăng hơn
 Con của vị *Thiên vương* đệ nhứt

Tỳ Sa Môn qui **Phật** tu hành,
 Nay có bốn phận giữ thành
 Hộ trì bá tánh dân lành bình yên.
 Chỉ cung kính *Thánh hiền* như vậy
 Mà tôi còn thọ lấy thân trời
 Tốt đẹp hơn hẳn loài người
 Huống là gặp **Phật** một thời quy y
 Công đức này không gì so sánh
 Thật xứng là *Thánh hạnh* sâu xa.

 Nghe xong ông *Tu Đạt Đا*
 Thẳng đường đi đến rừng già *Trúc Lâm*,
 Từ xa thấy *Pháp thân* của **Phật**
 Đi kinh hành chiếu rực màu vàng,
Tu Đạt Đa lòng hân hoan
 Quỳ xuống đánh lẽ dưới chân **Phật Đà**.

Ta vì *Tu Đạt Đa* thuyết pháp
 Ông liền chứng quả *Tu Đà Hoàn*.

 Sau đó thỉnh **Phật** quang lâm
 Đến thành Xá Vệ pháp ban mọi người.

Đức **Phật** hỏi : “Tại nơi Xá Vệ
 Nước của ông có Tịnh Xá chăng ?
 Có thể dung nạp chư Tăng
 Thiện nam, tín nữ xa gần rất đông”.

Tu Đạt Đa một lòng trình **Phật** :

“**Nếu Như Lai** sự thật xót thương

Khả hứa, tôi nguyện lo lưỡng

Về nước xây dựng *Thiền đường* chóng nhanh.

Ông cũng lại chân thành bạch **Phật**

Tôi chưa hiểu cách thức thế nào

Kiến trúc Tịnh Xá ra sao

Mong **Phật** cử một vị nào tài ba.

Đến Xá Vệ chỉ qua mọi lẽ

Chắc hoàn thành Tịnh Xá nay mai”.

Bấy giờ, đức **Phật** liền sai

Ngài Xá Lợi Phất

đủ tài thông minh

Theo Trưởng giả qua *thành Xá Vệ*

Để chỉ bày thiết kế lớp lang.

Về đến Xá Vệ nghỉ an

Trưởng giả *Tu Đạt* vội vàng thỉnh qua

Ngài Xá Lợi chọn ra khu đất

Lập Tịnh Xá xứng đáng hiệu danh.

Xá Lợi Phất liền dạo quanh

Thấy khu vườn tốt cây xanh ngút ngàn

Ông hoan hỷ hoàn toàn ưng dạ

Chỗ này lập Tịnh Xá lành thay !

Hỏi ra mới biết đất này

Của vị **Thái tử** con ngài Quốc vương,
 Hiệu **Kỳ Đà** oai cường lâm liệt
 Thật xứng trang tuấn kiệt Hoàng gia.
 Nghe vậy, ông *Tu Đạt Đa*
 Quyết vào cung điện thưa qua Tử Hoàng.
 “Xin Thái tử bố ban ân điển
 Giúp cho tôi tròn nguyện ước này,
 Xin nhường khu vườn của ngài
 Để lập Tịnh Xá lợi thay nước nhà.
 Thỉnh đức **Phật Thích Ca** thường trú
 Thuyết *Chánh pháp* giác ngộ nhơn dân”.

Thái tử Kỳ Đà đáp rằng :

“Này ông Trưởng giả nói nǎng lừa lời
 Tôi đây là con trời giàu có
 Đâu phải người nghèo khó bán vườn.
 Thấy ông, ta cũng đáng thương
 Nếu đem vàng lót hết vườn của ta
 Được như vậy may ra đổi lấy
 Đất về ông, vàng ấy về ta”.

Nghe qua ông *Tu Đạt Đa*
 Trong lòng mừng rõ rất là hân hoan.
 Như đúng lời Tử Hoàng đã hứa
 Khu vườn đó vài bữa về tôi,
 Còn Thái tử lấy vàng thôi

Cả hai được lợi, lòng tôi vui mừng.

Ta nào nói bán vườn ông vậy,
Chưa lót vàng đồi lấy đất ta.

Ông Tu Đạt Đa trình qua :
Kính thưa Thái tử dĩ hòa cho an.

Không bằng lòng trình **Quan đoán sự**
Để giải quyết Thái tử đúng chăng ?.

Quan đoán sự phán xét rằng :
Y theo lời nói luận phần đúng, sai
Của Thái tử và người Trưởng giả
Sự giao ước đã quá rõ ràng
Thái tử chắc chắn nhận vàng,
Vườn thuộc Trưởng giả, Pháp quan định rồi.

Tu Đạt Đa điêu voi lẩn ngựa
Mau chuẩn bị đặng chở vàng ròng,
Trong một ngày lót gần xong
Chỉ còn khoảnh nhỏ năm trăm bước đường.

Thái tử nói : “Thấy thương ông quá !
Nếu hối hận mau trả lại vườn”.

Trưởng giả cũng chẳng nhún nhường:
“Tôi không hối hận, tôi đương nghĩ tìm
Kho vàng nào lấy thêm để lót

Khoảng đất nhỏ còn sót lại đây”.

Thái tử nghĩ rằng : Người này
 Là bậc tôn quý hiện nay trong đời
 Đáng *Pháp Vương* độ đời sự thiệt
 Khiến Trưởng giả không tiếc bạc vàng.
 Suy nghĩ thông, Thái Tử Hoàng
 Bảo mau dừng lại chở vàng nữa chi,
 Tôi xin hiến hết thì khu đất
 Và tự mình xây cất cửa lầu,
 Để **Phật** có chỗ ra vào
 Góp chút công đức vui cầu phước duyên.

Sau đó Thái tử liền xây dựng
 Cửa ngõ lầu để **Phật** vào ra.
 Bấy giờ, ông *Tu Đạt Đa*
 Nội trong thất nhựt xây ba trăm phòng,
 Sáu mươi ba tòa thiền tu tập
 Cùng với nhà phù hợp Hạ, Đông
 Nói chung mọi việc đều xong
 Dưới trên đẹp dạ thỏa lòng hoài mong.
 Trời hừng sáng vầng hồng vừa lố
 Ông Trưởng giả tỏ ngộ quy y
 Tay bưng lư hương phục quỳ
 Hướng *thành Vương Xá* từ bi khẩn cầu :

Ngũa mong **Phật** nhận thâu Tịnh Xá

Mãi trụ thường giáo hóa nhơn loài.

Lúc đó, **Thế Tôn Như Lai**

Ở thành Vương Xá biết ngay tâm nguyễn

Của Trưởng giả lòng thiền khẩn thiết,

Cùng đại Chúng **Phật** quyết đến nơi

Nước Xá Vệ giáo hóa đời

Ban rải *Cam lộ* trời, người gần xa.

Bấy giờ, *Tu Đạt Đa* Trưởng giả

Ngài đem hết tất cả tòa nhà

Đã xây dựng mấy tháng qua

Cúng đường phụng thí **Phật Đà** chứng minh.

Phật nhận lấy chân tình Trưởng giả

Tạm dừng chân *Tịnh Xá Kỳ Hoàn*.

Lúc đó, *Lục sư* các bang

Sanh lòng đố kỵ tính bàn kế ra.

Vào yết kiến vua *Ba Tư Nặc*

Trình tấu điều bịa đặt dối gian :

“Tâu Đại Vương ! Đáng minh quang.

Đất nước vua trị bình an thái hòa,

Đáng cho người xuất gia thanh tịnh

Nên chúng tôi quyết định đến đây.

Đại vương là bức đức tài

Ngăn trừ giặc dữ, dẹp loài tà gian.

Nay có vị **Cù Đàm** tuổi nhỏ

Học lực kém chẳng có tài chi,

Đạo thuật cũng không ra gì,

Nay đến trú ngũ thành trì nước ta,

Dùng yêu mị tà ma dụ dỗ

Để gạt lưỡng làm khổ muôn dân.

Ông ta giảng thuyết nói rằng :

Các pháp trần thế có chẳng ... *Vô thường*,

Là *Không*, là con đường đau khổ,

Là *Vô ngã*, là chõ *Sanh già*,

Không *Tác giả* của cái ta,

Cũng không *Thợ giả* đều là *huyền* thôi.

Trong kinh đạo chúng tôi có nói

Rằng nếu như qua khỏi ngàn năm

Có một người xuất hiện trần

Dùng yêu mị thuật gạt dân khổ nàn :

Lời trên đây rõ ràng ứng chỉ

Là *Sa Môn* đích thị **Cù Đàm**.

Cúi mong Đại vương truyền loan

Cho phép tất cả các hàng *Lục sư*

Cùng **Cù Đàm** bấy chừ đổi chất

Để so sánh *đạo lực* mỗi người.

Nếu **Cù Đàm** hơn chúng tôi

Chúng tôi quy thuận về nơi **Cù Đàm**.
 Nếu chúng tôi hoàn toàn hơn hẳn
 Thời **Cù Đàm** quy thuận chúng tôi”.

Vua bảo : “Này các ông ơi !
 Đều là *Đại Đức* sống đời nhàn thanh
 Có phương pháp tu hành chơn thiêt
 Cũng có chỗ riêng biệt khác nhau.
 Chắc đức **Phật** biết thế nào
 Không làm cản trở đạo mầu các ông”.

Lục đạo sư đồng lòng tấu rỗi :
 “Tâu Đại Vương ! Ngặt nỗi **Cù Đàm**
 Đối với chúng tôi rõ ràng
 Có nhiều bất lợi trên đàng tu thân,
 Dùng ảo thuật cho rằng *Pháp độ*
 Cốt gạt lưỡng dụ dỗ nhơn dân,
 Làm cho quần chúng xa gần
 Quy phục theo họ chẳng phân chánh, tà.
 Xin Đại vương ban ra sắc lệnh
 Theo lẽ công cho phép chúng tôi
 Cùng ông **Cù Đàm** mỗi người
 So sánh *đạo lực* ai thời hơn ai”.

Nhà Vua bảo : “Hỡi này chư vị
 Sao lại đòi đấu trí thí tài !

Các ông chưa kiến **Như Lai**

*Thần thông quảng đại ít ai so bì,
Sợ các ông một khi thất bại
Làm nhơ danh đạo phái của mình”.*

Đại vương ! Sao quá tự tin
Hay là mắc bẫy phép linh **Cù Đàm**.
Mong Đại vương bình tâm xét kỹ
Chấp thuận lời Lục vị chúng tôi.

Nhà vua nói : Thôi được rồi !
Ta nay chấp thuận theo lời các ông.
Lục ngoại sư hết lòng khẩu tạ
Cảm ơn vua tất cả lui chớn.

Vua *Ba Tư Nặc* lên đường
Đến chỗ **Phật** ngự kính nhường thưa qua :
“Bạch **Thế Tôn** ! Thứ tha hoan hỷ.
Vừa rồi có *Lục vị ngoại sư*
Yêu cầu tôi chớ chối từ
Cho phép chất vấn đức **Như Lai** Ngài.
So *đạo lực* xem ai cao cả
Mong **Phật** thương hỷ xả lỗi này”.

Phật nói : “Lành thay ! Lành thay !
Đại vương chớ có bi ai buồn rầu

Chỉ có điều không lâu sau đó
Phải tạo nhiều Tịnh Xá dựng xây.

Vì nếu Ta cùng họ đây
So sánh *đạo lực* hiện bày *thần thông*,
Thời trong Chúng họ đồng quy phục
Theo **Như Lai** ly dục xuất gia
Tịnh Xá Kỳ Hoàn thật ra
Không đủ dung nạp, *Tăng già* rất đông”.

Lúc đó, **Phật** vì muốn *điều phục*
Các *Lục sư* thiểu phúc này đây,
Nên nội trong mười lăm ngày
Như Lai thị hiện đủ đầy thần thông.

Vô lượng Chúng khắp trong thế giới
Do đây mà tâm khởi *Bồ Đề*.

Vô lượng Chúng sanh lìa mê
Quy tín *Tam Bảo* cầu về pháp Ta.

Đồ Chúng của sáu nhà *ngoại đạo*
Bỏ tà kiến, khoác áo Cà sa.

Vô lượng Chúng sanh thấy qua
Được đạo bất thối rất là uyên thâm.

Vô lượng Chúng tu tâm *tịch tĩnh*
Đà La Ni, *Chánh định* liễu viễn
Và có Chúng sanh vô biên

Chứng **Dự Lưu quả**, đắc thiền *Ma Ha.*

Lúc bấy giờ, Sáu nhà ngoại đạo

Đều hổ thẹn đôn đáo chạy qua

Nương náo thành *Bà Chỉ Đa*

Đợi thời thuyết giáo ngoại tà truyền lan.

Đánh đổ xong các hàng ngoại giới

Phật an cư *Đạo Lợi Thiên* tòa

Nơi cây *Ba Lợi Chất Đa*

Vì mẹ thuyết pháp là bà *Ma Da.*

Hay tin đó, Sáu nhà ngoại đạo

Quá mừng như được tháo cùi lồng,

Chia nhau đi khắp núi sông

Truyền rao giảng thuyết đầy lòng ác gian.

Răng : Nay thật hân hoan hữu hạnh

Nhà ảo thuật xa lánh thế gian

Cù Đàm đã mất hoàn toàn

Không ai dìu dắt một đàn ngu Tăng.

Họ khuyến dụ người dân lương thiện

Tin theo lời ngụy biện vạy tà.

Quốc vương *Tần Bà Ta La,*

Vua *Ba Tư Nặc, Tăng già* bốn ban

Đồng thỉnh cầu các hàng Trưởng lão

Đại diện là đức **Mục Kiền Liên** :

“Nay *Diêm Phù Đê* không yên
Tà kiến quá thạnh, nǎo phiền quốc dân
 Đi vào chõ tối tăm mê muội,
 Thật đáng thương cho cõi trần đời.”

Mong *Đại Đức* lên cung trời
 Đảnh lẽ Tôn **Phật** thay lời chúng tôi :

Như con nghé xa rời sữa mẹ
 Chắc không lâu nó sẽ chết thôi,
 Chúng tôi tất cả mọi người
 Cũng như con nghé đồng thời khác chi.

Ngưỡng mong Đức Từ bi thương xót
 Vì Chúng sanh quay gót trở về
 Cứu độ cõi *Diêm Phù Đê*
 Khỏi vòng **ma đạo** bốn bề được yên.

Trưởng lão **Mục Kiền Liên** hứa khả
 Mong mọi người chớ quá bi ai.

Trong khoảng co duỗi cánh tay
 Của Đại Lực sỹ, đức Ngài đến nơi
 Chốn *Phạm Thiên*, Cung trời *Đạo Lợi*
 Ngài lẽ phép tha với **Phật** rằng :

“**Thế Tôn** ! Có biết cho chăng !
Tứ Chúng ở cõi phàm trần lo âu
 Đều khao khát mong cầu thấy **Phật**

Và được nghe **Phật** thuyết pháp hoa.

Như vua *Tân Bà Ta La*,

Vua *Ba Tư Nặc*, *Tăng già* bốn ban ...

Bây giờ, họ hiện đang cầu khẩn

Đức **Thế Tôn** sớm đặng quay về.

Hiện nay cõi *Diêm Phù Đề*

Chúng sanh nhơn loại u mê dãy đầy

Theo *tà kiến* lầm sai lạc lỗi

Như đi trong bóng tối không đèn

Thật đáng thương xót dân hèn,

Như con nghé nọ mới bèn sanh ra

Không sữa mẹ chắc là phải chết

Chúng tôi đây không biết làm gì.

Ngưỡng trông nhờ Đức *Tử Bi*

Đoái thương bách tính hồi quy Ta bà ”.

Đức **Thế Tôn** nghe qua trong đục

Bảo Trưởng lão **Đại Mục Kiền Liên** :

Ông mau trở về dương miền

Khuyên các bộ Chúng, Tăng thiền nghe đây :

Sau bảy ngày **Như Lai** trở lại

Đúng y lời chẳng có vọng sai.

Vì Sáu nhà ngoại đạo này

Ta đây sẽ đến thành *Bà Chi Đa*.

Đúng bảy ngày **Phật Đà Úng Cúng**
 Cùng *Đế Thích*, chư Chúng *Phạm Thiên*
 Chẳng nhọc lòng giáng hạ miền
Bà Chỉ Đa đến y nguyên không sai.
 Bấy giờ, đức **Như Lai** tuyên thuyết :
 Răng : Chỉ trong **Phật pháp Thể Tôn**
 Mới là thiệt có *Sa Môn*
 Nhẫn cho đến *Bà La Môn* cùng đồng.
 Tất cả Pháp vốn không có ngã,
 Là *vô thường* tất cả đổi thay,
 Niết Bàn tịch tịnh xưa nay
 Rời những lõi ác trong ngoài chơn thanh.
 Nếu nói giáo pháp khác cũng có
 Là *Sa Môn* và *Bà La Môn*,
 Có *thường*, có *ngã* thật chơn,
Niết Bàn tịch tịnh là đường vô sanh
 Lời nói đó không rành sự thật
 Do đây còn vật chất tiếc thương.

 Khi đức **Thể Tôn** tuyên dương
 Những lời trên vậy khôn lường vô biên
 Chúng sanh phát tâm nguyên tin tưởng
 Đạo *Bồ đề* vô thượng tu cầu.

 Sáu nhà ngoại đạo bảo nhau :

Rằng : “Trong giáo pháp từ lâu đạo mình
 Nếu không có *Sa Môn* đạo quả
Bà La Môn hành giả .v.v...
 Tại sao lại được Chúng nhân
Cúng đường như thế, giả chân khó lường”.

Bấy giờ, họ tìm phương ẩn sĩ
 Họp đồ Chúng đến *Tỳ Xá Ly*.

Thời gian sau Đức *Tử Bi*
Thế Tôn cũng đến *thành Tỳ Xá Ly*.
 Dừng bước ngọc tại thì rừng nọ
Am La thọ hoa trổ đầy cây.

Hay tin *Thiện Thệ Nhu Lai*
 Đường xa tạm trú rừng này nghỉ chớn,
 Nàng **Am La** tên thường mẹ đặt
 Muốn đến viếng đức **Phật Nhu Lai**.

Lúc đó, **Phật** dạy các Ngài
Tỳ kheo ghi nhớ lời *Thầy* hôm nay :
 “Các ông phải hăng ngày quán sát
 - *Tứ Niệm Xứ* thấu đạt hoàn toàn,
 - Khéo tu *trí huệ* mở mang
 - Thực hành *tinh tấn* trên đàng tu thân,
 Chớ *phóng dật* tham ăn mê ngủ

Rồi đánh mất tự chủ tinh thần.

- Như thế nào là gọi rằng :

Quán *Tứ Niệm Xứ* thật chân giải bày ?

Thầy *Tỳ kheo* hằng ngày quan sát
Trong **Thân** này chẳng thấy *ngã* mà,
Chẳng thấy *ngã* sở của ta.

Quán sát tường tận ngoài ra thân này

Đều chẳng thấy có *ngã*, *ngã* sở
Cả trong thân lẫn ở ngoại thân.

Kế quan sát **Thọ** rồi **Tâm**

Và **Pháp** cũng vậy, không lầm, không sai.

Đây gọi là vị này quan sát
Tứ Niệm Xứ giải thoát diệt sanh.

- Thế nào gọi là tu hành

Trí huệ sáng suốt tinh anh rạng ngời ?

Nếu có vị *Tỳ kheo khất sĩ*
Thấy *Tứ đế* chơn lý rõ ràng
Khổ, Tập, Diệt, Đạo hoàn toàn

Gọi là tu tập mở mang trí mâu.

- Thế nào là tâm không *phóng dật* ?

Nếu có người **niệm Phật, Pháp, Tăng,**
Niệm giới, niệm xả chuyên cần,

Niệm thiện hàng phục lục căn về lành.

Đây gọi là tu hành *tinh tấn*,
Không *phóng dật* mới thăng vọng tà.”

Lúc đó, có nàng Am La
Tiến đến đảnh lễ **Phật Đà Thế Tôn**,
Đi nhiễu quanh ba vòng thân **Phật**
Rồi ngồi qua thứ bậc quần tha.

Đức Phật vì nàng Am La
Giảng thuyết *đạo lý* rất là cao siêu
Nàng Am La hiểu điều **Phật** dạy
Liền *phát tâm* nhẫn nại tu hành
Cầu đạo *Vô thương* viên thành
Chóng ra *Tam giới* tử sanh *luân hồi*.

Bấy giờ, ở nơi *thành Tỳ Xá*
Có năm trăm **Lê Xà Tử** này
Đồng đến lễ đức **Như Lai**
Nhiễu quanh thân **Phật**, các ngài ngồi yên.

Phật xét thấy *nhơn duyên* đã đến
Vì Xà Tử tuyên thuyết lời rằng :
“Này hỡi tất cả thiện nhân !
Các ông có biết nguyên nhân thế nào.
Luận về người đào sâu *phóng dật*
Mà tự mình đánh mất tương lai.
Có năm kết quả dưới đây:

- *Một là*, chẳngặng tiền tài tự do;
 - *Hai*, tiếng xấu làm cho cản bước;
 - *Ba*, chẳng có tạo phước tích lành;
 - *Bốn là*, ưa thích ghét ghen
Thấy bốn bộ Chúng tu hành siêng năng;
 - *Năm*, đến lúc mang căn đã tuyệt
Khó sinh về nơi cõi chư Thiên.
- Nếu các ông đây thường siêng
Dứt tâm *phóng dật* não phiền chẳng sah
Có thể đắc pháp lành thế tục
Và xuất thế mọi lúc, mọi nơi.

Như những ai trong cõi đời
Muốn đạo vô thượng *Bồ đề* viên thông
Phải siêng năng giữ lòng thanh tịnh
Chẳng *phóng dật* quyết định đạt thành.

- Luận về *phóng dật* phân rành
- Mười ba *quả báo* bất lành sau đây :
- *Một là*, thích lợi tài lạm dụng;
 - *Hai là*, thích kiện tụng hơn thua,
 Nói lời vô bổ a dua,
Tạo gây thù nghịch thường mua chuốc sầu;
 - *Ba*, thường thích nằm lâu, ngủ rướn;
 - *Bốn là*, thích bàn luận việc đời;

- *Năm là*, thích gần gũi người
Gian dối, mưu mẹo lầm lời thị phi;
- *Sáu là*, chẳng thích nghi giới hạnh
Thường biếng lười tâm tánh ngu si;
- *Bảy*, bị người khác khinh khi
Cũng chẳng hổ thiện, sân si chất chồng;
- *Tám*, mặc dầu cố công học hỏi
Liền quên mất chẳng nhớ nghĩa Kinh;
- *Chín*, không quán xét lỗi mình
Ít khi kiểm điểm nhận nhìn sự sai;
- *Mười*, ưa thích tối ngày sắc dục
Chẳng thể nào điều phục các căn;
- *Mười một*, miệng lưỡi tham ăn
Tâm không biết đủ ngừa ngăn dục lòng;
- *Mười hai*, chẳng thích nơi vắng vẻ
Tập tu thiền trí huệ mở khai;
- *Mười ba*, chỗ thấy biết đây
Không hề chơn chánh lầm sai vô cùng.

Này các ông ! Nói chung phải rõ

Người phóng dật dầu có ở gần

Chư Phật và các *Thánh nhân*

Nhưng không hòa hợp muôn phần cách xa.

Bấy giờ, các ông *Lê Xà Tử*

Đồng chắp tay lễ **Phật** bạch trình :

“Chúng tôi tự quán xét mình
 Là người *phóng dật* dục tình đa đoan.
 Nếu chúng tôi tâm không *phóng dật*
 Đấng **Thế Tôn** là bậc *Pháp Vương*
 Sẽ hiện thân cõi thế thường
 Dắt dùu, dạy bảo chỉ đường chúng tôi.”

Lúc đó, đồng ở trong đại hội
 Có một người đạo *Bà La Môn*
 Tên là **Vô Thắng** Trưởng tôn
 Bảo Lê Xa Tử, các ông : “Phải rồi !
 Thật quả đúng như lời vừa nói
 Do các ông tạo lối sa đà.
 Như vua *Tần Bà Ta La*
 Được nhiều lợi ích rất là lớn lao,
 Đức **Thế Tôn** nỡ nào từ chối
 Thường xuất hiện nơi cõi nước ngài.
 Như trong ao lớn bùn lầy
 Mọc hoa Sen đẹp lành thay vô cùng,
 Dầu mọc trong ao bùn dơ bẩn
 Nhưng bùn dơ chẳng lấm nhụy hoa.

Đức **Phật** cũng như vậy mà
 Dầu xuất hiện chốn Ta bà nhơn gian

Chẳng hề bị Sáu đường ngăn trở
Tâm đại từ đua nở muôn phương.

Chư **Phật** vì lòng bi thương
Xuống thế độ Chúng chỉ đường Tây Phương
Nào hệ lụy nhiễm vương *ngũ trược*
Pháp thế gian trói buộc được Ngài.

Các ông tự mê đắm say
Ngũ dục luyến ái đêm ngày chẳng buông,
Không biết gần *Pháp Vương* học đạo
Sớm thức tỉnh gieo tạo *phước diền*,
Do đây gọi là thiếu duyên
Hạng người *phóng dật* xích xiềng trói chơn.

Chẳng phải đấng *Pháp Vương* xuất hiện
Ma Già Đà là nguyện của Ngài,
Mà gọi các ông ở đây
Hạng người *phóng dật* là sai vô cùng.

Vì đức **Phật** thung dung tự tại
Như mặt trời sáng mãi trong đời,
Không phải vì một, hai người
Mà **Phật** xuất hiện cõi đời này đây”.

Bấy giờ, năm trăm *Lê Xà Tử*
Nghe những lời **Vô Thắng** nhủ khuyên,
Cùng nhau đồng phát thệ nguyện

Cầu đạo Vô thượng quy nguyên *Niết Bàn.*

Đồng cất tiếng hô vang *tán thán*

Răng : “Lành thay ! **Vô Thắng** lành thay !

Nói những lời rất là hay

Đánh thức tất cả những ai mê đồi”.

Lê Xà Tử mỗi người tự cởi

Y của mình đang đắp trên thân

Cúng dường **Vô Thắng** *Thánh nhân*

Tỏ lòng thành kính tri ân vạn lần.

Ngài **Vô Thắng** lãnh phần thọ nhận

Thành tâm dâng lên đấng **Tử Bi**.

“Bạch đức **Thế Tôn** ! Những y

Các *Lê Xà Tử* thực thi *cúng dường*.

Ngưỡng mong **Phật** bi thương sanh Chúng

Mà thọ nạp sử dụng tùy nghi”.

Đức **Phật** mở lòng *tù bi*

Liền nhận lãnh lấy những y phục này.

Lê Xà Tử chắp tay lễ **Phật**

Các ông đây thành thật bạch rằng :

“Kính lạy đức *Dai Thanh Nhan*

An cư nơi nước Chúng dân mùa này,

Và nhận sự hội trai *thí thực*

Của chúng tôi hết mực thỉnh cầu

Đức **Phật** vui vẻ gật đầu
Nhận lời *Xà Tử* thỉnh cầu vừa qua.

Lúc bấy giờ, Sáu nhà ngoại đạo
Nghe việc này đồng kéo nhau đi
Thành *Ba La Nại* tránh nguy
Chờ cơ hội đến phát huy đạo tà.

Đức **Phật** cũng sang qua thành ấy
Tạm dừng chơ bờ sông **Ba La**.
Có vị Trưởng giả tên là
Bửu Xưng đích họ cửa nhà giàu sang,
Ông say đắm theo dang *ngũ dục*
Nào biết lý *thế tục* vô thường.

Một hôm Trưởng lão **Bửu Xưng**
Tự nhiên mắc chứng thấy xương cốt người :
Thấy nhà cửa, thấy thời con, vợ,
Thấy quyến thuộc, tôi tớ nội gia ...
Toàn là những xương trắng lòa,
Lòng ông kinh sợ như là sợ dao,
Sợ rắn độc, sợ nào giặc cướp,
Sợ lửa cháy thiêu đốt thân già.
Ông liền chạy ra khỏi nhà,
Thẳng đến chỗ đức **Phật Đà** tĩnh an,
Đọc đường cứ kêu vang inh ỏi

Rằng : *Sa Môn ! Bớ hỡi Cù Đàm !*

Nay tôi đang bị kẻ gian

Rượt đuổi bắt giết khổ than vô cùng

Mau ra tay giúp dùm tôi với,

Xin cứu tôi ! Xin hãy cứu tôi !

Phật bảo Trưởng giả yên ngồi,

Tỉnh tâm nghe lấy những lời **Ta** khuyên :

“**Phật, Pháp, Tăng** đương nhiên an ổn

Không sự gì nguy hiểm sợ lo”.

Trưởng giả cầu **Phật** : “Giúp cho,

Nếu trong *Tam Bảo* không lo sợ gì,

Nay tôi cũng dứt đi kinh sợ

Nguyện ly gia buông bỏ cửa nhà ”.

Thế Tôn ! Thiện Thệ ! Phật Đà !

Cho ông Trưởng giả *xuất gia* tu hành.

Ông Trưởng giả bạn lành lại có

Năm trăm người tuổi nhỏ thuở xưa,

Nghe tin Trưởng giả muối đưa

Nhàm chán dục lạc thích ưa tu hành,

Đồng cùng nhau đến thành *Tỳ Xá*

Xin **Phật Từ** cho họ *xuất gia*.

Sáu nhà ngoại đạo nghe qua

Liền dắt đồ Chúng **Chiêm Bà** lánh thân.

Lúc đó, khắp nhân dân vô lỵ

Đều cùng nhau phụng sự *Lục sư*,

Họ chưa nghe danh **Phật Từ**

Chẳng biết giáo pháp cũng như Tăng đồ,

Phần đông họ tha hồ gây tạo

Nghiệp rất ác, vô đạo, vô luân.

Đức **Phật** quán thấu nguyên nhân

Chiêm Bà thành đến độ dân chốn này.

Trong thành nội có ngài Trưởng giả

Vì không con nối dõi tổ tông,

Phụng thờ *Lục sư* hết lòng

Cầu mong sớm có Phụng, Long chào đời.

Thời gian sau vợ ông Trưởng giả

Như lời cầu bà đã thọ thai,

Cả nhà ai cũng vui thay !

Trưởng giả đi đến các Ngài *Lục sư* :

Hỏi vợ mình thai nam hay nữ

Mong các Ngài dự đoán được chăng ?.

Sáu nhà ngoại đạo đáp rằng :

“Chắc chắn là gái, một phần trăm nam”.

Trưởng giả nghe lời bàn dự đoán

Sanh lòng râu chán nản làm sao !

Thân hữu đến hỏi thế nào :
 “Vì đâu nồng nỗi buồn đau như vậy”.

Trưởng giả đáp từ ngày biết được
 Vợ mang thai như phước trời ban
 Chưa biết là nữ hay nam
 Nên tôi đến hỏi các hàng *Lục sư*,
 Các Ngài nói chắc sanh con gái
 Chẳng phải nam, tôi lại lo xa.
 Nghĩ mình tuổi hạc sắp già
 Sự nghiệp to lớn ruộng nhà cò bay.
 Nếu chẳng được sanh trai khổ khó
 Không có người giao phó ruộng vườn.
 Do đây nên tôi u buồn
 Sầu não rối rắm như cuồn chả tơ.

Bao bằng hữu nghe qua tâm sự
 Nói rằng : “ Ông không đủ trí khôn,
 Ngày trước ông đã nghe đồn
 Anh em **Ca Diếp** nối dòng của ai ?.
 Là đệ tử **Như Lai Chánh giáo**
 Hay đệ tử *ngoại đạo Lục sư* ?.
 Nếu *Lục sư* đáng đại từ
 Bực *nhứt thiết trí* chơn như đạt thành,
 Sao **Ca Diếp** lại đành bỏ họ

Làm đệ tử của **Phật** hiện tiền,
 Ngài **Xá Lợi Phất** trí hiền,
 Cho đến **Đại Mục Kiền Liên** theo hâu,
 Các Quốc Vương đứng đầu quan tướng
 Còn hết lòng tin tưởng **Phật Đà**,
 Như vua *Tần Bà Ta La*
 Phu nhân đủ hạng rất là đầy đông
 Bà *Mạt Lợi* giác lòng hướng **Phật**,
Tu Đạt Đa xây cất *Kỳ Hoàn*
 Những người ấy bức Vua, quan
 Là đệ tử **Phật** thuộc hành thượng nhân.

Như *Khoáng Dã* quỷ thần hung dữ,
A Xà Thé vua nọ giết cha,
 Voi say *Đè Bà Đạt Đa*
 Cùng gã *Ương Quật Ma La* hạng này
 Nỡ cầm dao ra tay hại mẹ,
 Những người trên mây lê Thiên luân
 Há chẳng phải nhờ lý chân
 Của **Phật** điều phục tinh thần đó ư ?

Đức **Thế Tôn** nhân từ dung nạp
 Biết rõ hết các pháp thế gian
 Không bị chướng ngại buộc ràng
 Nên hiệu là **Phật** cứu an Ta bà.

Lời nói ra chỉ là duy nhứt,
Không đổi dời gọi đức **Như Lai.**

Dứt hết *phiền não* bi ai

Là *A La Hán* vượt ngoài *Tam thiên.*

Đức **Thế Tôn** đại nguyên rộng lớn
Độ Chúng sanh vô lượng vô biên.

Lục sư chẳng phải *Thánh hiền*

Đâu đáng tin cậy ưu phiền ích chi.

Nay đức **Phật** từ bi đang ngự
Gần nơi đây ông thử đến mau
Muốn biết sự thật ra sao

Một lần gặp **Phật** đức cao phước dày”.

Nghe qua *Trưởng giả* cùng bằng hữu
Đồng đến chở **Phật** ngự bờ sông
Đánh lẽ đi nhiều ba vòng

Chắp tay quỳ xuống bạch cùng **Như Lai** :

“**Phật** đối với muôn loài *bình đẳng*
Không oán thù cũng chẳng quyến thân.

Tôi còn *tham dục* ái ân

Gia đình ràng buộc nặng phần đôi vai,

Nay muốn hỏi **Như Lai** một việc

Vì hổ thẹn chưa dám tỏ bày.

Bạch **Phật** ! Vợ tôi mang thai,

Tôi có đến hỏi các Ngài *Lục sư*
 Bảo rằng chắc sẽ sanh con gái.
 Xin **Phật** phán việc ấy thế nào ?”

Phật thấy *Trưởng giả* thỉnh cầu
Như Lai khuyên nhủ chớ sầu nghe đây :
 “Vợ *Trưởng giả* có thai quyết định
 Sanh con trai kháu khỉnh tuyệt vời,
 Sau khi đứa bé ra đời
 Có *phước đức* lớn thoát đời nạn tai”.

Trưởng giả nghe **Như Lai** phán dạy
 Tâm vui mừng lễ lạy **Thế Tôn**.

Sáu nhà ngoại đạo tà môn
 Nghe **Phật** huyền ký trong lòng bất an
 Vợ *Trưởng giả* thai mang chắc chắn
 Không bao lâu sanh đặng con trai
 Có *phước đức* lớn sâu dày,
 Bọn họ ganh ghét hợp bày kế ra
 Dùng lấy trái *Am La* tẩm độc
 Mang đến nhà *Trưởng giả* bảo rằng :
 Tốt thay ! Ông gặp *Thánh nhân*
 Ông **Cù Đàm** đoán như thần không sai.
 Gần đến ngày hoa khai nở nhụy
 Vợ ông nên uống vị thuốc này

Bảo đảm mẹ con người đây
 Đến lúc sanh sản bệnh tai tiêu trù.

Ông Trưởng giả mừng như được ngọc
 Liên nhận lấy thuốc độc nào hay.

Uống xong vợ ông xuôi tay
 Lìa đời nhắm mắt ngán thay cảnh đời.

Bọn Lục sư mừng vui khôn xiết
 Chia nhau đi khắp hết kinh thành
 Truyền rao bịa chuyện bất lành :

Sa Môn họ **Thích Cù Đàm** tự xưng
 Nhứt thiết trí Pháp Vương gì đó,
 Nói Trưởng giả sẽ có con trai
 Phước đức lớn thoát nàn tai
 Chưa sanh mà mẹ xuôi tay chầu trời.

Ông Trưởng giả rối bời tâm trí
 Nhìn vợ con bi lụy khóc than.

Ông theo nghi lễ thế gian
 Tẩn liệm xác vợ, di quan ngoại thành
 Chất củi đợi giờ lành hỏa táng.
 Ôi ! Vô thường ngao ngán cho ta !

Phật dùng **đạo nhã** thấy qua
 Rõ ràng những việc xảy ra bạo tàn.

Đức **Phật** bảo **A Nan Tôn giả** :

Ta muốn đến gò mả mau mau
Để trừ *tà kiến* bấy lâu
Đánh thức nhơn loại quày đầu tu tâm.

Lúc đó, *Tỳ Sa Môn* truyền đạt
Thiên tướng Na Ni Bạt Đà rằng :
Nay **Như Lai Đại Thánh Nhân**
Muốn đến gò mả cứu nàn giải oan,
Khanh mau đến sửa sang quét dọn
Rồi trải *tòa Sư tử Phật* ngồi,
Rải những hoa thơm cõi trời
Trần thiết nơi ấy, nhớ thời nghiêm trang.

Lục sư thấy **Phật** đàng xa đến
Họ kháo nhau truyền miệng độc xà :
Rằng : **Cù Đàm** họ **Thích Ca** !

Đến trong gò mả đó mà làm chi
Hay muốn ăn tử thi người chết
Hãy theo dõi thời biết được ư ?.

Lúc hiện giờ, có số người
Nhóm *Ưu Bà Tắc* nghe lời truyền rao
Bọn *Lục sư* nói nhau như vậy ...
Đều hổ thẹn cảm thấy tủi thân
Cùng nhau lễ **Phật** bạch rằng :
“Vợ ông *Trưởng giả* lìa trần quy tiên,

Xin **Thế Tôn** chở nêng vào đó
Rủi không may khổ khó **Như Lai**”.

A Nan đứng ra giải bày :
Này *Ưu Bà Tắc* các ngài an tâm.
Hãy chờ đợi nội trong giây phút
Đức **Thế Tôn** *lưỡng túc* hiển bày
Cảnh giới chư **Phật** tại đây
Thời là mới biết đúng, sai, chánh, tà.

 Bấy giờ, **Phật** ngự *tòa Sư tử*.
Trưởng giả đến trước **Phật** bạch rằng :
“*Bậc nhứt thiết trí* Thánh nhân
Lời nói phải đúng chánh chân hoàn toàn
Không có sai, thế gian đáng gọi
Đức **Thế Tôn** *tam giới* trời, người.

Như Lai đã nói sai lời
Niềm tin khô cạn, tôi thời khổ tâm.
Giờ mẹ chết, con nằm trong bụng
Làm sao sanh được mụn con trai ?”.

Phật bảo ông chở bi ai :
“Hôm trước ông hỏi **Như Lai** thế này.
Vợ mang thai là trai hay gái ?
Đâu hỏi **Phật** : Là chết hay còn
Của bà mẹ với đứa con ?

Như Lai thực hiện làm tròn không sai.

Răng quyết định ông đây sẽ có
Đứa con trai không khó khăn gì”.

Lúc đó, lửa thiêu tử thi
Bụng kia rạn nứt lạ kỳ lành thay !
Sanh ra một bé trai ngộ nghĩnh
Ngồi ngay thẳng trong đỉnh lửa hồng
Giống như chú chim Oan Ương
Đậu nướng trên cánh nhụy gương sen vàng.

Lục sư thấy bàng hoàng lo sợ
Chẳng hổ ngươi còn ó tiếng răng :
“Sa Môn Cù Đàm yêu nhân
Khéo làm ảo thuật mị dân gạt lường”.

Ông Trưởng giả vui mừng quở mắng
Bạn *Lục sư* này chẳng ra gì :
“Nếu cho là ảo thuật đi
Sao các ông chẳng thực thi xem nào”.

Phật liền bảo Kỳ Bà : “Ông hãy
Và trong lửa bồng lấy nó mau”.

Kỳ Bà nghe **Phật** truyền trao
Đến gần đống lửa quyết vào bên trong.
Bạn *Lục sư* đem lòng nghĩ quấy
Kéo Kỳ Bà lai nhái nói rằng :

“**Sa Môn Cù Đàm** ảo nhân
 Lắm trò ma mị ít phần thành công,
 Nếu ông vào bên trong lửa đỏ
 È không khỏi sê bỎ mạng mình.
 Sao ông khờ khạo vội tin
 Lời kẻ dối gạt Chúng sinh mắc nàn”.

Kỳ Bà đáp : “Vào đàng hỏa ngục
 Đức **Như Lai** chẳng chút sợ gì
 Lửa dữ *địa ngục A Tỳ*
 Không đốt cháy được *tử bi* thân vàng
 Huống là lửa thế gian dục lạc
 Chẳng chạm vào đến đức **Như Lai**”.

Lúc đó, *Kỳ Bà* ông đây
 Vào trong đống lửa lạ thay vô cùng
 Như đi vào nơi dòng nước mát
 Bồng đưa trẻ an lạc trở ra
 Đi đến chõ *Sư tử tòa*
 Hai tay trao lại **Phật Đà**, nó đây !

Phật tiếp lấy giao ngài *Trưởng giả*
 Rồi dạy rằng : “Ông hãy nghe đây.
 Tất cả Chúng sanh muôn loài
Thọ mạng chẳng quyết định dài hay mau,
 Như bóng nước nổi trên mặt nước

Mọi người đều biết được việc này.

Nếu như Chúng sanh muôn loài
 Không có nghiệp quả tạo gây nặng nề
 Thời lửa dữ chẳng hề cháy được
 Độc chẳng hại mạng phước thọ dài
 Cũng như phước đức trẻ này
 Không phải do **Phật** an bày được đâu”.

Ông *Trưởng giả* cúi đầu lạy **Phật** :
 “Thật lành thay ! Nhờ đức **Như Lai**
 Đặt tên cho đứa trẻ này
 Ghi nhớ công đức **Như Lai** đời đời”.
 Đức **Phật** bảo : “Này ông *Trưởng giả*
 Trẻ này sanh chịu quá khổ tai
 An nhiên trong đống lửa này
 Là nghĩa chính xác gọi đây “**Thọ Đè**”,
 Nên đặt tên không hề sai vây
 Tên “**Thọ Đè**” mãi mãi không thay”.

Bấy giờ, Quần chúng đông vầy
 Nghe và chứng kiến việc này xảy ra
 Thật rất nhiều trẻ, già, nam, nữ
 Đồng phát tâm gìn giữ thiện từ.

Sau đó, thầy trò *Lục sư*
 Tự lòng xấu hổ từ từ kéo đi

Qua sáu nước cố lỳ thuyết giáo
 Chẳng ai theo mối đạo gian tà,
 Cùn đường đến *Câu Thi Na*
 Chia nhau đồ Chúng gần xa tuyên truyền
 Rằng : Mọi người cần nên biết rõ
Ông Cù Đàm dòng họ **Thích Ca**
 Là nhà ảo thuật mị tà
 Phỉnh gạt sáu nước bá già trẻ già.
 Hóa hiện ra chiến xa, chiến mã,
 Đội voi trận và cả bộ binh.
 Lại biến cung điện đẹp xinh,
 Thành trì kiên cố báu linh cực kỳ,
 Nào sông ngòi, nào thì cây cối ...
 Đủ lăm trò làm chói mắt người.
 Hóa thân vua chúa trị đồi,
 Làm thầy *thuyết pháp* để người kính tôn,
 Hoặc biến là *Sa Môn* đức hạnh,
Bà La Môn tâm tánh nhu mì,
 Biến thân nam, nữ có khi
 Thân lớn, thân nhỏ lạ kỳ lầm tin,
 Hoặc biến là súc sinh, thần, quỷ,
 Hoặc là nói đạo lý *vô thường*,
 Hoặc nói *thường trụ* phô trương,
 Có lúc nói *khổ* Sáu đường lầm than,

Có lúc nói *Niết Bàn* cao cả,
 Hoặc nói là có *ngã* thường chân,
 Hoặc nói không *ngã*, không nhân,
 Có tịnh, bất tịnh rồi nhăng cho đời,
 Lúc nói có, lúc thời không có
 Xét những lời nói đó lòng vòng.

Như nhơn hột giống gieo trồng
 Mà có bông trái ngọt nồng, chua, cay,
Sa Môn Cù Đàm này cũng vậy,
 Do *Ma Da bà* ấy sanh ra
 Mẹ đã huyền ảo tài ba
 Con đâu có khác, cũng là ảo gia.
Ông Cù Đàm giỏi mà hùng biện
 Nhưng không có *tri kiến* Chánh chơn.
 Các *Bà La Môn* đáng thương
 Bao năm *khổ hạnh* nhẫn nhường trải qua
 Gìn cấm giới đều là trong sạch
 Còn hạ mình nhân cách khiêm nhường
 Nói rằng : So với *Thánh nhơn* !
 Chưa có *tri kiến* thật chơn hoàn toàn.
Huống chi là **Cù Đàm** tuổi trẻ
 Học lực kém, lý lẽ trống không,
 Chẳng tu *khổ hạnh* dày công

Làm sao chứng đắc *lục thông* vẹn toàn.

Nếu có thể *nhẫn kham khổ hạnh*

Bảy niên chịu đói lạnh mọi điều

Còn ít chẳng phải là nhiều

Làm gì một sớm, một chiều liễu viễn,

Cù Đàm là thanh niên khỏe mạnh

Chỉ tập tu *khổ hạnh* vài năm.

Người nào thiếu trí mê tâm

Mời theo giáo pháp **Cù Đàm Thích Ca**.

Giống như nhà chuyên gia ảo thuật

Chỉ gạt người khờ khật cả tin.

Sáu nhà ngoại đạo bất minh

Tuyên truyền láo khoét khắp thành **Câu Thi**

Làm nhân dân bán nghi, bán ngại

Sanh tà kiến che đầy *đạo tâm*.

Phật nói :

“**Ta** thấy những việc vạy lầm

Của bọn *ngoại đạo* gieo mầm bất lương.

Vì Chúng sinh vào đường cùn cực

Nên **Ta** dụng *thần lực* **Phật Đà**

Triệu thỉnh **Bồ Tát Ma Ha**

Mười phương thế giới gần xa hội về

Rừng Ta La bốn bề đông chật

Mười do diện cuộc đất rộng dài.

Nay ở nơi đây **Như Lai**
 Hiện *Sư Tử Hống* ra oai lực thắn.

Dẫu ở nơi sơn lâm trống vắng
 Có thuyết pháp nhiều chẳng ích gì
 Cũng chưa hoàn hảo uy nghi
 Đại *Sư Tử Hống* điềù qui các loài.
 Hiện nay đang đông vây đại Chúng
 Toàn là bức trí dũng đức tài
 Mà thuyết *Chánh pháp* hoằng khai
 Lợi ích từ *Chúng*, sau này tương lai.
 Mới được gọi ra oai chơn thật
Sư Tử Hống đại lực tối linh.

Sư Tử Hống là thuyết minh
 Tất cả các pháp hữu tình thế gian
 Đều vô thường hợp tan biến hoại,
Khô, vô ngã, bất tịnh nhiêm vương.
 Chỉ nói **Như Lai** là *thường*
Là lạc, ngã, tịnh con đường Chánh chơn”.

Bọn *Lục sư* đên cuồng đáp trả :
 “Nếu **Cù Đàm** có *ngã* thường hằng
 Ta cũng có *ngã* thật chân
 Không gì sai khác sao rằng biệt phân.
 Chỗ nói ra là *chân ngã* đó,

Cái thấy biết là có *ngã* rồi.

Này **Cù Đàm** như có người
Hướng trông nhìn thấy rõ thời vật kia,
Ngã cũng vậy không là có khác.
Hướng là dụ con mắt của người,
Người thấy dụ cho *ngã* thời,
Ngã là thường thấy chẳng dời đổi thay”.

Bấy giờ, đức **Như Lai** lại bảo.

Này *Lục sư ngoại đạo* nghe đây :

“ Nếu nói rằng cái thấy này
Gọi đó là *ngã* nghĩa là còn sai,
Vì điều dụ các Ngài diễn giải
Nhơn hướng trong mà thấy vật trần,
Người ở một hướng, sáu căn
Đều có tác dụng trọn phần như nhau.
Nếu quyết định trước sau có *ngã*
Vì nhơn nơi con mắt thấy nhìn,
Nhân căn sao chẳng tự mình
Nhận biết tất cả các trần cảnh đây ?.
Nếu trong một căn này chẳng thể
Đồng thời nghe thấy hết sáu trần,
Do đây, nên hiểu biết rằng
Là không có *ngã* thật chân hoàn toàn.
Điều dụ hướng trong đây thấy vật,

Dẫu trải qua sự thật trăm năm
 Người thấy chắc chắn không nhầm
 Nhơn nỗi chõ thấy vẫn không khác mà.
 Nhẫn căn nếu đã là như vậy
 Nhưng tại sao đến lúc tuổi già
 Mắt kém khó nhìn thấy qua
 Đáng lẽ không khác sao mà đổi thay.
 Người cùng hướng cả hai không khác
 Thấy bên trong lần thấy bên ngoài,
 Nhẫn căn nếu như trên đây
 Lẽ ra phải thấy trong, ngoài đều thông
 Đồng một thời cũng không sai khác,
 Vì nhẫn căn là một chẳng hai.
 Nếu như không thấy trong, ngoài
 Sao lại có *ngã*, dù này lầm sai”.

Các *Lục sư* bất tài lại nói
 Rằng : “**Cù Đàm**, Ông giỏi lắm thay !
 Nếu không có *ngã*, thời ai
 Có thể thấy đặng vật này, vật kia ?
 Vừa nghe qua **Phật Đà** thuyết giảng :
 Vì có sắc, ánh sáng, thức tâm,
 Hợp cùng cấu kết *nhẫn căn*
 Bốn duyên *hòa hiệp* thấy trần cảnh đây.
 Nhưng xét thực trong này không có

Người thấy và người thọ ở đây.

Vì *diên đảo* nên nhơn loài

Cho có người thấy, có người thọ mang.

Sự nhận thức thế gian chưa đúng

Nên Chúng sanh đây cũng lạc loài.

Chỗ thấy biết của **Như Lai**

Và chư **Bồ Tát** xưa nay không lầm”.

- Nay *Lục sư* ! Định tâm xét kỹ.

Nếu nói rằng : *Sắc* thị *Ngã* đây

Nghĩa này không đúng lầm sai

Kiến giải như thế đọa đày cùm gông.

Vì *Sắc* thiệt vốn không phải *ngã*,

Sắc nếu là thật *ngã* lẽ ra

Chẳng có hình dạng xấu xa,

Bốn tánh sai khác hiện ra bất đồng.

Sao chẳng là một giòng *Đế Lợi*,

Bà La Môn danh giá quyền uy.

Sao lại có kẻ nô tỳ

Tự do không có, phục quỳ dạ vâng ?

Lại có người mang thân tàn tật

Lúc sanh ra căn chẳng vẹn nguyên ?.

Sao chẳng làm thân chư Thiên

Thọ thân *địa ngục* xích xiềng khổ thay ?

Nếu chẳng thể ngã đây tùy ý
 Làm được thân cao quý nhứt trần,
 Cho nên **Ta** quyết định rằng
 Là không có ngã thật chân hoàn toàn.
 Do không có ngã nhân thật sự
 Nên gọi là giả tạm vô thường.
 Vì vô thường phải khổ ương.
 Vì khổ nên gọi tâm thường rỗng không.
 Vì rỗng không nên lòng điên đảo.
 Vì điên đảo gây tạo nghiệp đời
 Tất cả Chúng sanh *luân hồi*
 Trong vòng *Tam giới* khó rời tử sanh.

Như *sắc, thọ, tưởng, hành* hay *thức*
 Cũng như vậy không có khác sai.

Này *Lục sư*, Đức **Như Lai**
 Dứt hẳn ràng buộc ra ngoài *Sắc* danh
 Hay *thọ, tưởng* và *hành* hoặc *thức* ...
 Vì thế nên chư đức **Như Lai**
 Gọi là *thường, lạc* không thay
 Được Chọn *ngã, tịnh* đức dày sâu xa.
 Lại *Sắc* cũng chính là yếu tố
 Do các duyên đầy đủ tạo thành.
 Nếu đã nhờ các duyên sanh

Thời là *vô ngã rõ ràng không sai.*

Nếu thực chất Sắc đây *vô ngã*

Gọi là khổ, tất cả đều không.

Thân của **Như Lai** chẳng đồng

Như thân sanh Chúng gieo trồng *nhơn duyên.*

Vì chẳng dính bụi phiền thọ giả

Nên gọi là có ngã đó mà.

Nếu có ngã thời chính là

Bốn đức *thường, lạc, ngã và tịnh* chớn.

Các *Lục sư* tranh đương lại hỏi :

“Này **Cù Đàm** ! Ông nói như vầy :

Sắc không phải là *ngã* đây

Nhẫn cho đến *thức* cũng rày là không

Như vậy *ngã* tức đồng *không giới*

Khắp tất cả đều có *ngã* này”.

Nghe qua **Phật** lại giải bày :

“Nếu khắp chỗ có ngã đây tương đồng,

Thời mọi người cũng không nên nói

Rằng : Trước kia tôi chẳng thấy rày.

Nếu trước kia chẳng thấy rày

Thời nên biết sự thấy này do đâu ?

Vì trước không rồi sau mới có

Là *vô thường* thấy cũng đổi thay.

Nếu là vô thường đổi thay
Cớ sao lại nói ngã này khắp nơi.

Ngã này nếu khắp nơi đều có
Lẽ ra phải đầy đủ năm loài.

Nếu đầy đủ thân năm loài
Thời đồng thọ báo không sai khác gì.

Nếu thọ báo không gì sai khác
Sao lại nói mạng thác thọ thân
Khi người, khi trời .v.v... ?

Ngã này chẳng có khắp trần nói chung.

Các ông nói ngã cùng khắp chỗ
Thời ngã đây là một hay nhiều ?.

Nếu ngã là một không nhiều
Lẽ ra không có cha con, thân, thù.
Còn nếu ngã là nhiều chẳng một
Thời thân căn tất cả Chúng sanh
Lẽ ra đều được đẳng bình
Bao nhiêu những việc mưu sinh cùng đồng,
Và trí tuệ đều thông minh cả
Không giàu nghèo, ngu trí biệt phân.

Nếu đồng như nhau thật chán
Sao còn có kẻ thân căn đủ đầy,
Lại có người thân đây khuyết tật,

Nghiệp lành, ác, nặng, nhẹ khác nhau ?”.

- Này **Cù Đàm** ! Ông nghe nào.

Ngã của muôn loại rộng sâu vô ngần,

Pháp, phi pháp có chừng giới hạn.

Chúng sanh nào y pháp thực hành

Thời được thân tốt đẹp xinh

Lại thêm *trí huệ* đức tin lòng lành.

Nếu là người thực hành phi pháp

Thời mang thân nghèo khổ xấu xa.

Do nghĩa này nên xét qua

Nghiệp quả muôn loại có mà khác nhau.

- Này *Lục sư* ! Ông mau giải đáp :

Nếu pháp và phi pháp cả hai

Là tốt, xấu có khác sai

Thời *ngã* giới hạn còn rày biệt phân.

Nếu *ngã* này cho rằng cùng khắp

Thời lẽ ra đều đến mọi nơi.

Nếu *ngã* đều đến mọi nơi

Người thực hành pháp lành thời lẽ ra

Cũng có ác sanh mà trong đó,

Người thực hành ác nhỏ lẽ ra

Cũng có niêm lành sanh ra

Nếu không phải vậy tức là vọng sai.

Ngã chẳng đến muôn loài cùng khắp
 Các ông nêⁿ quán sát thấy ra.

- **Này Cù Đàm !** Như trong nhà
 Thắp lên trăm ngọn đèn dầu trong đêm

Mỗi ngọn đèn dầu tim tỏa sáng
 Chẳng bao giờ che áng lẩn nhau.

Ngã của Chúng sanh khác nào
 Cũng như trăm ngọn đèn dầu sáng kia.

Ngã Chúng sanh cũng là như vậy,
 Chẳng xen lộn điệu ác, điệu lành.

- **Này Lục sư !** Nghe cho rành
 Nếu *ngã* như ngọn đèn dầu dụ trên

Lời nói này hãy nêⁿ xét lại
 Hoàn toàn không đúng nghĩa, tại sao ?.

Vì ánh sáng ngọn đèn dầu
 Theo duyên mà có lẽ nào tự nhiên,

Ngọn đèn lớn tăng thêm ánh sáng,
 Ngọn đèn nhỏ tỏ rạng lờ mờ.

Ngã của Chúng sanh đây cơ
 Chẳng phải như vậy, nghi ngờ nhỏ nhen.

Ánh sáng từ ngọn đèn mà có
 Chỗ ánh sáng khác chỗ ngọn đèn.

Ngã của Chúng sanh chẳng hiền

Xuất phát từ chõ nǎo phiền khởi sanh,
Ngã Chúng sanh thiện lành chơn thật
 Do tu hành công đức dày sâu.
 Ánh sáng của ngọn đèn dầu
 Ở chung bóng tối đối nhau không rời.
 Ví dụ như trong ngôi nhà tối
 Lúc thấp ngọn đèn nhỏ một cây
 Sẽ hạn chế sự sáng đây
 Nhiều ngọn đèn thấp, sáng bày chiếu xa.
 Nếu ngọn đèn ban đầu phá hết
 Bóng tối thì chẳng cần ngọn sau.
 Nếu cần phải nhở ngọn sau
 Mới hết bóng tối đêm thâu phủ trùm.
 Thời nên biết rõ ràng ánh sáng
 Của ngọn đèn lúc thấp ban đầu
 Ở chung bóng tối đêm thâu
 Sáng tối đối nghịch nương vào lẫn nhau.

- Ngày **Cù Đàm** ! Trước sau không *ngã*
 Vậy ai làm ra quả ác, lành.

Phật nói :

- Nếu là *ngã* tạo tác sanh
 Thời sao lại gọi là thường còn ư ?
 Nếu *ngã* là thường còn mãi mãi,

Tại sao có lúc lại làm lành,
 Có lúc làm ác sát sanh ?
 Cho nên *ngã* ấy còn ranh giới lǎn.
 Nếu *ngã* là nguyên nhân tạo tác
 Cớ chi tập làm ác chẳng lành.
 Nếu *ngã* là *tác giả* thành
 Là *tri giả* thật, sao sanh nghi rằng :
 “Tất cả chúng phàm nhân không *ngã*
 Chỉ có pháp, phi pháp giả, chân.”

Do nghĩa trên quyết định rằng
 Trong pháp ngoại đạo không chân *ngã* này.
 Nếu nói là ta đây có *ngã*
 Đó chính là **Phật tánh Như Lai**,
 Vì **Phật tánh** của **Phật** đây
 Không có ngần mé tự rày *hư không*,
 Chẳng ngờ vực, cũng không lanh thọ,
 Nên gọi là *thường trụ* vĩnh hằng.
Như Lai tánh vốn thật chân
 Bất sanh, bất diệt gọi rằng lạc chơn,
Như Lai chẳng nhiễm vương *phiền não*
 Nên gọi là Chơn tịnh *Niết Bàn*,
 Không có mười tướng thế gian
 Nên mới được gọi hoàn toàn chơn không.

Do đây **Phật** viên thông *thường, lạc,*
Ngã và *tịnh* chứng đạt toàn năng,
 Trong sạch không dính bụi trần
 Không có các tướng phàm nhân buộc ràng.

Lúc bấy giờ, các hàng ngoại đạo
 Nghe **Thế Tôn** thuyết giáo pháp bày.

Hiểu ra : “Nếu nói **Như Lai**
 Là *thường, là lạc, ngã* này, *tịnh* chơn
 Vì không có buộc ràng các tướng
 Nên gọi là **diệu hữu chơn không**,
 Phải biết giáo pháp của Ông
Cù Đàm chẳng phải là không có mà.
 Vì thế nên chúng ta hết mực
 Phải cung kính thiết thực *thọ trì*”.

Vô số ngoại đạo quy y
 Xuất gia theo **Phật** lưỡi nghi dứt trừ.

19/. DIỆU NGHĨA CÁC NHƠN DUYÊN HIẾN BÀY ĐẠI SƯ TỬ HỐNG.

Đức **Thế Tôn** đại từ bi bảo
Sư Tử Hống Bồ Tát Ma Ha:
 “Này *Thiện nam tử* ! Hiểu ra

Do *nhơn duyên* đó nên **Ta, Phật Đà**
 Ở nơi rừng *Ta La Song Thọ*

Hiển bày Đại Sư Tử Hống này.

Sư Tử Hống nghĩa sâu dày

Gọi là **Đại Bát Niết Bàn Như Lai**.

Thiện nam tử ! Cặp cây Song Thọ

Bên hướng “Đông” tiêu biểu rằng **Ta**

Đã phá vô thường vượt qua

Nên được “Thường trụ” **Phật Đà Như Lai**.

Cặp cây bên hướng “Nam” tiêu biểu

Răng phá khổ được “Lạc chọn” đây.

Còn cặp cây bên hướng “Tây”

Răng phá vô ngã **Như Lai** đạo thành

Có “Chọn ngã” bất sanh, bất diệt

Thân Kim Cang vốn thiêt Chơn thường.

Cặp cây hướng “Bắc” tượng trưng

Răng phá bất tịnh không vương nhiễm trần

Được liêu đắc “Kim Thân Tịnh Diệu”

Hai mươi lăm cõi chẳng vướng mang.

Thiện nam tử ! Hỡi bốn ban !

Chúng sanh trong chốn thế gian bảo tồn

Bốn cặp cây *Ta La Song Thọ*,

Chẳng cho người chặt phá cội cành.

Ta cũng như thể Chúng sanh

Bảo tồn bốn pháp đắc thành nói chung

Là thường, lạc và cùng ngã, tịnh
 Nên khiến hàng bách tính hộ trì
Phật Pháp mãi mãi phát huy
 Tỉnh đời đoạn dứt mê si vạy tà.

Bốn cặp cây *Ta La Song Thọ*
 Nay đều do Tứ vị Đại Vương
 Quản lý chăm sóc thường thường
 Không để úa héo hoa hương tuyệt đường.

Phật cũng vì Đại Vương Tứ vị
 Đã hộ trì Chơn lý **Phật Đà**,
 Nên nay tại rừng *Ta La*
Thị tịch diệt độ Thích Ca Niết Bàn.

Thiện nam tử ! Hiện đang bốn cặp
Ta La thường bông nở sum sê,
 Luôn làm lợi ích cho đời
 Chúng sanh kính trọng, trời , người sùng tôn.

Ta cũng vậy tâm hồn sung sướng
 Thường làm lợi vô lượng *Thanh văn* ...
 Bông dụ cho *Ngã* thật chân,
 Trái dụ cho *Lạc* thường hằng an vui.
 Do nghĩa này, nay thời **Ta** trụ
 Ở trong rừng *Song Thọ Ta La*
 Nhập đại *tịch diệt* sâu xa

Đây gọi là đức **Thích Ca Niết Bàn.**”

Sư Tử Hống nghiêm trang đánh lẽ
Phật xong rồi, **Bồ Tát** bạch rằng :
“Đức **Thế Tôn ! Đại Thánh Nhân !**

Cớ gì **Phật** chọn trung tuần tháng hai
Đức **Như Lai Niết Bàn** tịch diệt
Ngưỡng mong **Phật** sự thiêt giải bày ?”.

- Này *Thiện nam tử* ! Nghe đây.
Tại sao **Ta** chọn tháng hai *Niết Bàn* ?
Ông phải biết lại càng nên biết.
Tháng này là thời tiết hanh thông,
Ruộng vườn sửa soạn gieo trồng,
Cây lá tươi tốt, trái bông trĩu cành,
Nước sông rạch xanh trong lọc gan
Trăm thú đều sanh sản trưởng thành,
Do đây nên các Chúng sanh
Phần nhiều quan niệm thường lành an vui.
Vì muốn phá chấp thời quan niệm
Cho là *thường*, Xuân đến an khương,
Nên **Ta** thuyết giải tận thường
Tất cả các pháp *vô thường* đổi thay,
Chỉ nói **Tánh Như Lai thường trụ**
Chẳng biến đổi ví tự *hư không*.

Thiện nam tử ! Như ở trong
 Ba mùa sáu tiết bất đồng lấn nhau,
 Mạnh Đông thời hoa màu khô héo
 Cây lá tàn, lạnh lẽo giá băng,
 Nhiều người chẳng được ấm thân,
 Muôn thú khó kiểm thức ăn no đầy,
 Nên mọi người ít ai ưa thích
 Mùa Đông là thảm kịch xấu xa.
 Mạnh Xuân ấm áp chan hòa
 Người người vui vẻ nhà nhà hân hoan.
 Vì phá sự ôm mang phân biệt
 Của Chúng sanh **Ta** thuyết pháp bày.
 Nói thường, lạc, ngã, tịnh đây
 Bốn đức làm trọng tinh say phàm trần
 Đức **Như Lai** ân cần nhứt định
 Phá thế ngã, thế tịnh rời xa,
 Nên đức **Như Lai Phật Đà**
 Chân thật ngã, tịnh đó là không sai.
Thế Tôn chọn tháng hai dẫn dụ
 Cho hai thứ tròn đủ *Pháp thân*
 Của **Như Lai Đại Thánh nhân**
 Vào ra Tam giới ban ân nhơn loài.
 Là mùa Đông chẳng ai ưa thích,

Cũng như người tri thức minh quang

Không thích *vô thường* hợp tan

Như Lai thị tịch *Niết Bàn* bỏ thân.

Tháng hai là mùa Xuân cực thịnh

Dụ cho người *giới, định, huệ* toàn

Ưa thích **Phật** trụ thế gian

Thường, lạc, ngã, tịnh độ an muôn loài.

Gieo trồng dụ cho rày sanh Chúng

Nghe *Chánh pháp* tín dụng vui mừng

Phát tâm Bồ đề thọ ưng

Vô thượng *đạo quả* Chơn thường thành công.

Nước sông rạch sạch trong dịu mát

Dụ cho đại **Bồ Tát** mười phương

Đến chõ **Ta** nghe pháp thường

Học hỏi rộng hoát **Đại Kinh Niết Bàn**.

Mùa Xuân muôn thú đang sinh sản

Dụ cho hàng đệ tử của **Ta**

Sanh các căn lành sâu xa

Đượm nhuần chân lý **Phật Đà** từ bi.

Bông dụ *Thất Giác Chi* rốt ráo.

Trái dụ cho bốn đạo quả thành.

Do những nghĩa này phân ranh

Nên **Ta** nhập diệt *Niết Bàn* tháng hai.

Sư Tử Hồng chắp tay lạy **Phật**

Đại **Bồ Tát** chân thật bạch rồng :

“**Thế Tôn** ! Đức *Đại Thánh nhân*

Lúc mới giáng thế xuất thân ra đời,

Khi lớn lên lìa nơi cung nội,

Tháo cùi lồng ra khỏi bể trần,

Xuất gia khổ hạnh nhọc nhằn,

Thành đạo, **Phật** chuyển pháp luân độ đời

Đều đúng vào nhầm ngày mùng tám,

Cớ chi riêng định nhập *Niết Bàn*

Lại chọn đêm rằm trăng vàng

Chúng con chưa hiểu nghi nan việc này ?”.

Đức **Phật** bảo : “Lành thay ! Lời hỏi.

Thiện nam tử ! Làm lợi muôn loài.

Do mặt trăng rằm tròn đầy

Không có kém khuyết sáng khai rộng dài,

Chư đức **Phật Như Lai** cũng vậy

Nhập *Niết Bàn* chọn lấy đúng ngày

Trăng tròn đêm rằm tháng hai

Thế Tôn thị tịch vào ngay *Niết Bàn*.

Thiện nam tử ! Bốn ban nghe rõ

Vào đêm rằm trăng tỏ sáng khai

Có mười một điều sau đây

Làm cho lợi ích muôn loài thế gian :

- *Một*, phá vẹt xua tan tăm tối;
- *Hai*, sáng soi thấy rõ đường đi;
- *Ba là*, không sợ hiểm nguy
Bẫy sập, gai gốc hoặc thì hố sâu;
- *Bốn*, trừ nóng đêm thâu mát mẻ
Đặng lợi ích sức khỏe thân tâm;
- *Năm là*, phá lòng kiêu căng
Ánh sáng đom đóm sao băng mặt trăng;
- *Sáu*, giải trừ tinh thần lo sợ
Bạn trộm cắp rình ở sau nhà;
- *Bảy là*, bận việc rừng già
Không sợ ác thú hại mà đến thân;
- *Tám*, làm cho hoa sen xanh nở;
- *Chín*, làm hoa sen búp lại thường;
- *Mười*, làm phát lòng kiên cường
Tiến lên của kẻ đi đường rất nhanh;
- *Mười một*, làm Chúng sanh ưa thích
Ham ngũ dục khoái lạc riêng mình.

Như Lai khác với Chúng sinh :

- *Một là*, phá tận vô minh hữu tình;
- *Hai là*, diễn thuyết trình *Chánh pháp*,
Hoặc tà pháp, vấn đáp đúng sai;
- *Ba là*, **Thế Tôn** chỉ bày

Con đường sanh tử muôn loài lo âu,
 Chỗ *Niết Bàn* cao sâu bình đẳng;
 • *Bốn*, làm người mê giác đặng quy y,
 Xa lìa tâm *tham, sân, si*
Phiền não huân tập một khi san bằng;
 • *Năm*, diệt giặc hung hăng kiết sứ
 Nó không còn lưu trữ trong tâm;
 • *Sáu* là, ta quyết định rằng
 Thâu phục *ngoại đạo* lý chân rộng truyền,
 Sớm thực hiện đại nguyên thành tựu
 Rưới pháp mầu hội đủ cơ duyên;
 • *Bảy* là, chứng đắc *tứ thiền*
 Đoạn trừ *ngũ cái* buộc triền đã lâu;
 • *Tám* là, làm đạo mầu nẩy nở
 Những căn lành của các Chúng sanh;
 • *Chín*, làm muôn loại tu hành
 Không còn *ngũ dục*, lợi danh tình trờng;
 • *Mười*, làm Chúng sanh thường tự phát
 Tu công hạnh giải thoát *Niết Bàn*;
 • *Mười một*, làm cho thế gian
 Mọi loài ưa thích *Niết Bàn* không hai.

Do đây nên **Như Lai thị tịch**
Đại Niết Bàn vào đúng ngày rằm.

Dẫu vậy, nhưng xét thật chán

Ta chẳng có nhập *Niết Bàn* hợp tan.

Sau này rất nhiều hạng đệ tử

Lắm kẻ ngu ác ngũ cho rằng

Như Lai đã bỏ **báo thân**

Niết Bàn chẳng khác phàm nhân trên đời.

Ông hãy nghe đây thời ví dụ

Có bà mẹ sanh đủ nhiều con

Một hôm bà mẹ buồn lòng

Lìa đàn con dạy đến trong xứ người,

Thời gian lâu bà chưa trở lại

Các con bà nghĩ mẹ mất rồi,

Thật ra bà còn trên đời

Vì chưa thuận dịp quay về quê hương”.

20/. HẠNH CÁC BỒ TÁT TRANG NGHIÊM RỪNG TA LA SONG THỌ.

Sư Tử Hồng ! Hiểu tường sự thật

Bồ Tát liền bạch **Phật** hỏi rằng:

“Thế Tôn ! Đức **Đại Thánh nhân** !

Nếu như có hạng tu thân định thiền

Có thể tự *trang nghiêm* bảo hộ

Rừng *Ta La Song Thọ* được chẳng ?”.

20.1/ *Thiện nam tử* ! Trong cõi trần.

Tỳ kheo hay hạng thứ dân sang, hèn

Nào *thọ trì* luyện rèn tâm ý
 Đọc tụng rành *Thập nhị bộ kinh*,
 Thông đạt văn nghĩa quang minh,
 Giải đáp cho mọi Chúng sinh tìm cầu,
 Chỗ *thuyết pháp* trước, sau, chính giữa
 Đề y cứ không sửa đổi thay,
 Vì muốn lợi ích muôn loài
 Diễn khai *Phạm hạnh* giải bày rõ thông,
Tỳ kheo này hay dòng *Cư sĩ*
 Có thể là tự ý *trang nghiêm*
 Rừng Ta La được vững yên
 Không ai phá hoại niêm niên trường tồn.

Bạch **Thế Tôn** ! Hết lòng chỉ dạy.
 Thời *Tỳ kheo* thị giả **A Nan**
 Chính là *Thanh văn* minh quang
 Thừa sức có thể *trang nghiêm* rừng này.
 Vì **A Nan** hằng ngày nghiệp thọ
 Đọc tụng đủ *mười hai bộ kinh*.
 Vì **Phật đạo**, vì Chúng sinh
 Khai thị diễn giải thuyết trình y Kinh.
 Như rót nước vào bình chẵng đổ
 Ngài **A Nan** chứng ngộ sâu xa
 Đúng như chỗ đã nghe qua

Nơi **Phật** *thuyết pháp*, ban ra giác người.

- 20.2/** *Thiện nam tử* ! Trong đời có vị
Tỳ kheo nào tâm ý tịnh chơn
 Chứng đắc *Thiên nhãm* tinh tường
 Thấy qua thế giới mười phương khắp cùng
 Như thấy rõ trái **Am Ma** vậy
 Trong bàn tay không bớt, không thêm,
Tỳ kheo này tự *trang nghiêm*
 Rừng *Ta La* ấy vững yên đời đời.
- Bạch **Thế Tôn** ! Như lời **Phật** nói
 Thời *Tỳ kheo A Nậu Lâu Đà*
 Chính là đại diện *Tăng già*
Trang nghiêm hoàn thiện *Ta La* rừng này.
 Vì *A Nậu Lâu Đà* đã có
Thiên nhãm nhìn thấy rõ *Đại Thiên*,
 Tất cả loài vật vô biên,
 Đến thân *Trung ẩm* hiển nhiên thấy nhìn
 Không chướng ngại đâu là nhỏ nhí
 Vẫn thấy rõ như chỉ bàn tay.

- 20.3/** *Thiện nam tử* ! Lại như vầy ...
 Trong đời sau có vị thầy *Tỳ kheo*
 Tâm *thiểu dục* học theo *tri túc*
 Thích *tịch tĩnh* mọi lúc, mọi nơi,

Siêng tu *tinh tấn* không lơi
Chánh niệm, Chánh định chẳng thời buông lung
 Thêm *Chánh huệ* cuối cùng giải thoát
Tỳ kheo này có thể *trang nghiêm*
 Rừng *Ta La* mãi vững yên
Song Thọ tồn tại niên niên đời đời.

Bạch **Thế Tôn** ! Như lời **Phật** nói
 Thời *Tỳ kheo* Đại **Ca Diếp** đây
 Là người *trang nghiêm* đủ đầy.
 Vì Đại **Ca Diếp** đức Ngài khéo tu
 Những khổ hạnh công phu *thiểu dục*
 Và học đói *tri túc* .v.v...

20.4/ Này *Thiện nam tử* ! Biết chẳng !
 Đời sau nếu có vị Tăng tu hành
 Vì lợi ích Chúng sanh vô hạn
 Chẳng vì lợi cho bản thân mình
 Tu tập thông đạt nghĩa Kinh
 Vô *Tranh tam muội* quang minh đắc thành
 Và *Thánh hạnh* trọn lành **Không hạnh**
 Tỳ kheo này tự tánh *trang nghiêm*
 Rừng *Ta La* mãi vững yên
Song Thọ tồn tại niên niên đời đời.

Bạch **Thế Tôn** ! Như lời **Phật** nói

Thời *Tỳ kheo Tu Bồ Đề* đây

Là người *trang nghiêm* đủ đầy

Tu Bồ Đề có sâu dày đức công

Khéo tu tập trọn lòng *Vô Tránh*

Hay *Thánh hạnh, Không hạnh* lành thay !

20.5/ *Thiện nam tử !* Lại như vậy ...

Đời sau nếu có vị thầy *Tỳ kheo*.

Tu tập đắc *thần thông* quảng đại

Khoảng một niệm như nháy mắt này

Một tâm, một định chuyển xây

Hóa lửa, hóa nước cả hai tương đồng,

Tỳ kheo này dụng công như vậy

Thời có thể tâm ấy *trang nghiêm*

Rừng *Ta La* mãi vững yên

Song Thọ tồn tại niên niên đời đời.

Bạch **Thế Tôn** ! Như lời **Phật** nói

Thời *Tỳ kheo Đại Mục Kiền Liên*

Chính là người đáng *trang nghiêm*.

Xét vì *Đại Mục Kiền Liên* đức Ngài

Khéo tu tập *thần thông* biến hóa

So đời sau thành quả ít ai.

20.6/ *Thiện nam tử !* Lại như vậy ...

Đời sau nếu có vị thầy *Tỳ kheo*

Luôn tu tập hành theo “*Đại trí*”,
 Và “*Lợi trí*”, “*Tập trí*” cùng đồng,
 “*Giải thoát trí*” chứng viên thông,
 Và “*ThẬm thâm trí*” vô cùng sâu xa,
 “*Vô biên trí*” hợp hòa “*Quảng trí*”
 “*Vô thẮng trí*”, “*ThẬt trí*” đủ đầy,
 Tâm bình đẳng với mọi loài
 Thâm thù xóa bỏ, đúng, sai chǎng bàn
 Nghe **Phật** nhập *Niết Bàn* diệt độ
 Chǎng buồn lo sầu khổ u hoài,
 Nếu nghe **Thế Tôn Như Lai**
Thường trú chǎng nhập vào đây *Niết Bàn*
 Chǎng lấy làm vô vàn mừng rỡ,
Tỳ kheo này tự có *trang nghiêm*
 Rừng *Ta La* mãi vững yên
Song Thọ tồn tại niên niên đời đời.

Bạch **Thế Tôn** ! Như lời **Phật** nói
 Thời *Tỳ kheo Xá Lợi Phất* đây
 Là người *trang nghiêm* đức tài.
 Vì *Xá Lợi Phất* khéo hay tu hành
 Đây đủ *trí huệ* lành có thể
 Rừng *Ta La Song Thọ* trang hoàng.

Đời sau nếu có các hàng *Tỳ kheo*
Thuyết pháp chẳng nương theo lợi dưỡng,
 Vì Chúng sanh làm hướng dẫn đường
 Nói rành **Phật tánh** xiển dương
 Chúng sanh đều có *Chơn thường* như **Ta**,
 Thân *Kim Cang* muôn đời bất hoại,
 Không mé ngăn, không chướng ngại ngăn
 Thường, lạc, ngã, tịnh thật chân,
Tâm môn tự tại công năng đạt thành,
 Tỳ kheo này đức lành đầy đủ
 Rừng *Ta La* có thể trang hoàng.

Bạch **Thế Tôn** ! Dạy rõ ràng
 Nếu thời được vậy, thế gian ít người
 Chỉ có **Phật** là *trang nghiêm* đặng.
 Vì thân **Phật** là thân *Kim Cang*
 Không ngăn mé khắp mười phương,
 Là *lạc, ngã, tịnh* là *thường trụ* an
 Tâm vô ngại phá tan mọi thứ
 Đủ *tám môn tự tại* lành thay !

Thế Tôn ! Chỉ đức **Như Lai**
 Mới là có thể *trang nghiêm* hoàn toàn
 Rừng *Ta La* vững vàng mãi mãi
 Nếu không **Phật**, ai lại *trang nghiêm*.

Ngưỡng mong ân đức bề trên
 Đấng từ bi sớm *trang nghiêm* rồng già
 Mà thường trụ *Ta La Song Tho*
 Dắt Chúng sanh dạy dỗ muôn loài.

21/. PHẬT TÁNH CHẮNG RỜI TRỤ VÀ VÔ TRỤ.

Này *Thiện nam tử* ! Nghe đây.
 Tất cả *Pháp tánh* xưa nay đổi dời
 Vốn *trụ* ở trong nơi *vô trụ*
 Sao ông cầu **Phật** ở rừng này.

- *Thiện nam tử* ! Lại như vậy ...

Phàm nói rằng *trụ* nghĩa này hiểu ra
 Suy cho cùng gọi là **Sắc pháp**,
Sắc pháp có nhờ các *nhơn duyên*
 Mà sanh ra chướng tự nhiên
 Nên gọi là *trụ* căn nguyên rõ ràng.

Nhơn duyên không hoàn toàn chố có
 Nên gọi là *vô trụ* sáu đàng.

Đức **Như Lai** xuất thế gian
 Đã dứt tất cả buộc ràng **Sắc** đây,
 Sao lại nói **Như Lai** là *trụ* ?
 Như *ngũ uẩn* nào có khác gì.

- Ngày *Thiện nam tử* ! Xét tri
 “*Trụ*” là *kiêu mạn* tham si trong lòng,

Vì *kiêu mạn* nên không *giải thoát*,
 Vì không được *giải thoát* cho nên
 Gọi là *tru* không chắc bền
 Vì còn Sắc pháp các duyên buộc ràng.
 Tự hỏi lòng : “Ai đang *kiêu mạn* ?
 Từ chõ nào hiện trạng đến đây ?”.
 Do nghĩa này ta hiểu ngay
 “*Tru* nơi vô *tru*” không sai chút nào.

Đức **Như Lai** từ lâu đã đoạn
 Tất cả mọi *kiêu mạn* không còn.
 Sao ông lại nói ngưỡng mong
 Đức **Như Lai** trụ ở trong rừng này ?.

- *Tru* đó gọi là *Hữu vi pháp*,
Như Lai đã dứt *Pháp hữu vi*
 Nên chẳng *tru* chốn trần ni
Tam giới ra khỏi huống gì nơi đây.
- “*Tru*” gọi là *pháp Không* tồn tại
 Đức **Như Lai** từng trải vượt qua
 Pháp Không nên mới được là
Thường, lạc, ngã, tịnh dung hòa thật chân.
 Tại sao lại nói rằng mong **Phật**
 Vì Chúng sanh *tru* ở rừng này ?.

- *Trụ* đó còn gọi mê say

Hai mươi lăm cõi chuyển xoay mãi hoài.

Như Lai đã ra ngoài *Tam giới*

Dứt *hai mươi lăm cõi* lòng vòng.

Sao ông lại nói ngưỡng mong

Phật vì sanh Chúng *trụ* trong rừng này ?.

- *Trụ* chính là trần ai giả tạm

Hợp rồi tan như đám *phù vân*.

Chư **Phật** các *Đại Thánh nhân*

Không còn *luân chuyển* nghiệp trần mượn vay

Tâm *vô khứ, vô lai, vô trụ,*

Vô sở cầu hưởng thụ dục trần.

Sao ông hôm nay nói rằng

Ngưỡng mong **Phật** trụ nơi rừng Ta La ?.

- Luận về nghĩa sâu xa *Vô trụ*

Gọi đúng là thiêt *Vô biên thân*.

Nếu thiêt là *Vô biên thân*

Ông chớ nên nói lời rằng ngưỡng mong

Đức **Như Lai** vì lòng thương Chúng

Mà *trụ* rừng *Song Thọ Ta La*.

Nếu như *trụ* rừng Ta La

Như Lai nào khác thân là *Hữu biên*.

Nếu là thân *Hữu biên* như vậy

Thời gọi là thân ấy *vô thường*.

Nhưng thân **Phật** tự *Kim Cương*

Đời đời bền chắc hằng *thường* không phai.

Sao ông nói **Như Lai** rằng *tru*

Ở trong rừng *Song Thọ Ta La* ?.

- Luận về *Vô tru* sâu xa

Không có ngần mé như là *hư không*,

Tánh Như Lai vốn đồng chẳng khác

Sao lại nói rằng *tru* Ta bà ?.

- Lại *Vô tru* cũng gọi là

Kim Cang tam muội phá tà tịnh mê

Vì *Kim cang* không hề hư hoại

Luôn xuyên bể hết thảy vật trần.

Kim Cang tam muội pháp thân

Chính là chư **Phật** thường hằng xưa nay.

Sao ông nói **Như Lai** rằng *tru*

Ở tại rừng *Song Thọ Ta La* ?

- Lại *Vô tru* cũng gọi là

Vô chung vô thi đồng hòa *hư không*,

Tánh Như Lai vô chung vô thi

Sao ông mong **Phật** *tru* Ta bà ?.

- Lại *vô tru* có nghĩa là

Vô biên Pháp giới Hăng sa tột cùng,
Pháp giới vô biên không bàn nghĩ
 Chính là bản thể trí **Nhu Lai**,
 Sao lại nói vì muôn loài
 Nguỡng mong ân **Phật** Ta La *tru* dừng ?.

• Lại *vô tru* khôn lường như thế
Thủ Lăng Nghiêm tam muội liễu viễn.

Vì tam muội Thủ Lăng Nghiêm
 Hiểu biết các Pháp cho nên xa rời
 Không chấp trước vào nơi các Pháp
 Nên mới gọi là *Thủ Lăng Nghiêm*.

Đức **Nhu Lai** đắc Đại thiền
Chánh định **Phật** *Thủ Lăng Nghiêm* sâu dày,
 Sao ông mong **Nhu Lai** rắng *tru*
 Ở tại rừng *Song Thọ Ta La* ?.

• Lại *vô tru* cũng gọi là
 “**Xứ Phi Xứ Trí Lực**” Ta đã thành
 Sao nói vì Chúng sanh hóa độ
Phật tru rừng *Song Thọ Ta La* ?.

• Lại *vô tru* có nghĩa là
Dàn Ba La mật lâu xa kiếp hành
Ta cũng chẳng vọng sanh chấp *tru*
 Nên chứng đặng *Thi la* mật *đa*,

Nhẫn đến *Bát Nhã Ma Ha*

Sáu pháp môn độ **Phật Đà** vượt qua.

Do nghĩa này *Đàn Ba La mật*

Cũng gọi là vô trụ, vô cầu

Đức Như Lai đã từ lâu

Đàn Ba La mật, Ta nào trụ ưng

Nhẫn đến chẳng trụ dừng *Bát Nhã*

Sao ông nói tâm dạ khác thường,

“Vì Chúng sanh trong Sáu đường

Mong **Phật** thường trụ nơi rừng Ta La ?”.

- Lại vô trụ gọi là tu Pháp

Tứ Niệm Xứ thu nhiếp trong ngoài.

Nếu đức **Thế Tôn Như Lai**

Trụ *Tứ Niệm Xứ* pháp này chấp nê

Thời chẳng đắc *Bồ Đề* vô thượng

Quả *Chánh đẳng Chánh giác* không hai.

Do đây phải hiểu như vậy ...

“*Trụ nơi chẳng trụ*” nghĩa này liêu thông.

- Lại vô trụ là đồng không giới,

Chúng sanh giới biến khắp vô biên.

Đức Như Lai Đại Thánh hiền

Đã đến cùng tận vô biên giới rành

Của tất cả Chúng sanh mọi giới

Nhưng không có chõ trụ đó mà.

- Lại *vô trụ* cũng gọi là

Không có nhà cửa, cửa nhà ngoài trong

Nên được gọi là không chõ có

Không chõ có gọi đó *vô sanh*,

Vì *vô sanh* không vọng sanh,

Gọi là vô diệt, hoại thành rời xa,

Vì vô diệt gọi là *vô tướng*,

Do *vô tướng* không chướng nghiệp mang

Chẳng *hệ phược*, không buộc ràng,

Là không *chấp trước* đa đoan pháp trần,

Không *chấp trước* là chân *vô lậu*,

Vô lậu chính là *thiện hữu tri*,

Thiện trí chính là *vô vi*,

Vô vi là chính **Phật** quy *Niết Bàn*,

Đại Niết Bàn hoàn toàn *thường trụ*,

Thường trụ là đầy đủ *ngã* chơn,

Ngã chơn chính là *tịnh* chơn

Tịnh chơn cũng chính là chơn *lạc* này.

Thường, lạc và cùng đầy *ngã, tịnh*

Chính là **Phật** cũng chính **Như Lai**.

Thiện nam tử ! Lại như vậy ...

Như *hư không* chẳng *trụ* rày mười phương,

Đức **Như Lai** hằng thường như vậy
Chẳng có *tru* chấp lấy mươi phương.

Thiện nam tử ! Hãy suy lường
Nếu có ai nói lời thường sau đây :
Thân, khẩu, ý người này quá ác
Được quả lành không đúng là sai,
Người thân, khẩu, ý lành thay !
Mà gặt quả ác lời này càng sai.

Nếu nói rằng người đây *tà hạnh*
Mà được thấy **Phật tánh** mọi loài
Còn *Thập Trụ Bồ Tát* đây
Chẳng được thấy vậy, lời này ngu si.

Nếu nói *nhứt xiển đè* hạng đó
Đã phạm tội *ngũ nghịch*, dày bừa
Hủy báng kinh pháp *Đại thừa*
Phá *bốn giới trọng* là người u mê
Mà được đạo *Bồ Đề Vô thương*
Lời nói này không đáng làm tin.

Nếu người nói lời miệt khinh
Lục trụ Bồ Tát chơn minh chưa tròn
Do *phiền não* nên còn đọa lạc
Lời nói này độc ác lắm thay !

Nếu nói đại **Bồ Tát** đây
 Dùng thân người nữ chứa dày si mê
 Mà được đạo *Bồ Đề Vô thương*
 Lời nói này tin tưởng vạy tà.

Nếu như có người nói là
Nhứt xiển đê đó thật ra hằng thường.
 Còn *Tam Bảo* vô thường biến đổi
 Lời nói này hư dối ngụy tà.

Nếu nói **Như Lai Phật Đà**
 Dừng trụ tại *Câu Thi Na* quốc thành,
 Lời nói này xét rành cặn kẽ
 Cũng không đúng lý lẽ sâu xa.

Thiện nam tử ! Nay Phật Đà
 Tạm dừng tại *Câu Thi Na* thành này
 Nhập *thị tịch* sâu dày tam muội
 Vào trong hang thiền định *thâm thâm*.

Vì Chúng sanh mắt tối tăm
 Làm sao thấy đặng oai thần **Như Lai**
 Nên gọi là **Phật** đây *tịch diệt*
Đại Niết Bàn chơn thiệt không hai.

- **Bạch Thế Tôn ! Đức Như Lai**
 Cớ chi mà **Phật** vào hang định thiền ?.

Thiện nam ! Vì đại nguyên chư Phật

Muốn độ thoát vạn vật Chúng sanh :

- Người chưa gieo trồng cǎn lành

Làm cho họ được tâm sanh tu hành.

- Người gieo trồng cǎn lành đã có

Như Lai làm cho họ thêm tăng.

- Người mới tu tập gieo nhân

Quả chưa thành thực phải cần giồi trau

Như Lai làm cho mau thành thực

Gia hộ họ mọi lúc, mọi nơi.

- Đức **Như Lai** cũng vì người

Cǎn lành thành thực truyền lời giác mê

Đạo Vô thương Bồ Đề quy thú

Đại Niết Bàn thường trụ không hai.

- Đức **Như Lai** chẳng quản nài

Làm cho người đại có ngày thành công

Hiểu pháp lành sanh lòng tôn trọng

Dứt nǎo phiền chơn vọng xa rời.

- Làm cho những kẻ tu thời

Không còn phóng dật vui noii tục trần.

- Vì các ông Thánh nhân **Bồ Tát**

Như **Văn Thủ Sư Lợi** .v.v...

Luận bàn diệu nghĩa lý chân

Đại thừa Phật thuyết thêm phần nâng cao.

• Vì cũng muốn pháp mầu *giáo hóa*

Người thích ưa đọc tụng *kinh quyển*

Làm cho họ ngộ định thiền

Mong sao kế vị nối truyền **Như Lai**.

• Vì cũng muốn chỉ bày *Thánh hạnh*

Hay *Phạm hạnh*, *Thiên hạnh* đạt thành

Làm cho tất cả Chúng sanh

Phát tâm *quy ngưỡng* pháp lành hành y.

• Vì quán sát vô vi *pháp* tặng

Nghĩa *thâm thâm* vô hạn nghĩ bàn.

• Vì muốn quở trách các hàng

Đệ tử của **Phật** tham sang, lợi tài,

Đức **Như Lai** thường hay *tịch tịnh*

Mà còn ưa *thiền định* đêm ngày

Huống là Tăng chúng các thầy

Chưa dứt *phiền não* tạo gây nghiệp nhiều.

• Vì muốn đem những điều bổ ích

Răn Tỳ kheo ác, thích đắm say

Chớ nên nhận của vật tài

Tâm thứ bất tịnh từ nay nên chừa,

Hãy cố gắng ngăn ngừa tiết dục

Nhớ tinh tấn *tri túc* giữ gìn.

• Vì muốn muôn loại Chúng sinh

Nghe Kinh ý thức tự mình sửa sai.

Do những duyên trên đây vừa kể
 Nên **Như Lai** không thể ngồi yên
 Vào hang *tam muội* định thiền
 Làm gương sáng để lưu truyền đời sau.

22/. CHÁNH ĐỊNH VÔ TƯỚNG TỨC THỊ ĐẠI NIẾT BÀN.

Bạch **Thế Tôn** ! Pháp mầu vi diệu
 Chỉ có **Phật** thấu hiểu phân qua.
Chánh định Vô tướng tức là
Đại Niết Bàn của **Phật Đà**, lành thay !
Đại Niết Bàn không hai *Vô tướng*
 Do nhơn gì *Vô tướng* giải bày ?.

22.1/ MUỜI TƯỚNG.

Thiện nam tử ! Hãy nghe đây !
 Theo lời ông hỏi **Như Lai** thuyết bày.
 Vì không *tru* vào đây *mười tướng*
Sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp trần
Trụ, hoại, nam, nữ phàm nhân
 Gọi là *mười tướng* biệt phân rõ ràng.
 Vì không có thọ mang *mười tướng*
 Nên gọi là *vô tướng* không sai.

Thiện nam tử ! Lại như vậy ...
 Luận về người chấp tướng hay ôm ghì

22.2/ TAM TƯỚNG.

*Thiện nam tử ! Trong đời nếu có
Người nào đây chịu khó tu hành*

Luyện tập ba tướng trọn lành

Thời dứt mười tướng, vô sanh quả thành :

Một, tu tập niệm rành mục chính

Tướng tam muội *Chánh định* đêm ngày;

Hai, tu tập trí huệ đây

Chiếu soi chư tướng muôn loài phá tan;

Ba, tu tập mở mang tướng xả

Không còn chấp nhân ngã tướng sanh.

Bạch **Thế Tôn** ! Chỉ giáo rành

Thế nào tập luyện tu hành thành công

Tướng Chánh định ⁽¹⁾ một lòng một dạ

Tướng trí huệ ⁽²⁾, *tướng xả* ⁽³⁾ cả ba ?.

(1) *Chánh định* tu tập nơi ta

Gọi là *tam muội* hành qua định thiền.

Các Chúng sanh chẳng riêng ai cả

Có thể hành *tam muội* như nhau,

Nay **Phật** khuyến khích dồi trau

Tu tập *tam muội* sớm mau đạo thành.

Nếu tâm duyên trụ vào một cảnh

Đây gọi là *tam muội* định thiền,

Bằng như duyên cảnh khác liền

Không chứng *tam muội* định thiền uổng công,

Nếu chẳng định thời không thể đạt

Nhứt thiết trí giải thoát thế gian.

Nhứt thiết trí đại minh quang

Chiếu soi chư tướng phá tan không còn.

Do một hạnh viên tròn *tam muội*

Những hạnh khác đồng với hạnh kia

Nếu chẳng vậy đâu gọi là

Tam muội *Chánh định* tâm ta tu thành,

Nhứt thiết trí trọn lành chẳng khác

Cũng do bởi *tam muội* làm nhơn

Tướng trí huệ sáng soi đường

Nhưng không có *tru* ở phương hướng nào,

Tướng xả không chấp vào các tướng

Nên không còn bị chướng ngại gì.

- *Thiện nam tử* ! Nên xét tri.

Những lời ông nói nghĩ suy gạn lưỡng.

Duyên một cảnh thường chọn không đổi

Đặng *Chánh định* tam muội tâm này,

Nếu duyên các cảnh khác đây

Chẳng đắc *tam muội* nghĩa này còn sai,

Vì duyên cảnh khác đây chẳng giống

Cũng vẫn là một cảnh khác nào.

Do một hạnh trước hay sau

Cùng những hạnh khác đồng nhau đều thành.

Ông lại nói Chúng sanh nhơn loại
 Trước đã có *tam muội* sẵn rồi
 Chẳng cần tu tập trau dồi
 Lời này xét nghĩa thời lầm sai.

 Chỗ *tam muội* **Như Lai** giảng nói
 Chính là thiện tam muội tu thành,
 Thật ra tất cả Chúng sanh
 Chưa có tam muội thiện lành thật chân
 Sao ông nói chẳng cần tu học
 Lời nói này gạn lọc quá sai ?
 Do trụ thiện tam muội này
 Thấy rõ các pháp hiện bày nơi tâm
 Gọi là tướng thiện chân trí huệ
 Nên tác dụng, bản thể không hai.

 Chẳng chấp *tướng tam muội* này
 Cùng *tướng trí huệ* khác sai nhau mà
 Được như vậy gọi là *tướng xả*
 Vì chẳng chấp tất cả tướng trần.

Thiện nam tử ! Ông biết chẳng.
 Nếu chấp tướng Sắc, biệt phân nghèo giàu,
 Như vậy, không thể nào quan sát
 Tướng thường hay tướng Sắc vô thường
 Gọi là tam muội thế gian
 Dẫu thấy các tướng hèn, sang, nghèo, giàu,

Sự nhận định vàng, thau, chơn, giả
 Không lầm lẫn đến cả ghét, thương.

Nếu ta quan sát tận tường
 Tướng thường và tướng vô thường đổi thay
 Thời gọi là tướng đây trí huệ.
Tam muội và *trí huệ* sánh vai
 Đồng quan sát các pháp bày
 Gọi là *tướng xả* cả hai xa rời.

Thiện nam tử ! Như người kia vậy
 Nghề đánh xe từ mã tài cao,
 Điều khiển có lúc chậm mau
 Tùy cơ ứng biến không xao xuyến lòng.
 Là **Bồ Tát** dụng công cũng vậy,
Tam muội nhiều tu tập *huệ* khai,
 Nếu thấy *trí huệ* nhiều đây
 Tu tập *tam muội* đêm ngày phát huy.
Tam muội và cùng thì *trí huệ*
 Đồng nhau gọi là *xả* thật chân.

Thiện nam tử ! Hàng *Thanh Văn*
 Hay bức *Duyên Giác* chưa quân bình, thường :
 Sức *tam muội* nhiều hơn *trí huệ*,
 Do đây nên chẳng thể thấy nhìn
Phật tánh muôn loại Chúng sinh

Dầu **Phật** khai thị ít tin điều này.

Bậc *Thập Trụ* các Ngài **Bồ Tát**

Sức *trí huệ* sáng suốt thường thường

Còn sức *tam muội* ít hơn

Nhìn thấy **Phật tánh** như gương lu mờ.

Chư đức **Phật** đắc cơ *tam muội*

Cùng đồng với *trí huệ* hoàn toàn

Nên thấy **Phật tánh** rõ ràng

Tự dường ánh Thái chói chan ban ngày,

Hoặc như xem trái *Am Ma Lặc*

Trong bàn tay nắm chặt của mình.

Phật tánh khi đã thấy nhìn

Cũng không còn chấp xả nhìn thấy kia.

- *Thiện nam ! Xa Ma Tha* thiền định

Hay chữa lành các bệnh như là :

Kiến hoặc sanh khởi niệm tà,

Phiền não huân tập dù là khó khăn.

- *Xa Ma Tha* công năng điều phục

Những ác căn *lục dục thất tình*,

Làm cho thân, khẩu, ý mình

Đều đang thanh tịnh vẹn gìn đường tu.

- *Xa Ma Tha* công phu thuần thực

Có thể trừ *ngũ dục* dứt lìa.

• Lại Xa Ma Tha gọi là

Thường hay lóng đục niệm tà sạch trong
Tham, sân, si tâm lòng ẩn chứa
Như nước trong gội rửa bụi trần.

Do những nghĩa trên vừa phân

Là tướng Chánh định thật chân hoàn toàn.

Bực Bồ Tát tu hành tinh tấn

Phải nâng cao Chánh đẳng rộng ra.

Thực hành Tỳ Bà Xá Na :

Gọi là Chánh kiến nhìn qua mọi điều,

Đúng hoặc sai gọi là liễu kiến,

Hay năng kiến, biến kiến tùy nghi,

Thứ đệ kiến năng sở tri,

Và biệt tướng kiến vô vi, hữu hình

Đây được gọi là minh trí huệ

Nó xua tan những hệ lụy tà.

Kế tiếp hành *Ưu Tất Xoa*

Gọi là bình đẳng dung hòa Chúng sanh,

Cũng gọi là thiện lành Vô tránh,

Hay Vô quán hoặc hạnh Vô lành,

Đây gọi là tướng xả đạt thành

Pháp môn tu tập là *Ưu Tất Xoa*.

- Thiện nam tử ! Nay Ta giảng giải !

Cũng có hai thứ *Xa Ma Tha*

Một là, trụ thế Ta bà;

Hai là, xuất thế thoát ra Sáu đường.

- Lại cũng có thường thường hai thứ :

Một, thành tựu; *Hai*, chẳng tựu thành.

Chẳng thành tựu do tu hành

Cầu đắc quả vị Nhị thừa *Thanh Văn*.

Còn thành tựu Chánh chân *giải thoát*

Là Chư **Phật**, **Bồ Tát** *Ma Ha*.

- *Xa Ma Tha* lại phân ra

Cũng có ba thứ hiểu qua như vầy :

Hạ, trung, thượng giải bày mọi lẽ.

Hạ là nói những kẻ phàm nhân,

Trung là nói hàng *Thanh Văn*

Hay là *Duyên Giác* đắc phần *Vô sanh*.

Thượng là nói đã thành chư **Phật**

Và **Bồ Tát** xứng bậc *Ma Ha*.

- Lại có bốn thứ phân ra :

Một là, thối chuyển ; *Hai* là, trụ ưng;

Ba, tinh tấn không ngừng tu tập;

Bốn, lợi ích cho khắp Ta bà.

- Lại có năm thứ chính là

Năm trí tam muội sâu xa khôn lường :

Một, Vô thực nhẫn thường tam muội;

Hai, Vô quá tam muội quân bình;

Ba là thân ý của mình

Nhất tâm tam muội diệt sinh không còn;

Bốn, nhơn quả viên tròn Câu lạc

Là tam muội đã đạt trong đời;

Năm là thường niệm Phật thời

Thâu nhiếp tam muội không rời bản tâm.

- Lại có sáu thứ cần hiểu rõ

Là người tu lấy đó thực hành :

Một là quán cốt xương rành

Thường quán, tam muội sẽ thành đương nhiên;

Hai là quán từ tâm tam muội;

Ba là quán Thập nhị nhơn duyên

Chánh định tam muội thường xuyên

Xuất sanh Tam giới vây miền Lạc bang;

Bốn, xuất tức nhập tức tam muội;

Năm, Chánh niệm giác quán định thiền

Không còn sanh diệt nãm phiền

Tức đắc tam muội trụ yên đời đời;

Sáu là quán kiếp người chẳng thiệt

Nào sanh, trụ, di, diệt chóng thay

Quán như vậy có một ngày

Chứng đắc tam muội vượt ngoài thế gian.

- Lại có bảy thứ Pháp môn chính

Đây tức là *bảy tính giác chi* :

Một là *Niệm Xứ* *giác chi*;

Hai là *Trạch Pháp* *giác chi* *thọ trì*;

Ba, *Tinh tấn* *giác chi* *tăng trưởng*;

Bốn, *Hỷ* *giác chi* *hướng đạo* *vàng*;

Năm là *Trù* *giác chi* *toàn*;

Sáu là *Định* *giác minh* *quang huệ* *lòng*;

Bảy, *Xả* *giác chi* *không ràng buộc*

Pháp thế *gian hệ* *phược* *đoạn* *rày*.

- Lại có bảy thứ sau đây

Là người tu nhớ thường ngày định an :

Một là *Tu Đà Hoàn* *tam muội*

Bậc *Dự Lưu* vào cửa *Già lam*;

Hai là quả *Tu Đà Hầm*

Chứng đắc tam muội kiếp phàm *Nhất lai*;

Ba là *A Na Hầm* *tam muội*

Bậc này đã cởi trói buộc ràng

Không còn ác đạo thân mang

Bất hoàn sanh diệt phá tan niệm tà;

Bốn là *A La Hán* *tam muội*

Chứng *Vô sanh* dứt khỏi vọng trần,

Năm, *Bích Chi* đắc quả phẫn

Tam muội *Chánh định* oai thần lớn lao;

Sáu, **Bồ Tát** cao sâu tam muội;

Bảy, Như Lai tam muội giác tri.

- Lại có tám thứ phát huy

Là người tu học thọ trì hành qua :

Một, quán trong có mà *Sắc tướng*,

Ngoài quán Sắc giải thoát viên thông;

Hai, không Sắc tướng bên trong,

Ngoài quán Sắc pháp cũng không có gì

Là giải thoát chứng tri tam muội,

Tam muội này nhờ bối tu nhân;

Ba là tịnh giải thoát thân

Chứng đắc tam muội dục trần đoạn ly;

Bốn, Không xứ hữu vi tam muội

Chẳng trụ vào nơi cõi phàm duyên;

Năm là tam muội định thiền

Thức xứ giải thoát não phiền diệt sanh;

Sáu là Vô sở hữu giải thoát

Tam muội này thông đạt vô vi;

Bảy là Phi hữu tướng phi

Vô tướng xứ giải thoát ly Ta bà;

Tám, Diệt tận định xứ giải thoát

Tam muội này chứng đạt sâu xa.

- Lại có chín thứ gọi là

Cửu thứ đệ định trải qua tu thành :

Tứ thiền phải thực hành trọn vẹn,

Đến tứ không thể hiện thành công

Và diệt tận định sau cùng

Tam muội liễu chứng thật không thể lường.

- Lại có mười pháp thường làm chính

Mười Nhất Thiết Xứ Định thực hành.

Đầu tiên giáo pháp hiểu rành

Năm rõ cội gốc thực hành ra sao :

Một, Địa Nhứt thiết xứ tam muội.

Hai, Thủy Nhứt thiết xứ định thiền

Thuần thực Địa, Thủy căn nguyên

Thấy ra muôn pháp nhơn duyên rõ ràng.

Ba, Phong Nhứt thiết xứ tam muội

Không động lòng vọng khởi gió phiền

Vững vàng nhập định trụ yên

Mặc cho mưa bão chẳng nghiêng ngã lòng.

Bốn, Thanh Nhứt thiết xứ tam muội

Gom tâm về quán tưởng Sắc trần

Mặc cho ngựa ý lăng xăng

Quyết cầm cương vững định thiền không quên.

Năm, Huỳnh Nhứt thiết xứ tam muội

Quán hoàng hôn sáng chói lặn dần

Nhứt thiết trụ xứ định tâm

Đuổi ra muôn ý niệm lầm bấy lâu.

Sáu, Xích Nhứt thiết xứ tam muội

Quán mặt trời sáng chói một màu

Nhứt thiết trụ xứ trước sau

Tâm năng nhập định lao xao không còn.

Bảy, Bạch Nhứt thiết xứ tam muội

Quán xương trắng không khởi niệm nào

Thấy ra nơi cõi trần lao

Thân là tạm bợ không lâu vũng bến.

Tám, Không Nhứt thiết xứ tam muội

Như hư vô chẳng trói buộc ràng

Không ngăn mé rộng thênh thang

Đầu đuôi chẳng có trụ an nơi nào.

Chín, Thủc Nhứt thiết xứ tam muội

Thức làm duyên kết nối căn, trần

Nhứt thiết định xứ thức thần

Liễu chứng tam muội công năng vô cùng.

Mười, Vô Sở hữu Nhứt thiết xứ

Tam muội này vô khứ, vô lai

Tự tại an lạc hằng ngày

Mà không chướng ngại vượt ngoài thế gian.

- Lại cũng có vô vàn thứ định

Chư Phật và Bồ Tát Ma Ha

Do đây nên mới gọi là

Thật *tướng tam muội* sâu xa khôn lường.

(2) *Thiện nam !* Huệ cũng có hai thứ :

Huệ thể gian và xuất thể gian.

- Lại có ba thứ hoàn toàn :

Một, Bát nhã trí của hàng phàm phu.

Hai, Tỳ Bà Xá Na Bát nhã

Là nói chung tất cả Thánh nhơn.

Ba, Xà Na trí chơn thường

Của chư **Bồ Tát**, mười phương **Phật Đà**.

- Lại *Bát nhã* gọi là *biệt tướng*,

Tổng tướng là *Tỳ Bà Xá Na*,

Xà Na cũng được gọi là

Phá hết các tướng ngã ta phàm trần.

- Huệ lại được định phân bốn thứ :

Chính là quán *Tứ diệu đế* chơn.

Thiện nam tử ! Hãy am tường.

Vì ba lợi ích **Ta** thường nhủ khuyên

Xa Ma Tha năng siêng tu tập

Đắc tam muội lạiặng *thần thông* :

Một, chẳng phóng dật buông lung;

Hai, đắc đại trí trang nghiêm đất trời;

Ba, tự tại vào nơi bể tục

Mà chẳng nhiễm ngũ dục vạy tà.

- Lại vì ba việc *lợi tha*

Nên tu viên mãn *Tỳ Bà Xá Na* :

Một là vì hiểu ra sanh tử
Quả báo ác lưu trữ lâu đời;
Hai, vì lợi ích cho người
Căn lành tăng trưởng vào nơi *Niết Bàn*;
Ba là vì phá tan tất cả
Mọi *phiền não* chấp ngã sinh ra,
Không còn *luân chuyển* Ta bà
Độ đời *giải thoát* vầy nhà Liên hoa.

Sư Tử Hống nghe qua lời **Phật**
Vừa thuyết xong, **Bồ Tát** bạch trình :
Đức Thế Tôn ! Như trong Kinh
Phật đã *giáo hóa* Chúng sinh Ta bà.
Tu *Tỳ Bà Xá Na* có thể
Phá *phiền não* huân tập sâu xa.
Cớ sao hôm nay **Phật Đà**
Khuyên tu tập *Xa Ma Tha* nghĩa gì ?.

Phật lại bảo : Này *Thiện nam tử* !
Sao Ông nói *Tỳ Bà Xá Na*
Phá *phiền não* dứt vọng tà
Lời này chưa đúng xét qua sai lầm.
Vì lúc đã định tâm *trí huệ*
Thời không còn *phiền não* hiện ra,
Lúc tâm *phiền não* sanh ra

Thời không *trí huệ* đó là thật chân.

Sao Ông lại nói rằng có thể

Tỳ Bà Xá Na phá nã phiền ?.

Ví như bóng tối ban đêm

Tức không ánh sáng, mò tìm lối đi,

Lúc bình minh thời không bóng tối

Mọi người nhìn thấy rõ vật trân.

Chỉ có kẻ dại nói rằng

Sáng có thể phá tan dần bóng đêm.

Thiện nam tử ! Ông nên nghĩ lại

Lời nói trên **Ta** thấy lỗi sai.

Ai có *trí huệ* sáng khai ?.

Ai có *phiền não* tạo gây nghiệp trân ?.

Sao Ông lại nói rằng *trí huệ*

Có thể phá *phiền não* mê lòng.

Nếu *phiền não* nó là không

Thời chẳng chỗ phá, dụng công bắng thừa ?.

Thiện nam tử ! Nếu như *trí huệ*

Có thể phá *phiền não* này đây,

Là đến mà phá hoặc hay

Chẳng đến mà phá ? Cả hai phân bìy.

Nếu chẳng đến mà đây tự phá

Thời lẽ ra tất cả phàm nhơn

Cũng pháặng *phiền não* thường
 Đâu cần tu tập theo đường từ bi.
 Nếu đến mà phá thì khi khởi
 Niệm ban đầu đã phá từ lâu.
 Nếu như một niệm ban đầu
 Chẳng phá chắc chắn niệm sau khác gì.
 Nếu niệm ban đầu khi đã phá
 Thời gọi là chẳng đến rõ ràng.
 Tại sao Ông lại nói rằng
Trí huệ hay phá bụi trần *phiền ba*?
 Nếu cho là đến cùng chẳng đến
 Mà có thể pháặng não phiền
 Nghĩa này chưa đúng liễu viêng
 Lời của Ông nói vừa trên đó mà.
 Lại *Tỳ Bà Xá Na* có thể
 Phá não phiền rất dễ dàng thay,
 Là đơn độc phá hoặc hay
 Có bạn cùng phá ? Ông đây giải bày.
 Nếu đơn độc ta nay pháặng
 Cớ gì sao **Bồ Tát** tu hành
Bát Chánh Đạo sớm viêng thành
 Liễu đắc *trí huệ* đạo lành *qui nguyễn*.
 Nếu có bạn não phiền mới phá
 Thời đơn độc chẳng pháặng nào.

Nếu đơn độc trước hay sau
 Chẳng phá *phiền não* chứa lâu trong lòng
 Thời là bạn cũng không phá được
 Vì cả hai sau trước bất thường.
 Như kẻ mù chẳng thấy đường
 Cho dù đối diện trước gương ích gì,
 Dẫu cả lũ bạn mù cũng vậy
 Chẳng thể nào nhìn thấy mặt mình
Tỳ Bà Xá Na giống in
 Người tu thiếu trí không nhìn thấy qua.

Thiện nam tử ! Như là *Địa đại*
 Tính chất cứng mềm mại nhuyễn trơn,
Hỏa đại tính chất nóng thường
 Đốt tan mọi vật chỉ nhường *Kim Cang*,
 Tánh chất lỏng ướt lan tràn ngập
 Là *Thủy đại* thông khắp mọi nơi,
Phong đại tánh chất động thời
 Di chuyển các thứ đổi dời lạ thay.
 Tánh chất cứng của đây *Địa đại*
 Nhẫn *Phong đại* nghịch lấn dung hòa
 Chẳng phải *nhơn duyên* làm ra
 Tánh chất bốn đại vốn là tự nhiên,
 Do nghĩa này, não phiền cũng vậy,
 Tánh của nó tự phải mất đi.

Nếu là tự nó mất đi
 Sao nói *trí huệ* đoạn ly não phiền.
 Lời nói ấy Ông nên xét nghĩ
 Phải biết rõ *Tỳ Bà Xá Na*
 Quyết định chắc chắn rằng là
 Chẳng thể phá dứt lìa xa não phiền.

Thiện nam tử ! Cũng như chất muối
 Là mặn làm vật khác mặn theo.
 Chất mặn lại rất ngọt ngào
 Ướp vào vật khác thấm màu ngọt ngon.
 Như tánh nước chảy mòn đá cứng
 Là ướt làm vật khác ướt mềm.
 Tánh của trí huệ diệt nên
 Làm cho các Pháp diệt liền sát-na,
 Nghĩa này xét thật ra chẳng đúng
 Nay **Như Lai** quyên dụng giải bày.
 Vì nếu Pháp không diệt rày
Trí huệ đâu có hiện bày *chọn như*
 Chẳng thể nào phá trừ *phiền não*
 Tự *phiền não* đoạn diệt mất rồi.
 Nếu nói tánh muối mặn mòi
 Ướp vào vật khác đồng thời mặn theo,
 Tánh *trí huệ* vốn cho là diệt
 Cũng làm các Pháp khác diệt lần,

Lời này chẳng đúng thật chân
Ông nên quán triệt định phân rõ ràng.
Vì tánh của minh quang *trí huệ*
Niệm niệm diệt không thể chặn dừng.
Nếu *niệm niệm* diệt chẳng ngừng
Thời đâu có thể diệt ngăn *pháp trần*.
Do nghĩa này hiểu rằng *trí huệ*
Tánh của nó chẳng phá nã phiền.

Thiện nam tử ! Lại như vậy ...
Tất cả các Pháp có hai diệt bày :
Một, tánh diệt; *Hai* là rốt ráo.
Là người tu thấu đáo rõ ràng.

Nếu là tánh diệt hoàn toàn
Trí huệ không thể phá tan nã phiền.
Nếu là do căn nguyên *trí huệ*
Có thể diệt *phiền nã* hoại tan
Như lửa đốt cháy vật trần
Nghĩa này chẳng đúng, có phần lỗi sai.
Vì như lửa đốt cháy đồ vật
Thời phải là để lại tro tàn,
Trí huệ như vậy hoàn toàn
Lẽ ra cũng có tro tàn thừa dư.
Như búa chặt cây ư còn dấu

Chỗ bị chặt nhìn thấu thật ra

Trí huệ nếu như vậy là

Thời có gì để cho ta thấy nhìn ?.

Trí huệ nếu quang minh có thể

Làm cho các *phiền não* lìa xa

Thời *phiền não* kia lẽ ra

Hiện bày chỗ khác không là khó chi.

Như các nhà *Lục sư ngoại đạo*

Rời sáu thành nước lớn sang qua

Đến ở thành *Câu Thi Na*

Chờ dịp thuyết giáo ngoại tà gạt dân.

Nếu phiền não vi trần đã diệt

Chẳng có còn nơi khác hiện bày,

Thời biết rằng *trí huệ* này

Chẳng thể phá diệt áng mây não phiền.

Thiện nam tử ! Như trên vừa nói

Ông hãy nên học hỏi đả thông.

Tất cả các Pháp trần hồng

Nếu tánh của nó tự không tức là

Ai có thể làm cho nó diệt ?

Ai có thể làm cho nó sanh ?

Sanh khác, diệt khác bất đồng

Không ai tạo tác buộc trong não phiền.

Nếu như người chú chuyên tu thiêt
Chánh định thời thấy biết quang minh
 Do nghĩa này nên các Kinh

Thế Tôn thường giải thuyết trình như sau :

Nếu có vị *Tỳ kheo* tu tập
Chánh định thời thấy tướng diệt sinh

Thân *ngũ ấm* của chính mình

Cũng như bốn loại Chúng sinh phàm trần.

Thiện nam tử ! Chẳng năng tu tập
 Tâm *Chánh định* khó gấp đạo mầu.

Việc thế gian rất hiểm sâu

Còn không rõ biết cơ cầu vàng thau

Huống là chỗ nhiệm mầu pháp **Phật**

Đạo xuất thế cũng ắt khó tường.

Người không có *Chánh định* thường

Thời bị vấp ngã trên đường tu thân,

Tâm duyên pháp khác rằng miệng nói,

Tai nghe tiếng khác với lời bày,

Ý hiểu nghĩa khác văn hay,

Muốn đọc tụng chữ khác thay câu thời,

Tay biên văn khác rời nghĩa lý,

Muốn đi đường theo ý của mình

Chân bước nẻo khác vô tình

Chừng khi lạc lối mới nhìn nhận ra.

Nếu như người trải qua nhuần gội
 Tâm Chánh định *tam muội* dồi trau
 Thờiặng lợi ích lớn lao
 Nhẫn chứng vô thượng tối cao *Bồ Đề*.

Thiện nam tử ! Giác, mê tự tánh.
Bồ Tát tu hai hạnh *lợi tha*
 Có công rất lớn sâu xa
 Một, là *Chánh định*; Hai là *trí thông*.

Thiện nam tử ! Chắc Ông đã rõ.
 Như người kia cắt cổ ống này
 Nếu kéo không khéo mạnh tay
 Thời là cỏ sẽ đứt hai đoạn liền.

Đại Bồ Tát trí hiền tu tập
 Hai pháp kia cũng vậy khác gì.

Này *Thiện nam tử* ! Trí tri
 Như nhổ cây cứng trước thì dùng tay
 Lay động đều gốc cây tróc rẽ
 Sau nhổ lên rất dễ dàng thay.

Bồ Tát y dụ trên đây
 Trước thì dụng *định* tâm hay động triền
 Sau dụng *trí* tức nhiên để nhổ
 Cội gốc cây đau khổ sâu bi.

Thiện nam tử ! Như giặt y

Trước dùng tro lóng, sau thì nước trong
 Màu y được sáng cùng sạch sẽ.
Định và *huệ* hợp lẽ viên đồng
 Là **Bồ Tát** khi dụng công
 Hành tập sau trước cũng không khác gì.

Thiện nam tử ! Trước thì đọc tụng
 Sau hiểu nghĩa thật đúng y Kinh.
Định, huệ như bóng in hình
 Của bức **Bồ Tát** quang minh trí mầu.
 Như tướng dũng trước sau hội tụ
 Trước võ trang đội ngũ quân binh
 Luôn luôn tự lượng sức mình
 Rồi sau dẹp loạn thái bình âu ca.

Định, huệ của *Ma Ha Bồ Tát*
 Cũng như vậy, không khác thêm hơn.
 Ví như người thợ bạc thường
 Khéo dùng phuơng tiện đo lường cân phân,
 Nào khuấy trộn dần dần đốt chẩy ...
 Rồi giữa mài tự tại ý mình.

Định và huệ đồng khuôn in
 Của bức **Bồ Tát** chọn minh làu làu.
 Tự gương sáng nhìn vào thấy mặt
Định, huệ của **Bồ Tát** liễu viễn.

Như trước dọn cỏ đất nền
 Sau mới gieo giống mọc lên chồi mầm,
 Trước theo thầy chí tâm học đạo
 Rồi sau mới thông thạo pháp mầu.

Định, huệ Bồ Tát cao sâu
 Cũng như vậy đó, có nào khác sai.
 Do những nghĩa trên đây ẩn dụ
 Nên **Bồ Tát** đầy đủ hạnh lành
 Tu tập *định, huệ* này thành
 Lợi ích rất lớn Chúng sanh muôn loài.

Đại **Bồ Tát** tu hai pháp liễu
 Là đại diện tiêu biểu sáng gương,
 Điều nghiệp năm căn thuần chơn
Kham nhẫn các khổ xem thường vượt qua :
 Chịu đói khát nào là thời tiết,
 Bị đánh đập, mắng nhiếc chê bai ...
 Thường nghiệp tâm *định* trong ngoài
 Chẳng để *phóng dật* mê say *dục tràn*,
 Không gì lợi nuôi thân ấm cật
 Mà làm việc phi pháp lối lầm,
Phiền não không nhiệm ố tâm,
 Chẳng bị ngoại thuyết tà thần muội mê,
 Thường chủ định vô về bản ngã

Những ác giác *nhơn quả* gây nên,
 Đường tu chặt dạ vững bền
 Không lâu thành tựu liễu viên đạo mầu.
Đại Bồ Tát giồi trau hai pháp
Định và *huệ* huân tập thành công
 Chẳng sợ gió bão *bát phong*
Tứ diên đảo thổi cũng không động lòng.
 Các tà ma chẳng hòng nhiều hại
 Hay dị thuật phỉnh gạt được đâu.
 Thường hưởng thọ sự vui lâu
 Vì diệu đệ nhứt không sao tỏ bày.
 Có thể hiểu **Như Lai** tạng mật
 Rất huyền thâm chư **Phật** gọi nhuần.
 Được vui lòng chẳng có mừng
 Gặp khổ chẳng có than van trách phiền.
 Loài người và chư Thiên quý trọng
 Luôn *tán thân* ngưỡng vọng *cúng dường*.
 Thấy rõ sanh tử *vô thường*
 Và chẳng sanh tử tận tường cả hai.
 Có thể rõ biết ngay *Pháp giới*,
 Và *Pháp tánh* đạt tới *Pháp thân*,
 Thường, lạc, ngã, tịnh Chánh chân
 Gọi là **Đại Bát Niết Bàn Như Lai**.

Thiện nam tử ! Ta nay giảng nói
 Định tướng này được gọi như sau
 Là *Không tam muội* nhiệm mâu
 Thấy ra tất cả trần lao nã phiền.
 Huệ tướng là *Vô nguyễn tam muội*
 Chỗ vô cầu sanh khởi Ta bà.
 Xả tướng lại được gọi là
Vô tướng tam muội lìa xa tướng trần.

Thiện nam tử ! Thánh nhân Bồ Tát
 Biết rành rẽ định đặt thời gian,
 Và thời gian huệ rõ ràng
 Hay thời gian xả hoàn toàn không sai,
 Hoặc thấu biết phi thời gian đạt
 Đây là đại **Bồ Tát** thật hành
 Đạo *Bồ đề* đã viên thành
 Đời đời cứu độ Chúng sanh muôn loài.

Bạch **Thế Tôn** ! Tôi đây xin hỏi :
 Như thế nào là **Bồ Tát** trụ đời
 Biết *thời* cùng với *phi thời* ?
 Mong **Phật** giảng dạy giác người lầm sai.

Thiện nam tử ! Nếu ai tu học
 Vì hưởng thụ hoan lạc sự vui
 Sanh lòng *kiêu mạn* khinh đời,

Hoặc vì *thuyết pháp* giác người đại ngây
 Mà sanh lòng ta đây *kiêu mạn*
 Không xứng đáng là hạng chơn tu,
 Hoặc vì *tinh tấn* công phu
 Sanh lòng *kiêu mạn* làm mù lương tâm,
 Hoặc vì hiểu cao thâm nghĩa lý
 Giới vấn đáp theo ý Chúng sanh
 Sanh lòng *kiêu mạn* nổi danh
 Không xứng là bức tu hành Chánh chân,
 Hoặc gần vua hay gần bạn ác
 Mà sanh lòng khoác lác kiêu căng,
 Hoặc vì *bố thí* thi ân
 Sanh lòng *kiêu mạn* ai bằng hơn ta,
 Hoặc cho mình làm ra công đức
 Lành thế gian hết sức tự cao,
 Hoặc vì được những người giàu
Cúng đường cung kính làm màu khoe khoang,
 Hãy nên biết ác giác như thế
 Càng tu tập *trí huệ* càng sai,
 Mà phải tu *Chánh định* ngay
 Gọi là **Bồ Tát** thường hay biết *thời*
 Cùng *phi thời* trọn đời nǎm bắt
 Chắc chắn rằng quả **Phật** sẽ thành.

Nếu có **Bồ Tát** tu hành

Tinh tấn chưa được quả lành thành công,
 Vì chẳng được sanh lòng hối hận,
 Vì *độn cẩn* nên chẳng tự tin,
 Chẳng điều phục được thất tình
 Vì *phiền não* mạnh vô minh phủ đầy,
 Vì tự nghi giới trai kém khuyết
 Hãy quán xét thấu biết cội nhành
 Lúc như vậy chẳng nên hành
 Tu tập *Chánh định* không thành đặng đâu,
 Mà phải tu dồi trau trí huệ
 Đây mới là **Bồ Tát** trụ đời
 Biết thời và biết phi thời
Định, huệ làm chủ rạng ngời quang minh.

(3) Nếu **Bồ Tát** tu định và huệ

Chẳng bình đẳng dụng thể tương ứng,
 Quán biết như vậy nên dừng
 Chẳng tu pháp *xả*, kiên cường vượt qua,
 Lúc *định, huệ* dung hòa *bình đẳng*
 Nên tu tập pháp *xả* đúng thời,
 Đây là **Bồ Tát** trụ đời
 Biết thời và biết phi thời cả hai.

Nếu **Bồ Tát** thường hay tu tập

*Định và huệ khi gặp não phiền
 Khởi lên quán xét biết liền
 Chẳng nên tu xả, chú chuyên kiên trì
 Phải đọc tụng, chép ghi, giải thuyết
 Thập Nhị Kinh hiểu biết thấm nhuần,
 Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng,
 Niệm giới, niệm thiện chuyên cần ngày đêm,
 Sau cùng là niệm thêm thí xá
 Không bao lâu đạo quả thành công.
 Nếu Bồ Tát quyết một lòng
 Tu tập ba pháp tướng đồng nêu trên.
 Đây cóặng nhơn duyên như vậy
 Sẽ đắc thành Vô tướng Niết Bàn.
 Lo gì không xuất thế gian,
 Vào ra Tam giới độ an muôn loài.*

22.3/ VÔ TƯỚNG NIẾT BÀN.

*Bạch Thế Tôn ! Không trụ mười tướng
 Nên được gọi là Đại Niết Bàn
 Cũng là Vô tướng hoàn toàn
 Như hư không vậy rõ ràng khác chi.
 Lại do nhơn duyên gì được gọi
 Là vô sanh, vô xuất hoặc hay
 Vô tác, là nhà cửa đây,*

Hay như cồn bāi, chõ quày, bình an,
 Là diệt độ *Niết Bàn*, tịch tịnh,
 Là không còn các bệnh khổ mang,
 Là không chõ có hoàn toàn ?
 Mong **Phật** chỉ dạy bố ban Pháp mầu.

- *Thiện nam tử ! Ông hâu nghe rõ*
Không nhơn duyên gọi đó vô sanh,
Vì vô sanh không cấu thành
Nên gọi vô xuất, vô danh sắc này,
Vì không có tạo gây nghiệp ác
Nên gọi là vô tác, vô hành,
Vì chẳng buộc chõ chấp danh
Năm thứ tà kiến hoành hành khổ a !
Nên được gọi đây là nhà cửa,
Cũng tức là nhà lửa Ta bà.
Vì tâm quyết định rời xa
Bốn dòng nước mạnh rất là hung hăng
Nên gọi là dừng chân cồn bāi
Và chẳng còn sợ hãi tử thần.
Vì đã điều phục sáu căn
Chõ vේ tự tại gọi rằng quy y.
Vì phá giặc hiểm nguy phiền não
Nên gọi là nương náo bình an.

Vì lửa *kiết sứ* nguội tàn
 Gọi là *diệt độ* thế gian Ta bà.
 Vì tâm đã lìa xa giác quán
 Nên gọi là nhập tịch *Niết Bàn*.
 Vì tránh ồn ào tiếng vang
 Gọi là *tịnh hỷ* huệ càng nâng cao.
 Vì dứt hẳn khổ đau sanh tử
 Nên gọi là không bệnh tử mang.
 Vì là không có hoàn toàn
 Gọi không chõ có rõ ràng chẳng sai.

Đại Bồ Tát nào đây quan sát
 Thật như trên, chứng đạt huệ khai
 Thấy rõ **Phật tánh Như Lai**
Bình đẳng tất cả muôn loài như nhau.

- Bạch **Thế Tôn** ! Cao sâu Chơn lý.
Đại Bồ Tát y chỉ thực hành
 Thành tựu bao nhiêu pháp lành
 Mới thấy *Vô tướng Niết Bàn Như Lai*,
 Nhãm cho đến là không chõ có ?
 Mong **Thế Tôn** giải rõ nghĩa này.
- *Thiện nam tử* ! Ông nghe đây.
Bồ Tát thành tựu đức dày sâu xa
 Đắc mươi pháp này là chiêm ngưỡng

Đại Niết bàn Vô tướng Như Lai,

Nhẫn đến không chõ có nầy.

Mười pháp chỉ định tở bày dưới đây :

• *Một: Tín tâm đủ đầy chơn chính,*

Nghĩa là phải thâm tín **Phật Đà**

Pháp mầu nhẫn đến **Tăng** già

Mãi mãi thường trụ không là đổi thay,

Khắp pháp giới **Như Lai** chư **Phật**

Thường thị hiện phương tiện độ đời.

Tất cả Chúng sanh, trời, người

Cho đến hạng *nhứt xiển* để đổi hư

Đều đồng có *Chơn như Phật tánh*

Nhưng ngộ tu mới thấy thật chân.

Chẳng tin tà giáo nói rằng :

Thân **Phật** nào khác phàm nhân Ta bà,

Cũng sanh ra rồi già, bịnh, tử

Có gì đâu thường trụ vĩnh hằng.

Tập tu *khổ hạnh* nhịn ăn

Thiền định ròng rã sáu năm rừng già.

Chẳng tin là **Đạt Đa** mất trí

Ông Đề Bà cố ý phá tăng

Làm cho chảy máu **Phật** thân

Việc này phồng thổi chẳng chân thật mà.

Cũng chẳng tin **Phật Đà** là thiêt
 Rốt ráo nhập tịch diệt *Niết Bàn*,
Chánh pháp tận diệt thế gian
 Không ai gìn giữ bối ban lưu hành.

Đây đáng gọi xứng danh **Bồ Tát**
 Đủ tín tâm giải thoát trần ai.

• *Hai là, Tịnh giới* đủ đầy :

Nếu có **Bồ Tát** thường hay nói rằng
 Giới thanh tịnh thật chân giải thoát,
 Dẫu chẳng cùng kẻ khác giới đây
 Ân ái hòa hợp thường ngày,
 Nhưng khi gặp mặt vui thay giõn cười
Bồ Tát này tức thời cũng đã
 Thành *dục pháp* hủy phá giới hành
 Làm ô nhục *phạm hạnh* lành
 Khiến tâm tạp uế chẳng thanh tịnh thì.

Lại cũng có những vị **Bồ Tát**
 Tự nói *giới* đã đạt đủ đầy,
 Dẫu chẳng cùng người nữ đây
 Hòa hợp ân ái hoặc hay giõn cười,
 Nhưng cách vách nghe thời tiếng nói,
 Tiếng vàng vòng, chuỗi ngọc, hương thơm
 Trong lòng sanh niệm yêu đương

Niệm ái khởi trước vấn vương buộc ràng,
Bồ Tát này phá tan *phạm hạnh*
 Thành *dục pháp* tâm tánh mê say
 Chẳng gọi *tịnh giới* tròn đầy
Đạo quả không thể có ngày thành công.

Có **Bồ Tát** tự lòng giảng nói
 Giới thanh tịnh rất giỏi thuyết bày,
 Dầu chẳng cùng người nữ đây
 Hòa hợp ân ái hoặc hay giỗn cười,
 Hoặc nghe tiếng buông lời êm dịu
 Hoặc hương xoa dỗ chịu thơm lây,
 Nhưng lúc thấy nam nữ đây
 Vuốt ve, âu yếm, nắm tay, cợt đùa,
 Bèn sanh niệm khởi lên tham ái.

Bồ Tát này đã *phá giới* rồi
 Làm nên pháp dục rồi bời
 Ô nhục *phạm hạnh* trồi, người chê bay
 Chẳng được gọi là đầy đủ giới
 Người như vậy bất lợi Chúng sanh.

Lại có **Bồ Tát** tu hành
 Tự mình nói giới tịnh thanh giải bày,
 Dầu chẳng cùng người đây nữ giới
 Hòa hợp hay cười nói cợt đùa,

Không nghe tiếng động êm khua,
 Không thấy nam nữ vuốt ve làm tình,
 Nhưng trong lòng muôn sanh *Thiên thương*
 Thọ *ngũ dục* vui hưởng lâu dài.

Bồ Tát như vậy vọng sai
 Làm nên pháp dục lấy dây trói mình,
 Đã phá hủy công trình *tịnh giới*
 Còn liên lụy phạm tới *Tăng già*
 Người này chẳng được gọi là
 Đây đủ *tịnh giới*. Lời **Ta** giải bày.

Thiện nam tử ! Nếu có **Bồ Tát**
 Giới thanh tịnh trì đạt đã xong
 Mà chẳng chấp giới thành công
 Khác nào nước lọc trong đó mà,
 Chẳng vì *Thi La Ba la mật*,
 Cũng chẳng vì vạn vật Chúng sanh,
 Chẳng vì *lợi dưỡng* cầu danh,
 Chẳng vì quả vị *Vô sanh Niết Bàn*,
 Vì *đệ nhứt nghĩa* chơn tối thượng
 Mà hộ trì cấm giới tịnh thanh
 Gọi là **Bồ Tát** xứng danh
 Đây đủ *tịnh giới* đắc thành đạo viễn.

• *Ba, gần gũi bức Thiện tri thức*

Là người có *công đức* vô ngần :

Thường giải *tín, giới, đa văn,*

Dạy về *bố thí* định phân rõ ràng,

Luận giáo pháp mở mang *trí huệ*

Làm mọi người, mọi giới thực hành

Đây gọi **Bồ Tát** xứng danh

Là *Thiện tri thức* bạn lành Chúng sanh.

- *Bốn, ưa thích chố thanh tịnh lặng,*

Có nghĩa là *tịch tịnh* thân tâm

Quán sát *pháp tánh* thậm thâm

Của chư vị Phá không lầm nghĩ sai.

- *Năm, tinh tấn* đêm ngày ráo riết

Có nghĩa là thâu nhiếp vọng tâm

Hành quán *Tứ đế* thật chân

Giả sử lửa cháy đến thân chẳng lìa.

- *Sáu, nghĩa là trau tria Chánh niệm*

Phải thực hành sáu pháp sau đây:

Niệm Phật tâm không lâng phai,

Niệm Pháp thấu lý **Như Lai** giáo truyền,

Niệm Tăng phải gieo duyên hòa hợp

Các Chúng sanh, từng lớp hạng người,

Niệm Giới trong sạch sống đời,

Niệm Thiện thuần nhứt xa rời ác cắn,

*Niệm Thí xả thương nhân mến vật
Luôn sẽ chia còn, mất không cần.*

- *Bảy là Chánh ngũ thường hăng :*

Lời nói chơn thật, Chúng dân hài hòa,
Hỏi thăm trước, sau là giúp đỡ
Nói phải thời, nói chõ Chánh chơn.

- *Tám là, hộ pháp hoằng dương :*

Nghĩa là mến thích pháp thường vô vi,
Ưá diễn thuyết, thọ trì, đọc tụng,
Biên chép và hiểu đúng nghĩa thời,
Tuyên dương sâu rộng khắp nơi
Làm cho Chánh pháp đời đời truyền lưu,
Nếu thấy người công phu biên chép,
Giải thuyết đúng thiệt nghĩa **Như Lai**
Đọc tụng, tán thân lành thay !

Tư duy ý nghĩa đêm ngày thường xuyên
Vì sự sống đừng quên mọi lúc
Nên cúng dường y phục, thức ăn ...
Vì hộ pháp chẳng tiếc thân

Huống là vật chất phàm trần ôm mang.

- *Chín là khuyên các hàng Bồ Tát*

Thấy có bạn đồng học giới chung
Thiếu thốn phương tiện cần dùng

Như là y phục, mền mùng, thuốc thang,
 Đồ uống ăn lúc khan hiếm có
 Hay phòng thiền, chõ ở .v.v...
 Thời đi xin của Chúng dân
 Cung cấp các vị qua phần gian nan.

- Mười, đầy đủ *quang minh trí huệ* :
 Là quán sát *bản thể* **Như Lai**
Thường, lạc, ngã, tịnh đủ đầy
 Tất cả sanh Chúng muôn loài thế gian
 Đều có sẵn hoàn toàn **Phật tánh**,
 Quán hai tướng *Không* và *Bất không*
 Của các pháp bất dị đồng
 Như vậy tự tại thông dong Sáu đường,
 Quán *thường* và *vô thường* có khác,
Lạc và cùng *vô lạc* đúng, sai,
Ngã cùng *vô ngã* là hai
Tịnh cùng *bất tịnh* thấy đây rõ ràng,
 Có pháp khác hoàn toàn dứt được,
 Có pháp khác diệt dứt bất thành,
 Có pháp từ *nhơn duyên* sanh,
 Có pháp từ duyên thấy rành căn nguyên,
 Có pháp khác từ duyên thành quả,
 Cũng có pháp chẳng phải duyên thành,

Đây gọi **Bồ Tát** tịnh danh
Đây đủ *trí huệ* chơn thanh rạng ngời.

Thiện nam tử ! Xứng thời **Bồ Tát**
Đã đầy đủ mười pháp hoàn toàn
Có thể thấy thật rõ ràng
Niết Bàn Vô tướng của hàng **Như Lai**.

23/. NGHIỆP QUẢ CỦA CHÚNG SANH.

Bạch **Thế Tôn** ! Tôi nay xin hỏi
Như trước kia **Phật** bảo **Thuần Đà** :
Nay ông *cúng dường* cho **Ta**
Phước báu khôn tưởng Hằng hà vô biên
Đã thấy được căn nguyên **Phật** tánh,
Đại Niết Bàn vô thượng tối cao,
Lời nói đó nghĩa thế nào ?
Mong **Phật** giảng giải cặn sâu tỏ tường.

Bạch **Thế Tôn** ! Thường thường **Phật** nói :
Nếu *bố thí* cho loài *Súc sanh*
Thời hưởng được phước báu lành
Trăm lần hơn hẳn ngục hành tội nhân ,
Bố thí *nhứt xiển* để hạng đó
Được ngàn lần hưởng phước nhiều hơn,
Bố thí người trì giới thường

Được hưởng phước báu trăm ngàn lần hơn,
 Bố thí cho những hàng ngoại đạo
 Đã dứt trừ phiền não sạch trơn
 Được hưởng phước báu khôn lường,
 Cũng như cung kính *cúng dường* chư Tăng
 “**Tứ Hướng**” nhẫn đắc phần chứng đạt,
 Bực “**Tứ quả**”, *Duyên giác Bích Chi*
 Thời được phước báu so bì
 Với sự *bố thí* trên thì bội tăng,
 Dâng cúng bực *Thánh nhân Bồ Tát*,
 Đại **Bồ Tát** thân cuối sau cùng,
 Chư **Phật Thể Tôn** nói chung
 Thời được phước báu thật không nghĩ bàn.

Bạch **Thể Tôn** ! Rõ ràng như vậy ...
 Nếu **Thuần Đà** thọ lấy phước này
 Đến nỗi không thể tỏ bày
 Thời chừng nào vậy, ông đây tu thành
 Đạo vô thượng trọn lành *Chánh giác*
 Và *Chánh đẳng* giải thoát Chúng sinh.

Bạch **Thể Tôn** ! Xin chứng minh
Phật lại có nói Chúng sinh người nào
 Do hiếu tâm nêu cao ơn trọng
 Tạo nghiệp thiện ly vọng trọn lành,

Có người tạo nghiệp ác sanh
 Chắc chắn kết quả cấu thành đời nay,
 Hoặc đời kế, tương lai nối tiếp
 Mau thấu biết, lâu biết khó khăn.
 Nay ông *Thuần Đà* chánh chân
 Do tâm ân trọng tạo nhân thiện lành
 Quyết định được đạt thành phước báu
 Đều là do tâm tạo chẳng sai.
 Nếu quyết định được phước này
 Thời thế nào chứng đạo đây *Bồ đề* ?
 Cũng khó lìa lòng mê vô hạn
 Làm gì thấy **Phật tánh** Chúng sinh.

Bạch **Thế Tôn** ! Như trong Kinh
Phật lại có nói Chúng sinh người nào :
Một: giúp người đói đau bệnh tật,
Hai: Cha mẹ, huynh trưởng ruột rà,
Ba: là *cúng dường Phật Đà*
 Được phước vô tận khó mà tính ra.

Bạch **Thế Tôn** ! Trước kia **Phật** bảo
 Ngài **A Nan Tôn giả** như vầy ...
 Tất cả Chúng sanh muôn loài
 Nếu không có nghiệp tạo gây cõi này
 Thời cũng được *Bồ đề* *Vô thượng*.

Do tu hành vô lượng kiếp qua,
 Không có nghiệp *cõi Sắc* mà
 Hay *cõi Vô Sắc* không là khác sai.

Bạch **Thế Tôn** ! Như bài *Pháp Cú*
 Đức **Như Lai** khuyên nhủ Chúng sanh :

Chẳng phải hư không, trong biển cả,
Chẳng phải vào núi, trong kẽ đá,
Tất cả mọi nơi, tất cả chỗ,
Không chỗ nào thoát khỏi quả báo.

Thuở trước A Nậu Lâu Đà
 Bạch **Phật**. Ngài mới thốt ra lời này :
 Tôi nhớ đời trước nhờ *bố thí*
 Một bữa ăn cho kẻ đói đau
 Mà trong muôn kiếp đời sau
 Chẳng đọa ác đạo sa vào tù giam.

Bạch **Thế Tôn** ! Việc làm *bố thí*
 Một bữa ăn phước vị như vậy,
 Huống là *Thuần Đà* ông này
 Với tâm chơn thật lành thay *cúng dường*
 Đức **Thế Tôn** khôn lường phước báu
Dàn Ba la mật đã đủ đầy.

Bạch **Thế Tôn** ! Đức **Như Lai** !

Nếu phước báu đó không tày tính ra
 Thời hủy báng **Phật Đà**, kinh điển,
 Tôi ngũ nghịch, phá giới trọng sâu
 Hạng nhứt xiển đê làm sao
 Tôi nặng trừ hết chuyển bao nhiêu đời.
 Nếu chẳng hết được thời như vậy
 Thế nào thấy **Phật tánh** không hai ?.

Phật bảo : Lành thay ! Lành thay !
 Nay *Thiện nam tử* ! Có hai hạng người
 Được công đức như trời, như biển
 Chẳng thể gì tính đếm đếm đo lường,
 Chẳng thể bàn luận phô trương,
 Một tay tát cạn đại dương sông Hằng,
 Dòng sanh tử bao lần buộc trói
 Mai chuyển luân trong cõi Tam thiền,
 Hàng phục ma oán oan khiên,
 Xô núi *bản ngã*, tháo xiềng ma quân,
 Có thể *Chuyển pháp luân* vô thượng
 Làm cho Chúng tin tưởng quay đầu :
 Một, người khéo hỏi pháp mầu;
 Hai, người khéo đáp cơ câu huyền sâu.

Thiện nam tử ! Trong mười trí lực
 Của chư **Phật**, của đức **Như Lai**.

Nghiệp trí lực rất sâu dày
 Hơn hẳn các trí **Ta** nay giải bày.
 Có những Chúng nhơn đây không biêt
 Ở trong nghiệp sự thiệt chẳng tin,
 Vì muối độ Chúng hữu tình
 Mà **Ta** chẳng quản thuyết trình pháp khai :
 Tất cả nghiệp nhơn loài gây tạo
 Có nghiệp nhẹ, nghiệp nặng khác sai.
 Nhị nghiệp lại đều có hai :
Một là, quyết định quả này thọ mang;
Hai, bất định hoàn toàn không có
 Quả này chẳng lãnh thọ nơi ta.

Này *Thiện nam tử* ! Nghe qua.
 Hoặc có người bảo cho là chẳng sai
 Rằng ác nghiệp tạo gây không quả,
 Nếu quyết định có quả báo mà
 Tại sao **Khí Hứ Chiên Đà**
 Có tội lại được sanh qua nước trời ?
Ương Quật Ma La người độc ác
 Sao lại được giải thoát lạ thay ?.
 Do đây nên nghiệp tạo gây
 Quyết định có quả ít ai nhận nhìn,
 Hay là nghiệp Chúng sinh đã tạo

Chẳng quyết định *quả báo* thọ mang.

Vì trừ tà *kiến* đa đoan

Như Lai ứng biến đăng đàn pháp tuyên :

“*Tất cả nghiệp dữ, hiền gây tạo*
Không nghiệp nào quả báo chẳng mang”.

Thiện nam tử ! Hiểu rõ ràng.

Hoặc có nghiệp rất nhẹ nhàng chẳng to

Nhưng có thể làm cho lớn nặng

Vì không biết hối hận ăn năn

Chẳng phải tất cả cõi trần

Chỉ có người trí, ngu đần hết đâu.

Do đây nên trước sau quán xét.

Chẳng phải hết các nghiệp muôn loài

Đều quyết định có quả này,

Dẫu chẳng quyết định Ông đây nhớ rằng

Cũng chẳng phải là chẳng có quả

Lời **Như Lai** tuyên hóa thế gian.

Này *Thiện nam tử* ! Bốn ban

Tâm tánh sanh Chúng ngay, gian bất đồng.

Có hai hạng : Trí thông sáng suốt

Và kẻ ngu khiếp nhược yếu hèn.

Người trí nhờ sức trí rèn

Có thể chuyển nghiệp dữ, hiền lệ nhanh,

Tội *địa ngục* trở thành *giải thoát*
Quả báo nặng thành nhẹ hiện đời.

Người ngu si lại khác thời
Nghiệp nhẹ làm nặng hiện đời tăng cao
 Đến nỗi phải sa vào *địa ngục*
 Không biết chịu đến lúc nào ra.

- **Thế Tôn !** Nếu như vậy là
 Chẳng nên tu *phạm hạnh* và tịnh thanh
 Nhẫn cho cùng quả lành *giải thoát*
 Đạo vô thượng khó đạt thành công.
- **Thiện nam tử !** Ông biết không.
 Nếu *nghiệp* quyết định có trong quả này.
 Thì chẳng nên hằng ngày cầu đạt
 Tu *phạm hạnh* giải thoát thế gian.
 Vì nghiệp bất định rõ ràng
 Phải tu *phạm hạnh* thoát đàng *trầm luân*.

Thiện nam tử ! Phàm nhân tất cả
 Nếu xa lìa nghiệp ác tạo gây
 Chắcặng quả lành không sai,
 Vọng lìa, chơn hiện, đạo đây sẽ thành.
 Bằng xa lìa nghiệp lành tạo ác
 Thời phải chịu *quả báo* khổ than.
 Nếu tất cả *nghiệp* đã làm

Quyết định có quả thọ mang trong đời,
 Thì chẳng cần tu nơi *Thánh đạo*
 Vì định nghiệp quả báo cấu thành.
 Tất cả *Thánh nhơn* tu hành
Thánh đạo vì để quả lành tăng cao
 Chuyển định nghiệp sớm mau nhanh lẹ
 Quả báo nặng thành nhẹ lành thay !
 Và làm cho nghiệp hiện nay
 Bất định không có quả này rời xa.
 Nếu các nghiệp đã là quyết định
 Có quả báo chắc chắn không sai
 Thời chẳng nên khổ công này
 Tu tập *Thánh đạo* đêm ngày trau tria.
 Nếu như ai xa lìa *Thánh đạo*
 Không bao giờ giải thoát não phiền.
 Chẳng giải thoát tức đương nhiên
 Thời không chứng đắc liễu viễn *Niết Bàn*.
Thiện nam tử ! Nghiệp là nhơn quả
 Nếu quyết định có ngã trong đây,
 Thời một đời tạo nghiệp gây
 Thuần thiện đáng lẽ đời này thọ vui
 Và cũng mãi muôn đời hưởng lấy
 Chẳng đổi thay không thấy giảm thuyên.
 Một đời gây tạo nghiệp duyên

Tội ác rất nặng oan khiên chất chồng
 Lẽ ra cũng sống trong khổ não
 Mai mãi chịu quả báo không rời.
 Nếu nghiệp quả như vậy thời
 Sẽ không có hạng trời, người giác tu
Bát Thánh Đạo công phu nhuần nhuyễn
Đường giải thoát và đến Niết Bàn.

Người làm người thọ lanh mang
 Không ai gánh chịu khổ than cho mình,
 Một người làm một người lanh thọ
 Chẳng phải là dòng họ tộc gia.
 Nếu như vậy, thời lẽ ra
 Không người hạ tiện, không nhà bần nông,
 Người lẽ ra là người mãi mãi,
Bà la môn là Bà la môn.

Lúc nhỏ gây tạo nghiệp xong
 Đáng ra thọ báo tuổi hồng thiếu niên,
 Chẳng đợi lúc trung niên, già lụng
 Mới thọ báo là đúng hay sai ?.

Khi già tạo nghiệp ác gây
 Thác sanh *địa ngục* đọa đày cùm gông,
 Thân *địa ngục* lúc còn tuổi trẻ
 Lẽ ra chẳng chịu khổ cực hìn.
 Nếu lúc già chẳng sát sanh

Không nên đến thuở tuổi xuân sống còn,
 Nếu thuở ấu niên không sống khổ
 Thì làm sao mà có tuổi già,
 Vì nghiệp không mất với ta,
 Nếu nghiệp không mất thế là chẳng ai
 Giác ngộ tu miệt mài *Thánh đạo*
 Quả *Niết Bàn* rốt ráo thành công.

Này *Thiện nam tử* ! Hỡi Ông !

Có hai thứ nghiệp buộc trong loài người:

Một, định nghiệp; Hai, bất định nghiệp.

Là người tu thấu biết điều này.

Định nghiệp luận ra có hai:

Báo định, thời định giải bày phân qua.

Hoặc có khi đây là báo định

Mà thời gian bất định xảy ra,

Lúc duyên kết tụ hợp hòa

Thời là *thọ báo* với ta hoàn toàn,

Hoặc có ba thời gian *thọ báo*

Nghĩa là đời hiện tại thân mang,

Đời kế tiếp chẳng dở dang,

Đời sau cũng vậy buộc ràng triền miên.

Thiện nam tử ! Ông nên nắm vững

Nếu định tâm làm những việc lành,

Hay là tạo nghiệp ác sanh,
 Làm rồi tin tưởng đắc thành mừng vui,
 Nếu nghiệp ác ngộ thời *cầu đạo*
 Nguyện quy y *Tam bảo cúng dường*.
 Nghiệp lành tinh tấn khuếch trương
 Đây gọi *định nghiệp* con đường tiến thân.

Thiện nam tử ! Gốc căn người trí
 Rất sâu chắc khó bị chuyển lay
 Nên có thể làm nghiệp này
 Nặng thành ra nhẹ lệ thay sớm, chiêu.
 Kẻ ngu si gây điều bất thiện
 Rất sâu dày khó chuyển đổi thay
 Làm cho nghiệp nhẹ hiện nay
 Trở thành *quả báo* nặng đây vô cùng.
 Do nghĩa này *nghiệp* chung bá tính
 Chẳng gọi là *quyết định* hết nào.

Đại **Bồ Tát** đức nguyện sâu
 Không có tạo *nghiệp* sanh vào ngục môn.
 Vì Chúng sanh hết lòng tận lực
 Nguyện sinh trong địa ngục cứu đời.

Này *Thiện nam* ! Nhớ thuở xưa
 Chúng sanh tuổi thọ dư thừa trăm năm,
 Có Hằng sa phàm nhân hết phúc

Bị quả báo *địa ngục* đọa đày,

Lúc đó, **Ta** xót xa thay !

Nguyễn vào *địa ngục* độ loài *sanh linh*.

Nên biết rằng tâm lành **Bồ Tát**

Thật không có nghiệp ác tạo gây,

Vì muốn cứu thoát muôn loài

Thọ thân *địa ngục* khổ chầy chẳng than,

Ở trong nơi ngục đàng muôn kiếp

Đem pháp mầu giảng thuyết rộng thịnh

Những người tội được nghe Kinh

Thoát khỏi *quả báo* ngục hình khổ đau,

Làm cho chốn đồ lao trống vắng

Trừ *Xiển dê* khóặng thoát ra.

Đây là **Bồ Tát Ma Ha**

Chẳng phải hiện tại hay là đời sau

Thọ báo nghiệp sa vào *địa ngục*,

Lời **Như Lai** trong đục giải bày.

Thiện nam tử ! Kiếp Hiền này

Có vô lượng số muôn loài *hàm linh*

Đọa trong loài *súc sinh* thú vật

Chịu phải nghiệp quả ác mình làm.

Ta quán thấy mọi khổ nàn

Vì muốn *thuyết pháp* mở đàng độ nhân

Nên *thị hiện* làm thân nai, gấu,
Khỉ, rồng, voi, thỏ, rắn .v.v...

Thiện nam tử ! Đại Thánh nhân
Thiệt không có nghiệp *súc sanh* bao giờ
Vì nguyễn lực ứng cơ nhi tác
Thân mang lấy không khác Chúng sanh.
Đây gọi **Bồ Tát** trọn lành
Ba đời nối tiếp chẳng sanh ác thời.

Thiện nam tử ! Trong đời Hiền kiếp
Những Chúng sanh tạo nghiệp ác gây
Mang thân *ngã quỷ* lạc loài
Chịu nhiều khổ hình hài khát khao
Không bao giờ nghe nào tên nước
Huống là nhìn thấy được nước mà.
Giả như thấy nước từ xa
Trong lòng muốn đến uống qua một lần,
Nhưng khi hiện đến gần nguồn nước
Biến thành lửa tanh nực máu hồng.
Hoặc có lúc nước lăng trong
Chẳng biến đổi khác, giục lòng đến nơi,
Nhưng lại thấy nhiều người canh giữ
Cầm binh khí ra sức ngăn ngừa.
Hoặc có lúc trời đổ mưa

Nước mưa rớt hột sấp vừa ướt thân
 Hóa thành lửa cháy rần khô ráo
 Đây gọi là *nghiệp báo ác sanh.*

Thiện nam tử ! Đại Thánh nhân
 Không có nghiệp ác mang thân loài này
 Vì hóa độ những ai tạo ác
 Sớm làm cho *giải thoát* quả trần,
 Nên phát nguyện thọ những thân
 Như trên vừa giải tỏ phân giác người.
 Chẳng phải nay hay đời kế vây,
 Hoặc đời sau thọ lấy ác duyên.

Này *Thiện nam !* Trong *kiếp Hiền*
Ta đây cũng đã phát nguyễn sâu xa
 Vào nhà người nuôi gà, nuôi chó,
 Hay nuôi heo, nuôi thỏ, nuôi bò,
 Đi săn bắn, bẫy chim cò,
 Lưới câu bắt cá hay mò ốc cua,
 Sanh trong nhà không chừa trộm cắp,
Chiên Đà La ác tặc hung hăng.

Đại Bồ Tát bức *Thánh nhân*
 Không có tạo ác mang thân như vầy,
 Vì muốn độ muôn loài nghiệp ác
 Sớm làm cho *giải thoát* khổ đau.

Nên dùng *nguyễn lực* lớn lao
 Thọ những thân ấy, vướng vào tham lam.
Đây gọi là xứng trang Bồ Tát
 Chẳng phải đời hiện tại này đâu,
 Đời kế hay hoặc đời sau
 Thọ *nghiệp báo* ác sa vào đồ lao.

Này *Thiện nam* ! Về sau *Hiền kiếp*
Ta sanh chốn biên địa thường xuyên,
 Làm nhiều việc lầm oan khiên,
Tham, sân, si ái não phiền đa đoan,
 Chẳng kính tin đạo vàng *Tam Bảo*,
 Luật *nhơn quả* nghiệp báo trả vay,
 Bội ân cha mẹ sâu dày
 Bất kính tôn trưởng, nghĩa thầy khuyên răn.

Bồ Tát này thật chân không có
 Những ác nghiệp trước đó đã gây.
 Vì muốn làm cho nhơn loài
 Chúng sanh thức tỉnh có ngày ngộ ra,
 Vì thế nên **Phật Đà** nguyện lớn
 Sanh hóa thân hiện tượng thế nầy.

Đây là **Bồ Tát** không hai
 Chẳng phải tại thế hoặc hay kế đời
 Hoặc đời sau thọ nơi ác nghiệp

Mà làm ra những việc kể trên.

Thiện nam tử ! Trong kiếp Hiền

Ta đây cũng đã phát nguyễn lớn lao.

Thọ sanh ra biết bao thân nữ

Tham, sân, si không khác tục phàm,

Tật đố, bốn xển, xan tham,

Dối trá, đần độn, việc làm bất minh.

Đại **Bồ Tát** thọ sinh cõi thế

Thật ra không có nghiệp kể trên

Vì muốn giác Chúng tùy duyên

Dùng *nguyên lực* lớn làm thuyền độ sanh.

Đại **Bồ Tát** viên thành *đạo quả*

Chẳng phải đời hiện tại thôi đâu,

Đời kế tiếp hay đời sau

Không thọ lấy nghiệp ác nào tạo gây.

Đại **Bồ Tát** không nài *thị hiện*

Thân **Huỳnh mòn**, thân chuyển không căn,

Hai căn và bất định căn

Nhin qua chẳng khác, không phân biệt gì.

Thiện nam tử ! Thời kỳ Hiền kiếp

Ta lại học theo pháp ngoại lai

Của phái *Ni Kiền Tử* này

Vẫn tin theo họ tháng ngày dụng công :

Không *bố thí*, cũng không thờ phụng,
 Không nghiệp thiện, nghiệp ác cả hai,
 Không *quả báo* thiện, ác gây
 Không đời hiện tại, vị lai xa lìa,
 Cũng không đây, không kia phân biệt,
 Không *Thánh nhơn, sinh diệt* thế gian,
 Không thân biến hóa muôn ngàn,
 Không đạo *tịch diệt*, *Niết Bàn* cũng không.
 Thật ra **Bồ Tát** không có những
 Ác nghiệp kia vừa dựng nêu trên,
 Vì lòng *tử bi* phát nguyễn
 Muốn độ muôn loại sang miền Tây Phương.
 Nên *thị hiện* vào đường tà pháp
 Tùy cơ duyên phù hợp độ trần.
 Đây Đại **Bồ Tát** *Thánh nhân*
 Chẳng phải hiện tại, kể lần đời sau
 Có ác nghiệp sa vào ngoại đạo
 Hay phải chịu *quả báo* thọ mang.

Thiện nam tử ! Thuở lâu xa
Ta đây cùng với *Đề Bà Đạt Đa*
 Đồng làm chủ thuyền ra biển lớn
 Khách đi theo ước lượng năm trăm
 Để tìm chầu báu kỳ trân

Thoát đời nghèo khổ được thân sang giàu.

Vì nghiệp duyên đường vè gấp bão
Ghe thuyền hư chìm giữa đại dương
Khách buôn đều chết thảm thương

Đau lòng da diết chi đường xót xa.

Ta cùng ông Đạt Đا sống sót
Nhờ giữ giới bất sát kiếp này
Được quả báo hưởng thọ dài

Nên gió thổi đẩy vào ngay đất liền.

Ông Đạt Đa ưu phiền sâu nã
Vì tiếc tham châu báu ngọc ngà.

Ta bảo Đề Bà Đạt Đa
Chớ nên than khóc hại mà đến thân.

Ông Đạt Đa nói rằng, như có
Người nghèo cùng khốn khổ không nhà
Đến trong gò mả tha ma

Nắm tay xác chết thật thà thốt ra,

Trông mong người cho ta sự chết
Còn vui hơn nghèo kiết cuộc đời,

Ta sẽ bố thí cho người
Đời sống nghèo khổ hiện thời của ta.

Lúc đó, tử thi ma ngồi dậy
Bảo người nghèo, nghe lấy đôi lời,
Đời sống nghèo khổ của người

Tự thọ nhận chịu cho thời được ai,
 Còn ta thích chết đây vui vẻ
 Thiệt chẳng ham làm kẻ nghèo nàn.

Ông Đạt Đا lại buồn than,
 Nay tôi muốn chết chẳng màng tiếc chi
 Nhưng không được chết đi mà lại
 Còn ôm mang thọ lấy nghèo nàn,
 Bảo tôi chẳng khóc buồn than
 Làm vui gượng gạo muôn phần khó khăn.

Lúc đó, **Ta** ân cần an ủi
 Răng ông chớ sầu tủi khóc than
 Hiện nay trong túi tôi mang
 Dựng hai viên ngọc vô vàn quý thay !
 Tôi sẽ chia làm hai ra vậy
 Ông một viên, tôi lấy một viên.
 Chia xong **Ta** nằm nghỉ yên
 Dưới cội cây lớn, muộn phiền xua tan.

Ôi ! Lòng người quá tham vật chất
 Ông Đạt Đa đánh mất lương tri
 Sanh ác tâm lầm vô nghì
 Đâm đui hai mắt **Ta** ... vì viên châu.

Lúc đó, **Ta** đớn đau thân xác
 Nỡ trách ai độc ác Sài lang.

Bồ⁵ng có cô gái đi ngang
Thấy **Ta** nhức nhối rên bên đàng
Bước đến gần vội vàng gạn hỏi.
Ta liền đem mọi việc vừa qua
Thuật rằng có ông *Đạt Đا*
Vì viên ngọc báu hại **Ta** mù lòa.
Cô gái nọ nghe qua lại hỏi :
Ông tên chi, danh gọi là gì ?.
Ta ôn tồn đáp rằng thì
Tôi tên *Thật Ngữ* chẳng gì dối gian.
Cô gái nọ nghi nan hỏi tiếp :
Làm thế nào để biết được ông
Là **Thật Ngữ** không dối lòng ?.
Ta liền quỳ giữa *hư không* nguyện rằng :
Nếu như tôi có tâm nói quấy
Vu oan cho ông ấy *Đạt Đa*,
Thời đôi mắt này mù lòa
Vĩnh viễn cho đến tuổi già thọ mang,
Nếu tôi không dối gian sự thật
Thời xin cho đôi mắt sáng trong.
Khi **Ta** phát nguyện vừa xong
Đôi mắt bình phục thật lòng ngạc nhiên.

Thiện nam tử ! Thánh hiền Bồ Tát

Nói thật về *quả báo* lâu xa.

Ta nhớ có kiếp sanh ra

Thuộc giòng quý tộc nhà *Bà La Môn*,

Phú Đơn Na nước **Nam Thiên Trúc**.

Có Quốc Vương thiếu phúc tên là

Ca La Phú trị san hà

Tánh tình hung dữ rất là tự cao,

Tuổi còn trẻ sa vào *ngũ dục*

Tâm tham dâm chẳng lúc nào dừng.

Ta vì muốn độ Quốc vương

Ngồi yên *thiền định* bên vườn Hoàng cung

Lúc đó, nhà vua cùng mỹ nữ

Ra vườn hoa thượng ngự tiêu dao,

Dừng chân dưới cội cây đào

Nói cười giỡn cợt cùng nhau vui đùa.

Các cung nữ bỏ vua chạy lại

Đến chỗ **Ta**, quỳ lạy lành thay !

Ta vì các cung nữ này

Thuyết pháp cho họ tỉnh say mộng trần.

Không lâu Vua đi tìm cung nữ

Thấy bọn họ ngồi quỳ quanh **Ta**

Quốc vương giận dữ quát la :

Nhà ngươi tu đã chứng qua quả nào ...

A La Hán cao sâu *đạo* *dế* ?

Ta trả lời chưa thể vượt qua.

Quốc vương chẳng chịu buông tha,

Nhà ngươi đắc quả A Na Hảm chưa ?

Ta lại đáp rằng : Thưa chưa được.

Nếu chưa được hai quả này đây

Là còn *tham dục* đắm say,

Đối diện mỹ nữ đẹp thay vô cùng

Chẳng có ai mà không xao động

Sao nhà ngươi tâm vọng *dục trân*

Dám nhìn ngắm các mỹ nhân

Của ta như vậy, tội chẳng khó lường.

Ta liền thưa : Đại vương nên biết

Nay tôi dù chưa diệt nǎo phiền

Nhưng trong tâm tôi lặng yên

Thiệt không có niệm tham riêng *dục trân*.

Nhà vua nói : Ông Tăng khờ khật !

Trong đời có các bậc Tiên nhân

Tu hành *khổ hạnh* ép thân

Nhìn thấy sắc đẹp tuyệt trần còn tham,

Huống nhà ngươi tâm phàm xác tục

Tuổi còn trẻ nhục dục chưa trừ

Làm sao thấy sắc đẹp ư !

Mà chẳng tham đắm buồn cười lạ thay.

Tâu Đại vương ! Có người quán Sắc
 Chẳng tham đắm sự thật thế này
 Không phải *khổ hạnh* tháng ngày
 Mà do tâm quán thân đây *Vô thường*
 Vốn *huyễn giả* là đường *sinh diệt*
 Hợp rồi tan không biết bao lần,
 Giàu nghèo, đẹp xấu, vua dân
 Chừng khi hơi đứt mạng căn còn gì ?.

Nhà vua nói : “Khinh khi người khác
 Mà phỉ báng, khoác lác lợi chi ?.
 Thời là chẳng gọi tu trì
Tịnh giới chưa vẹn, sân si vẫn còn”.

Tâu Đại vương ! Nếu tâm đố kỵ
 Thời mới là phỉ báng chê bai,
 Tâm tôi không đố kỵ ai
 Làm gì có sự chê bai mọi người.

Quốc vương nói : Nay thời *Đại Đức* !
 Thế nào gọi là Giới trọn lành ?

Tâu Đại vương ! Nghe cho rành.
Nhân nhục là giới đắc thành xưa nay.

Quốc vương nói : Nếu nhân là giới
 Ta sẽ cắt lỗ tai nhà ngươi,

Nếu như nhẫn chịu được thời
 Là người trì giới trong đời ít ai.
 Vua liền cắt lỗ tai sau đó
 Sắc mặt Ta chẳng có bi quan.
 Các vị hầu vua liền can
 Đây là Đại sĩ giòng Bà La Môn.
 Làm như vậy, tiếng đồn Vua ác
 Nếu rủi ro giết thác mạng người.
 Vua nghe can gián tức thời
 Càng thêm giận, bảo các người hiểu chi.
 Tại sao biết đây vị Đại sĩ
 Thật hay giả hãy chỉ cho ta.
 Muôn tâu ! Chúng tôi thấy qua.
 Vì lúc như vậy ... rất là đớn đau.
 Nhưng dung diện sắc màu không đổi
 Chẳng kêu gào quỳ gối van xin.
 Quốc vương nói : “Sẽ chứng minh
 Các ông có đúng thấy nhìn vừa qua
 Xem sắc mặt ông ta có đổi
 Hay là không theo dõi biết ngay.
 Nói xong, nhà vua ác này
 Thẻo mũi rồi lại chặt tay chun lìa”.
 Đại Bồ Tát trải qua vô lượng

Đã tu thành *Vô thương Bồ đề*

Vì thương Chúng sanh si mê

Nên không thấy khổ, chẳng hề hận sân.

Lúc đó, *Tứ Thiên Vương* căm giận

Thấy bất bình nổi trận mưa dông.

Cát bay đá lở cuồng phong,

Nhà vua hoảng hốt trong lòng thất kinh

Quỳ trước **Ta** cầu xin tha tội

Răng : Cho tôi sám hối ăn năn.

Ta nói : “Đại vương biết chăng !

Trong lòng tôi chẳng hận sân chi Ngài,

Cũng như danh, sắc, tài chẳng mến

Hay tham đắm ái luyến thế gian”.

Nhà vua nghe nói bàng hoàng,

Kính mong *Đại Đức* hỷ hoan chỉ bày.

Làm thế nào tôi đây biết được

Đại Đức không chấp trước hận sân ?

Ta liền phát thệ nguyện rằng :

“Nếu lòng tôi chẳng hận sân đến người

Nguyện cho thân của tôi bình phục

Được lành hẳn như lúc trước đây”.

Phát nguyện vừa xong phút giây

Thân **Ta** như cũ lành thay vô cùng !

Đây gọi là *Đại hùng Bồ Tát*

Nói *quả báo* chứng đạt đời này.

Nghiệp ác bất lành tạo gây

Mắc lấy *quả báo* đời này thọ mang.

Như Quốc vương làm toàn việc ác

Bị trời mưa đá, cát hãi kinh.

Cũng như có người cố tình

Chỉ chố nai, gấu ẩn mình dấu thân

Bảo là chắc thợ săn đến bắt

Người chỉ kia rụng mất bàn tay.

Đây là nghiệp ác tạo gây

Thời nhận *quả báo* đời này không sai.

Đời kế thợ trả vay như hạng

Nhứt xiển đè phỉ báng điển kinh,

Phạm *bốn tội trọng* lờn khinh

Và tội *ngũ nghịch* tày đình lớn lao.

Được *quả báo* đời sau thọ hưởng

Như *tri giới* tin tưởng không thay.

Lại phát nguyện đời vị lai

Thườngặng *thanh tịnh* giới trai trọn lành.

Nếu như có Chúng sanh thời đó

Được sống đời tuổi thọ trăm năm.

Tôi đây xin nguyện hiện thân

Chuyển Luân Vương Thánh trị dân cõi này.

*Thiện nam tử ! Nếu đây là nghiệp
Quyết định được quả báo hiện đời,
Tức không được quả báo thời
Đời kế hưởng thọ hay đời về sau.*

Đại Bồ Tát tu nghiệp nhơn tạo
Ba mươi hai tướng hảo lành thay !
Thời không thể được quả này
Trong đời hiện tại, đương lai mới thành.
Nếu là nghiệp chẳng sanh thọ lấy
Ba thứ quả báo ấy buộc ràng
Là nghiệp bất định hoàn toàn
Có thể tu tập *Niết Bàn* thành công.

*Thiện nam tử ! Như Ông suy luận.
Nếu cho rằng tạo những nghiệp nhơn
Quyết định có quả báo thường
Thì chẳng được có con đường tu thân
Đắc phạm hạnh hay Chân giải thoát
Quả *Niết Bàn* không đạt được đâu.
Nên biết bất cứ người nào
Nói lời như vậy tự đào hố ngăn.
Đây là bọn ma quân tà ngũ,
Chẳng phải là đệ tử **Như Lai**.*

Nếu nói các nghiệp tạo gây
Đều có *định nghiệp* quả này thọ mang

Hay hoặc là *nghiệp* đây *bất định*
Hãy quán sát bản tính sâu xa.

Định nghiệp có *quả báo* là
Hiện đời, đời kế tiếp và đời sau.

Bất định nghiệp khi nào hội hiệp
Đủ *nhơn duyên* thì nghiệp thọ mang,
Chẳng hội hiệp duyên buộc ràng
Thời chẳng thọ *báo* hoàn toàn không sai.

Do đây nên có tu *phạm hạnh*,
Chọn giải thoát cứu cánh *Niết Bàn*.

Nên biết không phân Thánh, phàm
Nói lời này thiệt xứng hàng **Phật môn**
Là đệ tử **Thế Tôn** đây vậy,
Vì là người thọ lấy nghiệp lành.

Thiện nam ! Tất cả Chúng sanh
Gây nghiệp *bất định* tạo thành nhiều thay,
Tạo *định nghiệp* này đây rất ít
Vì thế nên ưa thích *tu hành*.

Do tu tập *đạo hạnh* lành
Nên *định nghiệp* nặng trở thành nhẹ thay,
Còn những nghiệp tạo gây bất định
Chẳng thọ quả nhận lãnh kế đời.

- *Thiện nam !* Có hai hạng người :

- *Một là* với hạng trong đời tạo gây

Nghiệp bất định thành đây quyết định

Quả hiện đời thọ lanh kế đời,

Quả báo gây ra nhẹ thời

Làm thành quả nặng chuyển đời khó khăn,

Đáng lẽ thọ làm người tạo phúc

Lại rơi vào *địa ngục* đóng trấn.

- *Hai là* hạng người gây nhân

Với quả định nghiệp có phần nặng hơn

Nhưng biết chuyển nghiệp thường bất định

Đáng lẽ ra thọ lanh kế đời,

Làm cho *thọ báo* hiện đời

Quả nặng thành nhẹ, đổi dời lệ nhanh,

Đáng lẽ ra thọ sanh *địa ngục*

Nhưng nhận chịu quả nhẹ làm người.

Hai hạng này có trong đời

Một là người trí; *Hai*, người ngu si.

Người trí nặng chuyển thì thành nhẹ.

Người ngu nhẹ làm thành nặng hơn.

Thiện nam tử ! Xét tận tường.

Ví như hai kẻ khinh thường mắng vua.

Chiếu theo luật phạm vào phép nước

Một người có thân thuộc Hoàng gia

Tội tất rất nhẹ giảm tha.

Người không thân thuộc Hoàng gia triều đình

Tội tuy nhẹ trở thành tội nặng

Nên hai người quả chẳng giống nhau.

Người trí tạo nghiệp lành sâu

Nên tội có nặng quay đầu ăn năn

Thọ *quả báo* dần dần giảm nhẹ

Giác ngộ tu đạo sẽ thành công.

Còn người mê muội tâm lòng

Tạo nghiệp lành ít, chẳng trồng thiện căn

Nên tội nhẹ dần dần thành nặng

Vì thiếp tu nghiệp chẳng chuyển dời.

Thiện nam tử ! Như hai người

Một thời khỏe mạnh, một thời ốm đau.

Buổi sáng nọ, đi vào thăm ruộng

Trèo qua cầu rơi xuống bùn ao,

Cả hai người đều lún sâu.

Người có sức mạnh leo mau lên bờ,

Người ốm đau thân cơ yếu sức

Muốn leo lên trầy trật khó khăn.

Lại nữa, như có hai người

Uống nhầm thuốc độc đồng thời như nhau :

Một người do nhờ vào thần chú

Và có thuốc giải *A Dà Đà*.

Còn người kia xét thật ra
Không biết thần chú, thuốc *A Dà Đà*.
Người có thuốc thoát qua mạng chết,
Người không có đoạn kết mạng vong.

Lại nữa, có hai người đồng
Uống nước trái ép, thật không thể lường.
Người mạnh uống thời thường tiêu hóa,
Kẻ suy yếu uống lại bình thời.

Lại nữa, như có hai người
Bị quân gian bắt trói thời tay chân.
Người có trí thoát thân rất dễ,
Kẻ ngu si không thể thoát rời.

Lại nữa, như có hai người
Đồng đi đường vắng lăm thời hiểm nguy.
Người mắt sáng bước đi vững chắc
Không sợ gì khốn ngặt khó khăn.
Người bị mù phải dò lần
Nếu lỡ vấp ngã sa chân hổ hãi.

*Thiện nam tử ! Ông cần chú ý
Có hai người uống rượu cùng nhau.*

Một thời ăn nhiều thịt rau
Uống rượu ít bị bệnh đau trong người.

Người uống nhiều ăn thời rất ít
 Thường sanh ra đủ bệnh trong người.

Lại nữa, như có hai người
 Đối đầu giặc cướp rất thời hung hăng.
 Người võ trang giáp thân đầy đủ
 Ăt phá tan dẹp lũ bạo cương.
 Người tay không chẳng giáo gươm
 Khó mong phá giặc mạng thường lâm nguy.

Thiện nam tử ! Như hai người nọ
 Bị đồ nhơ văng dính áo quần.
 Người biết giặt tẩy trăng ngần,
 Người chẳng biết giặt lâu dần thâm đen.

Thiện nam tử ! Có hai người nọ
 Đều ngồi xe. Lại có biệt phân.
 Một xe có trực, có căm,
 Một xe không trực, không căm lạ kỳ.
 Người ngồi xe trực căm có đủ
 Tùy ý đi khắp chốn xa gần.
 Người ngồi xe không trực căm
 Thời không đi được, dù tâm mong cầu.

Như hai người cùng nhau viếng núi.

Một người mang nước suối, lương khô,
 Một người đi chẳng xách đồ

Mang chi lương thực làm cho bận lòng.

Người mang lương thong dong dạo bước
Không bao lâu lên được đỉnh cao.

Người đi không, chẳng thể nào
Mà lên tới đỉnh núi cao nhiều tầng.

Có hai người bị quân cướp giựt.

Một người nhà còn trữ bạc vàng
Nên không lo lăng buồn than.

Người nghèo bị cướp cơ hàn tay không,
Nên sâu khổ trong lòng lo lăng
Không biết rồi mình sống ra sao !.

Kẻ ngu, người trí khác nhau
Tuy đồng chung cảnh nghèo, giàu giới ranh.

Người có trí giống lành gieo sạ
Nghiệp dù nặng thọ quả nhẹ thay,

Người không tu tập *giới trai*
Nghiệp nhẹ thành nặng họa tai dập dồn.

Sư Tử Hống khiêm cung lễ **Phật**

Xong rồi Ngài thành thật trình qua :

Như lời nói của **Phật Đà**

Chẳng phải các nghiệp đều là như nhau
Quả nhứt định trước sau chẳng đổi
Cũng chẳng phải nhơn loại Chúng sanh

Quyết định *thọ báo ác*, lành.
 Nay tôi chưa hiểu rõ rành sâu xa.
 Bạch **Thế Tôn** ! Ta bà muôn loại
 Làm thế nào chuyển nghiệp đổi thay
Khiến quả báo nhẹ đời nay
 Phải *thọ quả nặng* tù đày ngục môn ?
 Làm cách nào **Thế Tôn** chỉ dạy
Quả báo nặng địa ngục đổi đời
Thành quả báo nhẹ hiện đời ?.
 Mong **Phật** giáo huấn trời, người *thọ vâng*.

24/. TU THÂN, GIỚI, TÂM, HUỆ.

Thiện nam tử ! Ông cần phân biệt
 Có hai hạng : Kẻ trí, người ngu.
 Nếu có thể chịu công phu
 Tu tập *thân, giới, tâm* thâu nhiếp thường,
Huệ sáng soi noi đường chơn lý
 Thời gọi là người trí không sai.
 Nếu chẳng tu tập dồi mà i
 Thời gọi là kẻ dại ngây ngu đần.

- Nếu chẳng thể năm căn điều phục
 Thời gọi là chẳng thể tu thân.
 Nếu chẳng thể thường siêng năng
Thọ trì bảy thứ tịnh chân giới này

Thời chẳng gọi là người tu giới.

Vì giới hành làm lợi ích nhân.

Nếu chẳng điều phục vọng tâm

Gây bao tội lỗi mê lầm thành quen.

Chẳng tu tập luyện rèn *Thánh hạnh*

Huệ không minh bản tánh mù tăm.

- Lại người chẳng biết tu thân

Thường hay tham đắm *dục trần* nhiễm vương.

Cho thân ta là thường tồn tại

Thân sở hữu mãi mãi của ta.

Người chẳng tu giới thời là

Tự thân tạo nghiệp sanh ra lạc lầm.

Người chẳng biết tu tâm giải thoát

Luôn ở trong nghiệp ác khổ hành.

Người chẳng tu trí huệ minh

Do vì không nghiệp tâm mình buông lung,

Nên không thể sáng lòng phân biệt

Được những pháp thiện, ác, giả, chân.

- Lại người chẳng biết tu thân

Thường chấp *ngã kiến* xa dần lý chơn.

Người chẳng biết tu nhân giữ giới

Thường không dứt được *giới thủ* này.

Người chẳng tu tâm dồi mài

Thường tạo nghiệp ác lòng đầy tham sân.

Người chẳng biết siêng năng tu huệ

Thời tâm si trì trệ ngu đần.

- Lại người chẳng biết tu thân

Thời không thể quán thấu chân *huyễn* trần,

Dầu thân không lối lầm gì cả

Nhưng nó là hiểm họa khó lường.

- Ví như làm người quan trưởng

Có nhiều kẻ oán tìm phương trả thù,

Nếu là bậc hiền nhu trí huệ

Phải cẩn thận mưu kế đê phòng,

Bằng không thận trọng buông lung

Kẻ thù làm hại đến không thể ngờ.

Thân Chúng sanh sống nhờ cõi tạm

Thường đòi hỏi thích ham vật trần

Nếu chẳng khéo léo điều thân

Nuông chìu dục vọng tinh thần nhuốm nhơ.

- Như *Bà La Môn* thờ thần lửa

Họ thường dâng hoa quả đủ đầy

Tán *thán* lẽ bái hằng ngày

Hạn kỳ phải đúng kéo dài trăm năm,

Đến lúc người thành tâm chạm lửa

Liền đốt cháy tay họ chẳng tha.

Dù lửa này được người ta
Cúng dường cung kính thật là trang nghiêm
 Nhưng trọn không có niềm báo đáp
 Cho người đây phụng sự kính thờ.

Thân của Chúng sanh vậy cơ
 Cũng như thờ lửa chực chờ cháy tay.
 Dẫu cố gắng công dài nuôi dưỡng,
 Đủ mọi thứ tâm tưởng nhọc nhằn :
 Nào lo y phục, uống, ăn
 Nhà cao, xe ngựa, giường nằm ấm êm,
 Nào thuốc thang ngày đêm tắm bổ
 Luôn cung cấp khẩu độ thân này.

Nếu gặp xấu duyên trong, ngoài
 Thời liền bệnh hoạn hoặc rày mạng vong,
 Trọn chẳng tưởng nhớ công cung phụng
 Rốt cuộc rồi nó cũng vô thường.

- Ví như có vị Quốc Vương
 Nuôi bốn con rắn trong rương tủ thời,
 Giao phó cho mọi người săn sóc
 Không để nó bò ngóc ra ngoài.
 Trong bốn con rắn độc này,
 Một con nổi giận cắn ngay chết người.
 Kẻ săn sóc luôn thời lo sợ
 Tìm thức ăn cho nó đủ đầy.

Thân *tứ đại* của ta đây

Nói chung sanh Chúng như loài rắn kia,
Nếu một đại nó mà nỗi giận
Làm cho thân bệnh hoạn khổ sâu.

- Như người mang chứng bệnh đau
Phải tầm phương thuốc, phải cầu lương y,
Nếu dụ dụ chừng khi mạng hết
Mới cầu thầy không kịp nữa rồi.

Thân của Chúng sanh mọi loài
Cũng như ví dụ trên đây khác gì.

Phải nhứt tâm kiên trì tu tập
Đừng buông trôi sẽ gặp họa tai,
Sống lo tạo nghiệp lành thay
Thác về *Cực Lạc* Liên đài hóa thân.

- Như bình đất chưa hầm nung lửa
Không chịu được mưa gió nứt rãnh,
Thân của Chúng sanh phàm trần
Không vượt qua được tử thần *Diêm Vương*,
Chẳng chịu đựng những cơn đói khát
Và những bệnh quái ác trong đời.

- Ví như mụn nhọt chưa mùi
Nếu khi chạm đến tức thời càng nguy,
Thân Chúng sanh khác gì mụn nhọt

Chứa vi trùng đục khoét đêm ngày.

- Ví như con La mang thai
Tự con cắn bụng mẹ mây chui ra.
Thân Chúng sanh Ta bà huyễn giả
Cũng ví như con La khác gì.
Sanh, già, bệnh, tử hạn kỳ
Dẫu cho sống thọ duy trì trăm năm.
- Như cây chuối mạng thân rất ngắn
Không có lõi cứng rắn chắc bền
Thân của Chúng sanh như trên
Giả danh tạm gọi tuổi tên mỗi loài.
- Như chó Sói, Cọp, Nai, Rắn, Chuột ...
Thường xâu xé khó được gần nhau.
Tứ đại Chúng sanh mòn hao
Cũng như ví dụ trên đâu khác gì.
- Ngỗng Chúa chảng thích nghi gò mả.
Đại **Bồ Tát** thân ngã đoạn lìa
Đối với nhục thể chảng ưa
Cho nên tham dục dứt trừ rời xa.
- Ví như giòng *Chiên Đà La* đó
Bảy đời luôn chảng bỏ nghiệp hèn,
Do đây, tất cả người hiền

Khinh chê, chẳng dám kết duyên hạng này.

Chủng tử của muôn loài cũng vậy,
Tinh huyết hôi *bất tịnh* trong ngoài.

Vì *bất tịnh*, chư **Phật** đây
Và chư **Bồ Tát** xưa nay chối từ.

Thân này chẳng phải như núi ấy
Ma La Da mọc cây *Chiên Đà*,
Chẳng sanh hoa *Ưu Bát La*,

Hoa Phân Đà Lợi hay **hoa Chiêm Bà** ...

Chín lỗ thường chảy ra chất dịch
Rất tanh hôi khó bít chặn dừng,

Các loại vi trùng khôn lường
Ấn núp kín đáo sống thường bám thân.

- Dẫu người đời có rừng vườn tốt
Nhưng trong nhà chứa cốt tử thi,

Mọi người kinh sợ bỏ đi
Chẳng ai ưa thích duy trì ở lâu.

Cõi *Sắc giới* mặc dầu hơn hẳn
Nhưng vì còn chấp nặng *Sắc thân*
Cho dù xinh đẹp tuyệt trần

Hết phúc rồi cũng hoại tàn như hoa.

Vì quán thấu, **Phật** và **Bồ Tát**
Sớm lìa bỏ *giải thoát* Ta bà.

Thiện nam tử ! Như trẻ, già.

Nếu người chẳng thể xét qua rõ ràng

Thân tú *đại* thọ mang giả tạm

Nó khác nào như áng *Phù vân*

Hợp tan, tan hợp bao lần

Trầm luân sáu nẻo bỏ thân quá nhiều.

Không có gì để yêu chuộng nó

Nếu chẳng tri thấu rõ cội căn

Thời chẳng gọi là tu thân

Vì còn tham đắm *duc trần* đa đoan.

- *Thiện nam tử !* Chẳng quan sát giới

Là thắn thang sinh lợi pháp lành,

Cũng là cơ bản đạt thành

Cho người tu tập thực hành giới răn,

Như mặt đất lanh phẫn sinh trưởng

Cho cỏ cây nuôi dưỡng Chúng nhân,

Là *đạo thủ* các thiện căn,

Như vị thuyền trưởng dắt đoàn thương gia.

- Giới thăng tràng mới là đệ nhất

Của tất cả chơn thật giống lành,

Như thăng tràng cõi trời xanh

Của *Thiên Đế Thích* dựng thành dày công.

- Giới có thể dứt lòng nghĩ ác

Đoạn trừ nghiệp tạo tác lầm sai,

Có thể trị lành bệnh tai

Giới như được thọ sống dai miên trường.

- Giới là món *tư lương* gìn giữ
Đi trên đường sanh tử nguy nan.

• Giới là giáp trượng võ trang
Đánh dẹp giặc ác tan nã phiền.

- Giới hộ mệnh bình yên an lạc
Là *thần chú* trừ các độc xà.

- Giới là cây cầu đi qua
Khỏi bờ *nghiệp chướng*, về nhà **Như Lai**.

Nếu chẳng thể *giới trai* cấm giữ

Như vậy là chẳng gọi giới hành.

- Nếu không thể quan sát rành
Tâm niệm động chuyển vọng sanh việc đồi,

Khó nắm bắt, khó thời điều ngự,

Như Voi dữ, như Khỉ chuyên cành,

Niệm niệm sinh diệt chóng nhanh,

Như giọt sương đọng trên cành liễu mai,

Như tia chớp phút giây tan biến,

Tâm niệm này luân chuyển không ngừng,

Là cội gốc, là nguyên nhân

Là các điều ác lần lâng sanh ra,

Tham *ngũ dục* tâm ta đeo đuổi

Như lửa cháy thêm củi bỏ vào,

Như biển cả lớn dường bao
 Chứa các dòng nước sông sâu chảy vrophe,
 Như **núi Mạn** bốn bề cây cỏ,
 Chẳng thể gì biết rõ tử sinh
 Mê lầm sai đắm hư vinh
 Đến nỗi thành bệnh vô minh đau sầu,
 Như cá nuốt lưỡi câu giãy giụa
 Do ham mồi muôn thuở khó ra.
 Tâm thường khởi niệm chấp ta
 Dẫn theo tội nghiệp rất là đầy đông
 Cũng giống như là con Bối mẫu
 Dắt đàn con theo dấu chồn mình.
 Người mê chạy theo dục tình
 Chẳng thích giải thoát chơn minh Niết Bàn,
 Như Lạc Đà sống hoang sa mạc
 Ăn mật nhẫn đến thác vân ngon
 Chẳng đoái hoài đến cỏ non
 Đầu bò bao kiếp vân còn ôm mang.
 Quá ham chuộng giàu sang sung sướng
 Ngày đêm lo thụ hưởng nhục thân
 Chẳng ít khi nhận lỗi lầm
 Ngày sau kết quả ăn năn muộn màng,
 Như con bò tham ăn lúa mạ
 Bị chủ đánh chẳng sợ roi da.

Như người vô trí thật thà
 Cầu lửa không nóng đúng là độn si.
 Như kẻ tù thích thì gái ngục,
 Cũng như heo bị nhốt chuồng hôi
 Nếu ai không giác tỉnh đời
 Gọi là người chẳng thức thời tu tâm.

- Người không lo gieo mầm tu huệ
 Chẳng quan sát *bản thể* chơn tâm
 Có thể lực rất cao thâm
 Chiếu soi vạn pháp không lầm tưởng sai.
 Sẽ trở thành như *Kim Sí Diểu*
 Sát hại Rồng phải chịu tội đền.
 Như ánh sáng mặt trời lên
 Xua tan tăm tối bóng đêm phủ đầy,
Trí huệ có nhổ cây *ngũ ấm*,
 Như nước đầy tưới thắm ruộng đồng,
 Đốt cháy *tà kiến* lửa hồng
Trí huệ có được do lòng tịnh thanh,
 Là cội gốc pháp lành tăng trưởng,
 Là *Chủng tử* của **Phật** ba đời.
 Nếu không thể quan sát thời
 Chẳng tu *trí huệ* là người si mê.
- *Thiện nam tử* ! Trong *Đệ nhứt nghĩa*,

Nếu thấy thân : thân tướng, thân nhân,
 Thân quả hay thấy nhiều thân,
 Hoặc là thân một, hoặc là thân hai,
 Thân kia hay thân đây, thân diệt,
 Hay là thân vốn thiệt đắng bình,
 Thân tu, người tu, Chúng sinh
 Nếu có thấy vậy, chấp hình tướng phân
 Chẳng gọi là tu thân chứng đạt
 Biết chừng nào *giải thoát* thế gian.

- Này *Thiện nam tử* ! Bốn ban !
 Nếu thấy *giới hạnh* buộc ràng thua hơn;
 Như giới tướng, giới nhơn, giới quả,
 Giới thượng hay giới hạ biện bày,
 Giới tu, giới một, giới hai,
 Giới đây, giới nọ, giới ngoài, giới trong,
 Hay giới diệt, giới đồng bình đắng,
 Giới người tu, giới nhẫn minh tu,
 Giới *Ba La Mật* công phu ...

Nếu thấy như vậy, mờ lu trí thần
 Chẳng gọi là thật chân *trì giới*
 Muôn đời không làm lợi ích nhân.

- *Thiện nam tử* ! Nếu thấy tâm;
 Tâm tướng, tâm quả hoặc là tâm nhơn,

Hay tâm tu, *tâm vương, tâm sở,*
 Hoặc tâm một, hoặc có tâm hai,
 Tâm kia, tâm nọ, tâm đây,
 Tâm sinh, tâm diệt, tâm hay đẳng bình,
 Tâm người tu, tâm minh tu vậy
 Tâm thượng, trung hay hạ biệt phân,
 Tâm thiện, tâm ác, giả chân,
 Nếu thấy như vậy, tu tâm chẳng thành.

- *Thiện nam tử !* Tu hành thấy huệ;
 Như huệ tướng, huệ quả, huệ nhơn,
 Huệ tu, huệ một, huệ hai,
 Huệ kia, huệ nọ, huệ đây chánh, tà
 Hoặc huệ sinh hay là huệ diệt,
 Huệ bình đẳng vốn thiệt như nhau,
 Huệ thượng, trung, hạ thấp cao
 Huệ lợi, huệ độn, trước sau bất đồng,
 Huệ ta tu viên thông sáng suốt,
 Huệ người tu không được bằng ta,
 Nếu có thấy như trên là
 Chẳng gọi tu huệ, xét ra vọng lầm.

- *Thiện nam tử !* Định tâm chú ý.
 Người chẳng tu thân, giới, huệ, tâm,
 Những người như vậy mê lầm

Dẫu nghiệp ác nhỏ càng tăng lớn dần.
 Do vì sợ, tinh thần hoảng loạn
 Nên thường nghĩ nông cạn như vầy :
 “Tôi thuộc người *địa ngục* đây
 Làm hạnh *địa ngục* đọa đày chẳng sao”.
 Dẫu có nghe người nào nói khổ
 Chốn *địa ngục* là chỗ tối tăm,
 Người đó thường tự nghĩ rằng
 Như sắt đập sắt phải chăng vậy nào ?.
 Như lấy đá đập vào lại đá,
 Như gõ cây lấy đập gỗ cây,
 Cũng như vi trùng lửa rầy
 Nó lại thích lửa không ngoài vật chi,
 Thân *địa ngục* giống thì *địa ngục*
 Nếu giống thời tội, phúc như nhau
 Có gì gọi là vui sầu
 Sống nên hoan lạc hơi nào nghĩ suy.

- Như con l่าน xanh thì đó vậy
 Dính nước miếng chẳng thể gì bay,
 Người như vậy trên đời này
 Ở trong tội nhỏ không ngày tu thân,
 Trọn kiếp chẳng ăn năn *giác ngộ*,
 Chẳng thể tu đúng chỗ pháp lành,
 Che dấu tội lỗi mình hành,

Dẫu cho có được nghiệp lành thuở xưa,

Nhưng tội ác làm nhơ *đức hạnh*

Đến nỗi chịu vào cảnh tù đày

Người này quả báo nhẹ thay !

Đáng lẽ thọ lấy đời này hiện sanh

Mà trở nên làm thành *quả báo*

Rất nặng nỗi ác đạo kiếp tai.

- Như trong chậu nước nhỏ đầy
Để một thăng muối mặn này trộn pha
Nước mặn chát khó uống được
Tội nghiệp người thiếu phước như trên !.

- Như kẻ mắc nợ một tiền
Lâu ngày không trả chủ liền kiện thưa,
Thân bị tù không trừ hết nợ
Phải đền công khổ sở gian lao,
Tội nghiệp người này nhẹ bao
Mà trở thành nặng phải vào tù giam.

25/. SỰ CHUYỂN NGHIỆP CỦA CHÚNG SANH.

- **Sư Tử Hống** nghiêm trang lễ **Phật**
Ngài **Bồ Tát** thành thật bạch rằng :
“**Đức Thê Tôn** ! Hoan hỷ chăng !

Cho phép tôi hỏi nguyên nhân cớ gì

Người tạo nghiệp quả thì tội nhẹ

Lại trở thành nặng quả ngục môn ?”.

Phật bảo : “ Này **Bồ Tát, Ông !**

Tất cả sanh Chúng do lòng si mê

Nếu tạo tác năm điều này sẽ

Quả báo tuy thấy nhẹ hiện đời

Nhưng trở thành nặng ai ơi !

Chịu quả *địa ngục* kiếp đời khổ a !

Một là vì vạy tà mê muội,

Hai căn lành không chịu giồi trau,

Ba vì ác nghiệp gieo sâu,

Bốn chẳng sám hối quay đầu ăn năn,

Năm không chịu tu nhân tạo phước

Những nghiệp lành lúc trước đang hành”.

- Lại có năm điều cấu thành :

Một là tạo ác tu hành bất minh,

Hai là chẳng giữ gìn giới đức,

Ba là đã đoạn dứt thiện căn,

Bốn là vì chẳng tu thân,

Giới, tâm, trí huệ siêng năng miệt mài,

Năm là gần những người bạn ác.

Như mây mù che khuất ánh trăng.

Này *Thiện nam tử* ! Chúng nhân

Do làm những việc vừa phân giải bày,

Nên dù có quả gây tuy nhẹ
Hiện đời thành quả nặng ngục môn.

- Kính bạch **Thiện Thệ Thế Tôn !**

Những người nào được chuyển dòng *nghịch lưu*
Quả *địa ngục* dự trù mang lấy
Thành *quả báo* nhẹ đây hiện đời ?.

Thiện nam tử ! Nếu có người
Tu *thân*, giữ giới trọn đời không buông,
Tâm định tận *vô thường* quán sát,
Huệ chơn khai chứng đạt viên thông,
Có thể thấy các pháp đồng
Chẳng gì khác với *hư không* đó nào,
Chẳng thấy mình tu cao *trí huệ*,
Chẳng thấy người minh tuệ thấp hơn,
Chẳng thấy ngu si khinh lờn,
Cũng như chẳng thấy người thường ngu si,
Cũng chẳng thấy *thọ trì* tu tập
Và người tu kiến chấp đúng, sai.
Người được như thế lành thay !

Tu tập *thân, giới, tâm* khai, *huệ* tròn.
Có thể chuyển quả trong *địa ngục*
Nặng thành nhẹ hưởng phúc hiện đời.
Giả sử như có một người

Gây tạo ác nghiệp nặng thời trọng sâu,
 Nhờ tư duy bền lâu quán sát
 Có thể làm nghiệp ác nặng sâu
 Trở thành nhẹ nhanh chóng mau
 Nhờ biết giác ngộ tu cầu **Như Lai**.
 Người này nghĩ đâu nay nghiệp nặng
 Nhưng chẳng bằng tâm đặng lành nhân.
 Như bông vải nặng trăm cân
 So với một lượng vàng y không bằng.
 Như người kia đem thặng muối mặn
 Đổ hòa vào dòng nước sông Hằng,
 Nước sông có mặn được chăng ?
 Người uống không biết biệt phân chút nào.
 Như có người sang giàu phú quý
 Cho dầu thiếu trăm tỷ ngàn đồng
 Không ai bắt nhốt đóng gông
 Hay làm khổ sở bận lòng lo toan.
 Cũng ví dụ như đại Hương tượng
 Bứt dây xích tự tại mà đi,
 Người có trí huệ khác chi
 Thường hay suy nghĩ không gì sánh hơn
Công đức lành là đường giải thoát
 Sẽ phá tan dây ác xích xiềng
 Tôi đây có thể phát nguyên

Sám hối trừ hết oan khiên tội tình.
 Tôi có thể tự mình tu tập
Đắc trí huệ như **Phật** lâu nay.
 Cho nên với tâm nguyện này
 Nguyễn tu *trí huệ* đến ngày thành công.

Nghĩ như vậy, một lòng *tinh tấn*
 Gần bạn lành họcặng điều hay
 Tu tập *Chánh kiến* mở khai,
Thọ trì, đọc tụng hằng ngày chép biên
Thập nhị bộ Kinh truyền thật nghĩa,
 Đem giống lành gieo tảo khắp nơi.
 Hết lòng cung kính với người
 Những ai trì tụng hay thời chép biên,
 Hoặc giải thuyết giáo truyền chơn thật
Thập nhị Kinh của **Phật** lưu hành.

Đem những y phục tốt lành
 Đồ ăn, thức uống tâm thành kính dâng,
 Hoặc phòng nhà giúp thân ấm lạnh,
 Hay thuốc men lúc bệnh cần dùng,
 Tôn trọng *tán thán* khiêm cung
 Đều khen ngợi hạnh khoan dung của người,
 Chẳng nói đến lỗi thời kém dở
 Hoặc bịa chuyện vì sơ hở ta.

Kính tin **Phật pháp** sâu xa

Đại thừa Phương Đăng Pháp Hoa, Niết Bàn ...

Thường chí tâm cúng đường Tam Bảo

Tin **Như Lai** thường trụ vĩnh hằng.

Tin tất cả các Chúng sanh

Đều có **Phật tánh** tu hành liễu viên.

Người như vậy, ắt nên đại phúc

Làm quả báo địa ngục chuyển xây

Trở thành quả báo nhẹ thay !

Hiện đời an lạc không ngày khổ đau.

Thiện nam tử ! Pháp mâu vi diệu

Ông hãy nên thấu hiểu đủ đầy.

Chẳng phải tất cả nghiệp gây

Đều là *quyết định* quả này thọ mang,

Cũng chẳng phải hoàn toàn sanh Chúng

Đều quyết định thọ báo đồng nhau.

26/. TU TẬP THÁNH ĐẠO TRI KIẾN PHẬT TÁNH.

Bạch **Thế Tôn** ! Duyên cớ nào.

Nếu tất cả nghiệp nặng sâu khôn lường

Chẳng *quyết định* vào đường địa ngục

Và Chúng sanh nói chung muôn loài

Đều có **Phật tánh** không hai

Lẽ ra họ phải giác quay đầu tu

*Bát Thánh Đạo công phu tập luyện
Để thoát ra sóng biển trầm luân.
Cớ gì Chúng sanh phàm trần
Chẳng chứng được Đại Niết Bàn Như Lai ?.*

Thế Tôn ! Nếu muôn loài vạn vật
Đều có sẵn **Phật tánh** xưa nay
Chắc chắn *quyết định* được ngay
Vô thượng *đạo quả* không hai *Bồ Đề*.
Cần gì phải giác mê tu tập
Bát Thánh Đạo khuôn rập làm chi ?

Thế Tôn ! Tôi còn hoài nghi.
Như lời **Phật** dạy những gì vừa qua.
Người có bệnh rất là nguy cấp
Gặp thuốc hay và gặp thầy hay
Tùy theo bệnh trạng trong ngoài
Điều thang được đúng bệnh này lành ngay,
Hoặc chẳng gặp thầy hay thuốc tốt
Người bệnh kia tự hết mạnh lành.

Nói chung tất cả Chúng sanh
Cũng là như vậy, tu hành hay không ?
Phật tánh đây vốn hòng không mất.
Gặp không gặp các bậc *Thanh Văn*,
Bích Chi Duyên Giác Thánh nhân,

Bồ Tát, chư **Phật** khuyên răn dạy truyền
 Nghe *Chánh pháp* phát nguyễn lập hạnh
 Năng tu tập *Bát Thánh Đạo* trau
 Đều được *Vô thương* tối cao.

Tại sao như vậy ? Lòng nào chẳng nghi !
Chắc có lẽ do vì **Phật tánh**
 Nên không cần giữ hạnh *giới trai*.

Thế Tôn ! Ví như không ai
 Có thể ngăn lấp mặt trời, mặt trăng
 Xoay vòng khắp bốn châu thiên hạ,
 Nên Chúng sanh khắp cả phàm trần
 Không ai ra sức cản ngăn
 Đến đạo *Vô thương Chánh chân Bồ đề*.

Tại sao vậy ? Vì do **Phật tánh**
 Nên có thể *cứu cánh Niết Bàn*.

Thế Tôn ! Ý theo nghĩa này
 Thời là tất cả muôn loài Chúng sanh
 Chẳng phải cần *tu hành* vất vả,
 Do năng lực của **Phật tánh** này
 Đều đáng được đạo **Như Lai**
 Đắc quả *Vô thương* không hai *Bồ Đề*.

Thế Tôn ! *Nhứt xiển đê* nếu phạm
 Vào bốn tội trọng nặng xấu xa,

*Năm tội nghịch khó thứ tha
 Nên chẳng được đạo Ma Ha Bồ Đề
 Lẽ ra họ quay về thức tỉnh
 Vì Phật tánh quyết định sẽ thành,
 Cũng chẳng phải do tu hành
 Rồi sau mới được quả lành tối cao.*

Bạch Thể Tôn ! Nhiệm mầu **Phật tánh**
 Các Chúng sanh hữu hạnh không lầm.
 Ví như cục đá nam châm
 Dầu cách xa sắt một tầm thước vuông,
 Nhưng vì do cửa luồng khí lực
 Mà sắt kia bị hút dính ngay.
Phật tánh Chúng sanh muôn loài
 Cũng như ví dụ trên đây khác gì,
 Nên chẳng cần tu trì tốn sức
Bát Thánh Đạo tận lực miệt mài.

- **Phật** nói : “Lành thay ! Lành thay !
 Nay *Thiện nam tử* ! Ông đây hiểu rằng :
 Như hai bên sông Hằng dài rộng
 Có nhiều người chết, sống khác nhau ...
 Hoặc vì tắm rửa khát khao,
 Hoặc sợ giặc cướp mà vào trong sông :
 • Người thứ nhất gấp dòng nước lớn

Ất phải chìm vì yếu sức thời

Lại còn không biết lội bơi

Tức nhiên nước cuốn cuộc đời ra ma.

- Người thứ hai cũng là như vậy

Dầu bị chìm nhưng lại nổi lên,

Nổi lên rồi lại bị chìm

Vì có sức mạnh trồi lên ngay liền

Chẳng biết lội cho nên chìm lại

Bỏ thân mình dưới đáy sông sâu.

- Người thứ ba lại khác nhau

Chìm rồi giây phút thở phào nổi lên,

Nổi lên rồi chẳng chìm trở lại.

Vì người này thân nặng nên chìm

Do có sức mạnh nổi lên,

Lại còn biết lội kiên bền không sao.

- Người thứ tư khi vào trong nước

Thân bị chìm tức khắc nổi lên

Ngó nhìn khắp cả hai bên,

Vì thân nặng quá trước tiên bị chìm,

Do sức mạnh nổi lên sau đó,

Biết lội nên người nọ không chìm,

Vì chẳng biết chõ nào lên

Cho nên ngơ ngác ngó tìm bốn bên.

- Người thứ năm đi vào trong nước

Trước bị chìm sau lại nổi lên

Ngó nhìn phương hướng hai bên

Lội đi vì sợ, chẳng nên duy trì.

- Người thứ sáu vào thì trong nước

Liền lội mau không được bao lâu

Đến chỗ cạn gần cổ đầu

Dừng lại xem xét cách nào thoát thân,

Bọn giặc cướp đuổi gần chưa vây

Ngó đằng sau trông thấy còn xa.

- Người thứ bảy lội đã qua

Bên bờ sông nọ thật là hân hoan

Leo lên núi không còn sợ sệt,

Vui vì đã thoát chết đắm xong”.

- *Thiện nam tử ! Ông biết không.*

Sông lớn sanh tử khó hòng thoát qua,

Có bảy hạng người là như vậy ...

Vì sợ giặc *phiền não* đuổi theo

Muốn lội qua sông hiềm nghèo

Sanh tử hệ trọng, cao đầu xuất gia,

Mặc pháp phục *Tăng già* chay lạt

Nhưng lại gần bạn ác dối gian

Nghe theo lời họ tin càng

Lãnh thọ *tà pháp* cực đoan thực hành.

Họ bảo thân Chúng sanh suy ngãm

Do năm ấm cấu tạo sanh ra,
 Năm ấm không khác đó mà
 Gọi là **năm đại** hợp hòa nơi thân,
 Chúng sanh cõi phàm trần khi chết
 Thời *năm đại* đoạn diệt từ đây,
 Đã đoạn diệt *năm đại* này
 Cần gì tu tập đêm ngày gian lao
 Những hạnh nghiệp thấp cao lành dữ
 Không có gì nắm giữ đặng chăng.
 Do đây nên phải biết rằng
 Không có lành, dữ, quả, nhân, chánh, tà.
 Hạng người này tên là thường gọi
Nhứt xiển đê diệt cội gốc lành
 Đắm chìm trong biển tử sanh
 Không thể nào thoát, quẩn quanh khổ đời,
 Vì nghiệp ác của người quá nặng,
 Do họ không có đặng đức tin,
 Như người thứ nhứt bỏ mình
 Bên bờ sông vắng điêu linh xác hồn.

- *Thiện nam tử* ! Nay Ông cần biết.
Nhứt xiển đê có sáu nguyên nhân
 Trong ba ác đạo trầm luân
 Khó thể nào thoát thoả thân cực hình :
Một là, vì tâm sinh ác thịnh;

Hai là, vì chẳng tin đồi sau;

Ba, vì phiền não đào sâu;

Bốn, vì chẳng chịu dồi trau cǎn lành;

Năm, nghiệp ác đạo lành ngăn cách;

Sáu là, gần bạn ác mê say.

- Lại có năm điều dưới đây

Đọa ba đường ác không ngày yên thân :

Một, làm điều bất nhân phi pháp

Đối giới luật hay các Tỳ kheo;

Hai là, làm chuyện ngặt nghèo

Đối với các vị Chúng Tỳ kheo ni;

Ba là, tự do dùng đồ vật

Của chư Tăng chẳng hỏi thưa qua;

Bốn là, làm điều xấu xa

Phi pháp với mẹ thật là loạn luân;

Năm, sanh sự giận sân thô lỗ

*Đối với cả **năm bộ Chúng Tăng**.*

- Lại có năm điều định phân

Đọa ba ác đạo lãnh phần khổ đau.

Một là, nói không quả thiện, ác;

Hai, cố tình giết thác Chúng sinh

Phá Bồ đề tâm chính mình

Cho nên tǎm tối vô minh đọa dày;

Ba là, ưa vạch bày lầm lỗi

Của *Pháp sư* gây tội náo phiền;
Bốn là, *Chánh pháp Phật* tuyên

Nói là phi pháp đảo điên vạy tà,
 Còn phi pháp nói là *Chánh pháp*
 Làm cho người tu tập nghi nan;
Năm, muốn tìm lối *đạo tràng*

Mà đến nghe học lòng càng không tin.

- Lại cũng có ba điều sai lệch
 Làm cho họ quả ác khổ tai :

Một là, nói đức **Như Lai**

Vô thường sống chết giống loài Chúng sanh;

Hai là, nói xét rành *Chánh pháp*

Cũng vô thường không khác pháp trần;

Ba là, nói các *Thánh Tăng*

Thật có hoại diệt mất dần thế gian.

- *Người thứ hai* muốn sang sông lớn,
 Vì đánh mất tin tưởng cội lành
 Nên chìm trong biển tử sanh

Mà không thoát được cam đành lụy ương.

Nếu thoát khỏi lại thường gần gũi
Thiện tri thức học hỏi điều hay

Thờiặng *tín tâm* sâu dày,

Là tin bối thí quả mai đắc thành,

Tin nghiệp lành quả lành sē đạt,
 Tin nghiệp ác quả ác thọ mang,
 Tin sanh tử là khổ nàn,
Vô thường biến đổi hợp tan chẳng bền.

Do tín tâm cho nên *tu tập*
 Nào tịnh giới, trì tụng, chép biên,
 Giải thuyết *Thập nhị Kinh quyển*
 Thường thường *bố thí* gieo duyên mọi loài ,
 Lại khéo tu mở khai trí huệ
 Hằng quán chiếu dụng thể liễu viễn.
 Vì độn căn chẳng tu hiền
 Thường gần bạn ác nhiễm ghiền xa hoa,
 Do đây, nên khó mà *tu tập*
 Thân, giới và tâm, huệ dung hòa,
 Trở lại thọ lấy pháp tà
 Hoặc gặp đời ác, Quốc gia điêu tàn,
 Nên dứt mất căn lành gốc thiện
 Mà phải chìm trong biển tử sinh
 Như người thứ hai bỏ mình
 Bên dòng sông vắng oan tình khóc than.

- *Người thứ ba* muốn sang sông lớn
 Vì trước kia chẳng chướng cản lành
 Nên chìm đắm chốn tử sanh
 Nhưng luôn mạnh dạn không đành bó tay.

Người này ngộ giác quay hối hận
 Gần *Thiện hữu* nên đặng nổi lên,
 Tin đức **Như Lai** *dại nguyễn*
 Bậc *Nhứt Thiết Trí* nhơn, thiên không bằng
 Chẳng biến đổi thường hằng vĩnh cửu
 Vì Chúng sanh thuyết đủ pháp khai,
 Tất cả Chúng sanh muôn loài
 Đều có **Phật tánh** không hai đẳng bình,
Như Lai chẳng phải sanh hay diệt
Pháp và *Tăng* chơn thiệt viên đồng.
Nhứt xiển để nếu chẳng hòng
 Dứt các pháp ác diệt lòng muội mê
 Thời không được *Bồ Đề* đạo quả
 Vì vô minh tâm dạ ngu si.
 Phải quyết định cần đoạn ly
 Những nghiệp ác nặng sau thì thành công.
 Do tín tâm một lòng *tịnh giới*,
 Rồi *thọ trì*, đọc tụng, chép biên,
 Giải thuyết *Thập nhị Kinh* quyển,
 Vì Chúng sanh rộng lưu truyền khắp nơi,
 Ưa bối thí giúp người đau khổ
 Tu tập thông đuốc tuệ hiển nhiên,
 Do căn trí lanh lợi nên
 Trụ nơi **tín huệ** kiên bền triển khai

Không thối chuyển, như đây ví dụ
Kẻ thứ ba bên sông Hằng hà.

- *Người thứ tư* muốn sang qua
Bờ sông sanh tử rất là khó khăn,
Vì trước dứt thiện căn lành vậy
Nên đắm chìm dưới đáy sông Hằng,
Vì gần gũi bạn lành nhân
Học hỏi *Chánh pháp tín tâm* vững bền
Đây gọi là nổi lên mặt nước.
Nhờ *tín tâm* nên được *thọ trì*,
Đọc tụng, cố gắng chép ghi,
Giải thuyết *Thập nhị bộ Kinh Phật* truyền,
Vì Chúng sanh rộng tuyênlưu bố,
Thường xả thân cứu độ Chúng sinh,
Khéo tu *trí huệ* quang minh,
Lợi căn đây đủ tự mình vững yên
Nơi *tín huệ* tâm nguyên bất thối,
Luôn quan sát theo dõi bốn phương,
Đây là *tứ quả Sa môn*,
Như người thứ bốn bên sông Hằng hà.
- *Người thứ năm* muốn qua sông lớn
Vì trước kia không chuỗng thiện căn
Nên chìm dưới đáy sông Hằng,

Nhờ gần *Thiện trí* học chân lý truyền,
 Được *tín tâm* nổi lên mặt nước,
 Do *tín tâm* nên được *thọ trì*,
 Đọc tụng, biên chép như y
Thập nhị Kinh điển thực thi giải trình,
 Vì muốn cho Chúng sinh *giác ngộ*
 Mà tuyên dương lưu bố khắp nơi,
 Ưa xả thân giúp mọi người
 Trong cơn đói khổ cuộc đời lao đao,
 Lại *nhẫn nhục* giồi trau *trí huệ*
 Vì lợi căn cõi thế trụ yên
 Nơi *tín huệ* phá nã phiền
 Cũng không thối chuyển tham quyền lợi danh,
 Thắng tiến đến *Vô sanh* sớm đạt
 Quả *Bích Chi, Duyên Giác* chứng minh,
 Dẫu có thể tự độ mình
 Nhưng chẳng độ hết chúng sinh mọi loài,
 Đây gọi là người này quan sát
 Bốn hướng xem lũ giặc xa gần,
 Ví dụ cho người thứ năm
 Muốn vượt qua khỏi sông Hằng bờ kia.

- *Người thứ sáu* muốn qua sông lớn
 Khỏi tử sanh, vì mất thiện căn
 Đắm chìm dưới đáy sông trần

Sau gần *Thiện hữu lý* chân dạy truyền
 Được *tín tâm* phát nguyễn tạo phước,
 Đây gọi là người được nổi lên,
 Do được *tín tâm* cho nên
Thọ trì, đọc tụng kiên bền chép biên,
 Thường *thuyết pháp* giảng tuyên thật nghĩa
Thập nhị Kinh của đức **Như Lai**,
 Rồi vì Chúng sanh mọi loài
 Hoằng dương lưu bối đời này, đời sau
 Ưa bối thí, giồi trau trí huệ,
 Do lợi căn cõi thế trụ yên
 Nơi *tín huệ* luôn vững bền
 Tâm không thối chuyển đảo điện cảnh đời,
 Như người kia đứng nơi chỗ cạn
 Là nói hàng **Bồ Tát xuất gia**
 Vì muốn độ Chúng Ta bà
Trụ lại quán sát hằng sa não phiền,
 Cũng ví dụ cho người thứ sáu
 Vượt sông Hằng ẩn náu gian tà.

- Người thứ bảy muốn vượt qua
 Khỏi sông *sanh tử* Ta bà khó khăn
 Vì đánh mất thiện căn trước đó
 Nên đắm chìm dưới đáy sông trần,

Nhờ gân gùi bậc *Thánh nhân*
Tín tâm trưởng dưỡng trọng phần liễu viễn,
Đây gọi là nổi lên mặt nước,
Do *tín tâm* nên được *thọ trì*,
Đọc tụng, biên chép như y
Giải thuyết thật nghĩa vô vi pháp bầy
Thập nhị Kinh Nhu Lai truyền tụng
Cho mọi loài sanh Chúng quy y,
Do lợi căn nên kiên trì
Trụ nơi tín huệ không gì chuyển lay,
Liền thẳng tiến bờ kia an lạc,
Tự tại leo lên đảnh núi cao,
Lìa khỏi sợ sệt khổ đau
Hưởng sự thắng diệu không sao tả bầy.

Thiện nam tử ! Núi cao bờ nọ
Dụ chư **Phật** cho đức **Nhu Lai**,
Hưởng sự thắng diệu lành thay !
Dụ cho chư **Phật** xưa nay chơn thường,
Núi cao lớn là đường rốt ráo
Dụ chư **Phật** nhập **Đại Niết Bàn**.

Này *Thiện nam tử* ! Bốn ban !
Những người ở chốn sông Hằng bên đây
Đều có đủ chân tay trọng vẹn

Mà không thể qua đến bờ kia.

Tất cả Chúng sanh Ta bà

Cũng như ví dụ trên là không sai.

Thiệt có **Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo,**

Đức **Như Lai** thuyết giáo mở mang

Dạy *Bát Chánh Đạo* hoàn toàn,

Lại truyền **Đại Bát Niết Bàn Tôn Kinh**

Mà Chúng sanh chẳng tin lanh thọ

Đây không phải là lỗi **Như Lai**,

Cũng chẳng phải lỗi một ai,

Hay lỗi *Thánh đạo*, mọi loài Chúng sanh,

Nên nhận định rõ ràng do lỗi

Ác phiền não cản lỗi tu hành,

Do đây muôn loài Chúng sanh

Chẳng được **Đại Bát Niết Bàn Như Lai**.

Thiện nam tử ! Giải bày sáng tỏ.

Như lương y khám rõ bệnh tình

Điều những phương được diệu linh,

Người bệnh chẳng có lòng tin uống vào,

Dẫu bệnh nhẹ không sao hết đặng,

Chẳng phải là lỗi của lương y.

Thiện nam tử ! Hãy nghĩ suy.

Như có người chẳng tiếc chi của tiền

*Bố thí khấp mọi miền đau đói
Nhưng có kẻ khổ chẳng nhận phần,
Người bố thí có lỗi chăng ?
Nghe qua ví dụ này cần biệt phân.*

*Thiện nam ! Như sông Hằng đủ nước
Giải trừ bớt cơn khát mọi người,
Có kẻ khát chẳng uống thời,
Đổ lỗi cho nước thật người ngu si.*

*Thiện nam tử ! Đất thời bình đẳng
Luôn dưỡng nuôi vạn vật cỏ cây,
Có người chẳng chịu cấy cày
Gieo trồng hạt giống bỏ rày ruộng hoang,
Chẳng phải lỗi hoàn toàn do đất
Người nào nghĩ như vậy lầm sai.*

Thiện nam tử ! Đức Như Lai
 Lòng từ thương xót mọi loài Chúng sanh
 Thường rộng thuyết giảng rành pháp tang
Thập nhị Kinh vô hạn vô biên,
 Mà Chúng sanh chẳng tin nguyên
 Lãnh thọ Chánh pháp tu thiền giồi trau,
 Đây chẳng phải lỗi nào của Phật
 Ai nghĩ vậy, sự thật dại ngu .

Thiện nam tử ! Nếu người tu

Tập theo *Thánh đạo công phu vẹn bề*

Thời chứng đắc *Bồ Đề vô thương.*

Do tâm lòng tin tưởng **Như Lai.**

Thiện nam tử ! Lại như vậy

Vừa rồi ông nói muôn loài Chúng sanh

Có **Phật tánh** đẳng bình không khác

Đáng được chõ *giải thoát* vọng tâm,

Tự như cục đá nam châm

Hút được loại sắt dù tầm cách xa.

Do năng lực *chọn thường* **Phật tánh**

Nên mới được *cứu cánh* *Niết Bàn.*

Nhưng nói Chúng sanh thế gian

Chẳng cần *tu tập* đạo vàng từ bi

Cũng chứng đắc vô vi *tạng mật*

Thời không đúng chơn thật nghĩa mầu.

Thiện nam tử ! Ông nghe nào ...

Như người mắc việc đi vào đồng hoang

Quá mệt mỏi miệng càng khát nước

Bỗng may đâu gặp được giếng sâu,

Nhin xuống giếng tối đen ngầu

Nhưng tin có nước, dùng gầu múc lên

Lúc đặng nước, vội quên khao khát,

Tùy ý người tắm mát, gội đầu.

Phật tánh cũng vậy khác nào,
 Chúng sanh đều có, mặc dầu đồng nhau,
 Nhưng cần phải gieo sâu phúc báu
 Tu vô lậu *Thánh đạo* thành công
 Rồi sau mớiặng viên thông
 Thấy rõ **Phật tánh** như lòng bàn tay.

Thiện nam tử ! Như người kia vậy
 Có hạt mè thời thấy đặng dầu,
 Nếu rời bỏ phương tiện nào
 Thời là chẳng thấy sắc màu bốn phương.
 Nơi cây mía thấy đường là vậy
 Ví dụ này nghe thấy dễ tin.

Này *Thiện nam tử* ! Chứng minh.
 Như trời *Đạo Lợi Cung đình Thiên Vương*
 Và *Bắc Cu Lô Châu* dầu có,
 Nhưng nếu không tu tạo nghiệp lành,
 Đắc *thần thông*, chứng *vô sanh*,
 Hoặc là *đạo lực*, đắc thành **thiên cơ**
 Thời không thể bao giờ thấy đặng
 Cõi *Phạm Thiên, Bắc Cu Lô Châu*.
 Như rễ cây trong đất sâu,
 Như mạch nước chảy chẳng nào dừng ngưng,
 Vì đất che mắt thường khó thấy.

Phật tánh đây cũng vậy không sai,
 Vì không tu *Thánh Đạo* này
 Nên chẳng thấy đặng, dù ngay mặt mình.

Thiện nam tử ! Vừa rồi Ông nói
 Trong đời có nhiều hạng bệnh nguy
 Nếu may gặp được lương y
 Xem mạch biết bệnh cấp kỳ lẹ nhanh
 Cho thuốc tốt mạnh lành chắc chắn
 Hoặc chẳng gặp đều đặng như nhau.

Thiện nam tử ! Đạo nhiệm mầu.
Ta vì **Bồ Tát** đức sâu phúc dày
 Bực *Lục Trụ* đời này khó thấy
 Mà diễn nói nghĩa ấy đả thông.

Thiện nam tử ! Như hư không
 Đối với sanh Chúng chẳng trong, chẳng ngoài,
 Vì chẳng phải trong ngoài đó vậy,
 Nên cũng không trở ngại giới ranh.

Phật tánh của các Chúng sanh
 Cũng là như vậy. *Tu hành* thành công.

Thiện nam tử ! Như người giàu sụ
 Chuyển tài sản để chở xứ xa,
 Dù phuơng này không đem qua
 Nhưng của vẫn có cửa nhà khang trang.

Có người bạn cơ hàn đói khổ
 Đến xin tiền người ấy đáp liền
 Tôi hứa sẽ cho của tiền
 Để bạn sử dụng *tùy duyên* mà xài.
 Tại sao ? Vì người này *quyết định*
 Mình có của dành dụm lâu ngày.
Phật tánh của các muôn loài
 Cũng là như vậy không sai khác gì.
 Chẳng phải đây chẳng kia phân biệt
 Vì *quyết định* sự thiệt của dành
 Nên **Ta** nói các Chúng sanh
 Đều có **Phật tánh** sẽ thành như **Ta**.

Thiện nam tử ! Xét qua lý đạo
 Như Chúng sanh gây tạo nghiệp cẩn
 Hoặc lành, hoặc ác tùy nhân,
 Chẳng trong chẳng phải ngoài thân tâm này,
Nghiệp tánh này chẳng phải là có
 Chẳng phải không xét rõ sẽ thông,
 Lại chẳng phải là trước không
 Mà nay mới có, thật đồng bốn chơn,
 Cũng chẳng phải không nhơn mà có
 Đều do *nhơn duyên* nó thông qua,
 Chẳng phải ta đây làm ra

Rồi chịu thọ lãnh tội ta đã làm,
 Cũng chẳng phải ta làm người thọ,
 Hay người làm ta thọ lãnh mang,
Nghiệp tánh này xét rõ ràng
 Không có *tác giả* hoàn toàn trong đây,
 Không *thợ giả* quả này báo nợ,
 Lúc thời tiết khi đó đủ duyên
 Thì có *quả báo* hiện tiền
 Nhân sanh ra quả nối truyền lệ nhanh.

Phật tánh của Chúng sanh cũng vậy
 Chẳng phải trước không, có sau này,
 Chẳng phải trong, chẳng phải ngoài,
 Chẳng phải là có, chẳng rày là không,
 Chẳng phải đây chẳng kia thiện, ác,
 Chẳng phải là chỗ khác đến đây,
 Chẳng phải không *nhơn duyên* này,
 Cũng chẳng không phải muôn loài Chúng sanh
 Không thấy được rõ ràng **Phật tánh**
 Mà phải tu *đức hạnh* dày sâu,
 Có những **Bồ Tát** tu lâu
 Lúc thời tiết thuận hợp nhau hoàn toàn
 Mà được thấy rõ ràng **Phật tánh**.
 Thời tiết là nói hạnh đạo cầu.
 Bậc *Thập Trụ* trí đức cao

Tu *Bát Thánh Đạo* giồi trau thuần lòng
 Tâm *bình đẳng* hòa đồng nhơn vật
 Lúc bấy giờ thấy **Phật tánh** này
 Chẳng gọi là tạo tác đây
 Vì **Phật tánh** vốn không ai tạo thành.

- *Thiện nam tử* ! Như ông vừa nói
 Đá nam châm hút sắt phải không ?
 Căn cứ ví dụ của ông
 Quán sát thật nghĩa cũng không đúng nào.
 Có người hỏi tại sao như vậy ?
 Vì đá ấy chẳng hút sắt này,
 Bởi đá ấy từ xưa nay
 Không có tâm nghiệp như loài Chúng sanh.

Thiện nam tử ! Do pháp kia có
 Nên pháp này nhơn đó sanh ra.
 Nếu pháp kia không có mà
 Pháp này hoại diệt đó là lẽ chung,
 Không tác giả cũng không hoại giả
 Đá và sắt tâm nghiệp đều không.

- Nay *Thiện nam tử* ! Hỡi ông !
 Như ngọn lửa mạnh đỏ hồng cháy lan
 Đốt tất cả củi tàn tro lun,
 Lửa nào có tác dụng gây ra

Lửa cháy do tại người ta
 Củi hư hoại diệt nghĩa là không sai.

- Như bông Quỳ nở xoay đúng chỗ
 Hướng mặt trời chẳng có đổi thay.
 Dẫu vậy, nhưng bông Quỳ này
 Không có tâm tưởng kính ai bao giờ,
 Không ý thức không cơ gây nghiệp,
 Vì tánh chất riêng biệt loại hoa,
 Tự nó xoay chuyển đó mà
 Không ai xúi giục hay là dạy răn.
- Như cây Chuối do nhân tiếng Sấm
 Mà sớm mau bắp đặng trổ rày,
 Cây này không có lỗ tai
 Không có tâm ý thức này trong thân.
 Do vì có pháp trần nuôi dưỡng
 Nên pháp này tăng trưởng sanh ra,
 Nếu không có pháp kia là
 Pháp này hư hoại ngày qua chóng tàn.
- Như cây A Thúc Ca cũng vậy,
 Người nữ nào dụng đến thân cây
 Không lâu sẽ trổ hoa khai,
 Nhưng cây này chẳng có rày thức tâm,
 Cũng không có thân cǎn giác xúc,

Do vì có pháp nộ hợp hòa

Nên pháp này mới sanh ra,

Nếu không pháp nộ pháp này hoại hư.

- Tợ cây Quít nếu như vun bón

Phân tử thi tôm, cá .v.v...

Thời trái thêm nhiều sai hoằng

Vị ngọt thanh khiết tăng phần mùi thơm,

Cây Quít này không tâm ý thức

Cũng không có giác xúc nơi thân,

Vì do pháp kia làm nhân

Nên pháp này đặng thêm phần trái hoa,

Nếu không có pháp kia đó vậy

Thời pháp này hư hoại liền ngay.

- Như cây **An Thạch Lựu** này

Bón phân xương gạch trái sai trùi cành,

An Thạch Lựu cây này không có

Tâm ý thức, giác xúc trong thân,

Vì có pháp khác làm nhân

Nên pháp này đặng tăng phần nhiều hơn,

Nếu pháp khác không nhơn trợ giúp

Thời pháp này có lúc hoại hư.

- Nam châm hút sắt cũng như

Ví dụ trên vậy, sống nhờ *nhơn duyên*,

Do pháp này có nên pháp nọ
 Đúng *cơ duyên* thời nó sanh ra,
 Nếu pháp này không có mà
 Pháp kia không thể đơm hoa đậu cành.

Phật tánh của Chúng sanh cũng vậy
 Chẳng thể nào tự thấy, tự cầu
 Phải nhờ các duyên hợp nhau
 Như *Bát Thánh Đạo* rộng sâu thực hành.

Thiện nam tử ! Vô minh cũng vậy
 Chẳng thể nào hút lấy nghiệp *hành*,
Hành cũng không thể một mình
 Hút lấy ý thức vọng sinh hiện bày,
 Dẫu vậy, nên **Ta** đây vẫn gọi
 Từ *Vô minh* duyên khởi ra *Hành*,
Hành duyên ý thức vọng sanh,
 Nhẫn đến *Danh sắc* cấu thành .v.v...

Hoặc có **Phật** hay không có **Phật**
Pháp giới vẫn thường trụ mãi hoài.
 Nếu nói rằng **Phật tánh** này
 Có trong sanh Chúng muôn loài mười phương,
 Nên biết là pháp thường tồn tại
 Thời vô trụ bất hoại vô cương,
 Nếu có chỗ trụ náo nương

Thời gọi là pháp *vô thường* đổi thay.

Cũng ví như *mười hai duyên* vậy

Không chỗ ở nhứt định nơi nào,

Nếu có *tru* bất cứ đâu

Thời chẳng được gọi *mười hai duyên* thường.

Chư đức **Phật** *Pháp thân* cũng vậy

Không chỗ *tru* nhìn thấy mặt mà.

Phật tánh của Chúng sanh đây

Cũng không chỗ ở tìm hoài không ra.

Thiện nam tử ! Như là *tứ đại*

Dầu thế lực hợp lại đồng nhau,

Nhưng có cứng, có nóng nào

Có ướt, có động ... không sao tóm bầy,

Có nặng, nhẹ, có dây đỉ, trăng,

Có vàng, đen ... khóặng định phân,

Nhưng *tứ đại* này thật chân

Cũng không có nghiệp ác nhân lương hiền,

Vì *pháp giới* khác nên *tứ đại*

Tất cả đều chẳng thấy giống nhau.

Phật tánh cũng như vậy nào

Vì bởi *pháp giới* khác nhau bất đồng,

Đến thời kỳ *viên thông* trí đắc

Chắc sẽ hiện thấy **Phật tánh** này.

Thiện nam tử ! Lại như vậy ...

Vì tất cả Chúng muôn loài thế gian
 Chẳng thối mất hoàn toàn **Phật tánh**
 Nên mới gọi là có mọi loài,
 Vì bất thối chuyển không thay,
 Vì sẽ có được tương lai sau này,
 Vì quyết định được đây **Phật tánh**,
 Vì quyết định thấy **tánh Phật** rành,
 Nên gọi tất cả Chúng sanh
 Đều có **Phật tánh** sẽ thành như Ta.

Như có vị vua già truyền lệnh
 Bảo đại thần dắt đến con Voi.
 Thông báo người mù khắp nơi
 Sáng mai có mặt rờ Voi thử nào.
 Lăm người mù kéo nhau đông đúc
 Đại thần phán đến lúc rờ Voi,
 Theo sự hiểu biết mỗi người
 Đợi khi Vua hỏi tức thời nói ra.
 Bấy giờ, vị Vua già ngự giá
 Truyền từng người đáp trả ra sao.
 Con Voi hình dạng thế nào ?
 Nếu ai đoán đúng ta ban thưởng liền.
 Có một người thanh niên mạnh dạn

Vì rờ ngà mà đoán như vậy :

Voi hình củ cải chẳng sai.

Kế lại có kẻ rờ tai đoán thì

Voi giống như cái Ki chặng khác.

Người rờ đầu định đạt nói rằng

Giống như khối đá phải chặng

Vì nó rất nặng trên phần ngàn cân.

Kẻ rờ chân nói rằng Voi giống

Như cái Cối để động nếp vững,

Lại có kẻ chỉ rờ lưng

Nói rằng Voi giống cái giường ngủ chặng,

Người rờ bụng nói rằng Voi giống

Như cái Lu chứa nước sau nhà.

Kẻ rờ đuôi nói khác mà

Con Voi nó giống như là roi dây.

- *Thiện nam tử ! Ông đây nghe rõ*

Nhóm người mù nói có đúng chặng ?

Chỉ suy diễn rờ trên thân

Các hình tượng đó có phần khác nhau

Đều chặng giống chút nào Voi tượng

Nhưng rời ngoài các tướng hình này

Lại không có Voi hiện nay.

Phật tánh cũng vậy, không ngoài dụ trên.

Thiện nam tử ! Vị Vua kia dụ

Cho Phật Đà trí đủ *quang minh.*

Đại thần dụ cho *Chánh Kinh*

Đại thừa Đại Bát Niết Bàn không hai.

Voi dụ cho có đây **Phật tánh**

Người mù dụ *Chúng sanh* vô năng.

- Những *Chúng sanh* này cho rằng

Phật thuyết *ngũ uẩn* thật chân hoàn toàn,

Có kẻ chấp ôm mang **Sắc** uẩn

Nói “**Sắc**” là **Phật tánh** khác gì,

Dầu **Sắc** này có diệt đi

Nhưng tuần tự nối duy trì không thay,

Nên được *ba mươi hai tướng hảo*

Cùng chứng *Vô thương đạo* tối tôn,

Sắc tướng **Như Lai** thường tồn,

Vì thường còn mãi **Thế Tôn** đời đời,

Do đây, nên mọi người nói **Sắc**

Là **Phật tánh** chơn thật không sai,

Như vàng thiệt chẳng đổi thay

Dù làm trang sức bông tai, dây chuyền ...

Nhưng chất vàng y nguyên tồn tại,

Phật tánh của muôn loại *Chúng sinh*

Cũng như vậy, luôn đẳng bình

Cho là tạo nghiệp tội tình oan ương,
 Tánh chất dãu *vô thường* biến đổi
 Nhưng Sắc này mãi mãi là thường,
 Do đó, nên họ phô trương
 Sắc là **Phật tánh** hằng thường xưa nay.

- Có kẻ nói “Thọ” là **Phật tánh**,
 Vì do thọ mà được lạc chơn
 Của **Như Lai** chẳng khác hơn
 Vì thọ của **Phật** là thường liễu viễn
Đệ nhứt nghĩa vượt trên tất cả
 Mà Chúng sanh chuyển hóa đều thành.
 Tánh thọ của các Chúng sanh
 Dẫu là sanh tử chóng nhanh *vô thường*,
 Nhưng nó vẫn luôn luôn tuần tự
 Nối tiếp nhau y cứ vĩnh thường,
 Nên được lạc thọ chơn thường
 Của chư đức **Phật** mười phương ba đời.
 Cũng ví như những người mang họ
Kiều Thi Ca dù có thân mang
Vô thường sanh tử hoại tan
 Nhưng họ thường vây rõ ràng không thay,
 Trải muôn đời họ này còn mãi
 Không bao giờ mà thấy đổi thay.

Phật tánh của Chúng muôn loài

Cũng như ví dụ trên đây khác gì.

Do đây, họ nói thì thợ ấm

Là **Phật tánh** có mỗi Chúng nhân.

- Lại có những kẻ nói rằng

Tưởng ấm vốn nó thật chân hoàn toàn

Là **Phật tánh** rõ ràng không khác,

Vì do tưởng mà đạt được đây

Chơn thật tưởng của **Như Lai**,

Tưởng mà không tưởng, tưởng này thật chơn,

Chẳng phải tưởng *vô thường* sanh Chúng,

Chẳng phải tưởng sai đúng nữ, nam,

Chẳng phải tưởng trong sắc phàm,

Hay thọ, hay tưởng, hoặc hành, thức đây,

Chẳng phải tâm tưởng này dứt tưởng

Như tưởng của vô lượng Chúng sanh.

Dầu tưởng này là vô thường

Nhưng do tuần tự nối dường lấn nhau

Nó chẳng dứt, không nào đoạn diệt,

Được tưởng **Phật** thấu biết thường xuyên.

Cũng như *mười hai nhơn duyên*

Của Chúng sanh vậy triền miên nối hoài,

Dầu cho có thân này diệt mất

Mà *nhơn duyên* chơn thật vẫn thường.

Phật tánh Chúng sanh sáu đường

Cũng là như vậy, không hơn khác gì,

Do đây, nên họ thì nói tưởng

Là **Phật tánh** có trong Chúng sanh.

- Lại có những kẻ nói “Hành”

Là **Phật tánh** của Chúng sanh muôn loài,

Vì hành là tạo đây *thọ mạng*.

Thọ mạng làm vô hạn *nhơn duyên*

Nên được *thọ mạng* trụ thường

Của chư đức **Phật** mười phương ba đời.

Thọ mạng của loài người vạn vật

Dẫu vô thường còn mất rất mau,

Nhưng vì tuần tự nối nhau

Kiếp kiếp luân chuyển không sao đoạn lìa,

Nên mới được hằng sa *thọ mạng*

Chỗ Chơn thường vô hạn **Như Lai**.

Như mười bộ Kinh **Phật** khai

Kẻ nghe, người nói dẫu đây vô thường,

Nhưng kinh điển lưu truyền còn mãi

Chẳng biến đổi hư hoại đổi thay.

Phật tánh của Chúng sanh muôn loài

Cũng như vậy đó, tương lai sẽ thành.

Do đây, họ nói hành uẩn đó
Là **Phật tánh** thường có Chúng nhân.

- Lại có những kẻ nói rằng
“Thức” là **Phật tánh** thật chân hoàn toàn,

Do thức làm *nhơn duyên* màặng
Tâm *bình đẳng* của đấng **Như Lai**.

Ý thức của Chúng sanh đây
Dẫu là thay đổi, đổi thay *vô thường*,
Nhưng quan sát tận tường ý thức
Nối với nhau chẳng dứt đoạn trường,
Nên mới được tâm chơn thường
Của chư đức **Phật** mười phương ba đời.
Như lửa vốn tánh thường rất nóng,
Dẫu ngọn lửa cháy tắt *vô thường*,
Nhưng tánh nóng mãi vĩnh hằng
Không có biến đổi thật chân còn hoài.

Phật tánh của muôn loài sanh Chúng
Cũng ví dụ tánh nóng lửa kia.

Do đây, họ nói thức là
Phật tánh của Chúng sanh mà thế gian.

- Lại có kẻ nói rời *ngũ uẩn*
Là có *ngã* đây chẳng hề sai,
Ngã là **Phật tánh** muôn loài,

Vì ngã có thể tạo gây duyên lành
 Mà được ngã vô sanh tự tại
 Của **Như Lai** bất hoại pháp thân.
 Các nhà ngoại đạo nói rằng :
 Đứng, đi, nghe, thấy, nói năng, vui, buồn
 Chính đó mới thiệt thường là ngã,
 Dẫu ngã tướng ấy là vô thường
 Nhưng ngã của **Phật** thật chơn
Thường trụ tự tại sáu đường vào ra.
 Như ấm, nhập hay là pháp giới
 Dẫu vô thường thay đổi xoay vần,
 Nhưng vẫn gọi là thường hằng
Phật tánh của Chúng phàm nhân khác gì.

- *Thiện nam !* Như bọn mù kia vậy
 Mỗi người nói hình tướng của Voi
 Dẫu chẳng đặng đúng hẳn hòi
 Nhưng cũng diễn tả tướng Voi một phần.
- Những người nói luận phân **Phật tánh**
 Cũng như vậy chẳng khác gì hơn.

Phật tánh nếu quan sát thường
 Chẳng phải sáu pháp ẩn nương thân người,
 Nhưng cũng chẳng xa rời sáu pháp
 Rời sáu pháp tức mất căn thân.

Vì thế nên **Ta** nói rằng

Phật tánh của Chúng phàm nhân Ta bà

Chẳng phải Sắc chẳng phải ly Sắc,

Chẳng phải ngã chẳng rời ngã này.

- Các nhà ngoại đạo hiện nay

Dầu nói có ngã, tâm đây bất đồng,

Nhưng thật ra là không có ngã.

Vì ngã của muôn loại Chúng sanh

Chính là *ngũ ấm* cấu thành,

Rời ngoài *ngũ ấm* Chúng sanh có gì ?

Không có ngã đây thì riêng biệt.

Là người trí phải biết tận tường.

- Ví như cọng, cánh, tua, gương

Hiệp lại làm một đóa hoa Sen này

Lìa ngoài những thứ trên vừa kể

Thời không có hoa Sen biệt riêng.

Ngã của Chúng sanh như trên

Cũng giống như thể hoa Sen khác gì.

- Như tường, vách, gỗ, tranh hòa hiệp

Gọi đó là nhà ở mọi người,

Lìa ngoài những thứ này thời

Không có riêng biệt nhà người, nhà ta.

- Như cây *Khu Đà La* sinh sống

Và nhiều cây thuộc giống *Ba La*,

Uất Đàm Bát, Ni Câu Đà ...

Hiệp lại thành cánh rừng già nhiều cây,

Rời ngoài những thứ cây trên thiệt

Không có rừng riêng biệt đó mà.

- Như Voi, Ngựa cùng Chiến xa,

Bộ binh hợp lại thành là đội quân,

Rời ngoài những thứ trên vừa kể

Thời không có đội quân biệt riêng.

- Như chỉ năm màu dệt nên

Thành vải ngũ sắc chắc bền không phai,

Rời ngoài chỉ năm màu sự thật

Không có vải ngũ sắc biệt riêng.

- Như bốn họ hòa hiệp nên

Gọi là đại Chúng *nhơn duyên* cùng đồng,

Nếu rời ngoài ở trong bốn họ

Thời không có đại chúng biệt riêng.

- Ngã của Chúng sanh như trên

Rời ngoài ngũ ấm tức nhiên hoại liền,

Không có ngã làm riêng biệt lập.

Là người trí chẳng chấp ngã này.

- *Thiện nam tử ! Phật Như Lai*

Thường trụ mới gọi *ngã* đây thường tồn.

Pháp thân của **Thế Tôn** cũng vậy
Tự hư không vô ngại vô biên,
Chẳng sanh chẳng diệt hiển nhiên
Được tám tự tại liễu viêc trong ngoài
Nên đáng gọi **Như Lai** chơn ngã,
Chơn ngã này hiện hóa mười phương.

Thật ra Chúng sanh sáu đường
Không có *ngã* đó *Chơn thường* cao sâu,
Vì quyết định tu cầu thành đạt
Được rốt ráo *Dệ nhứt nghĩa Không*,
Nên gọi là **Phật tánh** đồng
Chúng sanh đều có ở trong tâm lòng.

- *Thiện nam tử ! Đại từ* chơn thật
Và đại bi là **Phật tánh** thì.
Vì *đại từ* và *đại bi*
Thường hành **Bồ Tát** chẳng khi nào rời
Luôn mang theo như hình rọi bóng
Là hơi thở sự sống của thân.
Tất cả Chúng sanh phàm nhân
Quyết định sẽ được đắc phần **đại bi**
Và đại từ không gì là khó
Chịu tu hành giúp đỡ tha nhân,

Do đây, nên **Ta** nói rằng
 Muôn loài đều có **Phật** chân **tánh** này
 Đại *tù bi* xưa nay được gọi
 Là **Phật tánh** trong mỗi muôn loài,
Phật tánh chính là **Như Lai**,
Như Lai **Phật tánh** không thay đổi dời.

- Hạnh *đại hỷ* hay thời *đại xả*
 Cũng gọi là **Phật tánh** thật chân,
 Vì đại **Bồ Tát** *Thánh nhân*
 Nếu chẳng xả được *hai lăm cõi* này
 Thời không thể chứng đây *Chánh giác*
 Quả *Vô thương* đạo đạt **Như Lai**.
 Bởi vì Chúng sanh muôn loài
Quyết định hành đạo tương lai **Phật** thành,
 Do đây, **Ta** đức lành tuyên bố
 Các Chúng sanh đều có như **Ta**.
Dai hỷ, dai xả chính là
Phật tánh muôn loại Ta bà thế gian,
Phật tánh có trong toàn chư **Phật**
 Là **Như Lai** *Vô thương* *thâm thâm*.

- **Phật tánh** là *đại tín tâm*.
 Do vì *Chánh tín* gieo mầm *tù bi*
 Nên **Bồ Tát** thực thi đầy đủ

Đắc sáu pháp Ba La Mật Đa.

Tất cả Chúng sanh Ta bà

Quyết định sẽ được đại tín tâm này,

Do đây, nên **Như Lai** mới nói

Các Chúng sanh muôn loại thế gian

Đều có **Phật tánh** hoàn toàn

Ngộ tu sẽ đặng *Niết Bàn* như **Ta**.

Đại tín tâm chính là **Phật tánh**,

Phật tánh chính là đức **Như Lai**.

- **Phật tánh** định nghĩa dưới đây :

Là **Nhứt Tử Địa** quả này tròn xong.

Nhứt Tử Địa thành công chứng đạt

Tâm bình đẳng với các Chúng sanh.

Tất cả nếu chịu *tu hành*

Quyết định sẽ được đắc thành nay mai.

Nhứt Tử Địa quả này chứng đắc,

Do đây, nên chư **Phật** nói là

Tất cả Chúng sanh Ta bà

Đều có **Phật tánh** như **Ta** khác gì.

- **Phật tánh** cũng gọi là trí lực

Quả thứ tư mươi lực **Phật Tử**.

Vì do trí lực thứ tư

Bồ Tát giáo hóa trời, người Chúng sanh,

Tất cả đều quyết thành hiệu lực
 Sẽ được quả *trí lực thứ tư*,
 Do đây, **Ta** nói trùi, người
 Chúng sanh có **Phật tánh** thời như **Ta**.

Trí thứ tư chính là **Phật tánh** ,
Phật tánh chính là đức **Như Lai**.

- **Phật tánh** có nghĩa dưới đây :
 Gọi là đầy đủ *mười hai duyên* này.

Vì *nhơn duyên* **Như Lai** thường trụ
 Vì *thường trụ* không có đổi thay.

Tất cả Chúng sanh mỗi loài
Quyết định có đủ mười hai duyên trần,
 Do đây, **Ta** nói rằng tất cả
 Chúng sanh có **Phật tánh** như **Ta**.

Mười hai nhơn duyên chính là
Phật tánh muôn loại Ta bà không sai,
Phật tánh là **Như Lai** chẳng khác
 Đã từ lâu thuần đạt tánh này.

- **Phật tánh** có nghĩa dưới đây :
Bốn trí vô ngại đủ đầy viên thông.

Do chữ nghĩa tột cùng thấu tận
 Nên có thể độ đặng Chúng sanh.

Bốn trí vô ngại đã thành

Chính là **Phật tánh** Chúng sanh muôn loài.

Phật tánh chính **Như Lai thường trụ,**

Vì *thường trụ* không có đổi thay

- **Phật tánh** có nghĩa dưới đây :

Là *Đảnh Tam muội* ít ai sánh bằng.

Vì tu *Đảnh tam muội* này liêu

Nên *Chơn tâm* tổng nghiệp pháp lành,

Do đây, **Ta** thuyết giảng rành

Chúng sanh có thể tu thành như **Ta**.

Đảnh tam muội chính là **Phật tánh** .

Bực **Bồ Tát Thập Trụ** các Ngài

Tuy tu *Đảnh tam muội* này

Thật ra chưa được đủ đầy như **Ta**

Nên đâu cho thấy qua **Phật tánh**

Nhưng chưaặng rõ ráo rõ ràng.

Vì Chúng sanh cõi phàm gian

Quyết định sẽ được hoàn toàn như **Ta**,

Nên **Thế Tôn** nói là sự thật

Chúng sanh đều có **Phật tánh** này.

- *Thiện nam tử ! Ông nghe đây.*

Các thứ pháp đã giải bày vừa trên,

Vì tất cả *cơ duyên* hội tụ

Quyết định là đầy đủ sẽ thành

Nên **Ta** nói rằng Chúng sanh
Đều có **Phật tánh** tu hành thành công.

- *Thiện nam tử* ! Nên Ông phải hiểu.
Nếu **Như Lai** nói *Sắc uẩn* là
Phật tánh, Chúng sanh nghe qua
Lời này chắc chắn nhận ra sai lầm
Sanh tà *kiến* vọng tâm *diên đảo*
Sẽ rơi vào ác đạo A Tỳ.
Đức **Như Lai** tâm từ bi
Thuyết pháp phá chấp đoạn ly vạy tà
Nên chẳng nói Sắc là **Phật tánh** ,
Nhẫn đến chẳng nói Thức đây là
Phật tánh của Chúng sanh mà.
Nói chung *ngũ uẩn* chỉ là giả danh.

- *Thiện nam* ! Nếu Chúng sanh muôn loại
Đều thấy rõ **Phật tánh Như Lai**
Chẳng cần *tu tập* dồi mài
Hành theo *Thánh Đạo* cực nhoài bản thân.
Bực *Thập Trụ* *Thánh nhân* **Bồ Tát**
Bát Thánh Đạo tu đạt hiệu năng
Còn thấy **Phật tánh** ít phần
Huống là người chẳng khổ thân tu hành
Mà được thấy rõ ràng **Phật tánh**

Đó là điều *huyễn* hoặc vọng sai !

- *Này Thiện nam tử ! Nghe đây.*

Các đại **Bồ Tát** ít ai so bì

Pháp Vương Tử Văn Thủ Sư Lợi

Đã tu tập *Thánh Đạo* tuyệt vời

Trải qua vô lượng kiếp đời

Nên thấy **Phật tánh** như thời bàn tay.

Hàng *Thanh Văn* các ngài *Duyên Giác*

Làm thế nào biết **Phật tánh** này !.

Nếu Chúng sanh trong muôn loài

Muốn biết **Phật tánh Như Lai** rõ ràng,

Phải nhất tâm kiên gan trì thọ,

Hay đọc tụng thấu rõ nghĩa Kinh,

Rộng biên chép, giải thuyết trình,

Tôn trọng *tán thân* **Đại Kinh Niết Bàn**,

Thấy người nào nghiêm trang trì tụng

Nhẫn một lòng thờ phụng ngợi ca

Kinh Đại Niết Bàn Phật Đà

Phải đem bốn thứ thật là tốt thay

Mà cung cấp người này đầy đủ

Cúng lễ bái an ủi viếng thăm.

- *Thiện nam tử ! Đức tại tâm.*

Nếu người nào đã cõi trần trải qua

Vô lượng kiếp lâu xa khó kể,
 Vô biên đời gần gũi cúng dường
 Vô lượng chư **Phật** mười phương
 Trồng sâu cội đức khôn lường nghĩ suy,
 Rồi sau mớiặng nghe danh tự
 Tên của kinh **Đại Bát Niết Bàn**.

- *Này Thiện nam tử ! Bốn ban !*
Phật tánh chẳng thể nghĩ bàn ra sao.
Phật, Pháp, Tăng cũng nào có khác
 Chẳng nghĩ bàn đâu bậc trí tài.
 Tất cả Chúng sanh muôn loài
 Đều có **Phật tánh Như Lai** đẳng bình
 Nhưng chẳng biết tự mình có đặng
 Dẫu như vậy, cũng chẳng nghĩ bàn.
Như Lai thường, lạc trụ an
Ngã, tịnh cũng chẳng nghĩ bàn được đây.
 Các Chúng sanh nếu ai tin nhận
Đại Niết Bàn Phương Đẳng hoàn toàn
 Kẻ ấy cũng chẳng nghĩ bàn
 Như *hư không* rộng vô vàn vô biên.
- **Sư Tử Hống** nghe rồi lễ **Phật**
 Ngài **Bồ Tát** thành thật bạch rằng :
 “**Đức Thê Tôn ! Đại Thánh Nhân !**

Như lời **Phật** thuyết thật chân hoàn toàn

Các Chúng sanh thế gian có thể

Tin tưởng kinh **Đại Bát Niết Bàn**

Như đây cũng chẳng nghĩ bàn.

Hiện có tám muôn năm ngàn ức nhân

Không có lòng Chánh chân tin thọ

Đối với kinh **Đại Bát Niết Bàn**,

Do đây, trong cõi thế gian

Những ai tin thọ **Niết Bàn Đại Kinh**

Gọi là người quang minh *trí huệ*,

Người như vậy không thể nghĩ bàn”.

- *Thiện nam tử ! Quá rõ ràng.*

Số người ông nói đến đời vị lai

Sẽ quyết định một ngày *tín thọ*

Kinh điển này hiểu rõ nghĩa đây

Được thấy **Phật tánh Như Lai**

Và đạo *Vô thượng* không hai nhiệm mầu.

27/. HẠNH NGUYỆN BẤT THỐI BỒ TÁT.

- Bạch **Như Lai !** Thế nào **Bồ Tát**

Bất thối chuyển tự biết mình đây

Quyết định có tâm không thay

Bất thối chẳng chuyển. **Như Lai** giải bày?

- *Thiện nam tử ! Các đại Bồ Tát*

Dùng *khổ hạnh* để thí nghiệm mình :

Mỗi ngày ăn một hột mè

Trọn bảy ngày chẵn không hề đổi thay;

Hoặc đậu xanh hay là đậu trắng

Hoặc gạo lức cũng được .v.v...

Mỗi thứ bảy ngày không tăng,

Mỗi ngày một hạt trọn phần chẵng thêm.

Lúc ăn một hạt mè như vậy

Tâm **Bồ Tát** quán xét nghĩ rằng :

Khổ hạnh hủy hoại xác thân

Đều không lợi ích tha nhân mọi loài,

Không lợi ích ta đây làm đặng

Huống lợi ích sao chẵng nguyện làm.

Việc không lợi ích thế gian

Trong lòng nhẫn được khổ than chẵng màng,

Do đây, nên hoàn toàn *quyết định*

Đặng vô thương pháp đỉnh tối cao.

Trong những ngày quyết tu cầu

Khổ hạnh như vậy, dãi dầu cam go,

Da thịt khô, ốm o thân xác,

Như người đem phơi nắng trái bầu.

Mắt của **Bồ Tát** thọt sâu

Tợ như đáy giếng nhìn vào tối om,

Hết thịt, lòi gân thô chằng chịt
 Như nhà tranh nát mục cũ hư,
 Xương sống lộ ra lưng người
 Giống như một sợi dây thừng lớn to,
 Chỗ **Bồ Tát** ngồi tu *khổ hạnh*
 Như dấu chấn con ngựa khác gì.
 Muốn ngồi thân cúi mọp quỳ,
 Muốn đứng thật khó, thân thì ngã nghiêng.
 Dẫu chịu lấy khổ riêng như vậy
 Không lợi ích mà lại cứ hành,
 Nhưng chẳng *thối chuyển* tâm lành
Bồ Đề cầu chứng độ sanh sau này.

- *Thiện nam tử ! Ông đây nghe rõ.*
Đại Bồ Tát vì phá khổ tai,
 Ban sự an vui muôn loài
 Nên tâm xả thí của tài thi ân,
 Vật ngoài thân, trong thân cũng bỏ
 Đến thân mạng quý báu chẳng cần.
 Nếu có thể chặng tiếc thân
 Như vậy chắc chắn trọn phần Chánh tin
- Bồ Tát** này tự mình *quyết định*
 Có được tâm *bất thối chuyển* đây,
 Tự biết tôi *quyết định* này

Được đạo *vô thương* không hai *Bồ Đề*.

Đại **Bồ Tát** nguyện thề *cầu pháp*

Mà khoét thân thể nhục làm đèn

Lấy chất **Tô Du** đổ vào

Đặt tim để đốt không nao núng lòng.

Lúc **Bồ Tát** thọ trong khổ lớn

Như vậy rồi, tự lượng trách mình :

Khổ này đối với Chúng sinh

Đoạ trong *địa ngục* trăm nghìn ức muôn

Khổ của mình so lường chẳng đáng

Bằng một phần nơi chốn đồ lao.

Ở trong vô lượng kiếp nào

Ta chịu nhiều sự khổ đau hình hài

Đều không đem mảy may lợi ích,

Nếu ta không chịu khổ nhẹ này

Thời làm sao có thể đây

Ở trong *địa ngục* cứu loài sanh linh.

Lúc **Bồ Tát** suy tư như vậy

Thì không còn biết thấy khổ đau,

Tâm chẳng thối chuyển tu cầu

Do đây, **Bồ Tát** trồng sâu cội lành

Tự quyết định sẽ thành *đạo quả*

Đem *Chánh pháp* giáo hóa quần sanh.

- *Thiện nam tử ! Nghe cho rành.*
Lúc đó Bồ Tát còn sanh não phiền
Vì Chánh pháp phát nguyễn câu đạo
 Có thể đem đau, mất sáng này,
 Óc, tủy, máu, thịt, chân tay ...
Bố thí kẻ khổ nhũng ai đang cần,
 Lấy định đóng trên thân đầy khấp,
 Từ núi cao nhảy xuống bùn sình,
 Nhảy vào lửa đỏ thiêu mình
 Chịu muôn khổ não sự tình nhẫn kham,
 Nhũng việc ấy không làm *thối chuyển*
Bồ Tát này tự nguyện biết rằng
 Nay tôi quyết định Chánh chân
 Có tâm bất thối, đạo hằng thành công.

- *Thiện nam tử ! Nay Ông nghe rõ.*
Đại Bồ Tát vì phá vô minh
 Trừ khổ não cho Chúng sinh
 Nguyệt làm súc vật thân hình lớn to
 Đem máu thịt giúp cho sanh Chúng
 Nhưng chưa đủ đây chỉ một phần.

 Lúc loài khác hút máu ăn
Bồ Tát thương xót lòng nhân bi từ
 Liền nín thở giả như đã chết

Để các loài không biết thật chân
 Chẳng có quan niệm tiếc thân,
 Tâm của **Bồ Tát** thi ân khôn lường.

Dẫu **Bồ Tát** thọ đường thú vật
 Chẳng tạo *nghiệp* như loài *súc sanh*.

Vì **Bồ Tát** đã trọng lành
 Được tâm *bất thối* đắc thành *Ma Ha*.
 Thời trọng chẳng gây ra *ác nghiệp*
 Huống chi là tham tiếc thân này.
 Nếu như hiện đời vị lai
Bồ Tát có *nghiệp quả* đây nhẹ nhàng,
 Do sức nguyệt độ an sanh Chúng
 Nên đồng thọ quả cũng như người.
 Cũng giống kẻ mắc bệnh thời
 Bị quỷ dựa ẩn trong nơi thân mình,
 Do *thần lực* oai linh *chú thuật*
 Nên hiện ra tướng quỷ : Khóc, cười,
 Khi nóng giận, lúc mừng vui
 Có khi chửi mắng, nói lời huyên thuyên.

Đại Bồ Tát *nghiệp duyên* thọ quả
 Đời vị lai hiện hóa khác gì .

Lúc **Bồ Tát** đại *tử bi*
 Thọ lấy thân gấu thường vì Chúng sanh

Mà diễn nói pháp lành của **Phật**

Để giáo hóa vạn vật phàm trần.

Hoặc có lúc thọ lấy thân

Loài chim thường gọi ***Ca Lăng Tân Già***,

Lúc thọ thân **Cù Đà**, Nai chúa,

Hoặc thân Dê, thân Thỏ, thân Voi,

Thân Khỉ Vượn hay những loài

Thân Kim Sí Điểu, Rắn, Rồng .v.v...

Lúc **Bồ Tát** thọ thân như vậy,

Nhưng trọn không hề thấy tạo gây

Những nghiệp ác của các loài

Giành giật xâu xé bi ai đau lòng,

Mà thường vì những *súc sanh* khác

Diễn thuyết bày Chánh pháp Nhu Lai,

Làm cho những *súc sanh* này

Nhờ nghe **Phật pháp** giác quay lo tu,

Mau thoát ra ngục tù ba cõi

Thân *súc sanh* sớm khỏi thọ mang.

Lúc **Bồ Tát** trụ thế gian

Thọ thân súc vật chẳng than oán nào,

Không gây tạo vướng vào tội nhỏ

Nên quyết định tâm của tôi đây

Chuyên nhất *bất thối chuyển* này

Mặc bao thử thách không thay đổi lòng.

Đại **Bồ Tát** sanh trong đời khổ

Thấy Chúng sinh khấp chõ nàn tai,

Nguyễn làm thân cá lớn này

Trọng lượng rất nặng, rộng dài *do diên*,

Nguyễn những ai hiện đang đói lâ

Ăn thịt tôi đỡ dạ qua ngày

Hết rồi sanh trở lại ngay

Thân này tiếp tục giúp loài sanh linh,

Nhờ tôi Chúng *hữu tình* tin tưởng

Đều *phát tâm Vô thương Bồ Đề*,

Phá trừ dứt lòng si mê

Vị lai họ sẽ không hề đói đau

Mọi khổ hoạn sớm mau thoát khỏi

Trong *hai mươi lăm cõi* trần ai.

Lúc **Bồ Tát** chịu khổ này

Tâm chẳng thối chuyển đổi thay bến lòng

Đại **Bồ Tát** đức công khó tưởng

Sẽặng đạo *Vô thương Bồ Đề*.

Nhầm đổi dịch bình trăm bề

Bồ Tát quán thấy ủ ê trong lòng,

Rất nhiều hạng mắc vòng bình khổ

Tìm phương cách cứu độ họ ngay

Nghĩ rằng ta hóa làm cây
 Được thảo diệu dụng may thay giúp đời.
 Nếu lấy rễ uống thời bình hết,
 Lấy nhánh cây, lá chiếc cũng hay,
 Lấy bông trái, lấy vỏ cây
 Đều trị tất cả bệnh tai tiêu trề.

- Nguyệt thân tôi cũng như vậy đó
 Chẳng khác gì được thảo cứu nhân.
 Nếu người bệnh chạm đến thân
 Ăn thịt, uống máu, nhẫn phần tủy xương
 Đều trị lành tai ương bình khổ
 Đem niềm vui khắp chỗ mọi nơi.
- Nguyệt Chúng sanh ăn thịt tôi
 Chẳng sinh lòng ác nhứt thời ngộ ra
 Tâm ý thức xót xa bi cảm
 Như ăn thịt chính của con mình.
 Tôi trị cho họ mạnh lành
 Lại đem **Phật pháp** chỉ rành đường chơn.
- Nguyệt họ nghe pháp, thường hiểu rõ
 Tâm kính tin lanh thọ suy tư
 Rồi đem dạy lại cho người
 Đồng tu *giải thoát* kiếp đời khổ tai.

Bồ Tát chịu đủ đầy *phiền não*
 Nơi thân mình đau đớn trăm bề

Chẳng thối chuyển tâm *Bồ Đề*
 Nên biết quyết định chẳng hề lầm sai
 Được *bất thối* tâm đây chuyên nhất
 Sẽ thành đạo chư **Phật Như Lai**.

Nếu có Chúng sanh nào đây
 Bị quỷ hành bệnh kéo dài dằng dai,
Bồ Tát thấy việc này *phát nguyện*
Hóa thân quỷ biến hiện thần oai
Quyến thuộc binh tướng đông vây
 Khiến người bị bệnh phút giây kinh hồn
 Nghe thấy liền kính tôn lỗ bái
 Hết bệnh quỷ tâm thấy nhẹ nhàng.

Đại **Bồ Tát** nguyện lớn mang
 Vì độ sanh Chúng gian nan không nài
 Nên siêng tu ngày ngày *khổ hạnh*,
 Dẫu *phiền não* khó tránh, khó lường
 Nhưng *tâm tánh* chẳng nhiễm vương
 Nguyệt hành **Bồ Tát** sáu đường vào ra.

- *Thiện nam tử* ! Ông là có biết.
Đại Bồ Tát chơn thiêt *tu hành*
Sáu Ba La Mật hiểu rành
 Nhưng tâm cũng chẳng cầu thành riêng ta.

Lúc tu hạnh *Sáu Ba La Mật*

Đại Bồ Tát chân thật nguyện rằng :

Nay tôi đem hết tối năng

Sáu Ba La Mật khuyên răn mọi loài

Mỗi Chúng sanh nhện đây *bố thí*

Của tôi rồi tâm ý tịnh thanh

Được quả *Vô thương* viên thành

Bồ Đề chứng đắc độ sanh Ta bà.

Tôi cũng vì *Sáu Ba La Mật*

Mà siêng tu như **Phật** không nài

Nhẫn chịu mọi sự kiếp tai.

Nguyện tôi chẳng nản đổi thay tâm lòng.

- *Thiện nam tử* ! Nay ông nghe rõ

Đại Bồ Tát lúc đó tư duy

Phát nguyện như vậy kiên trì

Vào trong *sanh tử* chẳng thì đổi thay

Gọi là tướng không hai hy hữu

Bất thối chuyển tâm trụ *Bồ Đề*.

- *Thiện nam tử* ! Phá sự mê.

Bồ Tát biết rõ mọi bế **Phật, ma,**

Đường sanh tử gây ra tội lỗi

Vì ái tham nông nỗi sâu than,

Quán xét thấy **Đại Niết Bàn**

Có công đức lớn vô vàn vô biên,
 Vì sanh Chúng thệ nguyên gìn giữ
 Dù ở trong sanh tử luân hồi
 Nhẫn chịu những cảnh nhã nhài
 Tâm bất thối chuyển đổi đổi giác tha,
 Do đây nên gọi là **Bồ Tát**
 Chẳng thể nào biện bác nghĩ bàn.

- *Này Thiện nam tử ! Rõ ràng.*
 Đức đại **Bồ Tát** hoàn toàn liêu viêng
 Nên không có *nhơn duyên* phàm thế
 Vẫn sanh lòng cứu tế độ đổi
 Mà chẳng thọ nhận ơn người
 Lại còn *bố thí* dụng lời khuyên răn.
 Dẫu thi ơn không cần đáp trả
 Tâm **Bồ Tát** hỷ xả từ lâu
 Đức của **Bồ Tát** rộng sâu
 Chẳng thể bàn nghĩ cách nào ra sao.

- *Thiện nam tử ! Nhiệm mầu đạo lý.*
 Cũng có người lợi kỷ riêng mình
 Mà tu tập các khổ hình
 Mong cầu mau sớm đắc thành *thần thông*.
 Đại **Bồ Tát** thật lòng nghĩ khác
 Vì lợi ích cho các Chúng sanh

Nhẫn chịu khổ hạnh thực hành
 Dẫu vậy, vẫn gọi lợi mình trước tiên,
 Do đây, nên *Thánh hiền Bồ Tát*
 Cũng gọi là chẳng thể nghĩ bàn.

- **Bồ Tát** có lúc buồn than
 Vì muốn *thị hiện* phá tan mê lầm
 Kẻ oán thù, người thân *giác ngộ*
 Nên chịu những sự khổ họ mang
 Tu tâm *bình đẳng* hoàn toàn,
 Do đây, xứng bức vào hàng *Ma Ha*
 Đại **Bồ Tát** *giác tha* độ thế
 Trí đức dày chẳng thể nghĩ bàn.

- **Bồ Tát** thấy kẻ hung tàn
 Thời là quả trách, dỗ an tùy người,
 Hoặc có khi dùng lời dịu ngọt,
 Hoặc đuổi đi rời khỏi Tăng đoàn.
 Với kẻ nham hiểm tà gian
Bồ Tát khuyên dạy chỉ đàng *Chánh chân*.
 Đối những kẻ có tâm *kiêu mạn*
Bồ Tát hiện *ngã mạn* lớn hơn,
 Nhưng trong tâm **Bồ Tát** thường
 Không có *ngã mạn* như phường phàm phu.
 Đây gọi là *tùy cơ phương tiện*

Của **Bồ Tát** *quyền biến* nghĩ bàn.

- **Bồ Tát** có lúc thở than

Của cải thời ít nghèn nàn xin đông,

Bồ Tát không có lòng ích kỷ

Ngặt của tiền *bố thí* nhỏ nhoi.

Đây gọi **Bồ Tát** hiếm hoi

Chẳng thể dùng trí xét soi nghĩ bàn.

- Lúc đức **Phật** thế gian xuất hiện

Bồ Tát biết *công đức Phật Đà*,

Nhưng vì Chúng sanh Ta bà

Thọ thân *biên địa* rất là khó khăn

Nơi chỗ không có chân **Phật Pháp**,

Như đui, điếc, câm, ngọng, tật nguyền.

Gọi là **Bồ Tát** *tùy duyên*

Chẳng thể bàn nghĩ căn nguyên thế nào.

- **Bồ Tát** biết cạn sâu *căn tánh*

Của Chúng sanh thọ lãnh tội gây

Vì muốn độ họ, các Ngài

Thường đi chung với người này u mê,

Dẫu làm theo những nghề của họ

Nhưng thật lòng không có niềm qua.

Do đây, nên mới gọi là

Bồ Tát hành sự sâu xa khó bàn.

- **Bồ Tát** thấy rõ ràng sự thật
 Không tưởng của vạn vật Chúng sanh,
 Chẳng có *phiền não* cấu thành,
 Cũng không ô nhiễm hư danh *dục trần*,
 Không người tu chuyên cần *Thánh đạo*,
 Chẳng xa lìa *phiền não* si mê.
Dầu vì cầu đạo *Bồ Đề*
 Nhưng không có hạnh *Bồ Đề* gieo sâu,
 Cũng không có người tu thành tựu
 Hạnh *Bồ Đề* đầy đủ liễu viên,
 Không người thọ khổ triền miên,
 Không người phá ách xích xiềng trói thân,
 Có thể vì cõi trần muôn loại
 Phá hoại sự khổ hải si mê
Mà thật hành hạnh *Bồ Đề*
 Tâm từ bi nguyện vô về Chúng sanh.
 Do đây, nên thường hành **Bồ Tát**
 Chẳng nghĩ bàn thấy biết rộng sâu.
- **Bồ Tát** thọ thân rốt sau
 Ở tại *Đâu Suất* cung trời *Phạm Thiên*,
 Đây cũng gọi *cơ duyên* đầy đủ
 Chẳng nghĩ bàn ví dụ thế nào.
 Vì trời *Đâu Suất* đức cao

Các cõi trời khác không sao sánh bằng,

Cõi trời dưới thì tâm *phóng dật*

Cõi trời trên *căn tánh* độn si,

So trời *Đâu Suất* khó bì

Kiếp chót thành **Phật** trụ thì nơi đây.

Tu *thí* hoặc thường hay tu *giới*

Thời sẽặng thân trời cõi trên

Hay là cõi dưới cũng nên.

Tu *thí, giới, định* sanh lên cõi trời

Đâu Suất cung tuyệt vời cao quý

Đại Bồ Tát tâm trí *quang minh*.

- Tất cả **Bồ Tát** tự mình

Xa lìa các cõi *hữu tình* thế gian.

Trọn chẳng tạo nghiệp nhơn *Đâu Suất*

Để thọ thân nơi cõi trời này.

Vì **Bồ Tát** rộng nguyện dày

Nếu ở cõi khác các Ngài đương nhiên

Cũng *giáo hóa* nhơn thiên thành tựu

Thiệt chẳng có tâm dục đắm say

Mà lại sanh vào cõi này

Cho nên **Bồ Tát** thật đây khó bàn.

- **Đại Bồ Tát** thọ thân cõi Dục

Ở Cung trời *Đâu Suất* thật ra

Có ba việc thù thắng là :

Một là mạng; *Hai*, sắc; *Ba* là danh.

Đại **Bồ Tát** thiệt không cầu mạng,

Sắc và danh hữu hạn cõi nào.

Dầu không có tâm mong cầu
Mà chõ được lại cao sâu khó lường.

Đại **Bồ Tát** tâm thường ưa thích

Đại Niết Bàn chứng tích **Như Lai**,

Nhưng lại có *duyên* cõi này
Nên mạng và sắc, danh bày khắp phương.

Do đây, tâm *chọn thường* **Bồ Tát**

Chẳng nghĩ bàn rộng hoát độ sanh.

Bồ Tát mạng, sắc và danh

Dầu hơn chư vị *Phạm Vương Thiên đường*,

Nhưng chư Thiên vẫn thường đối xử

Với **Bồ Tát** chẳng có ghét ganh,

Lòng *kiêu mạn*, tâm đấu tranh

Thường luôn hoan hỷ pháp lành nhủ khuyên.

Bồ Tát xem chư Thiên như bạn

Chẳng có lòng *ngã mạn* tự cao,

Muôn ý niệm đều hợp nhau,

Lợi hành **Bồ Tát** không sao nghĩ bàn.

- Đại **Bồ Tát** thế gian lìa bỏ

Chẳng tạo nghiệp nhơn thọ mạng đây,
 Cầu sanh trời Đâu Suất này
 Nên được thọ mạng sống dài vô biên,
 Đây gọi là **Thánh hiền Bồ Tát**
 Mạng thù thắng hơn các chư Thiên.

- **Bồ Tát** không tạo nghiệp duyên
 Cầu nơi sắc đẹp cõi Thiên bao giờ
 Mà thân sắc *đại từ Bồ Tát*
 Thường xinh đẹp ánh sáng đủ đầy,
 Là sắc thù thắng không hai
Chư Thiên các cõi ít ai sánh bằng.
 - **Bồ Tát** trụ trung tầng Đâu Suất
 Chẳng đắm tham ngũ dục cõi này
 Chỉ làm pháp sự đêm ngày
 Nên tiếng đồn đại khắp rày mười phương,
 Do đây gọi là danh thù thắng
 Đức **Bồ Tát** cũng chẳng nghĩ bàn.
 - **Bồ Tát** nguyện độ nhơn gian
 Từ trời Đâu Suất giáng sanh Ta bà,
 Cả *đại địa* vang ra sáu tiếng
 Làm chấn động rung chuyển bốn phương.
 Gọi là chẳng thể nghĩ bàn.
- Vì lúc **Bồ Tát** giáng sanh hạ trần

Các chư Thiên xa gần cõi Dục
 Và cõi Sắc đến phút chia tay,
 Lớn tiếng *tán thán* lành thay !

Đưa tiễn **Bồ Tát** chẳng ai buồn lòng,
 Do hơi gió từ trong cửa miệng
 Của chư Thiên rung chuyển động xoay.

Lúc **Bồ Tát** mới nhập thai
 Hiện ra đầy đủ các ngài *Long Vương*,
 Loài dưới đất vui mừng hoan hỷ
 Hoặc lo sợ tâm trí kinh hoàng,
 Nên *đại địa chấn động* vang.

Bồ Tát giáng thế khó bàn nghĩ suy.

Đại **Bồ Tát** trí tri lưỡng túc
 Biết rõ ràng từ lúc nhập thai,
 Lúc trụ thai, lúc xuất thai,
 Biết cha, biết mẹ, thân này thọ mang
 Chẳng nhiễm ô thế gian *bất tịnh*,
 Như bảo châu màu xanh tự nhiên
 Cài trên búi tóc *Phạm Thiên*
 Vua trời *Đế Thích* di truyền từ lâu.

Đại **Bồ Tát** đức sâu cõng thế
 Nên gọi là chẳng thế nghĩ bàn.

- Nay *Thiện nam tử* ! Bốn ban !

Chơn kinh **Đại Bát Niết Bàn** này đây

Chẳng nghĩ bàn, dù ai tài giỏi

Không thể nào luận giải tận tường.

28/. GIÁO NGHĨA ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH.

- *Thiện nam tử !* Ví đại dương

Có tám điều chẳng nghĩ bàn như sau :

- *Một*, lần lần càng sâu xa thẳm;
- *Hai* là sâu đáy chẳng tận cùng;
- *Ba* là vị mặn cùng đồng;
- *Bốn* là nước biển lớn ròng đều nhau

Không khi nào dâng trào quá hạn

Nước trong xanh vẫn giữ một màu;

• *Năm* là có nhiều báu châu

Ấn sâu lòng biển từ lâu cất dành;

- *Sáu*, có những Chúng sanh đủ loại
Thân to lớn mình mẩy lạ kỳ;

• *Bảy* là chẳng chứa tử thi;

• *Tám* là tất cả muôn sông đổ về,

Dầu mưa to không hề ngừng nghỉ

Mà biển vẫn không giảm, không tăng.

- *Thiện nam tử !* Biển dần dần

Càng sâu lớn rộng khó ngăn chặn dừng

Là vì có ba phần đặc biệt :

- *Một* là do phước lực Chúng sanh,

- *Hai* là thuận theo phong hành

Thủy triều vận chuyển năm canh khắc giờ,

- *Ba* là vì nước sông các chỗ

Từ mọi nơi tuôn đổ chảy vào.

Nhẫn đến chẳng giảm, tăng nào

Cũng có ba việc trước sau cùng đồng.

- **Đại Niết Bàn** kinh này cũng thế

Có tám điều chẳng thể nghĩ bàn.

- *Một* là *thọ trì* mở mang

Sâu xa diệu lý vô vàn uyên thâm;

Nghĩa là từ giới *Ưu Bà Tắc*,

Giới *Sa Di*, giới bậc *Tỳ Kheo*,

Giới **Bồ Tát** rộng dường bao,

Cho đến thành quả bậc *Tu Đà Hoàn*,

Tư Đà Hàm quả càng tăng trưởng,

A Na Hàm quả hướng *bất lai*,

A La Hán quả lành thay !

Quả *Bích Chi* đặc mười hai duyên phần,

Quả **Bồ Tát** đức năng khó tả

Sáu pháp tu lâu đã viên thông,

Quả *Vô thượng* đại thành công

Bồ Đề viên mãn độ trong muôn loài.

Đại Niết Bàn kinh này phù hợp
 Cho những ai *cầu pháp* thật chân
Phật thuyết minh rộng vô ngần
 Gọi là biển lớn lần lần rộng sâu.

- *Hai* là sâu khó hầu dụng đáy :
Vì Như Lai bất diệt bất sinh
 Chẳng được *Vô thương* riêng mình
 Cũng chẳng có *Chuyển Pháp Luân* đại hùng,
 Cũng chẳng ăn và cùng chẳng thọ,
 Chẳng *bố thí* của cải tiền tài,
 Do đây, nên đức **Như Lai**
 Đặng thường trụ mãi không thay đổi dời,
 Được *Chơn lạc* vui tươi vĩnh viễn,
 Ngã thường hằng bất biến thật chân,
Chơn tịnh trong sạch *pháp thân*
 Tự như Nhật, Nguyệt sáng ngàn *quang minh*,
 Tất cả các Chúng sanh muôn loại
 Đều đồng một **Phật tánh** như Ta.
Phật tánh chẳng phải *sắc* và
Thọ, *tưởng*, *hành*, *thức* sanh ra đó thời,
 Cũng chẳng phải xa rời *sắc*, *thọ*,
Tưởng, *hành*, *thức* chẳng có liễu viễn,
 Là thường trụ mãi kiên bền

Có thể thấy **Phật tánh** liền không sai;

Là *liễu nhơn* xưa nay hiệu quả

Chẳng phải là hành giả tác nhơn.

Từ *Dự lưu-Tu Đà Hoàn*

Nhẫn đến *Duyên Giác* hay hàng *Bích Chi*

Sẽ ngộ chổ vô vi *Thánh Đạo*,

Cũng không có *phiền não* trần lao,

Cũng không *tru* xứ nơi nào

Luôn luôn *tự tại* ra vào *Tam thiên*,

Dẫu tuy không não phiền chấp có

Nhưng cũng chẳng gọi đó là *thường*,

Do đây, nên nói đại dương

Là sâu cùng tận khôn lường đáy kia.

Trong kinh này lúc thời nói *Ngã*,

Có lúc nói *Vô ngã* khó lường,

Hoặc có lúc nói là *Thường*,

Khi thì lại nói *Vô thường* bày qua,

Có lúc nói thân là *Chơn tịnh*

Có lúc nói *Bất tịnh* hợp tan,

Hoặc nói là vui *Lạc an*,

Hoặc nói là *Khổ* đeo mang trong lòng,

Hoặc có lúc nói *Không* tuyệt đối,

Hoặc có lúc lại nói *Bất không*,

Hoặc nói tất cả đều *Không*

Tất cả đều *Có* tánh đồng không hai,
 Hoặc nói là *Nhi thừa* cạn cợt,
Nhứt thừa là rộng lớn sâu xa,
 Hoặc nói *Ngũ ấm* tức là
Phật tánh của Chúng sanh mà thọ mang
 Và cũng là *Kim Cang Tam muội*,
 Là *Trung Đạo*, là *Thủ Lăng Nghiêm*,
 Cũng là *Thập Nhị Nhơn Duyên*,
 Là *Đệ Nhứt Nghĩa* tối quyền sâu xa,
 Là *Tù bi* cùng là *Bình đẳng*
 Đối Chúng sanh tâm chẳng biệt phân,
 Là đánh trí, là *Tín tâm*,
 Là *Trí lực* biết các căn mõi loài,
 Là trí không chẳng rày chướng ngại
 Đối với pháp thế ngoại phàm trần,
 Dẫu có **Phật tánh** thật chân
 Nhưng chẳng quyết định tu nhân sao thành.
 Do đây, nói đại dương rộng lớn
 Là rất sâu khôn tưởng tận cùng.

- *Ba* là một vị mặn đồng

Tất cả sanh Chúng ở trong Ta bà
 Cũng đồng có như **Ta**, **Phật tánh**
 Đều đồng một **Phật** hạnh *nhứt thừa*,

Đồng một giải thoát nguồn mê
 Một nhơn một quả không hề thiếu, dư,
 Đồng một vị Chơn như Cam lô,
 Tất cả đều giác ngộ đạo lành
 Thường, lạc, ngã, tịnh đồng thành,
 Gọi là đồng vị, biển xanh một màu.

- *Bốn*, thủy triều chẳng sao quá hạn :
 Như trong Kinh, **Ta** giảng dạy rành
 Răn các *Tỳ kheo* thực hành
Tâm vật bất tịnh cất dành tư riêng.
 Nếu là người chú chuyên trì thọ
 Hay đọc tụng hoặc có chép biên,
 Giải thuyết thật nghĩa rộng truyền
 Đúng y **Kinh Đại Niết Bàn** phổ thông
 Thà là chết chở không hủy phạm
 Những lời răn của đấng **Phật Đà**,
 Cho nên đây cũng gọi là
 Thủỷ triều chẳng sao quá hạn và thừa dư.

- *Năm* là chứa cất nhiều châu báu :
 Kinh này tức Pháp bảo vô biên,
 Là *Tứ Niệm Xứ* quán thiền,
Chánh Cân Tú Định năng siêng hành trì,
 Như ý Túc phát huy khiêm tốn

Pháp này cũng có bốn phương môn,
Ngũ căn, ngũ lực tương đồng,
Thất Giác Chi nhớ dụng công hành thường,
Bát Chánh Đạo là đường giải thoát
Muốn thành công thông đạt pháp này,
Anh Nhi Hạnh phải tròn đầy
Thánh Hạnh, Phạm Hạnh miệt mài nâng cao,
Hành *Thiên Hạnh* dõi trau tận lực
Thiện phương tiện gắng sức thực hành
Và **Phật tánh** của Chúng sanh,
Công đức Bồ Tát đã thành lâu nay,
Công đức của **Như Lai** chư **Phật**,
Công đức của thứ bậc *Thanh Văn*,
Công đức Duyên Giác quả phẫn,
Sáu Ba La Mật công năng am tường,
Nào vô lượng diệu phương *tam muội*,
Nào vô lượng *trí huệ* quang minh
Chứa trong **Đại Niết Bàn kinh**
Là những kho báu cất gìn từ lâu.

- *Sáu*, có những loài sanh thân lớn
Ở trong đó vô lượng kiếp đời :

Vì chư **Phật, Bồ Tát** thời
Có *trí huệ* lớn hơn trời, người đây,

Nên gọi là những loài thân lớn;
 Vì thân lớn, vô thượng *Chơn tâm*,
 Vì *trang nghiêm* lớn cao thâm,
 Vì *diều phục* lớn Chúng nhân, *Thánh*, phàm,
 Vì *phương tiện* bao hàm rộng lớn,
 Vì *thuyết pháp* vô lượng diệu phương,
 Vì thế lực lớn siêu cường,
 Vì độ Chúng lớn mười phương đông vây,
 Vì *thân thông* **Như Lai** lớn trội,
 Vì thường chẳng biến đổi hoại hư,
 Vì tất cả Chúng trời, người
 Thân không chướng ngại như thời *hư không*,
 Vì dung thọ khắp trong *Tam giới*
 Độ Chúng sanh làm lợi muôn loài.
 Gọi là chõ ở hằng ngày
 Sanh thân to lớn không ai so bì.

- *Bảy* là biển, tử thi chẳng chứa;
 Tử thi là nói *Nhứt xiển đê*
 Phạm *bốn tội trọng* nặng nề
 Năm tội Vô gián u mê không chữa,
 Tội phỉ báng *Đại thừa kinh điển*,
 Tà pháp nói *Chánh pháp* vọng ngôn,
 Chánh pháp của **Phật Thế Tôn**
 Nói là *tà pháp* truyền đồn khắp nơi,

Nhận chứa cất *tám món bất tịnh*,
 Tự ý dùng đồ vật **Như Lai**,
 Vật của *Thánh Tăng* lấy xài
 Chẳng có hối hận sửa sai lối lầm,
 Đối với những *Tỳ kheo* nam, nữ
 Làm lầm chuyện phi pháp vô ngòi,
 Đây gọi đó là tử thi
 Biển lớn không chứa những gì uế nhơ.

Đại Niết Bàn kinh này cũng vậy
 Lìa những sự sai quấy tục trần,
 Cho nên **Như Lai** gọi rằng
 Chẳng chứa phần tử bất nhân hại đời.

- *Tám*, đó là chẳng thêm chẳng bớt,
 Vì là không ngăn mè tận cùng,
 Vì không *Thỉ* cũng không *Chung*,
 Vì cũng chẳng phải sắc đồng sanh ra,
 Vì chẳng phải ta là tạo tác,
 Vì vốn là *thường trú* xưa nay,
 Vì chẳng sanh diệt đổi thay,
 Vì đều *bình đẳng* muôn loài Chúng sanh,
 Vì tất cả đồng một **tánh Phật**.
 Đây gọi là không bớt không thêm.
Kinh Đại Niết Bàn bốn nguyên

Có tám điều chẳng nghĩ bàn luận ra.
 Như biển cả kia là cũng vậy
 Có tám điều thường thấy trong đời.

- **Sư Tử Hống** nghe qua rồi
Bồ Tát lẽ **Phật** tức thời trình qua :
 “**Bạch Thế Tôn ! Phật Đà** lượng thứ.
 Nếu cho rằng chư **Phật Như Lai**
 Bất sanh bất diệt xưa nay
 Là *thâm thâm* vậy ít ai hiểu rành.
 Như tất cả Chúng sanh *Tam giới*
 Có **bốn loài sanh** trưởng mà ra :
 Thai sanh hòa hợp mẹ cha,
Noãn sanh đẻ trứng vịt, gà .v.v...
 Loài *Thấp sanh* vì trần nhỏ nhí,
Hóa sanh như các vị chư Thiên.
 Trong **bốn loài sanh** di truyền
 Loài người có đủ *nhơn duyên* hơn mà.
 Như *Tỳ kheo Thi Bà La* đó,
Mẹ của Trưởng giả Di ca La,
 Mẹ Trưởng giả **Ni Câu Đà**
 Hay mẹ của Trưởng giả **Bán Xà La**,
 Mỗi người đều sanh ra đầy đủ
 Năm trăm trứng đồng nở đúng kỳ

Thành năm trăm trai nhu mì,
 Do đây, nên biết rằng thì thế gian
 Trong loài người rõ ràng cũng có
 Thân thọ mang từ chõ *noān sanh*.

Trong loài người thọ *thấp sanh*
 Như **Phật** từng đã giải rành dưới đây :
 Thuở trước **Ta** tu hạnh **Bồ Tát**
 Làm **Đánh Sanh** và **Thủ Sanh Vương**,
 Và nay cô gái Am La,
 Cô gái tên gọi là **Ca Bất Ba**.
 Nên biết trong loài người cũng có
 Người sinh ra từ chõ *thấp sanh*.

Thuở *kiếp Sơ* các Chúng sanh
 Tất cả đều được *hóa sanh* bình thường.

Đức **Thế Tôn Pháp Vương** bậc nhứt
 Đã được tám thứ tự tại này,
 Do *nhơn duyên* gì **Như Lai**
 Sao chẳng ứng dụng như loài *hóa sanh* ?”.

- Đức **Phật** bảo : “Này *Thiện nam tử* !
 Các Chúng sanh **ngạn thủ** Ta bà,
 Từ nơi bốn loài sanh ra,
 Khi được *Thánh pháp* trải qua *tu hành*

Thời chẳng có *noān sanh* trở lại
Và *thấp sanh* như thuở trước kia.

Thiện nam tử ! Nên hiểu qua
Chúng sanh thuở *kiếp Sơ* kia trưởng thành
Tất cả đều *hóa sanh* nhơn, vật
Thời kỳ đó, không **Phật** ra đời.

Thiện nam tử ! Ông nhớ lời
Như Lai nhắc nhở mọi người nghe qua.

Nếu Chúng sanh ai là mang bệnh
Thời cần thày, cần thuốc chữa lành.

Thuở *kiếp Sơ* các Chúng sanh
Đều là hóa hiện trưởng thành như nhau,

Dầu trong tâm có nhiều *phiền não*
Nhưng bệnh này chưa phát sinh ra,

Do đây, nên đức **Phật Đà**
Như Lai chẳng thể hiện ra cõi đời.

Lại Chúng sanh loài người thuở đó,
Thân tâm họ chẳng có *tu cầu*

Không phải *pháp khí* đạo mầu
Nên **Ta** quán sát trước sau rõ ràng

Chẳng hiện thân thế gian lúc đó
Muốn độ họ cũng khó khăn thay !

Này *Thiện nam tử* ! Nghe đây.

Phàm là *đạo nghiệp* **Như Lai** đã thành
 Đều hơn hẳn Chúng sanh nhơn loại,
 Như giòng họ, quyến thuộc, mẹ cha.

Do hơn Chúng sanh Ta bà
 Nên chõ *thuyết pháp* **Phật Đà** nói ra
 Mọi người đều nghe qua lanh thọ
 Chắc chắn rằng *giác ngộ* một ngày.

Vì vậy, nên đức **Như Lai**
 Chẳng cần đến sự *hóa sanh* làm gì.

Thiện nam tử ! Thấu tri mọi lẽ,
 Những Chúng sanh già trẻ Ta bà
 Tuân thủ hiếu nghĩa mẹ cha
 Di truyền nòi giống rất là sâu xa,
 Con theo nghề của cha nỗi nghiệp
 Từ đời này kế tiếp đời kia.

Nếu *hóa sanh*, đức **Phật Đà**
 Thời không hiểu biết mẹ cha gia đình,
 Như vậy, thì thâm tình không có
 Làm sao dạy tất cả Chúng sanh
 Thật hành những *nghiệp* thiện lành
 Do đó, **Ta** chẳng *hóa sanh* loài này.

Thiện nam tử ! Giải bày sự thật
 Trong *Chánh pháp* của **Phật** khác gì,

Cũng có hai thứ hộ trì :

Một, nội; Hai, ngoại phát huy tương đồng.

Nội hộ là gìn lòng cấm giới,

Ngoại hộ là thân quyến gia đình.

Nếu đức **Như Lai hóa sinh**

Không có *ngoại hộ* gia đình sẻ chia.

Vì vậy, nên lòng **Ta quyết định**

Chẳng thể nào làm kiếp *hóa sinh*.

Này *Thiện nam tử* ! Xét minh

Có người ỷ lại gia đình cao sang

Thường sanh lòng huênh hoang *kiêu mạn*

Cho rằng mình là hạng trí khôn.

Vì muốn phá sự tự tôn

Nên **Ta** giáng thế sanh giòng Hoàng gia,

Chẳng *hóa sanh* như là các vị

Ở cõi trời cao quý *Phạm Thiên*.

Thiện nam tử ! Vì *nhơn duyên*

Chúng sinh cõi thế **Phật** nguyễn giáng sanh

Có cha mẹ, em anh dòng họ;

Cha **Ta** là *Tịnh Phạn Vương* gia,

Mẹ là *Hoàng hậu Ma Da*

Vậy mà còn có ngoại tà xăm soi

Nói rằng **Phật** là người huyền hóa

Như thế thì chẳng thể *hóa sanh*.

Này *Thiện nam tử* ! Hiểu rành.

Nếu như đức **Phật** *hóa sanh* tục trần,

Thì làm sao có thân thể xác

Lúc *Trà tỳ* có *Xá Lợi* đây.

Đức **Phật** vì muốn mọi loài

Chúng sanh tăng trưởng sâu dày thiện căn

Nên hỏa thiêu thân thành *Xá Lợi*

Để *Chúng sanh* lẽ bái cúng dường.

Do đây, đức **Phật** hằng thường

Chẳng *hóa sanh* giống *Phạm vương Thiên thần*.

Thiện nam tử ! Ông cần nên biết

Các chư **Phật** chẳng thiệt *hóa sinh*

Làm sao **Ta** lại riêng mình

Tự ý mà chuyển *hóa sanh* xuống trần”.

Sư Tử Hống lãnh phần vấn hỏi

Bồ Tát liền quỳ gối, chắp tay

Một lòng tán thán **Như Lai**

Bằng những bài Kệ dưới đây cúng dường:

Công đức Như Lai chẳng nghĩ bàn

Làm sao tôi nói hết hoàn toàn

Nay vì sanh Chúng xin thưa hỏi

Mong Phật từ bi pháp bố ban.

Chúng sanh tăm tối bởi vô minh

Chịu đủ khổ đau mọi cực hình

Phật chuyển pháp mầu dùu dắt họ

Nên đời gọi Phật đấng quang minh.

Muôn loài sanh tử khổ hoài hoài

Phóng dật dục trần mãi đắm say

Phật rải tâm từ mưa pháp độ

Chỉ đường Cực Lạc khởi bi ai.

Phật ban sanh Chúng mọi niềm vui

Tỉnh ngộ thì ra quý kiếp người

Vì muốn độ trần tu khổ hạnh

Sao đời không đón nhận niềm vui.

Thấy người chịu khổ cảnh đồ lao

Nên Phật từ bi địa ngục vào

Nguyễn cứu Chúng sanh qua bể khổ

Ơn dày của Phật lớn dường bao.

Rừng sâu đói lạnh Phật không nài

Sáu pháp hành tu trọn đủ đầy

Ở chốn lâu hòng tâm chẳng động

Thế gian út kẽ sánh bằng Ngài.

Chúng sanh thường muốn được an vui

*Mà chẳng biết tu giác tinh đời
Phật giáo rộng nguồn chân lý mở
 Đưa người mê muội đến an nơi.*

*Phật thấy Chúng sanh lầm não phiền
 Lòng đau cắt ruột dạ không yên
 Khác nào cha mẹ lo con bệnh
 Tìm đủ được phương sớm trị yên.*

*Tất cả Chúng sanh cõi thế gian
 Đảo điên tâm vọng đê gì an
Phật thương nói khổ, vui chơn thật
 Mong mỗi đời nay tinh mộng vàng.*

*Người người sống ảo vỏ vô minh
 Không trí đương nhiên hại sát mình
 Ngày tháng vùi đầu trong dục ái
 Muôn đời quên mất **Phật** tâm mình.*

*Chẳng bị buộc ràng cõi thế gian
 Ba đời không có danh tự mang
 Hiểu sâu thật nghĩa Kinh Phương Dẫn
 Rốt ráo Như Lai Đại Niết Bàn.*

*Tam giới vào ra trong sáu đường
 Vì lòng bi mẫn dạ yêu thương
 Rước đưa nhơn loại sang bờ giác
 Làm vị Thuyền Sư đáng Pháp Vương.*

*Biết rõ bệnh tình của Chúng sanh
Do vì tạo nghiệp ác hay lành
Thường ban diệu pháp Cam lồ được
Xứng Đại Y Vương úy hiệu danh.*

*Ngoại đạo có tâm tà kiến dày
Cho rằng khổ hạnh quả vui thay!
Phật từ diễn nói hạnh chơn lạc
Làm họ quay đầu tỉnh thức ngay.*

Như Lai Thiện Thệ phá mê tà
Chỉ dạy đường chơn chư **Phật** Đà
Muốn đăng an vui mau thức tỉnh
Đạo Sư dùn dắt khỏi Ta bà.

*Chẳng phải mình, chẳng phải người
Làm ra những việc xấu xa trên đời,
Không chung làm, không người làm vậy
Phật quán thấy chỉ dạy khách trắn
Tội nghiệp do khẩu, ý, thân
Nếu ta biết được nguyên nhân xa lìa.*

*Không có khóa không chìa để mở
Thì tâm ta muôn thuở nhàn an.*

*Pháp là phương tiện mở mang
Như bình minh rọi xua tan mây mù.*

Vô duyên từ là danh hiệu Phật

Không tạo tác, không có nhơn duyên

Cho nên đạo quả vô biên

Vì vậy, tất cả trí hiền ngợi khen

Đức Như Lai chẳng bèn cầu báo

Mà được báo không nhơn không duyên.

Thường cùng đồng hạnh Chúng sanh đây

Nhưng chẳng động tâm dục đắm say

Ví tự hoa Sen sanh chõ trước

Lòng gương tinh khiết tỏa hương bay.

Như Lai Ứng Cúng tâm thường bình

Chẳng có thân, thù với Chúng sinh

Sư Tử Hống tôi tán thán Phật

Muôn đàn đồng rống tiếng oai thịnh. /.

- **Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.** (3 lần)
- **Nam Mô Sư Tử Hống Bồ Tát Ma Ha Tát.** (3 lần)
- **Nam Mô Đại Bát Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.** (3 lần)



LỄ XÁ-LỢI BẢO THÁP ĐẠI THỌ BỒ ĐỀ



Con xin lễ bái các phần

Bảo Tháp, Xá Lợi, Kim Thân Phật Đà

Bồ đề khắp cõi Sa bà

Nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường

(*Đọc ba lần, một lạy*)

Trước Xá Lợi ân lành cao cả,

Trên bửu đài rạng tỏa linh vân.

Đèn hoa tinh khiết hương trầm

Đê đâu chiêm bái Pháp thân Cha lành,

Đức Thích Tôn viên thành **Phật** quả.

Bốn lăm năm hoằng hóa đạo mầu,

Nắng mưa hạ lạp dãi dầu,

Từ bi quảng đại sá đáo dặm trình.

Thương ba cõi hữu tình khổ nạn,

Ngàn năm sau còn cảm hồng ân.

Nghiêm tôn *Thượng Sĩ* xuất trần,

Đàm hoa ái truất diệu âm thường còn.

Xét huyền thể hơi mòn sức kiệt,

Lễ hoại thành sinh diệt tự nhiên.

Đạo vàng tương tục giáo truyền,

Thánh nhơn bốn quả nhân thiên đã nhiều.

Bậc hữu học giới điều nghiêm cẩn,

Hàng tại gia sung mãn tín tâm.

Ngàn sau dòng pháp chuyển luân,

Tam Bảo trụ thế viên âm bảo tồn.

Vườn Sa La **Tử Tôn** viên tịch,

Ngọc **Xá Lợi** di tích thế gian.

Bảy đoạn xương lớn rõ rang,

Xương trán, răng nhọn, thêm phần xương vai.

Lửa Tam muội hỏa đài tự cháy,

Không hoại tan quả thấy nhiệm mầu.

Uy linh **Xá Lợi** đủ màu,

Chia ra ba cõ khác nhau cân lường.

Chừng năm cân lớn bằng hạt đậu,

Ánh chiếu ngồi huỳnh ngọc kim cương.

Cõ hai đồng dạng lạ thường,

Lớn bằng hạt thóc ước chừng sáu cân.

Pha lê sắc trong ngàn tôn quý,

Dãu đem so phỉ thủy nào bằng.

Cõ ba hột cải trắng ngàn,

Tựa như ngọc điệp năm cân đong lường.

Kể từ đó bốn phương pháp hội,

Tháp bảo đăng khắp cõi Diêm Phù.

Thánh tích tôn trí bốn châu,
 Chư Thiên nhân loại ngưỡng cầu cung nghinh.
 Cõi Phạm Đế nghiêm minh sùng bái,
 Chúa Long Cung quỳ lạy dâng hương.
 Trân châu, mã não thiết đường,
 Kim ngân châu báu diệu trần Hằng sa.
 Ánh Đạo vàng bảo tòa bất diệt,
 Đèn vô dư mật độ chiếu soi.
 Công Vua A Dục rạng ngời,
 Tạo muôn tôn tháp vạn đồi di lưu.
 Ngọc Xá Lợi nhiệm mâu pháp tánh,
 Xương Phật Đà hiển thánh uy linh.
 Xót thương khổ hải hữu tình,
 Hóa thuyền cứu độ chúng sinh quay về.
 Gieo hạt giống Bồ đề ưu việt,
 Quả mai sau thanh khiết trần tâm.
 Tuệ tri thấy rõ mê lầm,
 Ba đào sóng lặng tham, sân xả lìa.
 Hương tịnh giới Ta bà nghi ngút,
 Trầm tín tu thơm ngát mười phuơng.
 Chúng con chiêm bái cúng dường,
 Trăng sao phạm hạnh tứ vương chứng hâu.
 Thờ Xá Lợi ngưỡng cầu công đức,

Xin vô ngôn chân thực hiển bày.

Pháp thân **Tù Phụ Như Lai**,

Hộ trì đệ tử đủ đầy phước duyên.

- **Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật** (3 lần)



MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH



Trí vô thượng thịnh thịnh rộng lớn
Sáng trong ngần, chẳng bợn mảy trần,
Làu làu một tánh Thiên chân
Bao trùm muôn loại chẳng phân Thánh phàm,
Chân tâm vốn lặng trang sáng suốt,
Cõi bờ kia một bước đến ngay,
Trọn lòng đầy đủ xưa nay,
Công thành quả chứng tỏ bày đích đang,
Hàng Bồ Tát danh Quán Tự Tại,
Khi tham thiền vô ngại ngoài trong,
Thẳng vào trí huệ mở thông,
Soi thấy năm uẩn đều không có gì,
Nên tất cả không chi khổ ách,
Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra,
Sắc không chung ở một nhà,
Không chẳng khác sắc, sắc nào khác không.
Sắc tướng đây cũng đồng không tướng,
Không tướng y như tướng sắc kia;

Thọ, tưởng, hành, thức phân chia
Cũng lại như vậy qui về chơn không
Bởi thiêt tướng Nhơn Ông săn có,
Các pháp kia thấy rõ trống trơn,
Chẳng sanh, chẳng diệt thường chơn,
Chẳng thanh, chẳng trước, chẳng tăng, giảm nào.
Do nghĩa đó trùm bao tam giới,
Sáng tột cùng không ngại, không ngăn,
Vốn không ngũ uẩn ấm thân
Sáu căn chẳng có, Sáu trần cũng không,
Thấy rõng không ngoài trong Pháp giới,
Biết hoàn toàn thấu tối Pháp không,
Tánh không sáng suốt viên thông
Vô minh chẳng có, huệ lòng sáng ra,
Vân không có sanh, già, bệnh, tử,
Nên chẳng còn gìn giữ chấp câu.
Tứ đế cũng chẳng có đâu,
Chỉ là phương tiện khác nào lối đi.
Vô sở đắc đoạn ly tất cả,
Tánh pháp kia đều xả Nhị nguyên
Tịnh lòng trí huệ hiển nhiên,
Bờ kia mau đến Tam thiên ngại gì
Vô quái ngại sơ chi nǎo chướng,

Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Tâm chơn rốt ráo liễu viễn
Niết bàn chứng đắc, chơn nguyên hoàn toàn.
Tam Thế Phật, y đàng **Bát Nhã**,
Đáo Bồ Đề chứng quả chánh chơn,
Cho hay **Bát Nhã** là hơn,
Pháp môn tối thắng, cõi chơn mau về.
Thiệt thần chú phá mê hiệu lực,
Thiệt thần chú đúng mực quang minh,
Ấy Chú tối thượng oai linh,
Ấy Chú vô đắng thinh thinh oai thần,
Trừ tất cả nguyên nhân các khổ,
Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư,
Thiên nhiên chơn thiệt bất hư,
Án lam Thần Chú chơn như thuyết rằng:

- **Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.** (3 lần)



NGUYỆN VĂNG SANH



Con nay xin phát lòng lành
Quy y theo **Phật**, tử sanh chặng màng
Cầu nguyện về cõi Lạc Bang
Nghiệp duyên trần thế trái oan không còn
Một đời tròn giữ sắt son
Thủy chung chặt dạ làm con Di Đà
Lời thề **Đức Phật** sâu xa
Nguyễn tu để sớm thoát ra Tam đồ
Hạnh tin con quyết điểm tô
Sớm chiêu Lục Tự, Nam Mô thường hằng
Mòn tiêu lối ý, khẩu, thân
Không còn vọng mong lăng xăng Sáu đường
Thấu nơi các pháp chơn thường
Qui về giác tánh chặng vương nhiêm trần
Trong thi hàng phục Lục Căn
Ngoài nương thế tục đoạn lần sắc thinh
Bản thể soi chiếu quang minh
Dụng chơn trí huệ, mê tình xua tan
Mong cầu **Vô Lượng Thọ Quang**
Nhiếp Tâm **Thọ Ký Tây Phương** chóng vào

Lời thề như một trước sau
Dù cho biển cạn không xao xuyến lòng
Sắc không, không sắc, sắc không
Xưa nay **Phật**, Chúng vẫn đồng như nhau
Đây đàng **Tịnh Độ** nêu cao
Tín tin như nhứt, nguyện vào An Cư .

• **Nam Mô A Di Đà Phật** (3 lần)



Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn



Nam mô a di đà bà dạ,
Đa tha đà đà dạ, đa diệt dạ tha,
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đà tất đam bà tỳ,
A di rị đà tỳ ca lan đế,
A di rị đà tỳ ca lan đà,
Dà di nị đà đà na,
Chỉ đà ca lệ Ta bà ha. (3 lần)



Phục Nguyệt



Nhân ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn

15 tháng 02 âm lịch theo Phật giáo Bắc truyền.

Chúng con là những **Phật Tử** tại gia, giác ngộ qua giáo điều **Đức Phật** chỉ dạy. Hằng ngày nguyện vun trồm cội phúc, gội rửa tâm lòng bớt lần những thói hư tật xấu đã tiêm nhiễm trong cõi đời không ít.

Hôm nay chúng con qui ngưỡng **Tam Bảo** ưng nguyện thiết lễ cúng dường **Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng, Tổ Thầy**. Nhân ngày **Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật** thường trụ **Đại Niết Bàn**.

Trong phạm vi gia đình **Phật Tử** cúi mong **Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật** cùng mười phuơng **Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng** nhủ lòng hoan hỷ chứng minh.

Chúng con nguyện trọn đời tu học noi theo đại nguyện của **Đức Phật** vì lợi ích tha nhân không ngại đường sanh tử.

Kính lạy **Đức Phật Thích Ca Mâu Ni** nghiệp tâm thọ ký cho chúng con kiếp này được viên mãn thành tựu như nguyện.

Tất cả mọi công đức chúng con đã thể hiện nguyện hối hướng Pháp giới chúng sanh chư tai tiêu ách, xa rời bát nạn lục đạo luân hồi, nhất tâm niêm **Phật** siêu sanh **Cực Lạc**.

Đồng cầu nguyện chư hương linh Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ, lục thân quyến thuộc của chúng con trong nhiều đời kiếp hoặc hiện kiếp đã quá vãng ... Nhờ ân **Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật** phóng Đại Quang Minh cứu độ các thức thần thoát chốn mê đồ vãng sanh **Tịnh Độ**.

Đồng cầu nguyện cho gia đình Phật Tử hiện có mặt trong buổi lễ cúng dường nhân ngày **Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật** thường trụ **Đại Niết Bàn**. Ngưỡng cầu hồng ân **Chư Phật** mười phương cùng oai thần lực **Đức Từ Phụ Bổn Sư** nhủ lòng lân mãn **Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả** ban bố phước lành thân không tật bệnh, tâm thường an lạc, giác ngộ tu hành trong thời Mạt pháp vượt qua mọi chướng ngại sớm được **Đức Phật** khai ngộ chân tánh dắt dùi đến bờ an lạc giải thoát.

Đồng cầu nguyện đất nước Việt Nam thanh bình cọng lạc, năm châu dứt lần binh biến, giảm bớt thiên tai, người người sống trong niềm vui hạnh phúc giác ngộ.

Chúng con đồng kính lạy!

- **Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.** (3 lần)
- **Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ, Đại Bi A Di Đà Phật.** (3 lần)
- **Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.** (3 lần)
- **Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.**
- **Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.**
- **Nam Mô Đại Trí Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát.**
- **Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.**
- **Nam Mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát.**
- **Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.**
- **Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.**
- **Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo .**



HỒI HƯỚNG



Con xin hồi hương đức công
Cửu Huyền Thất Tổ thoát vòng trầm luân
Vây Lạc Quốc pháp thân an hưởng
Chốn Liên Hoa đức chưởng cao dày
Mẹ Cha hiện thế ngày ngày
Thọ hành Lục Tự nàn tai không còn
Sống thiện phúc mót bòn công quả
Thác đồng cư thai hoá sen vàng
Dự ngôi Bất Thối Từ Hàng
Xứng danh Bồ Tát Đạo Tràng trang nghiêm
Cầu bốn loại giác tìm **Tịnh Độ**
Sớm xa lìa nạn khổ thế gian
Nương vào ánh sáng hào quang
Di Đà oai lực chẳng bàn ngại nghi
Mười phương nghiệp thọ trì tâm lực
Vô Lượng Thọ uy đức khôn bì
Vững lòng nhứt dạ tu trì
Trọn đời chánh niệm phản qui **Liên Đà**
Niềm tin giữ không thay đổi nguyện
Hạnh tròn gìn tân tiến chẳng phai

Mong rằng bá tánh đời nay
Phát tâm dũng mãnh giới trai thuần lòng
Niệm **Phật** đắc **Nhơn Ông** Tự Tánh
Chỉ một đời cứu cánh **Niết Bàn**
Hướng về nơi cõi Lạc Bang
A Di thọ nghiệp đồng vang niêm cầu .

• **Nam Mô A Di Đà Phật.** (3 lần)



TAM QUY Y



Tự qui y Phật: Lấy tâm làm chủ
Phá nã phiền hội đủ khế cơ
Nương theo tâm *Định* phụng thờ
Huệ lòng khai mở qua bờ giác sang .

o0o

Tự qui y Pháp: Dụng Trí làm đầu
Trí là vô thượng nhiệm mầu cao siêu
Nương trí huệ thấu điều Phật dạy
Rành lý chơn diễn giải rõ ràng .

o0o

Tự qui y Tăng: Lấy thân tịnh Giới
Luôn luôn làm ích lợi chúng sinh
Tự mình kiểm soát lấy mình
Xa rời thế tục quang minh Tăng già .

- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)



THÍCH NGHĨA

(QUYỂN 5: PHẨM “SƯ TỬ HỐNG BỒ TÁT”, thứ 23)

- Chú thích:

1/. Các hình thức chữ in trong phần Chánh Kinh.

- * Từ in **dậm**: dùng Tôn xưng Phật, Bồ Tát, tên các bộ kinh điển Đại thừa, các danh từ riêng và các danh hiệu Phật.
- * Từ in **dậm, nghiêng**: Từ mới, được thích nghĩa trong quyển này.
- * Từ in **nghiêng**: Từ đã được thích nghĩa trong các phần trước và các quyển trước.

2/. Phụ lục A,B,C ... trong phần Thích Nghĩa.

<ul style="list-style-type: none"> • Vân A trang 569 • Vân B trang 571 • Vân C trang 576 • Vân D trang 579 • Vân Đ trang 581 • Vân G trang 584 • Vân H trang 585 • Vân K trang 586 • Vân L trang 588 • Vân M trang 590 	<ul style="list-style-type: none"> • Vân N trang 591 • Vân P trang 595 • Vân Q trang 596 • Vân S trang 597 • Vân T trang 598 • Vân Ư trang 613 • Vân V trang 614 • Vân X trang 616 • Vân Y trang 618
--	--

A

* **A Bệ Bạt Trí** : Còn gọi: *Bất thoái, Bất thoái chuyển, Vô thoái, Tắt định*; Hán âm: *A-duy-việt-trí, A-tỳ-bạt-trí, A-bệ-bạt-trí*; Phạn: *Avinivartanīya*. Đối lại: *Thoái chuyển*.

Không thối chuyển. Chỉ sự tu hành không lui sụt cho đến khi thành Phật. Còn thối chuyển, chỉ cho sự lui sụt rơi vào đường ác hoặc Nhị thừa địa (hàng Thanh văn, Duyên giác).

Bất thối vị còn gọi là Bất thối chuyển địa. Trong giai vị Tứ thiện căn của *Hữu bộ*, đến Nhẫn vị thì không còn rơi vào đường ác, được xếp vào Bất thối vị.

Theo *Kinh Đại Bát Nhã*, vào giai vị Kiến đạo, được Vô sanh pháp nhẫn, ắt không còn rơi vào Nhị thừa địa nên được gọi là Bất thối. Hơn nữa, trong giai vị Bồ Tát, Đệ thất trụ trong Thập trụ gọi là Bất thối chuyển trụ.

Ngoài ra, còn có các thuyết về Bất thối sau đây:

1. Tam Bất thối: Vị bất thối, Hạnh bất thối và Niệm bất thối (theo *Pháp Hoa Nghĩa Sớ 1*).

2. Tứ bất thối: Tín bất thối, Vị bất thối, Chứng bất thối và Hạnh bất thối (theo *Pháp Hoa Huyền Tán 2* và *Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi 4*).

3. Ngũ bất thối: Tín, Vị, Chứng, Hạnh, thêm Phiền não bất thối (Bồ Tát ở vị Đẳng Giác chảng còn bị phiền não làm thối chuyển) thành 5 loại Bất thối.

* **A-la-lã tiên nhơn** : còn gọi: A-La-La tiên nhơn (*Xem Thích nghĩa Q.4*).

* **A Nậu lâu Đà** : Còn gọi: *A-ni-lô-dà, A-lâu-dà, A-na-luật*. Phạn: *Aniruddha*. Hán dịch: *Vô Diệt, Như Ý, Vô Chướng, Vô Tham, Tùy Thuận Nghĩa Nhân, Bất Tranh Hữu Vô*.

Một vị A-la-hán, 1 trong 10 vị đệ tử lớn của **Phật**, em chú bác với **Phật**, thuộc dòng họ **Thích** ở thành *Ca-tỳ-la-vệ*, nước Ấn Độ cổ đại.

Theo *kinh Khởi Thế 10, Luật Ngũ Phần 15, kinh Chứng Hứa Ma Ha Đề 2* thì Tôn giả là con của vua Hộc Phạn. Còn theo *Phật Bản Hạnh Tập Kinh 11, Luận Đại Trí Độ 3* thì Tôn giả là con vua Cam Lộ Phạn.

Sau khi thành đạo, đức **Phật** trở về quê hương, ngài **A-na-luật** cùng các ngài *A-nan, Nan-dà, Uú-ba-ly* .v.v... trong thời gian ấy xuất gia làm đệ

tử **Phật**. Sau khi xuất gia, *A-na-luẬt* tinh tấn tu hành, xứng đáng làm gương mẫu. Trong khi **Phật** thuyết pháp, tôn giả có lần ngồi ngủ gật nên bị **Phật** quở trách, tôn giả bèn phát nguyện không bao giờ ngủ nữa, vì thế mà bị bệnh mắt đến nỗi mù lòa. Nhưng nhờ tu hành ngày càng tinh tấn, mắt tâm sáng dần, cuối cùng thành bậc có thiên nhãn đệ nhất trong hàng đệ tử **Phật**, có khả năng thấy suốt tất cả chúng sanh trong 6 đường, từ cõi trời xuống đến địa ngục.



B

* **Bà Chỉ Đa thành** : Còn gọi: *Sa-chỉ-đa thành* (Phạn: *Sāketa*), *Sa-chỉ-thái thành*, *Sa-kê-đa thành*, *Bà-kiều-đa thành*, *Bà-chỉ thành* (chữ Bà này là do đọc lầm lẫn từ chữ Sa mà ra).

Một đô thành ở phía Nam thành Xá-Vệ thuộc miền Trung Ấn Độ, cách thành *A-du-xà* thuộc phía Nam nước *Kiều-tất-la* một con sông.

Vùng phụ cận thành này có rừng An Thiện, đức **Phật** thường thuyết pháp ở rừng này. Phía Nam thành có một ngôi đài Già Lam , là nơi A la hán *Đề-bà-thiết-ma* soạn *Thức Thân Túc Luận*, cũng là nơi A la hán *Cù-bà* soạn *Thánh Giáo Yếu Thật Luận* và cũng là nơi Bồ tát *Hộ Pháp* phản bác học thuyết của các Luận sư Tiểu thừa. Đức **Như Lai** từng giáo hóa tại đây trong 6 năm. Hiện nay, thành này là vùng phụ cận thành phố Fyzabad ở Ấn Độ.

* **Bạch Tịnh Vương** : Phạn: *Soudhodana*; Còn gọi: *Tịnh Phạn Vương*. Vua cha của Thái tử Tất-Đạt-Đà (Thích Ca Mâu Ni). Trong *kinh Đại Bát Niết Bàn* và *kinh Phạm Võng*, viết là **Bạch Tịnh**. Xem *Tịnh Phạn vương* (Thích nghĩa, Q.3).

* **Báo Thân** : Phạn: *Sambhoga-kāja*. Hán dịch: *Thụ dụng thân*, *Thực thân*, *Ứng thân*. Còn gọi: **Báo Phật**, **Báo thân Phật**, **Thụ pháp lạc Phật**.

Thân quả báo của **Phật**. Đây là 1 trong 3 thân, 1 trong 4 thân; tức là quả báo đáp lại vô lượng hạnh nguyện trong giai đoạn nhân vị, tức thân **Phật** có muôn đức viên mãn; cũng tức là thân quả báo đền đáp lại đầy đủ hạnh nguyện **Bồ tát** từ lúc mới phát tâm tu tập cho đến khi đạt quả vị *Thập địa*. Như **Phật A-Di-Đà**, **Phật Dược Sư**, **Phật Tỳ-Lô-Giá-Na** đều là *báo thân Phật*.

* **Bát Dụ (Tám Thứ Ví Dụ)** :

- Tám cách ví dụ thường được sử dụng trong kinh Phật. Theo *Phẩm Sư Tử Hồng Bồ Tát*, *kinh Niết Bàn*, tám cách thí dụ đó là:

1. Thuận dụ: Phật thuyết pháp tùy thuận theo thứ lớp của Thế đế, thí dụ nói từ nhỏ đến lớn là nói thuận theo thứ lớp sự vật sinh khởi.

- 2. Nghịch dụ:** Trái với Thuận dụ là ngược thứ lớp của Thể đế, thí dụ nói từ lớn đến nhỏ.
- 3. Hiện dụ:** Lấy sự thật ngay hiện tại để thí dụ.
- 4. Phi dụ:** Phật thuyết pháp tạm đặt ra từ nào đó để ví dụ, chứ không thật có việc ấy.
- 5. Tiên dụ:** Trước đưa ra thí dụ, sau đưa ra pháp để hợp với dụ đó.
- 6. Hậu dụ:** Trước thuyết pháp, sau đưa ra thí dụ để minh họa.
- 7. Tiên hậu dụ:** Phật thuyết pháp, những điều Phật nói trước sau đều có ý ví dụ.
- 8. Biến dụ:** Toàn là thí dụ, nghĩa là Phật thuyết pháp, trước sau đều mượn thí dụ để hiển bày Chánh pháp.
 - Tám ví dụ dùng về sự vật để chỉ rõ thân người là do duyên hợp, thay đổi vô thường.
 - *Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa*, nêu ra 8 thứ: Sao, che mờ, đèn, huyền hóa, sương mù, bọt nước, tia chớp, mây.
 - *Kinh Đại Bát Nhã 11*, nêu ra 8 thứ: Huyền ảo, mộng tưởng, tiếng vang, ảnh tượng, sóng nắng, bóng do ánh sáng rọi tạo ra thành Càn Thát Bà (lâu sò chợ biển), biến hóa, tầm hương thành.

* **Bát Đại Nhơn Niệm :** Tân dịch: *Bát Đại Nhân niệm*; Còn gọi: *Bát đại nhân giác*, *Đại nhân bát niệm*, *Bát sinh pháp*. Đây là Tám giáo pháp của các bậc Đại nhân (*Thanh văn*, *Duyên giác*, *Bồ tát*) nhập đạo Bồ đề.

Theo *kinh Bát Niệm* trong *Trung A-Hàm 18*, *Bát đại nhân giác* là:

- 1. Thiếu dục giác:** Trong lúc tu cần có điều kiện vật chất tối thiểu cho đời sống, nhưng không được mong cầu nhiều.
- 2. Tri túc giác:** Tâm ít thủ giữ, biết đủ đối với những vật chất hiện có.
- 3. Viễn ly giác:** Thân lìa sự ràng buộc của thế gian (nhà cửa, quyền thuộc), tâm lìa các phiền não.
- 4. Tinh tấn giác:** Hành pháp Chính cần, tu thiện pháp không lười biếng.
- 5. Chánh niệm giác:** Thường tu pháp *Tứ Niệm Xứ* (thân, thọ, tâm, pháp).
- 6. Chánh định giác:** Tu tập thiền định, nghiệp loạn tưởng.
- 7. Chánh huệ giác:** Dùng mắt trí huệ tham học Phật pháp, giác ngộ chính đạo.
- 8. Bất hý luận giác:** Xa lìa các hý luận, trụ trong Chánh ngữ.

Theo *kinh Bát Đại Nhân Giác*, Tám điều giác ngộ là:

- 1. Thể gian vô thường.**
- 2. Nhiều ham muốn là khổ.**
- 3. Tâm con người không nhảm đủ.**
- 4. Giải đai bị đọa lạc.**

- 5.** Ngu si thì sinh tử.
- 6.** Nghèo khổ nhiều oán hờn.
- 7.** Tai hại của 5 dục.
- 8.** Sinh tử liên tục, khổ não vô lượng.

* **Bát Đại Tự Tại Ngã (Tám Thủ Tự Tại Ngã)** : Còn gọi: *Bát tự tại, Bát biến hóa, Bát thân biến*.

Tám đại tự tại của đức *Ngã Niết bàn* có 4 đức: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh; trong đó *Ngã* có nghĩa là *tự tại vô ngại*. *Đại ngã* là *Pháp thân Như Lai* đầy đủ 8 loại đại tự tại, nên gọi là *Bát đại tự tại ngã*:

- 1.** Có thể thị hiện một thân thành nhiều thân.
- 2.** Thị hiện một thân nhỏ như vi trần mà đầy khắp cõi đại thiên.
- 3.** Thân lớn nhất mà bay xa một cách nhẹ nhàng.
- 4.** Hiện vô lượng loài mà vẫn thường ở tại quốc độ của mình.
- 5.** Các căn dùng thay lẩn nhau.
- 6.** Đắc tất cả pháp mà không có ý tưởng đắc.
- 7.** Nói nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp.
- 8.** Thân trùm khắp các nơi giống như hư không.

Các kinh nói về loại này đại khái có khác, như theo *Pháp Giới Thủ Đề Sơ Môn, hq*:

- 1.** *Có khả năng làm nhỏ đi*: Dùng sức biến hóa khiến thân mình, người và thế giới ... thành vi trần cực nhỏ.
- 2.** *Có khả năng làm lớn ra*: Dùng sức biến hóa khiến thân mình, người và thế giới ... đầy khắp cả hư không cực đại.
- 3.** *Có khả năng làm nhẹ đi*: Dùng sức biến hóa khiến thân mình, người và thế giới ... nhẹ như lông chim hồng.
- 4.** *Có khả năng tự tại*: Dùng sức chuyển hóa ra nhỏ lớn, dài ngắn ... một cách tự tại.
- 5.** *Có khả năng làm chủ*: Dùng sức biến hóa tự biến mình thành người lớn, người nhỏ mà tâm không phân cao thấp, hàng phục tất cả, nhiếp phục tất cả.
- 6.** *Có khả năng đến nơi xa*: Dùng sức biến hóa có thể đi đến khắp nơi; khả năng này có 4 cách: Bay đến nơi xa; Biến mất ở đây, xuất hiện ở kia; Thu rút đường đất, chẳng đi mà đến; Trong một niệm đến khắp 10 phương.
- 7.** *Có khả năng làm chấn động*: Dùng sức biến hóa khiến đại địa chấn động 6 cách hoặc 18 cách.

8. Tùy ý dùng sức biến hóa có thể biến một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một thân, xuyên qua vách núi, đi trên nước lửa, đạp hư không, chuyển tử đại, khiến đất thành nước, khiến đá thành vàng ... tất cả đều được như ý.

* **Bát Phong** : Còn gọi: *Bát pháp, Bát thế phong*.

Bát Phong là tám ngọn gió, dụ cho tám pháp thế gian hay làm loạn động, mê hoặc tâm người, đó là:

1. **Lợi**: Lợi ích.
2. **Suy**: Hao tổn.
3. **Hủy**: Chê bai chỉ trích.
4. **Dụ**: Gián tiếp khen ngợi người.
5. **Xưng**: Trực tiếp ca tụng người.
6. **Cơ**: Dựng sự việc giả để nói xấu người.
7. **Khổ**: Gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách khiến cho khổ não.
8. **Lạc**: Gặp được duyên tốt, cảnh thuận, thân tâm vui vẻ hân hoan.

Đại Thừa Vô Sinh Phương Tiện Môn, ghi : “*Nếu thân tâm vắng lặng an ổn thì 8 giờ thổi không động*”.

* **Bất Định Nghiệp** : Đối lại: *Định nghiệp*. Nghiệp dẫn đến có thọ quả báo thiện hay ác hãy còn chưa quyết định hoặc là đã quyết định thọ quả báo nhưng chưa quyết định thời gian.

So với *Định nghiệp* thì **Bất định nghiệp** thuộc về nghiệp nhẹ.

* **Biên Địa** : Phạn ngữ: *Mleccha*. Hán dịch: *Di-lệ-xa*. Còn gọi: **Biên di vô sở tri giả, Ti tiện**.

- Nơi xa xôi hẻo lánh, những người ở nơi này chẳng được thấy nghe **Phật** pháp.

- **Biên địa** của *Tịnh Độ Cực Lạc* gọi là *Nghi thành, Thai cung*. Những người tu các công đức mà còn tâm nghi hoặc, ứng với cơ cảm đó nên sau khi chết vãng sinh về nơi đây, trong 500 năm chẳng được thấy nghe Tam Bảo.

* **Bổn Nguyên Nhứt thật** : Còn gọi: *Bổn Nguyên Nhứt thật, Bản nguyên nhất thật*. Bản nguyên *Như Lai* là lý duy nhất chân thật bình đẳng. *Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản* mong chờ sức bản nguyên của Phật A Di Đà để vãng sanh thành Phật, cho rằng pháp môn tha lực niêm Phật là con đường

tất duy nhất chân thật đi đến Niết Bàn, gọi là Bản nguyện nhất thật đại đạo. Ngài *Thân Loan*, khai tổ Chân Tông, trong *Tín Quyển* của Giáo Hạnh Tín Chứng Văn Loại 3, nêu: “*Đạo giả, tắc thị bản nguyện nhất thật chi trực đạo (Pháp môn Tịnh Độ là con đường tất duy nhất chân thật đưa đến Niết Bàn)*”.



C

* **Ca-Tân-Xà-La Điểu:** Còn gọi: **Ca-tần-xà-la điểu.** Phạn ngữ: Kapīñjala. Loài chim Cưu (Tu hú) hoặc chim Trĩ, thuộc loại chim Chá-cô.

* **Câu Xá Bạt Đề :** Phạn: *Kusāvati*; Hán dịch: *Tạng Luận, Tạng Thuyết, Hữu Tiếu Đệ, Hữu Tiếu Mao*; Còn gọi: **Câu-xá-bà-dề, Cưu-thi-bà-dế, Câu-xa-phat-dế, Củ-xá-phược-dế, Câu-xá-việt, Cưu-di-việt.**

Tên của một đô thành trong truyền thuyết về vua *Chuyển Luân Đại Thiện Kiến*, cũng tức là tên cổ xưa của thành *Câu-thi-na-yết-la* (Phạn: *Kusināra*), nơi đức Thích Tôn nhập diệt.

Kinh Du Hành trong *Trường A Hàm 3*, ghi: “*Lúc bấy giờ, Ngài A-Nan từ chồ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên phải, quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật rằng: “Cúi xin đức Thế Tôn chớ diệt độ trong ngôi thành nhỏ hoang du hẻo lánh Câu-xá-bà-dề này, vì còn có các nước lớn như Chiêm-bà, Tỳ-xá-ly, thành Vương-xá, Bà-kì, Xá-vệ, Ca-duy-la-vệ, Ba-la-nại. Những nơi ấy dân cư đông đúc, tin thọ Phật pháp. Nếu đức Thế Tôn diệt độ ở đó sẽ được dân chúng cung kính, cúng dường xá-lợi”.* Phật bảo: “*Thôi ! Thôi ! Ông đừng có quan niệm ấy, đừng cho rằng nơi này là hẻo lánh, vì thuở xưa nước này có quốc vương Đại thiện Kiến, vua của nước Câu-xá-bà-dế*”. Nước này chu vi dài 240 km, rộng 140 km”.

Tên kinh thành này còn được nêu trong các kinh **Đại Bát Niết Bàn** (Phạn: *Mahāparinibbāna-suttanta*); *Trường Bộ* thứ 6, phần 96 trong *Tương Ưng Bộ* thứ 22; *Phật Bát Nê-hoàn, hạ*; *Hữu Bộ* *Tạp Sự* 37; *Tạp A-Hàm 10*; *Ngưu Phẩn Dụ* trong *Trung A Hàm 11*, *Chúng Hứa Ma-ha-dế*.

* **Chiêm Bà thành (Chiêm Bà Quốc):** Phạn: *Campā*. Còn gọi: **Chiêm-ba quốc, Chiêm-bắc quốc, Xiển-bắc quốc, Diêm-ba quốc, Chiên-ba quốc.** Hán dịch: *Vô Thắng*.

- Một nước cổ ở phía Nam nước *Vaisali* (*Phệ-xá-li*) thuộc Trung Ấn Độ. Theo *Đại Đường Tây Vực Ký 10*, đô thành của nước này ở bên bờ phía Nam sông Hằng. Trong nước có vài mươi ngôi chùa nhưng đã bị hư đổ, chỉ còn hơn 200 vị tăng thuộc Tiểu thừa giáo và hơn 20 đền thờ trời, rõ nét nhất là tình hình các giáo phái khác nhau sinh hoạt lẫn lộn.

- Theo *Trường A Hàm 5*, kinh *Điển Tôn, kinh Chứng Đức 15*, Phạn văn *Sử Thi La-ma-da-na* (*Rāmāyana*) ... Chiêm Bà là đô thành của nước

Ương Già (Phạn: *Anga*), vốn gọi là *Mā-lợi-ni* (Phạn: *Mālini*). Đến thời vua Chiêm Ba, Ông này sắc cho xây lại thành, rồi lấy tên mình đặt tên thành. Trong các kinh điển nhiều chỗ nói nước Chiêm Ba là nơi đức **Phật** du hóa nhiều lần như đã được ghi trong *kinh Tạp A Hàm 30*, Phật từ nước *Ma-kiệt-dà* qua nước *Chiêm Ba*, du hóa đến *Tu-ma* (Phạn: *Sambha*).

- Theo *Luật Thập Tụng 40*, nước *Chiêm Ba* là một trong 6 thành lớn nơi đức **Phật** từng thuyết pháp. Tại các thành này đức **Phật** thường nói các kinh như *kinh Thập Thượng*, *kinh Chứng Đức*, *Trường A Hàm 9, 25*, cũng như *kinh Chiêm Ba* (quyển 9) và *kinh Ưu-ba-li* trong *Trung A Hàm 9, 52*.

- *Luật Tứ Phân 44*, *Luật Thập Tụng 30* đều có nói đến Kiền-độ Chiêm Ba, tức là Kiền-độ được chế định tại xứ này.

- Theo học giả khảo cổ người Anh là A.Cunningham thì nước Chiêm Ba hiện nay là Bhagalpur thuộc Bangladesh.

- Theo học giả Đức N.L.Dey thì vị Giáo tổ Kì-Na giáo là Đại Hùng (Phạn: *Mahāvīra*) từng truyền giáo ở nước này. Cho nên nơi đây là Thánh địa của Kì-Na giáo. Ngày nay đền thờ Đại Hùng vẫn còn.

* **Chiêm-Bà hoa (Chiêm-Bà thụ)**: Phạn: *Campaka*. Còn gọi: *Chiêm-bặc thụ*, *Chiêm-ba thụ*, *Chiêm-bác-ca thụ*. Hán dịch: *Kim sắc hoa thụ*, *Hoàng hoa thụ*.

Một loại cây mọc trong rừng sâu và trên đồi núi ở vùng nhiệt đới Ấn Độ. Thân cây cao lớn, lá dài từ 0,18m đến 0,21m, mặt trên bóng láng, mặt dưới có phấn trắng và lông mịn. Hoa màu vàng óng, mùi thơm bay xa đến vài dặm. Vỏ cây có thể ép ra nước thơm; vỏ, lá và hoa đều có thể dùng để chế thuốc hoặc làm dầu thơm.

* **Chính nhơn** : từ đồng nghĩa. Xem **Sanh nhơn** (trang 653).

* **Chúng Sanh Giới (Chúng Sinh Giới)** : Đổi lại: **Phật Giới**.

Chúng sanh giới là thế giới chúng sinh đang sinh sống, đó là chín cõi trong 10 cõi, trừ cõi **Phật**, bao gồm: *Địa ngục*, *Ngạ quỷ*, *Súc sanh*, *A-tu-la*, *Người*, *Trời*, *Thanh văn*, *Duyên giác*, *Bồ Tát*.

* **Cửu Thủ Đệ Định** : Phạn ngữ: *Navānupūrvva-samāpattayah*. Còn gọi: *Vô gián thiền*, *Luyện thiền*.

Chín pháp thiền định tu hành theo thứ tự và không gián đoạn, gồm có:

1. *Sơ thiền thứ đệ định*.

- 2. Nhị thiền thứ đệ định.**
- 3. Tam thiền thứ đệ định.**
- 4. Tứ thiền thứ đệ định.**
- 5. Không xúi thứ đệ định.**
- 6. Thức xúi thứ đệ định.**
- 7. Vô hữu xúi thứ đệ định.**
- 8. Phi tưởng phi phi tưởng xúi thứ đệ định.**
- 9. Diệt thụ tưởng thứ đệ định.**

Hành giả có tâm chuyên nhất trí huệ sắc bén, tự nghiêm xét tâm mình, từ Sơ thiền vào Nhị thiền, không cho niệm khác xen vào cho đến nhập Diệt thụ tưởng định, dứt bặt cả tâm thức, đạt đến chổ tột cùng của thiền định.

Vì không xen tạp niệm nên gọi là **Vô gián thiền**; vì thiền này luyện lọc các vị thiền, khiến cho tâm được thanh tịnh, giống như luyện vàng nên gọi là **Luyện thiền**.

* Cửu Trụ Bồ Tát : Còn gọi: **Cựu Trụ Bồ Tát**.

Là Bồ Tát đã trụ lâu ở thế giới của một đức **Phật**.

Phẩm *Như Lai Thần Lực* trong *Kinh Pháp Hoa* (Đại 9, 51 hạ), ghi: “*Bấy giờ, Đức Thế Tôn hiện đại thần lực trước Bồ Tát Văn-Thù-Sư-Lợi cùng vô lượng trăm ngàn vạn ức Bồ Tát Ma-ha-tát Cựu trụ ở thế giới Ta bà và tất cả Chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Uu bà tắc, Uu bà di, trời rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhân, Phi nhân ...*”



D

* **Di-Ca-La Trưởng Giả Mẫu (Mẹ Trưởng Giả Di-Ca-La)** : Còn gọi: *Di-khu-la mẫu, Tỳ-xá-khu mẫu, Tỳ-xá-khu, Di-già-la mẫu, Lộc tử mẫu Tỳ-xá-khu*. Phạn ngữ: *Mrgāra-mātr*. Hán âm: *Mật-lợi-già-la-ma-đa*. Hán dịch: *Lộc mẫu, Lộc mẫu phu nhân*.

Vị Uưu-bà-di đắc Sơ quả, sống vào thời đức **Phật** còn tại thế, là con gái của Trưởng giả nước *Ương-Già*. *Lộc tử mẫu* từng phát 8 nguyện lớn trước đức Phật:

- Cúng dường thức ăn cho Tỳ kheo từ ngoài đến.
- Cúng dường thức ăn cho những Tỳ kheo đi xa.
- Cúng dường thức ăn cho Tỳ kheo đang bệnh.
- Cúng dường thuốc men và những vật dụng khác cho những Tỳ kheo bị bệnh.
- Cúng dường thức ăn cho người nuôi bệnh.
- Cúng dường cháo cho Tỳ kheo.
- Cúng dường áo mưa.
- Cúng dường áo tắm.

Ngoài ra, bà còn cúng dường tài vật để xây dựng giảng đường *Dōng Viên Lộc Mẫu* cho **Phật** và các đệ tử của Ngài ở.

* **Di Lâu Sơn**: Còn gọi: *Ni-dân-dà-la-sơn, Trì địa sơn*. Núi ở phía Bắc thành Vương Xá, Ấn Độ, là trụ xứ của Tiên nhân *Alala-kalama*.

Là 1 trong 7 Kim sơn. Thế giới này lấy núi Tu Di làm trung tâm, chung quanh núi Tu Di có 7 vòng núi vàng, vòng ngoài cùng là núi Di Lâu. Bảy vòng núi vàng cùng với núi Thiết Vi và núi Tu Di hợp thành 9 núi. Khoảng giữa các vòng núi đó lại có 8 biển gọi chung là *Cửu Sơn Bát Hải*.

Pháp Hoa Huyền Nghĩa 2, thượng, ghi : “*Chỉ nhìn bằng mắt mẹ sinh thì gọi là Nhục nhã, thấu suốt trong ngoài núi Di Lâu là Thiên nhã, thấy suốt các sắc pháp mà không vướng mắc là Huệ nhã*”.

Theo *Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ 1, Huệ Lâm Âm Nghĩa 15* thì núi Di Lâu tức là núi Tu Di. Tu Di tên Phạn là *Sumeru*, gọi tắt là Meru, dịch âm là Di Lâu sơn, Di Lư sơn.

*** Diệu Hữu Chơn Không :** Còn gọi: ***Chân Không Diệu Hữu***.

Tính Viên thành thật, là 1 trong 3 tính do tông Duy Thức lập. Tính Viên thành thật là chân lý hiện ra khi đã xa lìa *Ngã chấp* và *Pháp chấp*. Do xa lìa 2 chấp, nên gọi là ***Chân không***, cũng chẳng phải ***Không*** đối lập với ***Hữu*** của Tiểu thừa mà là ***Hữu*** chân thật, nên gọi là ***Diệu hữu***.

Vì *Chân không*, nên các pháp duyên khởi rõ ràng. Do vì *Diệu hữu*, nên nhân quả vạn pháp nhất như. Đó là nghĩa *Sắc tức thị không*, *Không tức thị sắc*, thế nên biết: *Chân không* chẳng khác *Diệu hữu*. Tất cả các pháp tồn tại (năm uẩn) đều do vô số điều kiện (nhân duyên) hòa hợp mà thành, cho nên không có thật thể (*Không*) mà là tồn tại (*Hữu*) một cách giả tạm.

Tư tưởng này không chỉ giới hạn trong *Duy Thức học* mà còn được nhấn mạnh trong thuyết *Như Lai tạng*.

*** Dục Pháp :** Ba pháp: *Dữ dục, thụ dục, thuyết dục*. Khi cử hành pháp Bố-tát, thuyết giới, thụ giới .v.v... các Tỳ kheo cùng ở chung trong một cương giới đều phải tham gia, nhưng nếu bị nhân duyên nào đó làm trở ngại, không thể tham gia được, vị đó phải bày tỏ lòng mong muốn, tùy hỉ, tán đồng pháp sự đó trong khi mình vắng mặt, gọi là ***Dục pháp***. Ủy thác ý muốn đó cho vị Tỳ kheo khác, gọi là *Dữ dục* (*gửi dục*). Nhận lời ủy thác này, gọi là *Thụ dục* (*nhận dục*). Truyền đạt ý ấy cho chúng tăng đều biết, gọi là *Thuyết dục* (*nói dục*).

*** Duyên nợ :** Đồng nghĩa: *Liễu nợ*.

Tất cả các công đức thiện căn đều trợ duyên cho trí tuệ để phát sinh chính nhân Phật tính.

*** Dự Lưu Quả :** Phạn: *Srotāpanna*; Hán âm: ***Tu-dà-hoàn***, *Tốt-lộ-đa-a-bán-na*; Tân dịch: *Dự Lưu*; Cựu dịch: *Nhập Lưu*; Còn gọi: ***Nghịch Lưu***.

Quả vị dự vào hàng Thánh vô lậu, 1 trong 4 quả Thanh văn. Hàng Thanh văn sau khi đoạn *kiến hoặc* trong 3 cõi mới dự vào dòng Thánh và đạt được quả vị ngược dòng thác sinh tử, nên được gọi là quả *Nghịch lưu*. Vì là quả Thánh đầu tiên của Thanh văn thừa nên còn gọi là Sơ quả. *Dự lưu hướng* là Kiến đạo vị, *Dự lưu quả* là Tu đạo vị.

Luận Câu Xá 23, ghi: “*Dự lưu, các đạo vô lậu đều gọi là Lưu; vì lấy đó làm nhân hướng đến Niết Bàn*”.



Đ

*** Đánh Tam Muội :** Còn gọi: **Kim Cương Tam Muội, Kim Cương Dụ Định, Kim Cương Diệt Định, Kim Cương Tâm.** Phạn ngữ: *Vajropamā-samādhi*. Thiền định của hàng *Tiểu thừa Thanh văn* hoặc *Đại thừa Bồ tát* tu tập vào giai đoạn tu hành sắp hoàn mãn để đoạn trừ các phẩn phiền não sau cùng, cũng là tâm rốt sau của người tu theo Tam thừa.

Thể của định kiên cố, Dụng của định sắc bén, có khả năng diệt trừ tất cả phiền não, nên dùng kim cương có tính chất bền chắc và công năng hủy hoại các vật khác mà dụ cho thiền định này.

Tu tập định này có khả năng diệt trừ các phiền não cực vi tế, chứng ngộ được cảnh giới cao nhất, như hàng *Thanh văn* có thể đạt đến quả *A-la-hán, Bồ tát* thì chứng đắc quả *Phật*.

Nói chung, gọi các thứ bậc đoạn phiền não là *Vô gián đạo* và các giai vị mà từ đó chứng được chân lý gọi là *Giải thoát đạo*, cho nên khởi *Kim Cương dụ định* tương đương với *Vô gián đạo*, do đó mà đắc quả *A-la-hán* hoặc quả *Phật* thì tương đương với *Giải thoát đạo*, cho nên *Vô gián đạo* có năng lực khởi *Kim cương dụ định*, cũng gọi là *Kim Cương Vô gián đạo*.

*** Đạo Nhã :** Còn gọi: *Thiên nhãnh thông*.

- Mắt có khả năng nhìn thấu suốt mọi nơi, đạt được do chứng đạo.
- Ngoài ra *đạo nhãnh* còn chỉ cho mắt quán xét *đạo pháp*. *Kinh Viên Giác*, ghi: “*Phân biệt tà chính, có thể ban cho tất cả chúng sanh đời Mạt pháp* **đạo nhãnh vô úy**”.

*** Đạo Thủ :** Còn gọi: **Đạo Sư**. Xem **Đạo Sư** (Thích nghĩa Q.1).

*** Đạo Thuật :**

1. Phương thuật của đạo, gồm chung các pháp nội, ngoại, thế gian và xuất thế gian.

Kinh Vô Lượng Thọ, thượng ghi: “*Thông đạt đạo thuật, thấu suốt các sách*”. *Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ*, ghi: “*Học thông đạo thuật, ngũ minh*”.

2. Pháp thuật để cầu phước, hàng ma, tiêu trừ tai nạn của Đạo giáo.

* **Định Căn** : Còn gọi: *Thiền định căn*; Phạn: *Samadhindriya*.

Định lực khiến tâm trụ một chỗ, không bị ngoại cảnh làm dao động, 1 trong 5 căn.

* **Định Giác** : Gọi đầy đủ: *Định giác chi*; Còn gọi: *Định đăng giác chi*, *Định giác ý*, *Duy định giác ý*; Phạn: *Samādhi-sambodhy-anga*.

Tâm ở vào một cảnh giới lấy định làm thể, khiến tâm an trụ không tán loạn, chi thứ 6 trong *Thất giác chi*. Tu pháp này rồi thì đạt được cả định lẩn giác, diệt trừ tham lam, lo buồn, từ đó sinh tâm xả mà tu tập *Xả giác chi*, đến khi *Xả giác chi* trọn vẹn, liền đạt đến cảnh giới vô úy.

* **Định Lực** : Phạn: *Samadhi-bala*. Sức thiền định ngăn dứt tâm tán loạn, giúp hành giả đạt được trạng thái tịnh tĩnh, 1 trong 5 lực. Ngoài ra, *định lực* còn là pháp làm xa lìa tham dục và bất thiện.

* **Định Nghiệp** : Còn gọi: **Quyết định nghiệp**. Phạn ngữ: *Viniscita-karman*. Đối lại: *Bất định nghiệp*. Nghiệp chịu sự quyết định của quả dị thực và sự quyết định thời phần của quả dị thực.

- Theo *Luận Câu Xá 15*, có 4 thứ nghiệp, ngoài *bất định nghiệp*, *quyết định nghiệp* chia làm 3 loại: *Thuận hiện pháp thọ nghiệp*, *Thuận thứ sinh thọ nghiệp* và *Thuận hậu thứ thọ nghiệp*.

- *Thuận hiện pháp thọ nghiệp* (gọi tắt: *Thuận hiện nghiệp*): là nghiệp ở đời này tạo tác (thiện, ác) tăng tướng thì ở đời này chịu quả báo dị thực.

- *Thuận thứ sinh thọ nghiệp* (gọi tắt: *Thuận thứ nghiệp*, *Thuận sinh nghiệp*): là nghiệp ở đời này tạo tác tăng tướng thì qua đời thứ 2 mới chịu quả báo dị thực.

- *Thuận hậu thứ thọ nghiệp* (gọi tắt: *Thuận hậu nghiệp*): là nghiệp ở đời này tạo tác tăng tướng thì qua đời thứ 3, đời thứ 4 hoặc nhiều đời về sau mới chịu quả báo dị thực.

- Theo *Luận Đại Tỳ-Bà-Sa 114*, như nói tất cả nghiệp đều chuyển được, cho đến nghiệp Vô Gián cũng chuyển được, tức cho rằng 3 *Định nghiệp* nói trên đều là bất định; nhưng *Luận sư* của A-tỳ-đạt-ma thì chủ trương 3 nghiệp này đều không chuyển được, chỉ có *Thuận bất định thọ nghiệp* là chuyển được.

* **Định Phi Phi Tưởng** : Còn gọi: ***Phi Phi Tưởng Định, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định.***

Định vào nơi Phi tưởng phi phi tưởng. Đó là pháp thiền định để sanh lên cõi trời Hữu Đảnh (Phi tưởng phi phi tưởng xứ) là nơi cao nhất trong cõi Vô Sắc. Pháp thiền định này rất tịch tĩnh, tâm tưởng tuy có nhở nhưng không tưởng, cho nên gọi là Phi tưởng phi phi tưởng (Chẳng phải tưởng chăng phải không tưởng).

* **Định Vô Tưởng** : Còn gọi : ***Vô Tưởng Định.*** Phạn: *Asamjnā-samāpatti*. Loại thiền định không còn tâm tưởng, giống như cá ướp lạnh, sâu chưa nở, nhưng không thể đoạn hoặc và chứng nhập Thánh quả, một trong các pháp *Bất tương ứng hành*, một trong 75 pháp của Câu-Xá, một trong 100 pháp của Duy-Thức.

Vô tưởng định là định dứt sạch tâm, tâm sở (tác dụng của tâm), làm ngưng hoạt động của tất cả tâm thức, được tu để cầu chứng được quả *Vô tưởng*. Định này là *Diệt tận định* được gọi chung là *Nhi vô tâm định*. Định này là pháp tu của phàm phu và ngoại đạo, họ lầm tin rằng quả báo của *Vô tưởng thiền* thuộc *Đệ tứ thiền* cõi Sắc, là cảnh giới giác ngộ chân thật. Quả báo *Vô tưởng thiền* do tu định này mà có gọi là *Vô tưởng quả* hoặc *Vô tưởng sự*. *Vô tưởng định* thuộc về pháp *Tâm bất tương ứng hành*, tu theo định này trong thời gian 500 đại kiếp sẽ diệt được tâm, tâm sở.

Các tông phái có nhiều thuyết khác nhau về định này, Hữu Bộ chủ trương *Vô tưởng định*, *Vô tưởng quả* đều có thật thể, nhưng Kinh Bộ và tông Duy-Thức lại cho là hư giả.



G

* **Giới Thủ** : Còn gọi: **Giới cấm thủ kiến**, **Giới thủ kiến**, **Giới đạo kiến**. Phạn ngữ: *Sila-vrata-parāmārsa*.

Kiến chấp sai lầm khởi lên từ những giới cấm phi lý, loại này gồm cả tà chấp và lỗi tu khổ hạnh. Một trong 5 kiến, 1 trong 10 tùy miên, 1 trong 4 thủ. Như cho rằng trâu, chó sau khi chết sinh lên cõi trời, bèn thực hành những hành vi của trâu, chó, ăn cỏ ăn phẩn, tu các hạnh chẳng phải nhân của đạo giải thoát mà lầm chấp đó là nhân của đạo giải thoát.



H

* **Huỳnh Môn (Bất Nam)** : Còn gọi: Ban-tra, Bán-tra, Bán-trạch-ca, Ban-đồ-ca. Phạn ngữ: Pandaka. Chỉ người nam cǎn không đầy đủ, là 1 trong 5 thứ bất nam.

* **Hư Không Giới** : Cõi hư không, cảnh giới hư không. Con mắt trông ra thấy toàn là sự trống không bao la, vô tận. Đó là hư không giới; còn gọi: hư không.

* **Hữu Biên** : Đối lại: *Vô Biên*. *Hữu biên* là chấp thiên về bên có, nghĩa là chấp trước tất cả các pháp ở thế gian là do các duyên hòa hợp mà sinh, sức hòa hợp này có công năng hiển bày các pháp là thật có.

Ngược lại, *Vô biên* tức là chấp trước các pháp do duyên hòa hợp mà sinh, không có tự tính, cho nên thể của các pháp chẳng phải thật có.

Nếu người chấp trước *Hữu biên*, *Vô biên* thì rất dễ rơi vào kiến giải thiên lệch, hạn hẹp.

- Ngoài ra, nghĩa Hữu biên cũng cho rằng thế gian có giới hạn.



K

* **Không Hạnh** : Hạnh tu *pháp Không*. *Pháp Không* này có lớn, có nhỏ, có sâu, có cạn tức là có **Không hạnh** của Đại thừa, **Không hạnh** của Tiểu thừa. Tu **Không hạnh** chứng quả *Thanh văn*, *La hán* là tu **Không hạnh** Tiểu thừa. Tu **Không hạnh** chứng quả **Bồ tát**, **Phật** là tu **Không hạnh** Đại thừa, tự mình tu hạnh rộng lớn với *Diệu Không*, *Chơn Không* để làm lợi ích và an lạc cho Chúng sanh.

* **Kiếp Sơ** : Phạn ngữ: *Kalpāgra*. Lúc ban đầu của kiếp Thành. Tức lúc đầu tiên thành lập thế giới hữu tình của cõi Dục.

- Theo *Luận Câu-Xá 12*, lúc kiếp Sơ, con người đều giống như ở cõi Sắc, thân thể tròn trịa, các căn đầy đủ, hình sắc xinh đẹp, thân có ánh sáng, bay đi tự tại trên không, uống ăn hưởng lạc đầy đủ, được sống lâu.

Đến khi đất đai dần dần sinh ra các vị ngon ngọt, con người tranh nhau ăn, gọi là *Sơ thu đoàn thực*. Về sau, thân thể dần dần nặng nề, ánh sáng tắt đi, nên sinh ra Nhật, Nguyệt, Tinh tú. Kế là xuất hiện địa bích (lớp bánh mỏng tự nhiên sinh trên mặt đất vào kiếp Sơ), rừng rú. Lại sinh nam căn, nữ căn, hình tướng khác nhau, do tập khí đồi trước nên dục vọng của con người vào thời kỳ này bắt đầu phát khởi.

* **Kiệt-Xà Quốc** : Phạn: *Magadha*; tức là nước Kiệt-Xà; Còn gọi: **Ma-kiệt-dà**, **Ma-kiệt-dê**, **Ma-yết-dà**, **Ma-già-dà**. Xem **Ma-Dà-Đà** (Thích nghĩa, Q.3).

* **Kim Cang Lực Sĩ** : Tân dịch: **Kim Cương Lực Sĩ**. Phạn: *Vajrapānibalin*. Hán âm: *Bà-xà-la-ba-ni-bà-lí-ti*.

II. Vương tử Pháp Ý, con của vua *Dũng Quận* trong thời quá khứ. Theo hội *Kim Cương Lực Sĩ* trong kinh *Đại Bảo Tích 9*, thuở xưa *Chuyển Luân Thánh Vương* tên là *Dũng Quận*, có nghìn người con và 2 vị vương tử là *Pháp Ý* và *Pháp Niệm*. *Pháp Ý* nguyện rằng khi nào nghìn vị thái tử thành Phật thì mình sẽ là *Kim Cương Lực Sĩ*, gần gũi bên Phật nghe những điều bí yếu. Vua *Dũng Quận* đương thời chính là **Định Quang Như Lai** trong quá khứ, nghìn vị thái tử chính là nghìn vị Phật trong Hiền

kiếp, vương tử *Pháp Ý* chính là *Kim Cương Lực Sĩ*, *Mật Tích Lực Sĩ* hoặc gọi là *Na-la-diên*, vì có sức mạnh.

III. Kim Cương Lực Sĩ còn chỉ cho 2 vị *Kim Cương* và *Lực Sĩ*. Theo phẩm *Chân Ngôn Tạng* trong kinh *Đại Nhật* thì *Kim Cương* chỉ cho *Bất Khả Việt Thủ Hộ Thần*, còn gọi là *Nan Thắng Kim Cương*; *Lực Sĩ* chỉ cho *Tương Hướng Thủ Hộ Thần*, còn gọi là *Dối Diện Kim Cương*. Hai tôn vị này thường được gọi là “*Nhị Vương Tôn*”, là thần *Kim Cương* thờ ở hai bên cửa Chùa. Cũng có khi lập “*Hữu bật*”, tức trời *Na-la-diên*, vì vị trời này có sức mạnh, xua đuổi được tất cả quỷ thần; “*Tả phu*”, tức *Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ*.

* **Kỳ Đà Thái Tử** : Phạn: *Jeta*. Còn gọi: *Kỳ-đa Thái tử*, *Thệ-đa Thái tử*, *Chế-đa Thái tử*. Hán dịch: *Thắng Thái tử*, *Chiến Thắng Thái tử*.

Vị Hoàng thái tử con vua *Ba Tư Nặc* (Phạn: *Prasenajit*) nước Xá Vệ (Phạn: *Srāvasti*) thuộc Trung Án Độ. Thái tử là người đã dâng cúng rừng cây ở Kỳ Viên cho đức **Phật**. Về sau, Thái tử bị vua *Tỳ Lưu Ly* (Phạn: *Virūdhaka*) là em khác mẹ giết chết.



L

* **Lê Xa Tử** : Còn gọi: *Ly-xa-tử*, *Lê-xa*, *Ly-xa*. Kiến họ Lê Xa là chủng tộc Sát-đế-lợi ở thành Tỳ-xá-ly (Vaísāli) thuộc miền Trung Ấn Độ, là một bộ phận của chủng tộc Bạt Kỳ (Vrji).

Trước khi nhập Niết Bàn, **Phật** có thuyết pháp độ 500 người trong kiến họ Lê Xa. Khi đức **Phật** ngự đến thành Tỳ Xá Ly (*Duy Da Ly*), ngoài thuyết về pháp phóng dật và chẳng phóng dật với 500 người trong kiến họ Lê Xa, cả thảy nghe **Phật** mà tỉnh ngộ, liền nguyện bỏ tánh phóng dật và phát tâm Vô thượng Bồ Đề. Trong khi ấy, Lục sư ngoại đạo bị bỏ rơi, không còn ai cúng dường nữa, họ liền dắt nhau đến thành *Ba La Nại*.

* **Liễu Nhơn** : Tân dịch: *Liễu Nhân*; Đồng nghĩa: **Duyên nhơn**; Đối lại: *Sinh nhân*.

Tất cả các công đức trí huệ làm rõ tính chính nhơn, như ánh đèn chiếu soi khiến cho người ta có thể thấy được tất cả các vật.

* **Lợi Trí** : Tri thức lanh lợi, sáng suốt. Lợi trí là trí huệ minh bạch, hiểu liều, có thể phân biệt điều phải, lẽ quấy. Đối lại: *Ngu trí*.

* **Lục Hòa** : Gọi đầy đủ: **Lục Hòa Kính**; tức là 6 sự hòa đồng ái kính của các nhà sư, các vị xuất gia; ngoài đối với điều lành của người thì hòa thuận, trong thì tự mình khiêm nhượng, đó là kính, gọi là **Lục hòa**:

1. Giới hòa, Đồng giới hòa kính hay *Giới hòa đồng tu*.
2. Kiến hòa, Đồng kiến hòa kính hay *Kiến hòa đồng giải*.
3. Lợi hòa, Đồng lợi hòa kính hay *Lợi hòa đồng quân*.
4. Thân hòa, Thân từ hòa kính hay *Thân hòa đồng trụ*.
5. Khẩu hòa, Khẩu từ hòa kính hay *Khẩu hòa vô tranh*.
6. Ý hòa, Ý từ hòa kính hay *Ý hòa đồng duyệt*.

* **Lự Tri** : Gọi đầy đủ: **Lự Tri Tâm**; Còn gọi: **Lự Tri Duyên Lự Tâm**, **Duyên Lự Tâm**. Tâm phan duyên theo cảnh giới, nghĩ tưởng sự vật. Tức là 8 thức tâm vương: Nhãm, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý, Mạt na và A lai da.

* **Lưỡng Túc Như Lai** : Còn gọi: *Lưỡng Túc Tôn, Vô Thượng Lưỡng Túc Tôn, Nhị Túc Tôn*. Phạn: *Dvipadottama*.

Đây là danh hiệu của Phật. Vì Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thành tựu các pháp vô học vô lậu như Tận trí, Vô sinh trí và các pháp bất cộng như 10 lực, 4 vô úy nên tôn hiệu này có 2 nghĩa:

1. Phật là bậc tôn quý nhất trong tất cả các loài Chúng sinh 2 chân mà đại biểu là trời và người. Theo *Phẩm Bảo An, kinh Đại Thừa BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN* 2, *Luận Đại Trí Độ* 27, Phật là bậc nhất trong tất cả các Chúng sinh không chân, 2 chân, 4 chân, nhiều chân, hữu sắc, vô sắc, hữu tướng, vô tướng, phi hữu tướng, phi vô tướng.
2. Đức Phật đầy đủ quyền và thật, giới và định, phước và huệ, giải và hành nên gọi là Lưỡng Túc.



M

* **Ma Đạo** : Còn gọi: *Ma-la đạo*. Hành vi của ác ma hoặc thế giới của ác ma. *Kinh Lăng Nghiêm 6*, ghi : “*Dù có đa trí, thiền định hiện tiền mà không đoạn dâm thì chắc chắn sẽ rơi vào ma đạo*”.

* **Ma-La-Da Sơn** : Còn gọi: *Ma-lat-da sơn, Ma-la-diên sơn, Ma-lợi sơn*. Phạn ngữ: *Malayagi*. Núi ở bờ biển phía Nam nước *Malakūta* (*Mạt-la-củ-trá*), phía Nam Ấn Độ.

Điều Mạt-la-củ-trá Quốc (Phạn: *Malakūta*) trong *Đại Đường Tây Vực Ký 10*, ghi: “*Bờ biển phía Nam nước này có núi Mạt-lat-da. Núi này cao ngất với hang động sâu thẳm, trong đó có cây bạch đàn hương, cây Chiên-dàn-nê-bà (Phạn: *Candanneva*) ...*”. Núi này tức là núi **Ma-la-da** ghi trong kinh *Đại Bát Niết Bàn*, phẩm *Sư Tử Hồng Bồ Tát* và kinh *Đại Thừa Nhập Lăng Già 1*. Theo Ký thuật của ngài Huyền Trang thì đây là vùng đất tận cùng ở phía Nam Ấn Độ mà ngài chưa thật sự đi đến.

* **Mã Âm Tàng tướng** : Còn gọi: *Âm mã tang tướng, Âm tang tướng, Mã vương ẩn tang tướng, Thể phong tang mật tướng*. Phạn: *Kósopagata-vasti-guhya*.

Nam cẩn ẩn kín không lộ ra bên ngoài, là 1 trong 32 tướng đại nhân của đức **Như Lai**. Vì tướng này giống với dương cẩn của loài ngựa, nên gọi là mã âm tang.

Theo *kinh Bảo Nữ Vấn 4*, mã âm tang của **Như Lai** là tướng bậc đại nhân. Vì nghiêm cẩn bẩn thân, xa lìa sắc dục mà có được tướng này. *Vãng Sanh Yếu Tập*, trung ghi : “*Âm tang của Như Lai giống như trăng tròn, có ánh sáng sắc vàng giống như vàng mặt trời*”.

* **Mạn Sơn (Núi Mạn)** : Núi kiêu mạn, tức tâm ngã mạn như núi cao vút, khinh thường hết thảy mọi người.

Thích Môn Qui Kính Nghi, thượng, ghi: “*Núi Mạn cao chót vót nhìn xuống hết thảy người vật, nhà Ngã che mờ bốn phía, phủ trùm tất cả Kiến ái*”.



N

*** Ngạn Thủ :** Còn gọi: **Thủ ngại**. Tức bờ bên này (cõi mê), còn bờ bên kia (cõi ngộ) gọi là Bỉ ngạn. Lấy nghiệp và phiền não làm giữa dòng, cảnh giới sinh tử là bờ bên này, Niết Bàn là bờ bên kia.

*** Nghĩa Hiệp Hòa :** Từ viết tắt của **Đệ Nhất Nghĩa Hòa Hợp**.

Giáo đoàn hòa hợp của Tăng Chứng Bồ Tát

- *Kinh Niết Bàn* chủ trương “*Phật tánh thường trụ*” và nói “*Đệ nhất nghĩa tăng*” là thường, còn “*Thế tăng*” là vô thường.

- *Kinh Đại Niết Bàn*, ghi: “*Tăng nghĩa là hòa hợp. Hòa hợp có hai: Một là Thế hòa hợp, tức là chúng Thanh văn, hai là Đệ nhất nghĩa hòa hợp tức là Tăng chúng Bồ Tát*”.

Đối lại: **Thế Hòa Hợp**.

*** Nghệp Tính (Nghệp Tánh) :** Còn gọi: **Nghệp thể**.

Tự thể của nghiệp, tức là nhân dì thực dẫn đến quả báo khổ vui.

Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lấy Tư của ý nghiệp và Sắc pháp của 2 nghiệp thân, khẩu làm nghiệp thể.

Luận Thành Thật cho rằng nghiệp tánh là pháp phi sắc phi tâm.

Đại thừa Duy Thức lấy chủng tử và hiện hành của Tư tâm sở làm nghiệp thể.

*** Ngoại Hộ :** Những Phật tử tại gia dùng tài vật, sự hiểu biết hay công sức giúp đỡ cho chư Tăng, Ni trong việc tu hành hoặc hoằng truyền **Phật pháp**.

- *Ma-Ha Chỉ Quán 4, hạ* ghi: “*Thiện tri thức có 3 loại: Một là ngoại hộ (...). Phàm là ngoại hộ thì không kể ngày đêm, chỉ biết làm những việc cần làm, (...) như mẹ nuôi con, điều hòa mọi việc tốt đẹp; người hành đạo lâu năm mới có khả năng thực hành, đó gọi là Ngoại hộ*”.

- *Kinh Niết Bàn* cho rằng hành vi tu tập phòng hộ lỗi lầm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của Tăng, Ni bằng giới pháp do **Phật** chế, gọi là Nội hộ, còn ngoại hộ thì như trên đã nói.

Khi đức **Phật** còn tại thế, có các vị ngoại hộ nổi tiếng như: Vua *Tần-bà-ta-la*, vua *Ba-tư-nặc*, Trưởng giả *Tu-dat-da*. Sau khi đức **Phật** nhập

diệt có vua *A-Dục*, vua *Ca-ni-sắc-ca*, vua *Giới Nhật*. Ở Trung Quốc thì có các vị hộ pháp nổi tiếng như vua *Hiếu Văn Đế* thời *Bắc Ngụy*, vua *Lương Vũ Đế*, vua *Tùy Dạng Đế*, *Võ hậu Tắc Thiên đời Đường*, vua *Hiếu Tông* thời *Nam Tống*. Ở Nhật Bản thì có các vị *Thiên Hoàng* ngoại hộ như: *Thánh Vũ*, *Vũ Da*, *Đè Hô*.

* Ngũ Chúng (Năm Bộ Chúng Tăng) : Còn gọi: Xuất gia ngũ chúng.

Năm Chúng xuất gia:

1. *Tỳ-kheo* (Phạn: *Bhiksu*): chỉ cho người nam xuất gia đủ 20 tuổi.
2. *Tỳ-kheo ni* (Phạn: *Bhiksuni*): chỉ cho người nữ xuất gia đủ 20 tuổi.
3. *Thức-xoa-ma-na* (Phạn: *Síksamānā*): từ ngữ dùng để gọi các Sa-di ni học giới 2 năm trước khi trở thành Tỳ-kheo ni.
4. *Sa-di* (Phạn: *Srāmanera*): chỉ cho người nam xuất gia chưa đủ 20 tuổi.
5. *Sa-di ni* (Phạn: *Srāmanenikā*): chỉ cho người nữ xuất gia chưa đủ 20 tuổi.

* Ngũ Đại (Năm Đại) : Phạn ngữ: *Pānca-mahābhūtāni*. Còn gọi: **Ngũ đại chủng**. Năm yếu tố có thể tính rộng lớn, sinh ra vạn pháp: Đất, nước, gió, lửa và không. Tính chất năm đại theo thứ tự là cứng, ướt, động, nóng, vô ngại; tác dụng là nâng đỡ giữ gìn, thu nhiếp, tăng trưởng, thành thực, không chướng ngại.

Phật giáo có các thuyết: *Tứ đại*, *ngũ đại*, *lục đại*, *thất đại*. Các *tông Câu-Xá*, *Duy Thức*, nói chung đều sử dụng thuyết *Tứ đại*, vì *Tứ đại* tạo ra tất cả sắc pháp nên gọi là *Tứ đại chủng* hay *Năng tạo tứ đại*.

Mật giáo thì chuyên sử dụng thuyết *Ngũ đại*, *lục đại* (địa, thủy, hỏa, phong, không, thức), cho rằng *Tứ đại*, không lìa tâm địa, tâm và sắc tuy khác nhau nhưng thể tính của chúng không hai và cho rằng *lục đại* sinh ra tứ pháp thân, tam thế gian, là thể tính của pháp giới, tức thân *Tam-ma-da* của **Như Lai**. Nói về hình sắc thì địa đại hình vuông sắc vàng, thủy đại hình tròn sắc trắng, hỏa đại hình tam giác sắc đỏ, phong đại hình bán nguyệt sắc đen, không đại hình bảo châu sắc xanh. Đây chính là tháp ngũ luân hình *Tam-muội-da* của **Đại Nhật Như Lai**.

Theo *Học phái Số Luận*, ngũ đại là: Không đại, phong đại, hỏa đại, thủy đại và địa đại do ngũ duy sinh ra. *Ngũ duy* chỉ cho thanh duy, xúc duy, sắc duy, vị duy, hương duy. *Phật giáo* cho rằng tứ đại, ngũ đại là năng tạo, còn phái *Số Luận* thì chủ trương ngũ đại là sở tạo, do đó ta biết được cẩn bản khác nhau giữa *Phật giáo* và *ngoại đạo* (đại diện là phái *Số Luận*).

Theo *Thành Duy Thức Luận Thuật Ký*, có thuyết nói từ “*ngã mạn*” sinh ra 10 pháp: *Ngũ đại* và *ngũ duy*. Có thuyết khác nói “*ngã mạn*” chỉ sinh ra *ngũ duy*, *ngũ duy* sinh ra *ngũ đại*, *ngũ đại* sinh ra 11 căn.

* **Ngũ Thú (Năm Loài)** : Phạn: *Pānca gatayah*; Còn gọi: *Ngũ đạo*, *Ngũ ác thú*, *Ngũ hữu*. Năm cõi của loài hữu tình sinh đến sau khi chết.

1. **Địa ngục** (Phạn: *Naraka*), Hán âm: *Na-lạc-ca*.

2. **Quỷ** (Phạn: *Preta*), Hán âm: *Tiết-lệ-đa*, còn gọi: *Ngạ quỷ*.

3. **Bàng sinh** (Phạn: *Tiryanc*), Hán âm: *Đê-lật-xa*, Còn gọi: *Súc sinh*.

4. **Nhân** (Phạn: *Manusya*), Hán âm: *Ma-thố-ti*, Còn gọi: *Nhân gian*.

5. **Thiên** (Phạn: *Deva*), Hán âm: *Đề-bà*, Còn gọi: *Thiên thượng*.

Trong Ngũ thú, 3 cõi: **địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh** là thuần ác; **người, trời** thì lẩn lộn thiện, ác. Vì tất cả thuộc về hữu lậu, trái ngược với Tịnh Độ vô lậu nên lập tên chung là Ác thú, vì căn cứ vào ý nghĩa nhân quả không mất mà gọi là Ngũ hữu.

* **Nhơn Nhơn** : Tân dịch: *Nhân Nhân*.

Nhân quá khứ của các quả báo về dung mạo, tư tưởng, hành vi, yếu thọ, nghèo giàu của con người trong đời này.

Theo *Thích Thị Yếu Lãm*, hạ, sinh trong loài người lanh thọ các quả báo như phú quý, bần tiện, xinh đẹp, xấu xí, an lạc, kinh sợ ... đều do nghiệp nhân chẳng đồng đưa đến. Như người có đời sống ti tiện là do nhân kiêu mạn, can cường, bất kính, phóng dật, chẳng lễ kính Tam bảo. Nếu chí thành, chẳng lừa dối, tụng kinh, giữ giới, khiến người lánh ác làm thiện, chẳng tÙm lỗi hay dở của người thì hơi miệng thơm sạch, thân tâm an lạc, được người khen ngợi ...

* **Nhơn Ông** : Gọi đầy đủ: *Chủ Nhơn Ông*; Còn gọi: *Chủ Nhân công*.

Dụng ngữ Thiên. Ông chủ, chỉ Phật tánh sẵn có của mọi người. *Tắc 12, Vô Môn Quan*, (*Đại 48, 294 trung*) ghi: “*Hòa thượng Thụy Nham Ngạn ngày ngày thường tự gọi: Ông chủ, rồi tự dạ*”.

* **Nhứt địa**: Tân dịch: **Nhất địa**. Phạn: *Eka-bhūmika*.

I. Là sự đồng nhất,

II. Tất cả đều từ nơi đất, dụ cho Phật tánh của Chúng sanh. Nghĩa là tất cả các công đức lành đều lưu xuất từ Phật tánh, giống như tất cả cỏ cây đều sinh trưởng từ đất.

* **Nhứt Thiết:** Tân dịch: *Nhất Thiết*; Phạn: *Sarva*; nghĩa là Tất cả.

Luận Đại Trí Độ 27, ghi: “*Đời Trần, Trung Quốc dịch Tát-bà là Nhất thiết (tất cả)*”. *Phiên dịch Danh Nghĩa Tập 5*, ghi: “Nhất” là nói theo nghĩa “Phổ cập”, “Thiết” là nói theo nghĩa “Tận cùng”.

Theo nghĩa rộng, từ “Nhất thiết” không có hạn định trong phạm vi riêng biệt nào mà nó lại bao hàm rộng rãi tất cả.

Theo nghĩa hẹp thì từ “Nhất thiết” là chỉ cho một phạm vi giới hạn nào đó.

* **Nhứt Thiết Giác :** Sự giác ngộ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Đây chỉ cho bức Toàn giác là đức Phật.

* **Nhứt Tử Địa (Nhất Tử Địa) :** Gọi đầy đủ: **Cực ái nhứt tử địa**.

Giai vị Bồ tát chứng đắc. Bồ tát trụ ở giai vị này thương chúng sinh giống như thương con của mình, thấy con an ổn tu thiện thì sinh tâm hoan hỷ, thấy con phiền não bệnh khổ thì sinh tâm lo buồn.

Kinh Niết Bàn 16 (bản Bắc), ghi: “*Thấy các chúng sinh pháp thân chưa tăng, thân khẩu ý tạo nghiệp bất thiện, Bồ Tát dùng tay trí huệ vót lén, không cho chúng sinh trôi lăn trong sinh tử, chịu các khổ não (...). Thấy nhứt-xiển-dè dọa vào địa ngục, Bồ tát cũng nguyện cùng họ sinh trong địa ngục. Vì sao? Vì nếu khi nhứt-xiển-dè chịu khổ mà phát khởi tâm niệm cải hối ăn năn thì Bồ tát liền dùng mọi cách thuyết pháp làm cho họ được sinh một niệm thiện căn, thế nên Bồ tát ở địa này còn được gọi là Nhứt tử*”.

* **Nội Hộ :** Đối lại: *Ngoại Hộ*. Tăng chúng tuân theo giới pháp mà **Phật** đã chế, để giữ gìn 3 nghiệp thân, khẩu, ý.



P

* **Pháp Sư** : Còn gọi: *Pháp Yếu, Phật Sư*.

Các việc làm có liên quan đến Phật pháp như tu hành hoặc tổ chức các pháp hội tụng kinh, giảng kinh, trai hội ... *Pháp Trụ Ký*(Đại 49, 14 chương), ghi: “*Nay ở trong chính pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm các pháp sự để gieo trồng căn lành*”.



Q

* **Quả Đoạn** : Đoạn trừ quả khổ sinh tử. Bậc A La Hán hữu dư Niết Bàn đã dứt hết Tử phược, nhưng vẫn chưa trừ hết Quả phược.

Kinh Niết Bàn, ghi : “*Giải thoát có hai loại: Tử đoạn và Quả đoạn. Tử đoạn là cắt dứt phiền não; bậc A La Hán đã cắt dứt phiền não, mọi sự đóng khố trong tâm đều tan rã hết*”.

* **Quả Quả** : Quả của Quả vị, như Vô minh là Nhân, các Hành là Quả; các Hành là Nhân, Thức là Quả. Đối lại với Vô minh là nhân của Nhân (Nhân nhân) thì Thức là quả của Quả (Quả quả). Phật tánh cũng vậy, Nhân thì có nhân của Nhân, Quả thì có quả của Quả. Như 12 nhân duyên là Nhân, thì Bồ đề là Quả. Bồ đề là Nhân thì Niết bàn là Quả. Trí huệ là nhân của Nhân thì Niết bàn là quả của Quả.

Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa 5, thượng (Đại 33, 736 thượng) ghi: “*Bậc Đẳng giác xem Bồ Tát là Nhân, Diệu giác là Quả; từ giai vị này trở xuống thì Nhân cũng là Nhân nhân, Quả cũng là Quả quả*”.

* **Quy Thú** : Phạn ngữ: *Mārga*. Chỗ kết thúc, nơi đến, nơi nương tựa, đường đi.



S

* **Sanh Nhơn** : Còn gọi: **Sinh Nhơn**; Đồng nghĩa: **Chánh nhơn**; Đối lại: *Liễu nhơn*.

Nhân sẵn đủ lý pháp tính, có công năng sinh ra tất cả thiện pháp, như các loại ngũ cốc có khả năng nảy mầm.

Luận Câu Xá 7 giải thích Sanh nhơn như bốn thứ đại chủng: Đất, nước, gió, lửa là nguyên nhân sinh khởi ra các pháp.

* **Sanh Sanh** : Tân dịch : **Sinh Sinh**. Sinh tử, tử sinh, lưu chuyển luân hồi vô cùng tận. *Kinh Lăng Nghiêm* 3, ghi : “*Sinh tử, tử sinh, sinh sinh, tử tử, như vòng lửa quay, chưa có ngừng nghỉ*”.

* **Sư Tử Tòa (Tòa Sư Tử)** : Phạn: *Simhā Sana*. Còn gọi: *Sư tử sàng, Nghê tòa*. Nguyên chỉ cho tòa ngồi của đức **Thích Ca Mâu Ni**. Vì **Phật** là Sư tử trong đời nên nơi ngồi (giường, chỗ ...) của **Phật** đều gọi là *Sư tử tòa*. Lại vì ngồi lên tòa này thuyết pháp vô vi như *Sư tử hống* nên cũng gọi là *Sư tử tòa*. Về sau, *Sư tử tòa* là chỉ chung cho các tòa ngồi của **Phật**, **Bồ Tát** trong tự viện và tòa ngồi khi thuyết pháp của các bậc Cao tăng.

Tượng **Bồ tát Văn Thủ** cởi Sư tử cũng có nghĩa như trên.



T

* **Tam Dục** : bao gồm các dục vọng được phân loại như sau:

II. Ba thứ dục của người xuất gia nói trong kinh Niết Bàn:

1. Ác dục: Muốn làm bậc *Thượng thủ* trong đại Chúng, khiến tất cả Chư Tăng phải theo mình, từ chúng phải cúng dường, cung kính, khen ngợi. Nếu nói pháp cho họ nghe thì muốn họ phải tin nhận và dâng cúng cho mình y phục, thức ăn, nhà cửa ... dồi dào.

2. Đại dục: Khiến cho Tư chúng biết mình được Sơ Trụ cho đến Tứ Vô Ngại Trí và được lợi dưỡng.

3. Dục dục: Muốn sinh lên cõi *Phạm Thiên* cho đến nhà *Sát Lợi* và được tự tại.

III. Ba món dục trong tâm Chúng sanh:

1. Hình mạo dục: Thấy dung mạo người xinh đẹp liền sinh tâm tham đắm.

2. Tư thái dục: Thấy cử chỉ đi đứng, thái độ vui vẻ mềm mỏng liền sinh tâm ái nhiễm.

3. Tế xúc dục: Thấy da dẻ của kẻ nam, người nữ mịn màng, trơn láng liền sinh tâm đắm nhiễm.

Kinh Đại Niết Bàn 12 (bản Bắc), ghi: “*Lúc Đại Bồ Tát quán như thế thì tất cả xương cốt trong thân đều phân ly. Quán được như thế rồi liền đoạn tam dục*”.

III. Ba thứ dục vọng lớn của Chúng sanh trong cõi Dục:

1. Ăm thực dục: Hàng phàm phu thường sinh tâm tham ưa các thức uống ăn ngon ngọt.

2. Thùy miên dục: Hàng phàm phu tâm trí thường mờ tối, không chịu siêng tu đạo nghiệp, tham đắm ngủ nghỉ.

3. Dâm dục: Tất cả nam nữ đều tham nhiễm lẫn nhau, sinh khởi các việc ham muốn.

* **Tác Giả** : Phạn: *Karaka*. Người sáng tạo ra vạn vật trong vũ trụ, tức chỉ cho Ngã, một trong 16 thần nghĩa của giáo nghĩa Ngoại đạo ở Ấn Độ.

Ở Ấn Độ, có rất nhiều ngoại đạo cho rằng có một đấng tạo ra vạn vật, như ngoại đạo *Đại Tự Tại Thiên* cho trời *Đại Tự Tại* là Tác giả, ngoại đạo *Phạm Thiên* cho *Đại Phạm* là Tác giả, ngoại đạo *Số Luận* cho *Tự tính* là Tác giả.

* **Tác Nghiệp** : Tạo tác hành nghiệp; là phương pháp tu hành để đạt đến an tâm, khởi hạnh của pháp môn Tịnh Độ; đó là pháp Tứ tu: *Cung kính tu, Vô dư tu, Vô gián tu và Trưởng thời tu*. Vì an tâm dễ lui sụt, khởi hạnh cũng khó tương tục, cho nên thực hành pháp Tứ tu để kích phát tâm hạnh, mau chóng được vãng sanh.

* **Tát Bà Nhã Trí** : từ đồng nghĩa. Xem **Nhất Thiết Trí** (Thích nghĩa Q.1).

* **Tập Trí** : Phạn: *Samudaya-jnāna*. Trí vô lậu có được do quán *Tập đế*, một trong 10 trí, một trong 11 trí.

A-tì-đạt-ma phẩm Loại Túc Luận 1, ghi: “*Tập trí là gì? Là trí vô lậu sinh ra do tự duy Nhân, Tập, Sinh, Duyên của nhân hữu lậu*”.

Trong quá trình tu chứng **Phật đạo**, khi tiến vào “*Kiến đạo*”, thành tựu “*Khổ loại trí*” thì duyên với *Tập đế* cõi Dục để quán sát, tư duy 4 hành tướng *Nhân, Tập, Sinh, Duyên*. Pháp trí *nhẫn vô lậu* phát sinh từ đây gọi là *Tập pháp trí nhẫn*; kế đó lại sinh khởi *pháp trí vô lậu*, gọi là *Tập pháp trí*. Đây là thành tựu ban đầu của *Tập trí*.

* **Tất Cánh** : Còn gọi: **Cứu cánh, Chí cánh** ; Phạn: *Atyanta; Tất cánh* là rốt ráo, cùng tột, cuối cùng. Chân lý thanh tịnh tuyệt đối (Niết bàn, Thật tướng, Tính không, ...) xa lìa phiền não nhiễm ô gọi là *Tất cánh tịnh*; Phật là chỗ nương rốt ráo của Chúng sinh nên gọi là *Tất cánh y*; Tuyệt đối không gọi là *Tất cánh không*; Cảnh giới Phật chứng đắc là cảnh giới giác ngộ cùng cực, người khác không sánh được nên gọi là *Tất cánh giác* (đồng nghĩa với *Vô thương giác*); Trí huệ của Lý tính pháp giới là cùng tột nên gọi là *Tất cánh trí*; Vạn hữu trong vũ trụ là không, vô, rốt ráo cũng không thường trụ, gọi là *Tất cánh vô thường trụ*.

* **Tất Cánh Không** : Còn gọi: **Chí cánh không**; Phạn: *Atyanta-sūnyata; Tất cánh không* là các pháp rốt ráo không, 1 trong 18 không.

- *Luận Đại Trí Độ 31* giải thích Tất Cánh Không tức là rốt ráo không còn gì; còn Tính Không tức là tính xưa nay thường như thế ; Tất Cánh Không là pháp thực hành của chư Phật, còn Tính Không là pháp thực hành của Bồ Tát. Tức là dùng Không để phá các pháp, rốt ráo không chấp giữ một vật nào, 3 đời thanh tịnh, là Tất Cánh Không; Tự tính của

tất cả các pháp là không, các duyên hòa hợp dường như có, nếu lìa các duyên thì tính của các pháp không thật có, đó là tính Không.

- *Trung Quán Luận Sớ I*, ghi: “Niết Bàn vốn tự không sinh, sinh từ cũng vốn tự không sinh, nên gọi là tất cả không sinh. Tất Cánh Không, là nếu có sinh, có chẳng sinh thì chẳng phải là Tất Cánh Không, vì tất cả không sinh nên gọi là Tất Cánh Không”.

* **Tất Cánh vui:** Còn gọi: *Tất Cánh lạc*. Sự vui sướng một cách rốt ráo; sự khoái lạc của sự đắc Đạo, đắc *Niết Bàn*. Đó là một trong bốn sự vui: *Xuất gia vui*, *Tịch tịnh vui*, *Vĩnh diệt vui* (vui vì các phiền não đã diệt tận), *Tất cánh vui*. Người tu xuất gia, thiểu dục và tri túc, thân tâm đều tịch tịnh (yên lặng), thì được bốn sự vui sướng trên.

* **Thánh Tâm :** tức **Phật tâm**.

* **Thập Bát Thần Biến :** Còn gọi: *Thập bát biến*. Tức mười tám thứ thần biến do **Phật**, **Bồ Tát**, **A-la-hán** nương vào năng lực tự tại của thiền định mà thị hiện ra. Có 2 thuyết:

I. Theo phẩm *Oai Lực* trong *Luận Du-Già Sư Địa* 37:

1. **Chấn động** (Phạn: *Kampana*): Chấn động khắp tất cả thế giới.
2. **Xí nhiên** (Phạn: *Jvalana*): Trên thân bốc lửa dữ, dưới thân tuôn nước mắt, lại nhập định Hỏa Giới, từ các nơi trên thân lại bốc lên các ngọn lửa.
3. **Lưu bố** (Phạn: *Spharana*); còn gọi: *Biến mãn*, tức ánh sáng soi khắp.
4. **Thị hiện** (Phạn: *Vidarsana*); còn gọi: *Hiện thị*, tức tùy theo ý muốn của tất cả đại Chúng dự hội mà thị hiện cõi Phật, cõi ác.
5. **Chuyển biến** (Phạn: *Aanyatī-bhāvakarana*): Chuyển biến lửa thành nước, chuyển biến nước thành lửa, cho đến chuyển biến cỏ lá, phân bò, bùn, cát đá, ngói gạch ... thành thức uống ăn, xe cộ, y phục, châu ma-ni, lưu ly ...
6. **Vãng lai** (Phạn: *Gamanāgamana*): Tùy theo ý muốn có thể qua lại núi đá, tường vách một cách nhanh chóng, cho đến trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên mà không bị một chướng ngại nào.
7. **Quyển** (Phạn: *Samksepa*): Có khả năng thâu núi Tuyết ... thành một vật nhỏ như cực vi (đơn vị nhỏ nhất của vật chất).
8. **Thư** (Phạn: *Prathana*): Có khả năng nở rộng, làm cho một cực vi trở thành một vật thể cực lớn như tất cả núi Tuyết ...

9. Chứng tượng nhập thân (Phạn: *Sarvarūpa-kārya-pravésana*): Có khả năng làm cho đại Chúng hiện tiền và tất cả sắc tướng như các núi, đại địa ... nhập vào trong thân mình.

10. Đồng loại vãng thú (Phạn: *Sabhāgatopasamkrānti*): Có khả năng vào trong chúng Sát-đế-lợi, chúng Bà-la-môn, cho đến chư Thiên ... thị hiên đồng một sắc loại, hình lượng, ngôn ngữ mà giảng nói chính pháp cho họ nghe.

11. Hiển (Phạn: *Āvirbhāva*): Ở trước đại Chúng, trăm nghìn lần tự tại hiện thân.

12. Ẩn (Phạn: *Tirobhāva*): Có khả năng trăm nghìn lần tự tại ẩn thân.

13. Sở tác tự tại (Phạn: *Vásitva-karana*): Qua lại, đến đi trong tất cả thế giới hữu tình một cách tự tại vô ngại.

14. Chế tha thân thông (Phạn: *Para-rddhy-abhibhavana*): Thân thông được hiển bày để chế phục người khác.

15. Năng thí biện tài (Phạn: *Patibhā-dāna*): Nếu khi biện tài của chúng sinh cùng tận thì có khả năng giúp cho họ biện tài.

16. Năng thí ức niệm (Phạn: *Smṛti-dāna*): Nếu khi chúng sinh quên chính pháp thì có khả năng giúp cho họ nhớ nghĩ.

17. Năng thí an lạc (Phạn: *Sukha-dāna*): Có khả năng đem đến cho người nghe pháp sự lợi ích, thân tâm nhẹ nhàng lại có thể dứt trừ các chướng nạn như tai họa, tật bệnh ... trong các cõi.

18. Phóng đại quang minh (Phạn: *rásmi-pramoksana*): Dùng năng lực thân thông phóng vô lượng ánh sáng, làm các Phật sự, đem đến cho chúng sinh vô lượng lợi ích.

II/. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết 10, phần 2, căn cứ theo phẩm *Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sư* trong kinh Pháp Hoa 7, liệt kê 18 thứ thần biến là: *Hông phải ra nước, hông trái ra lửa, hông trái ra nước, hông phải ra lửa, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, đi trên nước như đi trên đất, đi trên đất như đi trên nước, mất trong hư không lại hiện trên đất, mất trong đất lại hiện trong hư không, đi trong hư không, đứng trong hư không, ngồi trong hư không, nằm trong hư không, hiện thân lớn đầy chật hư không, hiện thân lớn trở thành nhỏ.*

* **Thập Tướng (Mười Tướng) :**

- Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát, ghi mười tướng là: *Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp, Trụ, hoại, Nam, Nữ*.

- *Kinh Hoa Nghiêm 27, phẩm Thập Địa*, ghi 10 đặc tính của biển cả dù cho hành tướng của 10 Địa Bồ Tát, đó là:

- 1. Sâu dần.**
- 2. Không nhận thây chết.**
- 3. Các sông chảy vào thì mất tên gọi cũ.**
- 4. Một vị.**
- 5. Nhiều cửa báu.**
- 6. Rất sâu khó vào.**
- 7. Rộng lớn vô lượng.**
- 8. Nhiều loài thân lớn.**
- 9. Nước lên, xuống đúng lúc.**
- 10. Nhận tất cả trận mưa lớn mà nước biển không đầy thêm.**

Hành tướng của 10 Địa Bồ Tát cũng giống như 10 đặc tính của biển cả.

- 1. Hoan hỷ địa:** Vì dần dần sâu nên phát sinh đại nguyên.
- 2. Ly cấu địa:** Không ở chung với những người phá giới, như biển cả không dung chứa thây chết.
- 3. Phát quang địa (Minh Địa):** Bỏ giả danh thế gian, như các sông chảy ra biển thì mất tên gọi cũ.
- 4. Diệm huệ địa:** Đồng một vị với công đức của Phật.
- 5. Nan thắng địa:** Sinh vô lượng phương tiện thân thông thế gian, khởi những việc thế gian, như biển sanh ra vô lượng châu báu.
- 6. Hiện tiền địa:** Quán sát lý duyên sinh sâu xa.
- 7. Viễn hành địa:** Dùng giác huệ rộng lớn khéo quán các pháp.
- 8. Bất động địa:** Thị hiện những việc rộng lớn trang nghiêm.
- 9. Thiện huệ địa:** Chứng được giải thoát sâu xa, thông đạt hạnh thế gian, như thật chẳng sai.
- 10. Pháp vân địa:** Thụ nhận mưa pháp lớn của tất cả chư Phật Như Lai mà không hề nhầm lẫn.

- *Thập Địa Kinh Luận 12* gom 10 tướng này vào 8 công đức của biển cả, đó là: *Dị nhập công đức, Tịnh công đức, Bình đẳng công đức, Hộ công đức, Lợi ích công đức, Bất kiệt công đức, Trụ xứ công đức và Hộ thế gian công đức*.

- *Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí Dụ*, ghi 10 hạng người thiện như sau:

- 1. Lợi căn:** Người có trí huệ sáng suốt, học rộng nhớ dai, mong cầu Phật đạo.
- 2. Thực thiện:** Người đã gặp được trăm ức nghìn Phật, trông các cẩn lành, thâm tâm vững chắc.
- 3. Tu từ:** Người tinh tấn, thường tu tâm từ, không tiếc thân mạng.

4. Cung kính: Người có tâm cung kính không hai, lìa các phàm ngu, ở một mình nơi núi rừng.

5. Xả ác thân thiện: Người bỏ ác tri thức, gần gũi bạn lành.

6. Trì giới như châu: Người trì giới thanh tịnh như viên ngọc sáng, cầu kinh Đại thừa.

7. Chất trực kính Phật : Người ngay thẳng, mềm mỏng, không sận hận, thường thương xót tất cả, cung kính chư Phật.

8. Thí dụ thuyết pháp: Người đối với Đại thừa, bằng tâm thanh tịnh dùng thí dụ ngôn từ để giảng nói các nhân duyên một cách vô ngại.

9. Tú phương cầu pháp: Người vì nhất thiết trí mà cầu pháp khắp bốn phương, chấp tay cung kính, ưa thích thọ trì kinh điển Đại thừa, không thọ trì dù chỉ một bài kệ của các kinh điển khác.

10. Đánh thụ chuyên tu: Người chí tâm cầu kinh như cầu xá-lợi Phật, sau khi được kinh thì cung kính chuyên tu, không còn mong cầu kinh khác, cho đến không màng đến sách vở ngoại đạo.

Đối với 10 loại thiện nhân này mới giảng nói *kinh Diệu Pháp Liên Hoa* cho họ nghe.

* **Thất Lậu (Bảy Thủ Lậu) :** Bảy phiền não hữu lậu. Tức *kiến lậu, tu lậu, căn lậu, ác lậu, thân cận lậu, thụ lậu* và *niệm lậu*. Lậu nghĩa là rỉ chảy, tức tên khác của phiền não, nghĩa là sự tuôn trôi, rỉ chảy của tất cả phiền não.

1/. Kiến lậu: Các tà kiến được đoạn trừ ở địa vị *Kiến đạo*.

2/. Tu lậu: Các phiền não tham, sân, si ... được đoạn trừ ở địa vị *Tu đạo*.

Hai thứ lậu trên được lập ra dựa vào thể của lậu, được chia thành *Kiến đạo sở đoạn* và *Tu đạo sở đoạn*.

3/. Căn lậu: Các phiền não phát sinh từ các căn mắt, tai, mũi, lưỡi ... Căn lậu này được lập ra dựa vào ngoại duyên có công năng sinh ra phiền não của các căn.

4/. Ác lậu: Phiền não phát sinh từ tất cả các ác sự, ác pháp như: Ác tượng, ác vương, ác tri thức, ác quốc ...

5/. Thân cận lậu: Phiền não phát sinh từ 4 thứ thân cận: Y phục, thức uống ăn, thuốc men và phòng xá.

Thân cận lậu và *Ác lậu* đều là nội duyên làm cho lậu phát sinh, nhưng *ác lậu* là nghịch duyên, còn *thân cận lậu* là thuận duyên.

6/. Thụ lậu: Thụ gồm *khổ thụ, lạc thụ* và *xả thụ*, có công năng sinh ra các phiền não tham, sân, si ...

7. Niệm lậu: Niệm là tà niệm. *Niệm lậu* và *Thụ lậu* đều là nhân của lậu. *Niệm lậu* hòa hợp với *căn lậu*, *ác lậu* và *thân căn lậu* sinh ra các phiền não.

* **Thất Tinh Lục Dục :** Bảy thứ tinh cảm và sáu điều ham muốn. Bảy thứ tinh cảm là: *mừng, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn*. Còn Lục dục, theo *Luận Đại Trí Độ* 2 thì chỉ 6 thứ dục vọng của phàm phu đối với người khác phái, đó là: *sắc dục, hình mạo dục, oai nghi dục, ngôn ngữ âm thanh dục, tể hoạt dục và nhân tướng dục* hoặc chỉ cho *nhãm dục, nhĩ dục, tỷ dục, thiệt dục, thân dục và ý dục*. Từ ngữ “*Thất tinh lục dục*” mà hiện nay thường dùng là mô phỏng theo “*lục dục*” trong kinh Phật, chỉ chung tinh cảm, dục vọng ... của con người.

* **Thất Tịnh (Bảy Thứ Tịnh) :** Gọi đầy đủ: **Thất Tịnh Hoa**. Dùng hoa dụ cho 7 đức tính thanh tịnh. Ngài *Cuttu-ma-la-thập* cho *thất tịnh hoa* là:

1. **Giới tịnh:** Trước sau đều thanh tịnh. Tức mọi hành vi của thân, khẩu đều không có điều xấu ác nhỏ nhiệm nào, trong tâm không khởi cấu cũng không chấp tướng, cũng không nguyện thụ sinh. Đem sự vô úy đến cho người, không hạn cuộc chúng sinh nào.
2. **Tâm tịnh:** Tam thừa chế phục tâm phiền não, tâm đoạn kiết, cho đến tâm Tam thừa lậu tận, gọi là Tịnh tâm.
3. **Kiến tịnh:** Thấy được chân tính của các pháp, không khởi vọng tưởng.
4. **Độ nghi tịnh:** Kiến giải sâu xa, thấu suốt, đoạn trừ nghi hoặc.
5. **Phân biệt đạo tịnh:** Phân biệt được thị phi một cách rõ ràng, nên làm những việc hợp đạo, không làm những việc không hợp đạo.
6. **Hành đoạn tri kiến tịnh:** “Hành” là 4 hành khổ khó, khổ dễ, lạc khó, lạc dễ. “Đoạn” là đoạn trừ các kiết hoặc. Tức người chứng được Vô học tận trí, Vô sinh trí thì thấy biết được những gì nên thực hành và những gì nên đoạn trừ, thông đạt một cách rõ ràng.
7. **Niết Bàn tịnh.**

* **Thật Ngữ :** Phạn ngữ: *Satya-vāda*. Lời nói chân thật không dối trá. Chỉ cho lời nói do **Phật** hoặc người tu hành nói ra.

- *Kinh Kim Cang Bát Nhã*, ghi: “*Như Lai là Chân ngữ giả, Thật ngữ giả, Như ngữ giả, Bất cuống ngữ giả, Bất dị ngữ giả*”.
- *Kinh Chứng Tập* thuộc *Trường A Hàm 8*, khi nói về 4 thiện hạnh của miệng thì nêu chung *Thật ngữ* (Phạn: *Musā-vādi-veramāni, Ly vọng ngữ*) và 3 thứ: *Nhuyễn ngữ, Bất ỷ ngữ, Bất lưỡng thiệt*.

- *Kinh Thanh Tịnh, Trưởng A Hàm 12* thì nêu chung *Thật ngữ* (Phạn: *Bhūta-vādi*) và 5 thứ: *Ứng thời ngữ, Nghĩa ngữ, Lợi ngữ, Pháp ngữ, Luật ngữ*.
- *Kinh Phạm Động, Trưởng A Hàm 14* thì nêu chung *Thật ngữ* với 5 thứ: *Tri thời chi ngữ, Lợi ngữ, Pháp ngữ, Luật ngữ, Chỉ phi chi ngữ*.
- Theo *Hiển Giáo*, thì lời nói ra đúng với sự thật, việc làm đúng với lời nói, lời nói tương ứng với việc làm được gọi là *Thật ngữ*. *Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký 6*, ghi: “*Việc làm đúng với lời nói, nên gọi là Thật ngữ*”.
- *Mật Giáo* gọi lời để nói về *Chân như* là *Thật ngữ* tức *Như nghĩa ngữ* thứ 5 trong 5 loại ngữ nói trong *Luận Thích Ma Ha Diễn 2, Đại Nhật Kinh Sớ I*, ghi : “*Chân ngôn, tiếng Phạn là Mạt-dát-la, chính là âm của chân ngữ, như ngữ, bất vọng bất dị*”.

* **Thật Trí** : Còn gọi: *Căn bản vô phân biệt trí, Như lý trí, Chân trí, Căn bản trí*. Phạn: *Mūlājnāna*. Đổi lại: *Hậu đắc trí*.

Căn bản của các thứ trí. Vì trí này có khả năng khế chứng diệu lý chân như bình đẳng như thật, không có sai biệt, nên cũng gọi là *Vô phân biệt trí*. *Nhiếp Đại Thừa Luận Thích 8*, gọi trí này là *Huệ chính chứng*; bởi vì trí này xa lìa các thứ hành giải suy cầu khảo sát, cũng là trí dụng của vô phân biệt, nhưng sự nhậm vận của trí này có thể chiếu soi pháp thể, khế hội chân lý, nên gọi là *Trí huệ chính chứng*. Trí này còn được xem như là chính thể chứ không phải là hóa dụng của trí, cho nên còn gọi là *Chính thể trí*, tức là *Bát nhã Ba-la-mật* trong *Thập Ba-la-mật*.

* **Thi-Bà-La** : Phạn ngữ: *Sīvaly*. Hán âm: *Thi-lợi-la, Thi-bà-la, Thể-bat-la, Thi-bat-la*. Hán dịch: *Nhân tính, Nhân cát*.

Một đệ tử của đức **Phật**, thuộc dòng *Sát-dé-lợi*. Vì bẩm tính Tôn giả nhân từ nên được gọi là *Nhân Tính*. Vào thời quá khứ, Tôn giả thường bố thí tài vật nên nhiều đời được sinh vào cõi trời, cõi người, có phước đức đầy đủ. Đến lúc đức **Phật** ra đời, Tôn giả được làm đệ tử, chứng quả *A-la-hán*, được xếp vào “*Chúng đồng văn*” trong hội *kinh Vô Lượng Thọ*.

* **Thiên Bức Luân tướng** : Còn gọi: *Túc hạ luân tướng* (Phạn: *Hetthā pāda-talesucakkāni jātāni*), *Túc hạ thiên bức luân tướng, Thường hiện thiên bức luân tướng, Song túc hạ hiện thiên bức luân võng cấu chúng tướng*.

Tướng quý có hình bánh xe nghìn cẩm do các đường vân hiện thành dưới lòng bàn chân **Phật**. Tướng này rất tinh xảo vi diệu, bậc Thiên tử có phước nghiệp vi diệu cũng không thể có được. Nghiệp nhân cảm được tướng này là do thuở xưa đức **Phật** đã vì cha mẹ, Sư trưởng, bạn lành cho đến tất cả Chúng sinh mà bôn ba qua lại thực hành bố thí, cúng dường. Tướng này không phải chỉ hiện dưới lòng bàn chân mà còn thấy trong lòng 2 bàn tay của đức **Phật**. **Thiên Bức Luân tướng** còn tượng trưng cho việc chuyển bánh xe Pháp của đức **Phật**, hiện dưới lòng bàn chân là biểu thị cho việc Ngài du hóa khắp nơi để chuyển bánh xe Pháp; lúc thuyết pháp thì ấn chuyển pháp luân hiện trong lòng bàn tay, dùng để chỉ thị các sự vật, hiện ở răng biểu thị cho giáo lý của **Phật** tuyên thuyết.

* **Thiên Cơ** : Còn gọi **Cơ Phong**. Dụng ngữ thiền. Cơ là tác dụng của tâm bị giáo pháp kích phát mà hoạt động, hoặc là then chốt, cơ nghi khế hợp chân lý; Phong là trạng thái nhạy bén của thiền cơ hoạt động. Ý nói khi bậc thầy hoặc vị thiền tăng cùng người khác đối cơ hoặc dẫn dắt người học, bậc thầy thường mượn ý sâu xa, không tìm được tung tích, cho đến không phải ngôn ngữ mang tính logic để diễn đạt cảnh giới của mình hoặc để trắc nghiệm đối phương.

Lâm Gian Lục, hạ ghi : “Vân Am rất khen ngợi, cơ phong không kém Anh Thiệu Vũ”.

Cơ phong bén nhạy lanh lợi, khiến người kinh sợ mà lẩn tránh gọi là cơ phong tiểu tuấn.

Thach Khê Tâm Nguyệt Thiền Sư Ngữ Lục, thượng ghi: “Nếu bắt tay vào việc thì phải có kiến giải huyền vi, cơ phong cao vút, chính là thầy thuốc hay trị nổi bệnh nặng”.

* **Thời** : Phạn: *Kāla*. Hán âm: *Ca-la*. **Thời** theo các quan niệm như sau:

1. **Thời tiết**, 1 trong 24 pháp Bất tương ứng hành của *tông Duy Thức*. Các pháp hữu vi đổi dời tương tục làm sinh ra sự sai biệt về thời gian 3 đời (quá khứ, hiện tại, vị lai). Quan niệm của *Phật giáo* nói chung đều cho rằng “**Thời**” là giả lập; *Thắng Luận* ngoại đạo hoặc *Thời Luận sư* thì cho rằng “**Thời**” là thật có. *Hữu Bộ* thì cho rằng 3 đời không có tự thể riêng, là dựa theo pháp mà lập. Do đó, *Luận Đại Trí Độ I* cho rằng trong kinh điển *Phật giáo* không dùng *Ca-la* biểu thị cho “**Thời**” mà gọi “**Thời**” là *Tam-ma-da* (*Samaya*).

2. **Ba thời kỳ** trong 1 năm ở Ấn Độ, gọi chung là *Thiên Trúc tạm thời*.

2.1/ Thời kỳ nóng: từ ngày 16/01 đến ngày 15/5.

2.2/ Thời kỳ mưa: từ ngày 16/5 đến ngày 15/9.

2.3/ Thời kỳ lạnh: từ ngày 16/9 đến ngày 15/01.

Ba thời kỳ nói trên cũng gọi là 3 mùa: Mùa nóng, mùa mưa mùa lạnh. Về sự phân phối giữa 3 thời kỳ và ngày tháng cũng có nhiều thuyết khác nhau.

3. Hai thời sáng và tối hoặc chỉ cho 2 thời là *Ca-la thời* và *Tam-ma-da thời* (*Tam-muội-da thời*).

4. Đơn vị thời gian. Người Ấn Độ thời xưa cho đơn vị thời gian nhỏ nhất của thời gian là *sát-na*, 120 *sát-na* là 1 *đát-sát-na*, 60 *đát-sát-na* là 1 *lạp-phược*, 30 *lạp-phược* là 1 *mâu-hô-lật-đa*, 30 *mâu-hô-lật-đa* là một ngày đêm. Đơn vị thời gian dài nhất là *a-tăng-kỳ* kiếp.

* **Tín Huệ** : là Trí huệ của Tín tâm hay còn hiểu là Tín căn và Huệ căn trong 5 căn thuộc 37 đạo phẩm. Tín hay phá tà kiến, Huệ hay đoạn vô minh. *Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ*, hā ghi: “Khó được thọ mạng, khó gặp Phật ra đời, khó có được Tín huệ”.

* **Tô Du** : Gọi tắt: **Tô**. Xem **Tô** (Thích nghĩa Q.4).

* **Trà Tỳ** : Phạn: *Jhāpeti*. Còn gọi: **Đồ-tỳ**, **Xà-tỳ**, **Da-duy**. Hán dịch: *Phân thiêu*. Thiêu đốt tử thi để giữ lại di cốt, là một trong những cách xử lý xác người chết.

* **Tri Giả** : Còn gọi: **Giác giả**, **Giác**, **Phật**, **Phật Đà**. Phạn: *Buddha*.

Bậc Thánh có đại từ bi, đại trí huệ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. *Đại Thừa Nghĩa Chương 20*, phần cuối, ghi: “*Dã tự giác, lại hay giác ngộ cho người, giác hạnh viên mãn, cho nên gọi là Phật. Nói tự giác để phân biệt với phàm phu, giác tha để phân biệt với hàng Nhị thừa và giác hạnh viên mãn để phân biệt với Bồ Tát*”.

* **Trí Lực Thứ Tư trong Thập Lực** : đó là *Căn thương hạ trí lực*: còn gọi *Tri chư căn thắng liệt trí lực*, *Tri chúng sanh thương hạ căn trí lực*, *Căn lực*. **Như Lai** biết đúng như thật các căn tính thắng liệt, đắc quả đại tiểu của chúng sinh.

* **Tứ Ác dục**, gồm : **Y Phục dục**, **Thực dục**, **Ngọa Cụ Dục**, **Hữu dục**; tức bốn bệnh của người xuất gia trong *phẩm Sư Tử Hồng Bồ Tát*, kinh *Đại Bát Niết Bàn*; Còn gọi: **Tứ Ái sinh**, **Tứ Ái khởi**.

Tâm sinh khởi sự ham muốn, đắm trước đối với 4 món: *Y phục, ẩm thực, ngoa cù và y dược.*

Trong kinh *Tăng Nhất A-Hàm 21*, đức **Phật** đặc biệt giải thích về tâm tham ái đối với 4 món *y phục, ẩm thực, ngoa cù và y dược* gọi là pháp *Tứ ái khởi*; đồng thời Ngài khuyên dạy nên xa lánh các Tỳ kheo có tâm ham muốn này.

* **Tứ Bạo thủy**, gồm : **Dục bạo, Hữu bạo, Kiến bạo, Vô Minh bạo**; tức bốn dòng sông hung bạo trong phẩm *Sư Tử Hồng Bồ Tát*, kinh *Đại Bát Niết Bàn*; Còn gọi: *Tứ lưu, Tứ bạo lưu, Tứ bộc lưu, Tứ đại bộc hà, Tứ bộc hà*; Phạn: *Catvāra oghāḥ*.

Bốn thứ phiền não mạnh như dòng thác lũ, cuốn trôi các thiện căn của loài hữu tình. Bộc lưu là tên khác của phiền não.

1/. Dục bạo lưu (Phạn: *Kāma-ogha*): *Thức tưởng* khởi lên do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tương ứng với 5 cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, tức là Ngũ dục mà ta thường gọi.

2/. Hữu bạo lưu (Phạn: *Bhava-ogha*): chỉ tham, mạn, si trong cõi Sắc, cõi Vô Sắc.

3/. Kiến bạo lưu (Phạn: *Drsty-ogha*): chỉ tư tưởng, kiến giải lầm lẫn, thiên tà. Chẳng hạn như các tà kiến cho thế giới là *hữu biên giới* hoặc *vô biên giới*, rằng thế gian là *thường* hoặc *vô thường*, đoán chừng sau khi Như Lai Niết bàn là *còn* hoặc *không còn*, đều thuộc về loại *Kiến bạo lưu*.

4/. Vô minh bạo lưu (Phạn: *Avidya-ogha*): chỉ phiền não tương ứng với *Si*. Ba cõi mỗi cõi đều có 5 *Vô minh bạo lưu*, cộng chung thành 15 *Vô minh bạo lưu*.

Theo *Luận Câu Xá 20, 29* thì các *hoặc* như *tham, sân, mạn, nghi*, *triền* của cõi Dục là *Dục bạo lưu*; 28 *hoặc* như *tham, mạn, nghi* của cõi Sắc, cõi Vô Sắc là *Hữu bạo lưu*; 36 *kiến chấp* trong 3 cõi là *Kiến bạo lưu*; 15 *vô minh* trong 3 cõi là *Vô minh bạo lưu*.

* **Tứ Chơn Thật (Bốn Điều Chơn Thật)**: Tân dịch: **Tứ Chân Thật**. Bốn thứ chân thật của Thánh nhân.

1/. Thế gian chân thật (còn gọi: *Thế gian cực thành chân thật, Thế gian sở thành chân thật*): Điều mà tất cả thế gian cùng nhận định như nhau. Như từ xưa đến nay hễ thấy lửa thì gọi là lửa mà không gọi là nước, đó là sự chân thật do danh ngôn quyết định mà mình, người cùng nhận định như nhau.

2l. Đạo lý chân thật (còn gọi: *Đạo lý cực thành chân thật*, *Đạo lý sở thành chân thật*): Đạo lý do tất cả các bậc trí giả trong thế gian tu chứng mà thành tựu, rồi y cứ vào *Hiện lượng*, *Tỉ lượng*, *Thánh giáo lượng* tùy nghi phuơng tiện viết sách luận nghị mà lập ra.

3l. Phiền não chướng tịnh trí sở hành chân thật: Cảnh giới được thực hành bởi *Phuơng tiện trí*, *Chính trí*, *Hậu đắc thế gian trí vô lậu* của tất cả Thanh văn, Duyên giác, có công năng phá trừ phiền não chướng, được trí thanh tịnh và chứng đắc *Vô ngại trí*.

4l. Sở tri chướng tịnh trí sở hành chân thật: Giải thoát sở tri chướng và hiển bày lý Trung đạo, đây là cảnh giới sở hành của chân thật trí.

* **Tứ Hướng Tứ Quả** : Còn gọi: *Tứ Hướng Tứ Đắc*, *Tứ Song Bát Bối*, *Tứ Quả Hướng*, *Bát Bối-đắc-ca-la*, *Bát Hiền Thánh*, *Bát Thánh*, *Bát Bối*.

Tứ Hướng và **Tứ Quả** là giai vị tu tập của Thanh văn thuộc Phật giáo Tiểu thừa. Hướng nghĩa là quay về, sắp được. Quả là giai vị khi chứng đắc. Bốn địa vị Thánh: *Tu-Đà-Hoàn* (*Dụ Lưu*), *Tu-Đà-Hàm* (*Nhất Lai*), *A-Na-Hàm* (*Bất Hoàn*), *A-La-Hán* (*Bất Sanh*) khi tu tập gọi là **Tứ hướng**, khi chứng đắc gọi là **Tứ quả**.

1. Dụ Lưu (Phạn ngữ: *Srota-āpanna*. Hán âm: *Tu-Đà-Hoàn*) chia làm:

- *Dụ Lưu hướng* (Phạn ngữ: *Srotāpatti-pratipannaka*) là giai vị khi nhập Kiến đạo, vừa thấy được lý Tứ Thánh Đế, được vô lậu thanh tịnh trí huệ nhän (còn gọi: *Thanh tịnh pháp nhän*, *Tịnh pháp nhän*, *Pháp nhän tịnh*).

- *Dụ Lưu quả* (Phạn ngữ: *Srotāpanna*, còn gọi: *Sơ quả*) là giai vị đoạn hết Kiến hoặc (88 sử) trong 3 cõi, được dự vào dòng pháp của Thánh đạo, dùng tâm thứ 16 nhập vào vô lậu Thánh đạo (hoặc Thánh giả).

2. Nhất Lai (Phạn ngữ: *Sakrd-āgāmin*. Hán âm: *Tu-Đà-Hàm*) chia làm:

- *Nhất Lai hướng* (Phạn ngữ: *Sakrdāgāmi-pratipannaka*) là chỉ cho người đã đoạn trừ 6 phẩm trước trong 9 phẩm Tu hoặc của cõi Dục, vì bậc Thánh ở địa vị này chưa đoạn trừ 3 phần Tu hoặc sau nên phải 1 lần sinh lên cõi trời rồi trở lại nhân gian mới nhập Niết Bàn, nên gọi là Nhất Lai.

- *Nhất Lai quả* (Phạn ngữ: *Sakrdāgāmi-phala*), tức quả thứ 2 chỉ cho bậc Thánh đã đoạn trừ 6 phẩm trước trong 9 phẩm Tu hoặc của cõi Dục, đồng thời chứng nhập quả vị.

3. Bất Hoàn (Phạn ngữ: *Anāgāmin*. Hán âm: *A-Nà-Hàm*, gọi tắt: *Na-Hàm*) chia làm:

- *Bất Hoàn hướng* (Phạn ngữ: *Anāgāmin-pratipannaka*) là giai vị của bậc Thánh đã chứng được quả Nhất Lai, sắp đoạn trừ 3 phẩm sau trong 9 phẩm Tu hoặc của cõi Dục và sắp chứng nhập quả Bất Hoàn, vì giai vị nà thú hưởng đến quả thứ 3 nên gọi là Bất Hoàn hưởng.

- *Bất Hoàn quả* (Phạn ngữ: *Anāgāmin-phala*), tức quả thứ 3, là giai vị đã đoạn hết 3 phẩm sau trong 9 phẩm Tu hoặc của cõi Dục, không còn thụ sinh đến cõi Dục nữa nên gọi là Bất Hoàn.

4. A-La-Hán (Phạn ngữ: *Arhat*. Hán dịch: *Úng cúng*, *Úng*, *Vô học*) chia làm:

- *A-la-hán hưởng* (Phạn ngữ: *Arhat-pratipannaka*, còn gọi: *Vô học hưởng*) là bậc Thánh đã chứng được quả Bất Hoàn, nhập vào A-la-hán đạo, tuy chưa chứng nhập quả vị nhưng vị này thú hưởng về quả thứ 4, nên gọi là A-la-hán hưởng.

- *A-la-hán quả* (Phạn ngữ: *Arhat*, còn gọi: *Cực quả*, *Vô học quả*), tức quả thứ 4, là giai vị đà đoạn hết tất cả Kiến hoặc, Tư hoặc của cõi Sắc, cõi Vô Sắc, nhập Niết bàn vĩnh viễn, không còn sinh tử luân chuyển. Bậc Thánh chứng nhập quả A-la-hán vượt ngoài 3 cõi, Tứ trí đã viên dung vô ngại, không còn pháp nào để học, nên gọi là Vô học.

* **Tứ Như Ý Túc** : Còn gọi: *Tứ Thân Túc*, *Tứ Như Ý Phân*. Phạn: *Catvāra-rddhipādāh*.

Đây là hành pháp thứ 3 kế sau *Tứ Niệm Xứ* và *Tứ Chánh Cân* trong 7 khoa của 37 đạo phẩm, là *Tam ma địa* (định) phát ra các thần dụng do năng lực của 4 pháp: *Dục cầu* (*dục*), *Tâm niệm* (*tâm*), *Tinh tấn* (*cân*) và *Quán chiếu* (*quán*) sinh ra.

1/. Dục tam-ma-địa đoạn hành thành tựu thân túc (Dục như ý túc): Thiền định phát khởi do năng lực của ý dục, nhờ tưởng mà đạt được thần thông.

2/. Tâm tam-ma-địa đoạn hành thành tựu thân túc (Niệm như ý túc): Thiền định do năng lực của tâm niệm phát khởi.

3/. Cân tam-ma-địa đoạn hành thành tựu thân túc (Tín như ý túc): Thiền định phát khởi do năng lực không ngừng đoạn ác hành thiện .

4/. Quán tam-ma-địa đoạn hành thành tựu thân túc (Huệ như ý túc): Thiền định phát khởi do năng lực tư duy Phật lý.

- Theo *Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn*, trung, phần cuối của ngài **Trí Khải**, trong *Tứ Niệm Xứ* tu thật trí huệ, trong *Tứ Chánh Cân* tu Chánh tinh tấn, như thế thì huệ nhiều định ít, nay tu **Tứ Chứng Thiền Định** nhiếp tâm thì định, huệ mới bằng nhau, sở nguyện đều thành tựu, nên gọi là Như ý túc.

* **Tứ Sinh** : Phạn: *Catasro-yonayah*. Bốn cách sinh sản khác nhau của loài hữu tình trong 6 đường thuộc 3 cõi.

- Theo *Luận Câu-Xá 8*, **Tứ Sinh** là:

1. Noãn sinh (Phạn: *Andajayoni*): Loài sinh ra từ trứng như ngỗng, khổng tước, gà, rắn, cá, kiến ...

2. Thai sinh (Phạn: *Jarāyujā-yoni*; Còn gọi: **Phúc sinh**): Loài sinh ra từ thai mẹ như con người, voi, ngựa, trâu bò, heo, dê, lừa ...

3. Thấp sinh (Phạn: *Samsvedajā-yoni*; Còn gọi: **Nhân duyên, Hàn nhiệt hòa hợp sinh**): Loài sinh ra từ khí ẩm ướt ở những nơi ẩm thấp, như các loài thiêu thân, muỗi, sâu, mối mòng, sâu mè ...

4. Hóa sinh (Phạn: *Upapādukā-yoni*): Loài không chỗ nương tựa bỗng nhiên sinh ra gọi là Hóa sinh như các loài hữu tình: Chư thiên, địa ngục, trung hữu, đều do nghiệp lực đời quá khứ mà hóa sinh.

Trong Tứ sinh nói trên thì Chúng sinh hóa sinh là nhiều nhất. Ngoài ra danh từ “**Tứ sinh Tam hữu**” là chỉ cho Chúng sinh hữu tình và không gian sinh tồn của chúng, tức là 4 loài Chúng sinh và 3 cõi: Dục, Sắc và Vô Sắc nói trên.

- Theo *Luận Đại Trí Đô* 28, thì Tứ sinh là bốn lần sống chết, tức là thời gian 4 đời mà hàng Duyên giác người lợi căn trong thừa cần có để tu hành: Đời thứ nhất tu Tư lương Thanh văn, đời thứ hai tu gia hạnh Thanh văn, đời thứ ba tu Tư lương gia hạnh Duyên giác, đời thứ tư chứng đắc Thánh quả.

* **Tứ Trí Vô Ngại** : Còn gọi: **Tứ Vô Ngại Trí**. Xem **Tứ Vô Ngại** (Thích nghĩa Q.3).

* **Tứ Yết Ma** : Bốn vị Tỳ kheo cùng ở trong một kết giới, cùng thực hành tác pháp yết-ma. *Đại Thừa Nghĩa Chương*, q.7, ghi : “Trong số các vị yết-ma tăng xuất gia, bốn vị Tỳ kheo thọ Cụ túc giới trở lên, bất kể phàm thánh, cùng ở trong một kết giới, tuân theo pháp của 101 yết-ma mà không có gì sai trái, thì gọi là yết-ma tăng”.

* **Tử Đoạn** : Đoạn trừ phiền não. Phiền não như hạt giống (chủng tử), khổ báo do phiền não sinh ra như quả trái, cho nên đoạn trừ phiền não gọi là Tử đoạn.

* **Tỳ Bà Xá Na (Tỳ Bà Già Na):** Phạn ngữ: *Vipásyanā*. Còn gọi: *Nội quán*. Quán tưởng không hướng ra bên ngoài tìm cầu mà tự tĩnh lắng sâu vào bên trong, khiến cho nội tâm hướng về chân lý. Đây là sự tu hành thực tiễn trong Phật giáo. *Nội quán* và các từ ngữ như tu quán, quán tâm, quán niệm, quán tưởng, quán hành, về đại khái thì giống nhau còn chi tiết thì khác nhau.

- Theo *Phẩm Sư Tử Hồng, kinh Đại Bát Niết Bàn* thì **Tỳ-bà-xá-na** (nội quán) được gọi là chánh kiến, liễu kiến, năng kiến, biến kiến, thứ đệ kiến, biệt tưởng kiến, tức chỉ cho “huệ”.



Ư

*** Úc :** Phạn: *Koti*.

Đơn vị tính số. Số “Úc” đời xưa ở Trung Quốc có 2 phép tính Đại và Tiểu, Tiểu số thì lấy 10 làm lũy tiến, như lấy 10 vạn làm 1 úc, 10 úc làm 1 triệu; Đại số thì lấy 10.000 làm lũy tiến, như lấy 10.000 vạn làm 1 úc, 10.000 úc làm 1 triệu. Cho nên “Úc” cũng được phát triển thành ý nghĩa đầy đủ, tròn đầy. Trong *kinh Phật*, có nhiều thuyết về “Úc” khác nhau, như *Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký 4*, ghi: “Số pháp ở các nước phía Tây có 3 loại Úc: 100 vạn, 1.000 vạn và 10.000 vạn ... Tiếng Phạn Câu-Chi, Hán dịch là Úc, vậy thiên vạn là Úc, Trung Quốc theo đó tính cứ 1.000 vạn là 1 Úc”.

Theo *Du Già Sư Địa Luận Lược Toản 1*, ở Ấn Độ có 4 thuyết về Úc: 10 vạn là 1 Úc, 100 vạn là 1 Úc, 1.000 vạn là 1 Úc và 10.000 vạn là 1 Úc. Lấy chủ trương trong các kinh luận làm ví dụ, như trong các *Luận Du Già, Hiển Dương* cho rằng 100 vạn là 1 Úc, 10 Úc là 1 Câu chi, cho nên nói rằng 100 Câu chi là *Phật độ*. *Kinh Hoa Nghiêm* cho rằng 1.000 vạn là 1 Úc, gọi là Bách vạn Úc. *Luận Đại Trí Độ* cho 10 vạn là 1 Úc, gọi là Bách Úc.

*** Ưu Tất Xoa :** Còn gọi: *Ưu Tất Xả*. Phạn: *Upeksā*. Hán dịch: *Bình đẳng, Xả, Bất tránh*.

Thực hành tâm bình đẳng, lìa bỏ thiên chấp.



V

* **Vĩnh Diệt vui** : là sự vui vì các phiền não đã diệt tận.

* **Vô Chung Vô Thủ** hay **Vô Thủ Vô Chung** : là không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Thế giới sinh tử, từ vô thủ đến nay, đến vĩnh kiếp ở vị lai, do chiêu cảm sự luân hồi của nghiệp khổ nên không có lúc dừng nghỉ. Thành ngữ “Vô Thủ Vô Chung” còn biểu thị cho pháp tính bất biến, dứt bặt quan hệ đối đai.

Kinh Bồ Tát Thiện Giới 1, ghi: “*Thế nào gọi là Tính? Tính có 2 thứ, một là bản tính, hai là khách tính. Nói về bản tính, ấm, giới, lục nhập, thứ lớp tương tục, vô thủ vô chung, pháp tính tự nhĩ, đó gọi là bản tính*”.

Kinh Chính Pháp Niệm Xứ 5 cũng cho rằng Chúng sinh bị sinh tử trói buộc, lần lượt trôi lăn không dừng, vô thủ vô chung; lại cho rằng trong cõi mê 5 đutherford đắm trước các nghiệp, do đó mà quá đam mê nên dạo chơi trong sinh tử vô thủ vô chung.

Kinh Chính Pháp Niệm Xứ 70 cũng cho rằng: Bị 3 độc tham, sân, si là căn bản của sinh tử làm phiền não, vô thủ và vô chung, do đó mà rơi vào lưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không được giải thoát sự trói buộc, trôi lăn trong sinh tử.

Kinh A Hàm thì cho rằng luân hồi vô thủ, nỗi khổ của chúng sinh không bờ mé. Nhưng luân hồi do ngộ mà được giải thoát, cho nên có khi kết thúc; trái lại, pháp tính, pháp giới, chân như thì đoạn lìa tất cả sai biệt chướng ngại, pháp nhĩ tự nhiên, bất thường bất đoạn, bất sinh bất diệt, bất khứ bất lai, cho nên biểu thị bằng thành ngữ “Vô thủ Vô chung”.

* **Vô Duyên Từ** : Gọi đầy đủ: **Vô Duyên Từ Bi**. Lòng từ bi bình đẳng, không có đối tượng đặc biệt nào để duyên; 1 trong 3 tâm từ bi.

- *Luận Đại Trí Độ 40* của Ngài **Long Thọ**, ghi : “*Từ bi có 3 thứ, đó là Chúng sinh duyên từ bi, Pháp duyên từ bi và Vô duyên từ bi. Kẻ phàm phu thuộc Chúng sinh duyên; Thanh văn, Bích Chi Phật và Bồ Tát ban đầu là Chúng sinh duyên, sau là Pháp duyên; chư Phật khéo tu hành Tất cả không, nên gọi là Vô duyên*”. Đây là tư tưởng Không do Phật giáo Đại thừa chủ trương, hoàn toàn không có sự đối lập giữa mình và người. Đây là thứ từ bi tuyệt đối, từ bi chân thật, cũng là từ bi tối cao.

* **Vô Sở Cầu** hay **Vô Sở Cầu Hạnh** : là hạnh không mong cầu, 1 trong 4 hạnh của *thuyết Nhị Nhập Tứ Hạnh* của ngài **Bồ Đề Đạt Ma**, nghĩa là đã phát tâm thì không mong cầu tất cả dục lạc, tiếng tăm lợi dưỡng ở thế gian, ngoài thượng cầu Bồ đề, hạ hóa Chúng sanh ra không còn thái độ và hành vi mong cầu nào khác, gọi là **Vô sở cầu hạnh**. Nếu có sở cầu thì chỗ nào cũng tham đắm, sẽ có cái khổ mong cầu mà không toại ý; nếu không có sở cầu thì không có các khổ, được tự tại hoàn toàn.

* **Vô Tướng Niết Bàn** : Cảnh Niết Bàn không có tướng. Không có tướng, không nhìn nhận, không chấp tướng, tức là Niết bàn.

Vô tướng nghĩa là không có **thập tướng**: *Sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp, trụ, hoại, nam, nữ*.

Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát, kinh Đại Bát Niết Bàn: Như có vị Bồ Tát tu đủ Tam pháp tướng (*Định, Huệ, Xả*) thì đắc **Vô tướng Niết bàn**.

Lại có vị Bồ tát thành tựu đủ **thập pháp** thì thấy rõ Vô tướng Niết bàn, **thập pháp** đó là: *Tín tâm; Tịnh giới; Gần gũi bậc thiện tri thức; Ưa thích nơi tịch tĩnh; Tinh tấn; Chánh niệm (Lực niệm); Chánh ngữ (lời nói êm ái nhẹ nhàng); Hộ pháp hoằng dương; Tiếp giúp người đồng học, đồng giới hạnh; Trí huệ*.



X

* **Xa Ma Tha** : Còn gọi: **Chỉ, Chỉ tịch, Dắng quán**. Phạn ngữ: *Samatha*.

Là tên gọi khác của thiền định, tức là ngừng hết thảy mọi tưởng nhớ nghĩ ngợi và để tâm trở về trạng thái yên tĩnh.

- *Tông Thiên Thai* phối hợp **Chỉ** với 3 **Quán** : *Không, Giả, Trung*, chia làm 3 thứ là:

1. Thể chân chỉ : Thể nhận được tất cả đều là không; đối ứng với quán Không.

2. Phương tiện tùy duyên chỉ (còn gọi: *Hệ duyên thủ cảnh chỉ*): Bồ tát dùng phương tiện để đáp ứng theo căn cơ của Chúng sanh, an trụ lý Giả để nhưng không động, đối ứng với quán Giả.

3. Tức nhị biên phân biệt chỉ: bao gồm 2 nghĩa trên, nhưng không thiên về hai bên có, không (2 cực đoan) mà trụ ở trung đạo; đối ứng với quán Trung.

- *Ma Ha Chỉ Quán 3, thương*, ghi: **Chỉ** có 3 nghĩa:

1. Dứt: Khiến cho tất cả ác giác, ác quán lặng lẽ không khởi. Đây là đứng về quan điểm Sở phá.

2. Dừng: Khiến tâm duyên vào trong Đế lý, buộc niệm hiện tiền dừng trụ ở trạng thái bất động. Đây là đứng về quan điểm Năng chỉ.

3. Đối với Bất chỉ: Chỉ do pháp tính phi sinh, phi diệt, phi cầu, phi tịnh. Đây là đứng về quan điểm Đế lý.

- Ngoài ra, phần nhiều cho Chỉ (*Xa-ma-tha*) và Định (*Tam-ma-dịa*) giống nhau. Nhưng nếu căn cứ theo *Du-Già Luận Lược Toản 5* thì 2 thứ ấy vẫn có chỗ khác nhau là: *Tam-ma-dịa* không những thông với Định, Tán mà còn thông với Nhiễm, Tịnh. Còn *Xa-ma-tha* thì chỉ có trong Định tâm mà không có trong Tán tâm, chỉ có trong Tịnh vị mà không có trong Bất tịnh vị, chỉ có trong Hữu tâm vị mà không có trong Vô tâm vị.

* **Xà Na** : Phạn ngữ: *Djnâ*. Dịch nghĩa: **Trí, Trí huệ, Huệ, Trí nhơn, Trí giả**. Trong tiếng Phạn có 3 danh từ mà các dịch giả thường dùng để chỉ **Trí, Trí huệ, Huệ**:

1. Bát Nhã (Prahnâ) là trí huệ mà tất cả Chúng sanh đều có, gọi là *Biệt tướng trí*, cái trí phân biệt các tướng.

2. Tỳ Bà Xá Na (*Vibhâshana*) là trí huệ của hàng Thánh giả Thanh văn thừa và Duyên giác thừa, gọi là *Tổng tướng trí*, cái trí gom chung các tướng.

3. Xà Na (*Djnâ*) là trí huệ của Phật, Bồ Tát, gọi là *Phá tướng trí*, cái trí phá diệt các tướng, chẳng còn chấp tướng.

Như *Djnânolka*, dịch nghĩa: *Cứ cự, Huệ cự*, là ngọn đuốc của **Phật Trí**, tiếng tôn xưng **Phật**.

* **Xứ Phi Xứ Trí Lực** : Còn gọi: *Tri thị xứ phi xứ trí lực, Thị xứ bất thi lực, Thị xứ phi xứ lực*. Xứ nghĩa là đạo lý, **Như Lai** biết một cách chắc thật đối với tất cả nhân duyên quả báo, nếu tạo thiện nghiệp thì biết nhất định được quả báo vui, gọi là Tri thị xứ.



Y

* **Y Liên Thiền (Hà)** : Phạn: *Nairāñjanā*.

Sông Y-liên-thiền thuộc Ấn Độ. Lúc đức **Thích Ca** thành đạo, Ngài đến bờ sông Y-liên-thiền độ cho Ca Diếp huynh trưởng và hai người em là Già-da Ca Diếp và Na-đề Ca Diếp. Ba người ấy đem 1.000 đệ tử của mình mà quy y **Phật**, cả thảy đều đắc quả A la hán.

* **Yểm Ly** : Chán lìa. Chán ghét mà bỏ thân mạng hoặc của cải, sự nghiệp.



CỦ SĨ THANH LAM

ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Phường Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT: (04) 37822845 – Fax: (04) 37822841

Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com

DĐ: 0903 94 78 94 – 0908 71 48 48

Chịu trách nhiệm xuất bản

Biên tập:

Trình bày: **Mạch Thanh Hải**

Bìa:

Số lượng in: 1.000 bản, khổ (26 x 19) cm

In tại Công ty TNHH T – SX - In Mỹ Tiên

Địa chỉ: 448/9, Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5

Số xuất bản:

In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2016